

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD

OVER DE WAARHEID

De afgelopen periode heb ik gemerkt dat 'De Waarheid' enorm afhankelijk is van perceptie. Wat voor de één heel waar kan voelen (bijvoorbeeld: hij viel mij aan) kan voor de ander helemaal niet waar zijn (ik was gewoon boos, het was niet persoonlijk bedoeld). Als je kijkt naar wat in vervlogen tijden voor honderd procent waar werd aangenomen, zijn daar heel veel zaken bij die we met de kennis van nu voor tachtig procent als onzin kunnen verklaren. Het is frustrerend, maar waarheid is erg afhankelijk van perceptie – en daarmee niet absoluut. Dat kan er bij mijn hoogopgeleide hersenen maar moeilijk in. Maar toch blijkt: zelfs als een verhaal van een gebeurtenis door twee mensen wordt verteld die er gewoon bij waren krijg je twee verschillende verhalen. Wie door de bril van optimisme kijkt, ziet iets anders dan door de bril van pessimisme. Wie ergens emotioneel naar kijkt, ziet iets anders dan wie er rationeel naar kijkt. Ook de achtergrondinformatie die per persoon beschikbaar is, kleurt ons beeld. Soms lijkt een verhaal heel simpel maar komt er in de loop van de tijd elke keer weer een laag bij. Dan heb je net iemand De Waarheid verteld en kom je er na een aantal weken achter dat het toch heel anders zat, en heb je geen idee waar het verhaal ondertussen al aangeland is – en door hoeveel brillen en gezichtspunten het onderhand onherkenbaar veranderd is.

Dat waarheid fluide is blijkt ook uit het feit dat de waarheid onder je ogen verandert, afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt. Als een vriendin tegen mij een ongevoelige opmerking maakt, heb ik er gelijk in als ik mij aangevallen voel. Als ik

me erg onzeker voel, kan ik er zelfs de conclusie uit trekken dat de vriendschap niet zo veel waard is als ik dacht. Als ik daarentegen met liefde naar die vriendin kijk, me openstel en me niet aangevallen voel – omdat mijn zelfvertrouwen niet van haar afhankelijk is – en haar vraag waarom zij dit zo zegt, kan het zijn dat zij breekt, emotioneel wordt en me toevertrouwt dat de combinatie werk en kinderen haar allemaal teveel wordt en dat ze tegen een burn-out aan zit. En dat ze me dankbaar is omdat ik dóór heb gevraagd; en het kan zeker zijn dat hierdoor de vriendschap verdiept. Hier hebben we één gebeurtenis met, zou je zeggen, één waarheid – maar, afhankelijk van hoe ik er naar kijk, krijgen we twee tegenovergestelde uitkomsten – twee waarheden...

Eén ding is zeker: door de bril van de liefde krijgen we de mooiste waarheid. De beste manier om het beste uit iemand te krijgen, is om het beste ook van diegene te verwachten. Als ik bij mijn directeur kom met kritiek aanvaardt ze dat dankbaar als een goede bijdrage – waarmee het geen kritiek meer is maar ter plekke verandert in advies (en opluchting!). Aan de andere kant is de snelste manier om het vertrouwen van iemand kwijt te raken, diegene jouw vertrouwen niet schenken. Wij zijn zelf de spiegels voor de wereld – en de wereld spiegelt ons. Nee, heus niet altijd – maar wat je zait krijg je vaak wel terug.

En natuurlijk zou het zo moeten zijn dat bij uitstek wij vrijzinnigen makkelijk moeten kunnen leven met het feit dat de waarheid niet absoluut is. Eén waarheid geloof ik toch zeker: als we allemaal onze lange tenen intrekken, ons inleven in de ander en met liefde de wereld in kijken, dan wordt het een mooiere wereld.

José Kok, Arboretumkerk Wageningen

ESTAFETTESTOKJE

UIT RENKUM

Vrijzinnig Renkum is enigszins in herfststormen verwickeld na het plotselinge besluit van onze voorganger Marrie van Leeuwen om vervroegd de meeste van haar werkzaamheden te beëindigen. We prijzen ons gelukkig dat de opengevallen zondagsdiensten in korte tijd zijn ingevuld. Aart van Lunteren gaf toestemming om onderstaand stuk uit een overweging van hem te plaatsen.

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat we onze Rijnkapel nog hebben. Een plek waar het goed toeven is. Waar gespeeld en gezongen wordt, gemusiceerd, (gedanst) en geïmproviseerd. Waar mensen elkaar ontmoeten en in lief en leed vasthouden en tot zegen zijn. Waar gelachen wordt en gehuild. Waar we bemoedigen om te volharden.

Een bescheiden kapel. Een beetje aan de rand van Renkum, een beetje achteraf.

Waar je stil mag zijn, een lichtje kunt ontsteken, waar soms brood en wijn wordt gedeeld, en waar altijd thee en koffie is en mensen die het willen proberen: te geloven, te hopen en lief te hebben. Henk Spijker heeft het in de jaren '70 al zo mooi gezegd - en zijn woorden zijn nog altijd actueel:

Geef ons een kerk

Waarin leven is
waar beleven is
geven, vergeven is.

Geef ons kerken
waar samen werken
aan zo maar iets
moog'lijk is

Geef ons een kerk
waar het feest kan zijn
maar ook met en in pijn
samen zijn.

Geef ons een kerk
waar het anders kan zijn
anders dan in het alle-dag-zijn:
oase in droge woestijn,
waar je kunt zingen
doen, laten dingen
zomaar wat stil zijn
warmte voor kil zijn.

Maar ook op de bres staan
voor hen die vergaan
van eenzaamheid, pijn
om het verjaagd - of anders - zijn.

Geef ons een kerk
met ruimte voor allen
open en sterk
opstaan en vallen
maar we zullen het zelf moeten doen.

VIERINGEN | DECEMBER

Zondag 3 december

Bennekom	10.30	Hans-Dirk van Hoogstraten	
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	viering met Mary Bregman	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. E. van den Brink	VN
Rhenen	10.30	mevr. drs. M. (Marrie) van Leeuwen	
Veenendaal	10.00	lezing over Tibet - door Myra de Rooij	
Wageningen	10.00	1e advent, Jeanette den Ouden	

Zondag 10 december

Bennekom	10.30	stilteviering	
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	muzikale viering met Theo Hop	
Oosterbeek	10.00	ds. P.W.A. Overdiep	R
Renkum	10.00	mevr. R. van Doorn	VN
Rhenen	10.30	Amerongen , dhr. G.(Gertjaap) Kardol	VN
Veenendaal	10.00	Monique van Zoest	
Wageningen	10.00	2e advent, avondmaal, kinderkringen en oppas, Marrie van Leeuwen	VN

4
EENHEID

Zondag 17 december

Bennekom	10.30	Henk Harmsen en Rien den Arend	
Ede	10.30	drs. R. van Warven	VN
Lunteren	10.30	viering met Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	PKN
Renkum	10.00	ds. H.Noordeman	PKN
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.de Klerck-Bets	R
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte, ingevuld door Marjo en Gerrit	
Wageningen	10.00	3e advent, Monique van Zoest	

Zondag 24 december

Bennekom	19.30	Kerstavond: Peter Samwel	VN
Ede	21.00	Kerstavond o.l.v. mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren		geen dienst	
Oosterbeek		geen dienst	
Renkum		geen dienst	
Rhenen	10.30	klankconcert, Thérèse Evers	
Veenendaal	17.00	korte Vesper	
Wageningen	17.00	kinderkerstdienst (kijk eventueel nog op de website)	
Wageningen	21.30	Kerstavonddienst Marrie van Leeuwen	

Maandag 25 december

Bennekom	10.30	Kerstviering Peter Samwel met de cantonij	VN
Ede		geen dienst	
Lunteren	10.30	Kerstviering tezamen	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude/ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. ds. M. de Klerck – Bets	R
Rhenen	10.30	mevr. Ds. M.M. (Monique) van Zoest	VN
Veenendaal	10.00	Kerstviering met Marieke de Vries-Hofman en anderen	
Wageningen		geen dienst	

Zondag 31 december

Bennekom	10.30	viering door leden	
Ede	16.00	meditatief oliebollenmoment	
Lunteren		geen dienst	
Oosterbeek	10.00	oecumenische dienst	
Renkum		geen dienst	
Rhenen		geen dienst	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte, ingevuld door Petra en Herman	
Wageningen		geen dienst	

ALGEMENE AGENDA | DECEMBER

3	Veenendaal	lezing over Tibet	10.00 uur
9	Rhenen	concert De Korenwinde	20.00 uur
10	Bennekom	laatste zondag expositie	14.00 – 17.00 uur
11	Ede	restaurant Ont-Moeten. Thema: Wat komt er nu?	18.00 uur
12	Bennekom	Open tafel	17.15 uur
12	Rhenen	filmkring De Vlam 'Departures'	20.00 uur
14	Lunteren	filmhuis, Still Alice	20.00 uur
15	Bennekom	vrijdagavondlezing: Meester Eckhart by candlelight	20.00 uur
24	Ede	Kerstavond met Loes van Laar	21.00 uur
29	Veenendaal	Lied van de Ziel	20.00 uur
31	alle afdelingen	behalve Oosterbeek, Rhenen en Wageningen, wereldvrede meditatiedag, inloop vanaf 12.30 uur	13.00 – 14.00 uur
31	Ede	meditatief oliebollenmoment	16.00 uur

WERELDVREDE MEDITATIE OOK BIJ VRIJZINNIGEN NEDERLAND OP 6 PLAATSEN IN DE REGIO

- Bennekom: De Ontmoeting, Emmalaan 1;
www.vrijzinnigenbennekom.nl
- Ede: 'NPB-kerk' Ericalaan 1;
www.vrijzinnigen-ede.nl
- Lunteren: Het Witte Kerkje, Dr. Kimmijserlaan 28;
www.lunteren.opengeloofs-gemeenschap.org
- Renkum: De Rijnkapel, Utrechtseweg 119;
www.vrijzinnigrenkum.nl
- Veenendaal: Het Venster, Vijftien Morgen 2;
www.hetvensterveenendaal.nl

Op 31 december wordt er ook in onze regio aandacht besteed aan de internationale World Peace Meditation Day, die overal ter wereld om 12.00 uur – Greenwichtijd start en een uur duurt. Miljoenen mensen doen hier wereldwijd aan mee door allereerst stil te staan bij de vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld.

Dit betekent dat wij precies om 13.00 uur (dan gaan de deuren dicht) op bovenstaande plaatsen beginnen met een één uur durende stiltemeditatie voor de (wereld)vrede. (Elke afdeling vult de details naar eigen inzicht in, bijvoorbeeld met muzikale omlijsting).

De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als een zinvolle afsluiting van 2017 en een goed begin voor het nieuwe jaar.

Datum: zondag 31 december
Tijd: meditatie van 13.00 – 14.00 uur,
Inloop: vanaf 12.30 uur
Iedereen is van harte welkom!

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



IN MEMORIAM:

op 25 oktober jl. overleed de heer Luc Sijpkens. Sinds 2011 was Luc al ziek maar met behulp van zijn oncoloog heeft hij sindsdien beslist nog een aantal kwalitatief zeer goede jaren gehad. Sinds augustus dit jaar bleek verdere behandeling echter niet meer mogelijk. Luc was niet alleen een mensenmens, hij was sowieso dol op de natuur. De liefde voor zijn tuin, voorzijschapen en zijn vele contacten met familie en vrienden kenmerkten hem in het bijzonder. Daarnaast was hij dol op zijn gezin, zijn lieve vrouw Hennie met wie hij bijna 50 jaar getrouwd was, zijn beide dochters, zijn schoonzonen en natuurlijk zijn vier prachtige kleinkinderen. Het grote aantal mensen dat de tijd en gelegenheid genomen heeft om bij zijn afscheid en uitvaart aanwezig te zijn op 31 oktober jl. in de Brinkstraatkerk, was beslist een troost voor allen die Luc vanuit hun hart zo zullen moeten missen. Luc is geboren en groot gebracht in een gereformeerd gezin. Het duurde tot in de jaren '90, dat Luc uiteindelijk zei, dat hij klaar was met deze levensbeschouwelijke zienswijze. In '98 werden Hennie en Luc samen begunstiger bij Vrijzinnigen Bennekom waar ook Luc zich

prima thuis voelde. Hij kwam er graag op de zondagochtendvieringen en participeerde jarenlang in de tuingroep, hoe kan het ook anders? Zijn levensbeschouwelijke visie was nu helemaal los van de kerkelijk-godsdienstige principes van het traditionele christendom. Luc nam de vrijheid en zijn eigen verantwoordelijkheid om zelf vorm te geven aan hoe hij hier persoonlijk over dacht. Al met al heeft hij hier dus in zijn leven een opmerkelijke en bijzondere verandering in ondergaan. Het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat ten aanzien van zijn uitvaart, de plaats van handeling, ogenschijnlijk om praktische redenen, de gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom was, van waaruit van hem met een totaal ander geluid nu afscheid is genomen, dan het geluid waarmee hij op 6 augustus 1938 erbinnen werd verwelkomd. Ik ben ervan overtuigd dat alle sprekers bij zijn afscheid Luc recht hebben gedaan in wie hij voor zichzelf en zovele anderen is geweest. Ik wens Hennie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.

*Peter Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom.*

VRIJDAGAVONDLEZING: 'Meester Eckhart by candlelight' door Marga Haas

De middeleeuwse mysticus Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, rond het jaar 1300. Je zou zeggen dat zijn werk inmiddels wel verjaard is. Maar niets is minder waar. Sterker nog: zijn populariteit is de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Wat hij schreef over God en mens is nog steeds actueel. Mensen herkennen in zijn woorden iets van zichzelf, iets van God, iets waarnaar zij verlangen. Zijn woorden zijn zo open, dat hij mensen met verschillende achtergronden en verschillend

in kerkelijke betrokkenheid, aanspreekt. Over zeven eeuwen heen spreekt Meester Eckhart dus tot ons hart. Dat wil niet zeggen dat zijn woorden eenvoudige kost zijn. Integendeel. Je moet je tanden erin zetten en ze herkauwen, maar dan blijken ze zeer voedzaam. Marga Haas komt naar Bennekom om ons kennis te laten maken met deze middeleeuwse mysticus. Zij verzorgt een toegankelijke avond, waarop Meester Eckhart centraal staat. Ze laat hem zelf aan het woord, we lezen samen delen uit zijn 'Levenslessen' en uit een enkele preek. De avond sluiten we af met meditatieve stilte, waarin enkele citaten van Eckhart klinken.

Marga Haas (1972) woont in Middelburg en is werkzaam als geestelijk verzorger in het plaatselijke hospice. Daarnaast verdiept zij zich in de mystiek. Zij geeft o.a. bezinningsavonden en stiltedagen. Over Meester Eckhart schreef ze een bundeltje: 'God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart'. Dit boekje is op deze avond te koop bij de auteur. Elke twee weken publiceert ze een korte overweging bij een bijbeltekst op haar blog 'Parelduiken in de bijbel'. Die overwegingen zijn gekleurd door wat zij op haar geestelijke weg tegenkomt. U kunt die overwegingen ontvangen in uw mailbox, een abonnement kost niets: info@margahaas.nl

Datum: vrijdag 15 december
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,- / € 10,- incl. koffie/thee
U hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

KUNST IN DE ONTMOETING: tot en met zondag 10 december is nog werk te zien van Henny Latul: Schilderijen en Betty van Gelder: Beelden en is de Ontmoeting open van 14.00 - 17.00 uur.

VAN DE LEDEN: *overleden:* dhr. L Sijpkas, Van Appelthornhof 16, 6701 JD Wageningen
Verhuisd: Bep Hensen-Bechtold, Van Thijsseln 22, 6705AP Wageningen naar Ommershoflaan 35-k53, 6861CH Oosterbeek, tel 026 3182687
Nieuwe begunstiger: mevr. H. Buiten, Heepken Ericapark 45, 6721 GK Bennekom Telefoon: 0318 416625 Mail: rietmuts@icloud.com

VAN DE PENNINGMEESTER: de extra collectes brachten op: voor het weeshuis in Nepal € 337,90 en voor Het Schild: € 236,35. Alle gevers hartelijk dank!

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken, bereid door een vaste groep kokers. In december is dat op de 12e om 17.15 uur. Nieuwe gasten en ook nieuwe kokers en kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij mevr. Marijke Stroband, tel. 0318 416404. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-.

PENDELDIENST: voor wie gebruik wil maken van de pendeldienst: U kunt het vaste telefoonnummer van mevrouw Siti v.d.Dussen bellen, als u opgehaald wilt worden om een zondagmorgenviering bij te wonen. Het nummer is 0318 416921 U kunt bellen op de vrijdag en de zaterdagochtend tot 12 uur. Indien u wilt deelnemen aan een andere activiteit en transport nodig heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze activiteit (zie op de website of in het programmaboekje).

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl



UIT DE AFDELING: inmiddels zal het wel bekend zijn, dat onze voorganger Loes van Laar heeft aangekondigd per 1 september 2018 haar functie bij onze geloofsgemeenschap te beëindigen. Zij blijft de vieringen tot eind 2018 verzorgen en haar bereidheid om in 2019 nog 10 keer voor te gaan is door de afdeling met veel instemming ontvangen. Echter alle andere taken (pastoraat, website, pr, restaurant, ed.) zal zij niet meer uitvoeren per 1 september.

EXTRA LEDENVERGADERING: op zondag 29 oktober heeft er een extra ledenvergadering plaats gevonden. De aanleiding hiervoor was het bespreken van het beleidsplan 2017-2022. Centraal stond de vraag hoe we de afdeling in Ede de komende vijf jaar op de kaart gaan zetten. De betrokkenheid bleek groot en veel leden en begunstigers gingen met elkaar in gesprek over wat ons bindt en boeit. Er is besloten het bestaande contact met Emmaüs te intensiveren en te onderzoeken hoe een hechtere vorm gestalte kan gaan krijgen. Emmaüs heeft positief gereageerd op onze handreiking en beide voorgangers, Jan-Peter Sprenger en Loes van Laar, zijn enthousiast en hebben al mooie ideeën. Dit is alvast een goed begin. We rekenen op een

vruchtbare samenwerking en houden u op de hoogte over de voortgang van de ingeslagen weg.

RESTAURANT-ONTMOETEN: in een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast. Leer anderen kennen of juist her-kennen. Deze avond zal het thema van gesprek zijn: Wat komt er nu?

Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten (1 vegetarisch).

Heeft u dieetwensen laat dat dan even weten. Opgave: minimaal een week van tevoren via een mailtje of de intekenlijst in de kerk.

Datum: maandag 11 december
Tijd: 18.00 uur
Entree: voor de maaltijd vragen wij een bijdrage van € 8,-
(dit is incl. een drankje)

MEDITATIEF OLIEBOLLENMOMENT: op oudejaarsdag is er om 16.00 uur weer ons meditatief oliebollet moment. Met een glaasje glühwein of warme chocolademelk in de ene hand en een oliebol met poedersuiker in de andere luisteren wij naar Loes van Laar, die het jaar met ons doorneemt. Mooie, speciale, maar misschien ook verdrietige momenten passeren de revue en geven stof tot napraten. Een mooie manier om het jaar samen af te sluiten. U bent van harte uitgenodigd.

BESPREEK HET SAMEN: het programma van Bespreek het Samen is zeer uitgebreid. Enkele

activiteiten zijn opgenomen, voor het volledige programma van november verwijzen we u naar de website.

*** Adventsconcert 2017: Magnificat Rutter**

zondag 3 december 2017 om 17:00 uur en om 19.30 uur in de Beatrixkerk door Myra vd Jagt & Arjen Threels:

Uitvoering als Adventsconcert-2017 door het projectkoor en het projectorkest. We voeren het Magnificat en de anthem Jesus Child van John Rutter uit.

*** Adventsvesper**

woensdag 13 december 2017 om 19:30 uur in de Oude Kerk door pastor Lucassen & ds. Oosterveen. In 2018 wil de Raad van Kerken in Ede vasthouden aan een inmiddels jarenlange traditie van een oecumenische vesper in de Adventsperiode. Door samen te zingen, bidden en stil te zijn, wordt de komst van de Messias in deze gebroken wereld herdacht en gevierd.

10
EENHEID

*** De geboorteverhalen van Jezus**

donderdag 14 december 2017 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Carel ter Linden.

De bijbel kent twee totaal verschillende geboorteverhalen van Jezus: Mattheüs en Lucas. Zulke verhalen (de bijbel kent er meer) moeten dan ook niet gelezen worden als reportage van geboorte, maar als een schets van de betekenis ervan voor de betrokkene.

AUTODIENST:

03	dhr. Wamelink	636620
10	mevr. Hijwegen	415461
17	mevr. Neuteboom	635461
24	dhr. Wamelink	636620
31	mevr. Hijwegen	415461

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94



Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur

03	ds J.P. Prenger
10	mevr. J. Bron
17	ds. E. Hagen
24	ds. J.P. Prenger
24	ds. J.P. Prenger(Kerstnacht 22.00)
25	ds. J.P. Prenger(Kerst)
31	ds. J.P. Prenger

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevh@hotmail.com



Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>

MUZIKALE LEZING: met **Theo Hop**

N.a.v. zeer enthousiaste reacties vorig jaar, hebben we opnieuw Theo Hop uitgenodigd. (Mogelijk duurt deze viering langer).

Ds. Hop: 'Wie de muziek uit de Russisch Orthodoxe kerk voor het eerst hoort is verbaasd dat deze zo mooi klinkt. Hoe kan het dat dit je raakt? Je verstaat er helemaal niets van. Wat zingen ze eigenlijk? En toch klinkt het indrukwekkend mooi. Je zou er wel iets meer van willen weten ... Je zou er toch wel meer van willen horen...

Ze zingen zonder muziekinstrumenten. Waarom eigenlijk? En de zangstemmen zijn zo zuiver en mooi. Oefenen ze meer dan onze koren? Er zijn zoveel vragen te stellen. Al vanaf 1995 houd ik me met de muziek van deze kerken bezig. Wat kunnen we er veel van leren! Licht in het westen alle nadruk op het verstand; in het oosterse Christendom is het de ervaring en beleving. De kleur van iconen en fresco's; de geur van wierook; de klank van de muziek. Ik ga erover vertellen; laat de verschillende stukken horen en laat u er iets van beleven.

Personalia: emeritus ds. Theo Hop uit Hillegom: 'Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam geweest in Deventer. Toen ik driekwart van deze tijd had doorgebracht wilde ik een nieuwe impuls. Er moest iets nieuws komen. Dit vond ik in de muziek'.

Datum: zondag 10 december
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

KERSTVIERING: dit jaar organiseren we de kerstviering met elkaar. Eerder hebben we hiermee al ervaring opgedaan en dat is positief ontvangen. Ook dit jaar zal een aantal van ons kerstgedachten uitspreken, gedichten of verhalen voordragen. U kunt een bijdrage leveren, in welke vorm dan ook. Er zal ook (door en met het koor) gezongen en muziek gemaakt worden. Aan het begin van het seizoen wordt er een werkgroepje samengesteld, geïnitieerd door Marieke van Es. Mensen die belangstelling hebben om aan de kerstviering mee te doen, kunnen zich opgeven bij Gineke van Hoogdalem (ginekevh@hotmail.com).

Datum: maandag 25 december
Aanvang: 10.30 uur
Opgave: Gineke van Hoogdalem
(ginekevh@hotmail.com)

FILMHUIS: 'Still Alice'

Verfilming van de gelijknamige bestseller van neurowetenschapper Lisa Genova registreert de geleidelijke desintegratie van het titelpersonage door vroegtijdige dementie. Alice (Julianne Moore kreeg een Oscar voor de rol), gelukkig getrouwd, met drie volwassen kinderen en een mooie wetenschappelijke carrière, zal langzaam verdwijnen. De vraag is: hoe lang is ze Alice nog? Moore speelt fantastisch en de film laat de kijker door slimme montage en tijdsprongetjes haar gevoel van verwarring ervaren.

Verenigde Staten, Frankrijk, 2014
Regie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Cast: Julianne Moore, Alec Baldwin

Datum: donderdag 14 december
Kosten: richtbedrag vrijwillige
bijdrage € 5,-

Welkom voor
koffie/thee vanaf: 19.30 uur
Aanvang film: 20.00 uur
Na afloop napraten met een glas wijn of sap

VAN HET BESTUUR:

*** Activiteitencommissie:** in oktober zijn Tanja Dulmers en Jan Dirk van de Voort gestopt met hun werk voor de activiteitencommissie. We hebben heel wat inspirerende bijeenkomsten mogen meemaken mede door jullie inspanningen! Bedankt, dat jullie dit zo'n lange tijd gedaan hebben!

We zijn heel blij, dat Johanna Scholte spontaan aangegeven heeft, dat zij mee wil gaan doen met de activiteitencommissie.

*** Kerstviering:** tijdens de 'Zingochtend' is er al geoefend voor de Kerstviering, die we dit jaar met elkaar vorm gaan geven. Het is nog altijd mogelijk om u op te geven bij Gineke van Hoogdalem (tel. 0318 484566), als u ook op enige manier een bijdrage wilt leveren aan deze viering.

WORLD PEACE MEDITATION DAY: op 31 december wordt er ook in onze regio aandacht besteed aan de internationale 'World Peace Meditation Day', die overal ter wereld om 12.00 uur – Greenwich tijd start en een uur duurt. Ook in ons Witte Kerkje is het mogelijk hier aan mee te doen. Zie verder het artikel hierover in deze Eenheid. Vanaf 12.30 uur is het kerkje open. Om 13.00 uur beginnen we en gaat de deur dicht om zo de stilte te bewaren.

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

'Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek' aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data: alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren
Tijd: 20.00 - 21.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Theresia Kamphuis (06-13650293)

VAN DE LEDEN: Loes van Laar heeft haar lidmaatschap van onze vereniging *opgezegd*. Als *nieuwe begunstigers* hebben we de heer en mevrouw Teijgeler mogen verwelkomen.

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Voorganger: Ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 20133994
hjm.vanderwoude@gmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Marrie van Leeuwen
tel: 0317 - 740457, 06 22694968
e-mail: mvanleeuwen14@ziggo.nl

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat: Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



MEDITATIEVE DANS: we dansen deze maand iedere vrijdagmorgen. Het thema zal zijn, 'naar het Licht toe'.

Vrijdag 22 december vieren we het Lichtfeest dat in het teken zal staan van het Midwinterfeest. In het nieuwe jaar starten we weer op 12 januari.

Data: vrijdag 1, 8, 15 en 22 december
Aanvang: 10.00 – 11.15 uur
Plaats: Rijnkapel

SCHRIJVEN VOOR AMNESTY: dit jaar valt de Dag voor de rechten van de mens op zondag. Amnesty International is de organisatie die zich daar voor inzet. Na de viering kunnen er brieven en kaarten geschreven worden in de bestuurskamer. Er zullen voorbeeld brieven aanwezig zijn.

Datum: zondag 10 december
Aanvang: na de viering
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: we bieden de gelegenheid om samen de stil te worden en ons te verbinden met ons diepste zelf, met allen in de cirkel, daar buiten en de Ander.

Datum: dinsdag 12 december
Aanvang: 12.00 – 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

KERSTMIS: we mogen ons verheugen op een feestelijke viering o.l.v. mevr. ds. M. de Klerck - Bets waarbij leden betrokken zullen zijn. Laat u verrassen om het Licht te ontvangen

WERELDVREDE: oudjaar valt dit jaar op zondag. 's Morgens is er geen dienst. 's Middags wordt in onze regio (de vrijzinnigen die verbonden zijn in Eenheid) aandacht gegeven aan de internationale World Peace Day die overal ter wereld om 12.00 – Greenwichtijd start en een uur duurt. Miljoenen mensen doen hier wereldwijd aan mee door stil te staan bij de vrede. We beginnen precies om 13.00 uur met meditatie voor de wereldvrede. Het wil niet zeggen dat het een uur stil zal zijn. Er zal muzikale omlijsting zijn en enkele teksten om onze aandacht te richten. De Wereldvredemediatie kan gezien worden als een zinvolle afsluiting van 2017 en een goed begin van het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom!

Datum: zondag 31 december
Tijd: 13.00 – 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

VAN DE LEDEN: *nieuwe begunstiger:* mevr. F.(Félice) van IJsendijk - de Groot, Gasthuisbouwing 4, 6721XK Bennekom. Tel. 0318 431675. e-mail: hvanijsendijk01@live.nl

ACTIVITEITEN DECEMBER:

10	schrijven voor Amnesty International na de dienst	
12	stillekring	12.00 uur
20	tuingroep	09.30 uur
22	lichtjesfeest meditatieve dans	10.00 uur
31	meditatie voor de wereldvrede	13.00 uur

AUTODIENST DECEMBER:

03	Hendrik Harssema	0317 314328
10	Rachel Wierenga	0317 315671
17	Gerrit Bollen	0317 313233
25	Anneliese van Dam	0317 313616
31	Hendrik Harssema	0317 314328

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (januari 2018) doorgeven voor 1 december aan: Jenny de Zwart. jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



ZONDAG 3 DECEMBER: wegens omstandigheden moest Ellen de Boom helaas afzeggen. Gelukkig vonden wij Marrie van Leeuwen bereid de viering over te nemen. Marrie woont sinds enkele jaren in Rhenen en is nog de voorganger van de afdeling Renkum.

CONCERT DE KORENWINDE: 'Satire en Melodrama' op zaterdagavond 9 december brengen **Ruth Carasso** en **Jacobus den Herder 'Sports et Divertissements'**: twintig korte, pittige sketches op tekst en muziek van Erik Satie, gereciteerd door Ruth in het Nederlands en het Frans, en begeleid door Jacobus op de piano. Daarna komt het oude Melodrama tot leven in 'Enoch Arden', op muziek van Richard Strauss. Een dramatisch gedicht, dat vertelt over een schipper, die schipbreuk lijdt en na jaren terugkeert in zijn dorp. De piano fungeert hierin als filmmuziek-avant-la-lettre, die de emoties nog eens onderstreept.

Datum: zaterdag 9 december
Tijd: 20.00 uur
Kosten: t/m 18 jaar gratis,
van 19 - 26 jaar € 10,-
vanaf 27 jaar € 16,-

Kaartjes zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

FILMKRING De Vlam: 'Departures'

De Japanse titel is '**Okuribito**', wat betekent 'persoon die iemand anders weg ziet gaan'. Net nadat hij een dure cello heeft aangeschaft verliest musicus Daigo Kobayashi zijn baan als zijn orkest wordt opgeheven. Hij besluit met zijn vrouw te verhuizen naar zijn geboorteplaats en daar ander werk te zoeken. Daigo vindt een advertentie in de krant waarin (denkt hij) een reisleader wordt gezocht. De baan blijkt echter een begeleider van de laatste reis te zijn, een nokanshi ofwel iemand die bij een begrafenisbedrijf de lijken wast, kleedt en opbaart. Een functie met een lage status; zijn vrouw en kennissen minachten hem erom. Maar door de dagelijkse confrontatie met de dood begint Daigo eindelijk in te zien waar het in het leven om draait. Departures kreeg in 2009 de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film.

Datum: dinsdag 12 december,
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

KLANKCONCERT: op zondag 24 december zal **Thérèse Evers** een bijzonder klankconcert geven. Wil je genieten van bijzondere klanken en hun rustgevende effect? Lijkt het je boeiend om 'te baden in de klanken' van Tibetaanse schalen, oceandrum, rainstick en andere instrumenten? Heb je behoefte om even helemaal te ontspannen en tot jezelf te komen en durf je je daaraan over te geven? Dan is deze bijeenkomst in De Vlam misschien wel precies het juiste op dit moment vlak voor de kerstdagen.

Je lichaam bestaat voor bijna tachtig procent uit water en dat maakt het gevoelig voor trillingen, waardoor behalve ontspanning, de klanken ook een positief effect hebben op je energie. Tijdens

dit klankconcert zal er zo min mogelijk gesproken worden en er wordt niets van je verlangd, behalve je open te stellen voor de trillingen van de klanken. Als je na afloop nog iets wilt delen over je ervaringen dan kan dat, maar als je in alle rust naar huis wilt gaan zonder iets uit te wisselen, dan is dat ook helemaal goed. Voel je vrij en uitgenodigd! Meenemen: als je wilt, kun je een extra kussentje meenemen, zodat je comfortabel zit; zorg in elk geval voor makkelijke en los zittende kleding. Vrijwillige bijdrage.

Thérèse Evers heeft ruim 25 jaar bij de politie gewerkt, waarvan 20 jaar bij de zedenpolitie. Eerst als zedenrechercheur, gespecialiseerd in het verhoren van jonge kinderen, en daarna als docent zedenzaken op de Politieacademie. Hierover heeft zij de nodige publicaties op haar naam staan. Sinds enkele jaren is zij gestopt bij de politie. Behalve het geven van lezingen en workshops over de gevolgen van seksueel geweld in de kindertijd en binnen de (jeugd-) hulpverlening, (hierover schreef zij de semi-autobiografische roman 'De som der delen'), geeft zij ook cursussen mindfulness, waarbij zij werkt met klankschalen.

AUTODIENST:

03	dhr. Korver	0317 619 194
10	dhr. Mulder	0317 613 639
17	dhr. Korver	0317 619 194
24	dhr. Van Holst	0317 613 597
25	mevr. van der Zee	0488 441 160

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (1-1 tot 31-1-2018) moet uiterlijk 5 december 2017 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant.
E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: secretaris@hetvensterveenendaal.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL11TRIO0197622208
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

LEZING OVER TIBET: door **Myra de Rooij**

Voor velen heeft het fascinerende Tibet, waar kleurige gebedsvlaggen op bergpassen en huizen wapperen, een magische klank. Schrijfster Myra de Rooy heeft sinds 1986 tijdens lange soloreizen acht maal dit immense gebied bezocht. Zij maakte kennis met het huidige Tibet, dat geworteld is in een rijk verleden. In haar boeken ('Vrouwen in Boeddha's Bergen', 'Het Windpaardhuis' en 'Dochters van de bergen') beschrijft zij haar tochten, die ze lopend en klimmend in de bergen, liftend met pelgrimstrucks of in gammele bussen maakte. Onderweg, in kloosters en tijdens bijzondere ontmoetingen bij mensen thuis, krijgt ze een inblik in het dagelijks leven van de Tibetanen. De spreekster deelt haar ervaringen en illustreert dit

via haar foto's in een powerpoint-presentatie. De Rooy neemt u mee op een boeiende reis langs verschillende aspecten van Tibet. Het leven van monniken, nonnen, nomaden, boeren en stedelingen in een ruig landschap met besneeuwde bergtoppen en hooggebergte woestijnen, van golvende graslanden met yaks tot altijd groene bossen. Kloosters, heiligdommen en de unieke boeddhistische cultuur, de strijd om het bestaan en het repressieve politieke klimaat maken deel uit van de leefwereld van een veerkrachtig volk.

Myra de Rooy is opgegroeid in de Hoeksche Waard en raakte al vroeg gefascineerd door de bergwereld. Na de studie geologie in Leiden en Utrecht werkte ze als reisleidster voor een natuurreisbureau. Bij de Faculteit Mijnbouwkunde en Petroleumwinning in Delft gaf ze college en practicum. Na een postdoctorale milieuoopleiding volgden banen in de milieusector en bij de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit. Vanaf 2001 t/m 2016 werkte ze voor International Campaign for Tibet, sinds 2006 freelance om zich meer op reizen, schrijven en fotograferen te kunnen richten.

Om dit soort evenementen te kunnen blijven organiseren is een gemiddeld bedrag van € 5,- per persoon berekend. Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

MEDEDELINGEN:

***ALV:** op vrijdag 3 nov. was de najaars-ALV waarin de gebruikelijke onderwerpen aan bod kwamen. Vooral de ophanden zijnde vacatures in het bestuur waren onderwerp van gesprek. Jos Somsen heeft haar tijdelijke functie als

penningmeester neergelegd, en in het voorjaar zal zij – evenals Ronald Naar – ook als duo-voorzitter aftreden en tevens afscheid nemen van het bestuur. Eveline heeft op 3 november afscheid genomen. Jaap van 't Riet zou dan als enige over blijven. Op de vraag 'Hoe nu verder, als...?', werden verschillende opties voor de toekomst gesuggereerd waar met elkaar over werd gesproken. Later meer hierover.

***Van de Tuincommissie:** na de thema-ontmoeting van 5 november heeft een aantal mensen de handen uit de mouwen gestoken om eens even flink door de tuin te gaan: er werden bladeren geveegd en opgeruimd en nieuwe (biologisch geteelde) bloembollen geplant. Heb je nog leuke ideeën voor de tuin of wil je ook van tijd tot tijd je steentje bijdragen? Reacties naar Jocelyn Readett of Anja van Roekel.

***Songs from the Heart:** sinds september is er een nieuw koor voor iedereen die van zingen vanuit je hart houdt. Een koor voor mannen en vrouwen uit Veenendaal, Wageningen, Ede en omstreken. Er worden vrolijke, mooie en inspirerende wereldliederen gezongen over het leven, liefde, vrede en licht uit vele culturen. Lieder die mogen raken. Repetities wekelijks (m.u.v. de schoolvakanties) van 19:30 – 21:30 uur in Het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, 3907NJ Veenendaal-Oost. Van harte welkom om mee te komen zingen! Agnes Colijn (organisator) en Anadya Wouters (dirigent). Informatie en aanmeldingen via Anadya: info@anadya.nl of 06 40866513.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: op dinsdag 5 en 19 december. Op 19 december gaan

we kerststukjes maken. Meer hierover in de digitale nieuwsbrief van december. Dit zijn doorgaans ochtenden (1ste en 3e dinsdag van de maand) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

Cursus in wonderen: maandag 4 december. Aanvang 20.00 uur. In principe de 1e maandag van de maand. Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@agnescolijn.nl.

Lied van de Ziel: 29 december in Het Venster. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Voor meer informatie www.zingenddoorhetleven.nl Doorgaans is er iedere laatste vrijdag van de maand Lied van de Ziel.

18

EENHEID

COLLECTES:

03 voor lezingen/voordrachten, 10 en 17 voor Het Venster, 25 voor Artsen Zonder Grenzen, 31 voor Het Venster

AUTODIENSTEN:

wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

03	Ingrid van Rhee	0318 502042
10	Rinie van der Leer	0317 756967
17	Wil Gouda	0318 820357
25	Hannie Kämink	06 44256648
31	Ingrid van Rhee	0318 502042

Wageningen

Arboretumkerk - vrijzinnig op weg

Voorganger: vacant

Secretaris: mevr. José Kok/in transitie
E-mail: secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/
Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB:
NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

19

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei