

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD

AHOI!

Verhalen van Toon Tellegen lees ik graag om te genieten van zijn taal en de diepere lagen in zijn verhalen en ik gebruik ze ook om bijvoorbeeld bijeenkomsten te beginnen. Soms begrijp ik er niet veel van, maar voelt het wel heel diep en vol van zin en betekenis. In het boek 'Bijna iedereen kan omvallen' van Toon Tellegen staat het prachtige verhaal over olifant die zich, staande onder de eik, afvraagt: zal ik naar boven klimmen? Maar als hij boven zou zijn, zou hij vast direct weer naar beneden vallen. En wat moet hij daarboven doen? Maar dan hoort hij een stem die zegt: 'Ach, doe niet zo flauw en klim naar boven'. En die stem lijkt wel erg zijn eigen stem te zijn. En na een gesprekje met kikker, gaat olifant peinzend de onderste tak beklimmen. Hij weet niet dat hij dat besluit al heeft genomen. Langzaam klimt hij gedachteloos naar boven en vlak onder de top is hij zelfs vrolijk geworden. Olifant zwaait met zijn slurf en roept 'Ahoi'! En overal in het bos worden dieren wakker en horen 'Ahoi' en 'Ach' en even later iets wat lijkt op een doffe klap.

2
EENHEID

Het verhaal past voor mij heel mooi op de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap in Lunteren en in de regio. Soms beklim je samen ongemerkt een boom of ga je een pad op waarvan je vooraf denkt dat het misschien wel een erg onzeker pad is, maar waar een stemmetje zegt dat het misschien wel een geweldig mooi pad kan zijn. En gaande op dat pad blijkt het een heel mooi traject te zijn. Zo startten we begin september in Lunteren

het nieuwe seizoen met een lunch na een inspirerende viering. Een moment om elkaar te spreken en samen op pad te gaan. Nieuwe dingen ontdekken, nieuwe activiteiten starten zoals sacrale dansen en nieuwe manieren voor onderlinge gesprekken.

In regionaal verband spreken we met elkaar over hoe we samen verder gaan. Hoe geven we het vrijzinnig geluid door? Hoe zetten we vrijzinnigheid op de kaart? Ook in die gesprekken ontdekken we nieuwe paden. En klimmen we in bomen en kijken we over de regio uit. Soms volgt een doffe klap en staan we weer met de benen op de grond. Tevreden met de ontdekkingstocht en wat we leren tijdens onze klim in de boom en het uitzicht dat we hebben in de kruin. En we roepen 'Ahoi!'

Gert van Dalen
Voorzitter Vrijzinnig Lunteren

ESTAFETTESTOKJE

OOK DIT IS HET VENSTER IN VEENENDAAL, EEN TERUGBLIK OP DE VREDESWEEK 2017 IN VEENENDAAL:

Samen met het Apostolische Genootschap, PKN (de Goede Reede, het Aller Erf) en Stichting Veteranen Contact Veenendaal organiseerden leden van het Venster allerlei activiteiten in deze week bij het thema 'de Kracht van Verbeelding'. Elke dag een activiteit, uiteenlopend van een avond met veteranen, een concert tot een lezing over Palmyra deden ons beseffen dat vrede in onze wereld niet meer zo vanzelfsprekend is. Goed om tijd en ruimte te maken voor bezieling, verbinding en verbeelding in het kader van vrede, dichtbij huis en veraf.

Indrukken:

Voor mij (Jocelyn) is dit de eerste keer dat ik bewust mee doe aan de Vredesweek. Toen Ronald in de voorjaars ALV een oproep deed of iemand namens Het Venster bij de voorbesprekingen wilde gaan, heb ik gelijk 'ja' geroepen. Met heel diverse mensen hebben we samen gewerkt om een week rond het onderwerp vrede te organiseren. Elke bijeenkomst, ondanks hetzelfde thema, was totaal anders. Verschillende verhalen, onderdelen, aspecten, invalshoeken.... samen gebundeld om één groot verhaal te maken. Zo heb ik de verscheidenheid aan activiteiten ervaren, een smeltpan van indrukken waardoor het onderwerp Vrede nog omvangrijker voor mij werd dan het al was.

We begonnen de week bij 'Proms night' (pop concert) waar ons themalied voor de Vredesweek Veenendaal werd gezongen om

de start van de Vredesweek aan te geven. Er is gezamenlijk gekozen voor de lied 'Imagine' van John Lennon. De week is ook afgesloten met dit lied op het licht klassieke concert aan de eind van de week. Daar tussenin o.a. Jan Terlouw die vertelde dat om vrede te kunnen uitdragen men het binnen in zichzelf moet vinden, een veteraan die vertelde over de Vredesmissie in Soedan, een historicus die vertelde over de cultureel en historisch vernietigingen door de oorlog in Syrië, een meditatie, Vredeslied van de ziel.....

Elke dag een activiteit gedurende één week is erg veel, het is bijna niet te doen om er elke keer bij te zijn, en toch.....merkte ik dat dit ook onderling een band gegeven heeft. We hebben echt samen toe geleefd naar deze week. We waren onder de indruk van dezelfde verhalen, we konden dit met elkaar delen. En er ontstond een gezamenlijk wens om verder te bouwen aan een betere wereld, in het klein, maar ook in groter verband. De wens om dit evenement in Veenendaal nog groter en mooier te maken leeft volgens mij bij ons allemaal. Volgend jaar is er, Deo Volente, van 15 tot en met 23 september 2018, weer een Vredesweek met veelkleurige activiteiten in Veenendaal. Alvast van harte uitgenodigd!

Uitspraken om nog eens wat op te 'kauwen' of het nu Vredesweek is of niet:

'Vrede, zeg het maar een paar keer hardop: 'Vrede.' Het klinkt goed, het klinkt vredig, rustig, rustiek. Vrede, soms loop ik te wandelen, bijvoorbeeld in een Duits bos, en dan ligt dat bos er zo ontzettend vredig bij. Niets is zo vredig als een Duits bos. Het bos voelt aan als een soort wiedergutmachungsbos. Het lijkt wel alsof alle bomen fluisteren: 'Wir schaffen das.' Natuurlijk is dat bos niet vredig, een bos is een bos. Het stond

er in oorlogstijd net zo vredig bij als nu. Ook toen floten de vogels en ruiste de wind in de bomen. Het is de vrede in mijzelf die het bos oproept. Die vrede voel ik. Ik beziel het bos.' *Vincent Bijlo*

'De enige manier om vrede te bereiken, is om zelf de verandering te worden die we in de wereld willen zien. Vrede is een staat van zijn, een staat van harmonie in de samenleving waarbij iedereen elkaar als gelijkwaardig beschouwt en behandelt als broeder of zuster met compassie voor de ander. En waarbij we ons kunnen inleven in de pijn en standpunten van de anderen en bereid zijn iets voor hen te doen.' *Arun Gandhi, kleinzoon van Mahatma Gandhi (82 jaar)*

Len Munnik tekent elk jaar de poster voor de vredesweek. Dit jaar met een regenboog. Hij zegt er bij: 'de regenboog was jaren het symbool van de EO met de slogan 'Er is hoop.' Hij dacht er altijd bij 'ja, ja, er is een hoop te doen.' Len gebruikt nu ook het symbool van de regenboog. Hoop en een hoop te doen horen bij elkaar. Door de eeuwen heen zijn er altijd weer mensen met alternatieven, die niet zwichten voor oorlog en geweld. Mensen met verbeeldingskracht. De verbeelding is nodig om mensen uit een vastgeroest wereldbeeld te laten stappen. We kunnen vrede immers niet van instituties verwachten maar we moeten het zelf doen: de verbeelding van een nieuw perspectief.

VIERINGEN | NOVEMBER

Zondag 5 november

Bennekom	10.30	Peter Samwel met cantorij	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar: Gedachtenisviering	VN
Lunteren	10.30	viering met Marieke de Vries	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	ds. E. de Clercq	DG
Rhenen	10.30	mevr. C.A. (Ineke) van de Kuil	VN
Veenendaal	10.00	Thema-Ontmoeting	
Wageningen	10.00	poëzie zondag over C.O. Jellema, Jeanet van Woerkom	

Zondag 12 november

Bennekom	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Ede	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Lunteren	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Oosterbeek	10.00	regiozondag	
Renkum	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Rhenen	10.30	Ronald Naar, 'Lied van de Ziel' in Amerongen	
Rhenen	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Veenendaal	10.00	regiozondag in Oosterbeek	
Wageningen	10.00	kinderkringen en oppas, Marrie van Leeuwen	

5

Zondag 19 november

Bennekom	10.30	Zin op Zondag: filosofie en toeval	
Ede	10.30	dienst in de Emmaüs met Loes van Laar	VN
Lunteren	10.30	herdenking overledenen met Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	ds. F.F. Boogerd	R
Renkum	10.00	ds. P.Thimm	D
Rhenen	10.30	lezing: Wendela Vuylsteke-van Ravels 'Hildegard von Bingen'	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	Roos van Doorn	VN
Wolfheze	19.00	pastor F. Muller	

Zondag 26 november

Bennekom	10.30	Peter Samwel met herdenking gestorvenen	VN
Ede	10.30	lezing: 'Van wie is de natuur nou eigenlijk': Relatie mens, natuur en duurzaamheid door Matthijs Schouten	
Lunteren	10.30	zingdag met Geertje en Juliëtte	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	ds. Aart van Lunteren – herdenking overledenen	VN
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.M. (Monique) van Zoest	VN
Veenendaal	10.00	viering m.m.v. Comm. Omzien naar Elkaar	
Wageningen	10.00	gedachtenisviering, kinderkringen en oppas. Andries Govaart	

ALGEMENE AGENDA | NOVEMBER

1	Renkum	koffie met thema: Niek Dekker vertelt over Satsang	10.00 uur
2	Lunteren	meditatie in beweging, Geertje Hozee-Jansma	20.00 uur
3	Renkum	meditatief dansen	10.00 – 11.15 uur
4	Rhenen	concert De Korenwinde, duo Pieter van Loenen: viool en Tobias Borsboom: piano	20.00 uur
7	Lunteren	algemene ledenvergadering	20.00 uur
7	Rhenen	filmkring De Vlam 'Departures' Yojiro Takita	20.00 uur
9	Bennekom	concertlezing: De Gloed van St.Petersburg	20.00 uur
9	Lunteren	filmhuis, Layla M	20.00 uur
10	Renkum	meditatief dansen	10.00 – 11.15 uur
11	Wageningen	concert: Cantatekoor	20.00 uur
12	Wageningen	concert: Arboretumconcert	20.00 uur
13	Bennekom	Café van Verdieping: mediamieke ontwikkeling	20.00 uur
14	Renkum	stiltetkring	12.00 – 12.30 uur
14	Bennekom	Open tafel	17.45 uur
14	Lunteren	thee met een thema, Klaske Heida	14.00 uur
16	Lunteren	meditatie in beweging, Geertje Hozee-Jansma	20.00 uur
17	Renkum	meditatief dansen	10.00 – 11.15 uur
19	Rhenen	lezing : Wendela Vuylsteke-van Ravels	10.30 uur
23	Renkum	koffie met thema: Marianne van der Laan laat een aantal van haar schilderijen zien en vertelt hierover. Met improvisatie op de piano door Henk Spijker	10.00 uur
24	Renkum	meditatief dansen	10.00 – 11.15 uur
24	Rhenen	koffie met Monique	10.00 uur
25	Rhenen	bezoek Drents Museum Assen 'The American dream'	n.n.b.
26	Ede	lezing: 'Van wie is de natuur nou eigenlijk' door Matthijs Schouten	10.30 uur
28	Rhenen	film i.s.m. Z-O-U-T	20.00 uur
29	Ede	middagontmoeting o.l.v. Loes van Laar	14.00 uur
30	Bennekom	gezamenlijke filmavond met Renkum	20.00 uur
30	Lunteren	meditatie in beweging, Geertje Hozee-Jansma	20.00 uur

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



DONDERDAGAVONDLEZING: op 9 november.
'De gloed van Sint Petersburg' door **Jan Brokken en Marcel Worms**. De hartstocht van De Kozakkentuin gecombineerd met de kennis van De Baltische Zielen en het inlevingsvermogen van In het huis van de dichter. Wandelingen door heden en verleden.

In 1975 bezocht Jan Brokken voor het eerst Sint Petersburg, toen nog Leningrad genaamd. Het communisme was nog verre van voorbij. Veertig jaar later in 2015 keert hij terug om de stad te herontdekken. Zijn wandelingen door heden en verleden roepen de geest op van dichters en dissidenten, van gekken en genieën, van wanhopige en geliefden, van Achmatova, Mandelstam, Brodsky, Dostojevski, Toergenjev, Nabokov, Berberova, Tsaiovski, Rachmaninov, Stravinsky en vele anderen. Jan Brokken is altijd op zoek naar een ziel, die van plekken, mensen, pianoklanken of dichtregels. Marcel Worms speelt op de vleugel muziek van componisten die in Sint Petersburg hebben geleefd.

Deze concertlezing vindt plaats in samenwerking met de boekhandel Novita. U kunt ter plekke gesignde boeken van Jan Brokken kopen.

Jan Brokken (1949) was als domineeszoon één van de spraakmakendste journalisten van zijn generatie. Sinds 1986 schrijft hij alleen nog boeken en inmiddels zijn er tientallen verschenen. Zijn werken zijn in diverse talen verschenen en ook verfilmd. Marcel Worms (1951) is gespecialiseerd in kamermuziek en nam talloze cd's op. Hij volgde ook lessen bij Yuri Egorov, een vriend van Jan Brokken over wie Jan het boek 'In het huis van de dichter' schreef.

Datum: donderdag 9 november
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 9,- / € 12,- incl. koffie/thee.
U hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

ZIN OP ZONDAG: 19 november: **Erik Heijerman:** **'Filosofie en toeval'**. Toeval is een veelzijdig verschijnsel dat moeilijk theoretisch is uit te leggen. Een eenduidige definitie is daarom niet makkelijk te geven. Wie de betekenis van het toeval voor het menselijk leven wil begrijpen, moet daarom een poging doen om de verschillende betekenissen van het begrip goed te onderscheiden. Als filosoof is Erik Heijerman in staat om een dergelijke theoretische analyse te maken. Daarbij gaat hij uit van de drie grondbetekenen van het begrip toeval die al sinds Aristoteles bekend zijn. Deze betreffen het toeval(lige) als het: accidentele (bijkomstige) contingente (voorwaardelijke) door het lot bepaalde. Bijvoorbeeld: grijsgroene ogen hebben is een bijkomstige, 'toevallige' eigenschap. Dat Erik Heijerman iemand van Vrijzinnigen Bennekom leerde kennen tijdens een cursus is een contingent, 'toevallig' feit. En geboren worden is een 'toevallige', door het lot bepaalde

gebeurtenis waar je zelf geen invloed op hebt. Met al deze toevalligheden heeft iedereen in zijn leven te maken, maar hoe gaan we er mee om? En in het bijzonder: kunnen we het verdragen dat we er toevallig zijn, persoonlijk en als mensheid?

Erik Heijerman (1956) studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit Utrecht en klavecimbel aan het Brabants Conservatorium. Hij werkte vele jaren als filosoof bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden en sinds enkele jaren is hij leraar wiskunde in Haarlem. Tevens is hij actief in de kerkmuzikale praktijk van de Domkerk in Utrecht.

Muziek : Roos Blufpand zang

GEZAMENLIJKE FILMAVOND MET RENKUM:

dit seizoen organiseren we samen twee filmavonden. Op donderdagavond 30 november wordt in Bennekom de film *'The fish fall in love'* (Ali Raffi, 2006) vertoond. Deze film neemt ons mee naar het uitgestrekte en kleurrijke Iran. Aziz, een man van middelbare leeftijd, keert na 22 jaar terug in zijn geboorteplaats. Hier wil hij zijn eigendommen en zijn familiehuis verkopen, voordat hij voorgoed vertrekt. Maar het huis blijkt volop bewoond én het herbergt een restaurant met de naam Attieh.

En laat dat nu dezelfde naam zijn als die van het meisje met wie hij opgroeide en met wie hij verloofd was vóór zijn verdwijning. Waarom ze ooit uit elkaar gingen zal in de film niet duidelijk worden, maar alles draait erom dat Aziz en Atieh weer met elkaar in contact komen. Dat gaat aanvankelijk zo moeizaam dat Aziz het stadje bijna weer verlaat. Maar Atieh's dochter besluit om elke dag een fantastisch diner voor hem te maken.

Datum: donderdag 30 november
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 4,- vanwege de filmrechten, ter plekke te voldoen.

PENDELDIENST: voor wie gebruik wil maken van de pendeldienst: U kunt het vaste telefoonnummer van mevrouw Siti v.d.Dussen bellen, als u opgehaald wilt worden om een zondagmorgenviering bij te wonen. Het nummer is 0318 416921. U kunt bellen op de gehele vrijdag en de zaterdagochtend tot 12 uur.

VAN DE PENNINGMEESTER: de extra collecte voor het Eetcafé van Ontmoeting bracht op 10 september € 282,95 op. Alle gevers hartelijk dank!

VAN DE LEDEN: *overleden:* mevr. E .van Loenen-Nieuwenhout. Van Sallandthof 48, Wageningen
Verhuisd: mevr. S van der Dussen- Kobus. Oud adres : De Hooge Vlucht 12 6711 DK Ede Nieuw adres: Hofrustlaan 6 6721 TB Bennekom
Nieuwe leden: dhr. H.J. Dekker, Hendrik Jan Vossenweg 16 6721 BN Bennekom 06 54287319
Mailadres: drumdekker@gmail.com mevr. E.A.M. Verheij – Dekker, Elisabeth Anna Maria Vossenweg 16 6721 BN Bennekom 0318 842043. / 06 25576605 Mailadres: drumdekker@gmail.com mevr. J. Bruggink, Josine Stationsweg 13 7061 CT Terborg 06 21854353 Mailadres: brugjg@gmail.com

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl



NIEUWE WEBSITE EDE: afgelopen periode is er hard gewerkt om de website van de afdeling een nieuwe, frisse uitstraling te geven. De website is geheel vernieuwd en inmiddels in de lucht. U wordt van harte uitgenodigd om onze website te bezoeken. We zijn te vinden op: www.vrijzinnigenede.nl. We zijn horen graag wat u hiervan vindt.

LEZING: 'Van wie is de natuur nou eigenlijk?' door **Matthijs Schouten**. Relatie mens, natuur en duurzaamheid.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan.

Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen

verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

De mens de kroon op de schepping? De natuur een goddelijke gift waarover de mens vrijelijk kan beschikken? Matthijs Schouten (64), ecooloog, filosoof en boeddhist, wijst een andere weg: 'Mensen zijn onderdeel van de natuur. Ons welzijn is ermee verbonden.'

Zijn liefde voor de natuur ontstond in zijn kindertijd in Midden-Limburg. 'Na schooltijd zwierf ik rond in een landschap met bos en beekdal, prachtige heide met krakend korstmoss, vliegdennen en veen.' Op zijn twaalfde begon echter de ruilverkaveling: kronkelende beken werden rechtgetrokken, houtwallen gerooid. Die rigoureuze ingreep raakte hem. 'Ik vroeg me af wie ons het recht daartoe gaf. Het antwoord van moeder en de pastoor: dat de natuur door God aan de mens gegeven is, vond ik niet erg bevredigend.' Toen hij vervolgens op de middelbare school tijdens de godsdienstles van een jonge pater hoorde dat de eerste leefregel van het boeddhisme is: geen levende wezens die kunnen voelen te kwetsen of doden, was zijn interesse in hoe andere culturen en religies tegen natuur aankijken gewekt.

Datum: zondag 26 november
Tijd: 10.30 uur
Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5,- wordt zeer op prijs gesteld.

Het programma van Bespreek het Samen is zeer uitgebreid. Enkele activiteiten zijn hieronder opgenomen. Voor het volledige programma van november verwijzen we u naar de website.

Op **donderdag 9 november 2017** om 20:00 uur in De Open Hof door Aad van Tilburg

Bonhoeffer en de vluchtelingen

Bonhoeffer's bezorgdheid over het lot van vluchtelingen in de oorlog was een integraal deel van zijn leven. De bijbel inspireerde hem onrecht te herkennen, te bestrijden en het goede te doen voor anderen. Wat zijn actuele uitdagingen mbt vluchtelingen vandaag?

10
EENHEID

Op **dinsdag 14 november 2017** om 20:15 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door pastor Ben Piepers

De kunst van zien: moderne kunst en geloven

'Echt waarnemen vraagt oefening, innerlijk leeg worden en veel geduld. Men moet daarvoor weer worden als een kind, dat de dingen voor de eerste keer ziet.' schreef Han Fortmann. Informatie en leren meditatief kijken naar kunst om leven en geloven te verdiepen...

Op **donderdag 23 november 2017** om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Theo Hop

Russisch-Orthodoxe muziek

Een avond vol prachtige muziek uit de Russisch-Orthodoxe traditie. In de Orthodoxe kerk gaat het om de beleving. Wat er gezongen wordt moet mensen raken. In een kerkzaal aangekleed met iconen en kaarsen zal dit zeker gebeuren.

AUTODIENST: voor vervoer kunt u bellen naar:
mevr. Hijwegen 415461
dhr. Wamelink 636620
mevr. Neuteboom 635461

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



05 pastor Lucassen
12 mevr. Bron
19 mevr. van Laar
26 gave viering

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,

Rogakker 10

6741 ER Lunteren

tel. 0318 484566

e-mail ginekevh@hotmail.com



Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28

Rekeningnummer: NL94RABO0337544298

Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>

VAN HET BESTUUR:

* **Algemene ledenvergadering** op 7 november, 20.00 uur

Dinsdag 7 november is er 's avonds een Ledenvergadering. Van harte nodigt het bestuur de leden en begunstigers uit hierbij aanwezig te zijn. Graag spreken we dan met elkaar over de ontwikkelingen in onze vereniging (o.a. bestuursleden die we hard nodig hebben) en in de regio. Ideeën over sprekers, voorgangers en activiteiten. Plannen rond collectes en bijdragen. De uitnodiging en stukken voor deze Ledenvergadering heeft u bij het lezen van deze Eenheid vermoedelijk al ontvangen.

* **Kerstviering 2017**

Het klinkt nog heel ver weg als we schrijven Kerstviering 2017. Dit jaar vullen we dat op een wat andere manier in. Met medewerking van verschillende mensen gaan we een inspirerende Kerst met elkaar vieren. Een aantal leden is al druk aan de slag.

MEDITATIE IN BEWEGING: door **Geertje Hozee-Jansma**, bij voldoende aanmeldingen. Begin september heeft Geertje Hozee-Jansma voor de tweede keer ons meegenomen in de beweging van de meditatieve dans. De deelnemers waren zo enthousiast, dat de vraag kwam of Geertje niet wat vaker deze activiteit vorm kan geven. Dat was voor haar geen moeilijke vraag, want

de drijfveer van Geertje is, om mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen en zo mensen te openen voor zichzelf, voor anderen en voor de Ander.

Meditatieve dans is een vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer, ontmoeting, verstillend en uitbundigheid. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

Data: 26 oktober, 2, 16 en 30 november
Tijd: 20.00 - 22.00 uur (in overleg met de deelnemers tot 21.30 uur)
bij een minimum van 10 deelnemers

Kosten: voor 4 avonden, afhankelijk van het aantal deelnemers, maximaal €30,- leden/begunstigers en €40,- niet-leden.

Opgave: bij Geertje Hozee-Jansma tel.0318 785161 geertje.jansma@gmail.com

Plaats: 'Het Witte Kerkje' aan de Dr. Kimmijserlaan 28 te Lunteren

FILMHUIS: de film voor deze maand zal zijn: **'Layla M'**.

Layla M. zoekt het hartverscheurende verhaal achter de krantenkop.

Met Layla M. heeft Mijke de Jong een uitgesproken en actuele film gemaakt zoals in Nederland maar zelden te zien is geweest. Hartverscheurend, hoe licht en intens droevig het debuterende natuurtalent Nora El Koussour speelt. Licht, want ze kent niet anders: het gevoel nooit helemaal thuis te zijn is voor haar personage dagelijkse realiteit. Droevig, vanwege het verlangen naar een plek die ze nooit heeft

gehad en mogelijk nooit zal hebben. De kleinste, intiemste scène in dit grimmige Nederlandse radicaliseringsdrama is meteen ook het mooiste en rijkste moment in de film. Layla M. is dan ongeveer halverwege, de 18-jarige Layla (Nora El Koussour), Amsterdamse van Marokkaanse ouders, is zojuist wat haastig getrouwd met de radicale moslim Abdel (Ilias Addab) en samen rijden ze met de auto naar België. 'Even logeren', noemt Abdel dat. Wat dat betekent laat zich op dat moment in de film niet moeilijk raden...

Bron: Berend Jan Bockting in de Volkskrant van 17 november 2016. Te zien bij Vrijzinnig Lunteren, Dokter Kimmijserlaan 28.

Datum: donderdag 9 november
Aanvang: 20:00 uur, welkom met koffie/thee vanaf 19:30 uur
Kosten: richtlijn vrijwillige bijdrage € 5,00
Na afloop praten we na met een glas wijn of sap.

12
EENHEID

THEE MET EEN THEMA: onder leiding van **Klaske Heida**.

Op dinsdagmiddag 14 november komen we weer bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. In de bijeenkomst van oktober hebben we al een thema afgesproken, namelijk: **Welke muziek vind jij mooi/ spreekt jou aan?** Als je wilt, kun je ook een voorbeeld meenemen op een CD-tje bijvoorbeeld. Of misschien vindt je 't handiger om het via je mobieltje te laten horen. Ook goed. Aanmelden bij Klaske tel.nr. 0318 300969, mail: heidak57@hotmail.com

Datum: dinsdag 14 november
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage van € 2,-

ZINGDAG: de tweede keer alweer in dit seizoen, dat we een uurtje of iets langer met elkaar gaan zingen. We gaan verder met wat liederen, die we tijdens de kerstviering zullen zingen. Begeleiding: Juliette Stout en Geertje Timmers.

Datum: zondag 26 november
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Geertje Timmers: 0318 482145

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

'Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek' aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data: alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren
Tijd: 20.00 - 21.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Theresia Kamphuys (06 13650293)

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Voorganger: Ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 20133994
hjm.vanderwoude@gmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

Regiozondag op 12 november. Iedereen van harte welkom!



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Marrie van Leeuwen
tel: 0317 - 740457, 06 22694968
e-mail: mvanleeuwen14@ziggo.nl

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat: Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



KOFFIE MET THEMA: Niek Dekker vertelt over Satsang. Het woord Satsang komt uit de hindoeïstische traditie en betekent 'samenzijn in waarheid'. Uitgangspunt is het inzicht dat aan alle verscheidenheid in de schepping een onderliggend veld van bewustzijn te grondslag ligt, een verenigd veld dat ons allemaal verbindt. Zie voor uitgebreidere informatie het programma boekje.

Datum: woensdag 1 november
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

ALGEMENE LEDENVERGADERING: alle leden, begunstigers en vrienden van onze afdeling ontvangen dit jaar digitaal de uitnodiging met de bij- behorende stukken. Dit doen we om papier en werk te besparen. Achterin de kerk zullen een aantal geprinte exemplaren komen te liggen voor degenen die niet over een computer beschikken.

Datum: woensdag 8 november
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Rijnkapel

REGIOZONDAG: het is een goede traditie om een keer per jaar met alle vrijzinnigen uit de regio samen te komen in een viering. Dit jaar zijn we welkom in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek. In Renkum is dus geen viering. Wilt u opgehaald worden? Bel gerust iemand van de autodienst of een bestuurslid.

Datum: zondag 12 november
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk Oosterbeek

STILTEKRING: in stilte reik je met je hart naar boven....Wees welkom in de cirkel om de kracht van het samen stil zijn te ervaren.

Datum: dinsdag 14 november
Aanvang: 12.00 uur
Plaats: Rijnkapel

14
EENHEID

KOFFIE MET THEMA: Marianne van der Laan laat een aantal van haar schilderijen zien en vertelt hierover. Met improvisatie op de piano door Henk Spijker.

Datum: donderdag 23 november
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEVE DANS: deze maand zullen de meeste loofbomen hun bladeren verliezen. Tijdens de dansmorgens zullen we hier aandacht aan besteden. Er zijn veel dansen die geschikt zijn voor het thema: **Loslaten.**

Datum: iedere vrijdag
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

FILMAVOND: we zijn weer welkom in Bennekom voor een gezamenlijke filmavond. Dan zal de film **'The Fish Fall in Love'** worden vertoond. Informatie over deze film vindt u in de aankondiging onder de afdeling Bennekom in dit nummer van Eenheid.

Datum: donderdag 30 november
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk, Emmalaan 1, Bennekom.
Kosten: € 4,- (voor filmrechten, etc.)

VAN DE LEDEN:

overleden: mevr. J. (Jan) Sol – Slim op 1 oktober en dhr. S.K. (Siem) van Huijzen op 7 oktober.
Vriend geworden: dhr. G. (Gerlof) Gerritsen, Markweg 17, 6871KW Renkum. gerlof.gerritsen@hotmail.com Tel. 06 49 343 767

ACTIVITEITEN NOVEMBER:

01	koffie met thema	10.00 uur
08	algemene leden vergadering	15.00 uur
12	regiozondag in Oosterbeek	10.00 uur
14	stiltekring	12.00 uur
15	tuingroep	09.30 uur
23	koffie met thema	10.00 uur
30	filmavond in Bennekom	19.30 uur

AUTODIENST NOVEMBER:

05	Hendrik Harssema	0317 314 328
12	geen dienst in Renkum maar in Oosterbeek	
19	Gerrit Bollen	0317 313 233
26	Anneliese van Dam	0317 313 616

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (december) doorgeven voor 1 november aan Jenny de Zwart, jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



CONCERT DE KORENWINDE: duo **Pieter van Loenen:** viool en **Tobias Borsboom:** piano speelt werken van ondermeer Mozart en Stravinsky.

Ook al heeft Pieter een bijzondere affiniteit met hedendaagse muziek, ons trof in het bijzonder zijn uitvoering van een Mozart-vioolsonate op Wonderfeel 2016. Pieter van Loenen behaalde in 2016 zijn masterdiploma met een 10 met onderscheiding; in hetzelfde jaar won hij de tweede prijs en de NTR Publieksprijs bij het Nederlandse Vioolconcours, categorie Oskar Back.

Tobias Borsboom mocht als kind een instrument kiezen. Het werd de piano. Op zijn elfde wist hij het al zeker: hij wilde pianist worden. Tobias kreeg in 2015 de Dutch Classical Talent Award. De jury schreef over hem 'Een intelligent musicus die bereid is risico's te nemen'.

Datum: zaterdag 4 november
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: t/m 18 jaar gratis,
van 19 - 26 jaar € 10,-,
vanaf 27 jaar € 16,-

Kaartjes zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

FILMKRING DE VLAM: 'Departures', Yojiro Takita

De Japanse titel is Okuribito, wat betekent: persoon die iemand anders weg ziet gaan'. Net nadat hij een dure cello heeft aangeschaft verliest musicus Daigo Kobayashi zijn baan als zijn orkest wordt opgeheven. Hij besluit met zijn vrouw te verhuizen naar zijn geboorteplaats en daar ander werk te zoeken. Daigo vindt een advertentie in de krant waarin (denkt hij) een reisleader wordt gezocht. De baan blijkt echter een begeleider van de laatste reis te zijn, een nokanshi ofwel iemand die bij een begrafenisbedrijf de lijken wast, kleedt en opbaart. Een functie met lage status. Zijn vrouw en kennissen minachten hem erom. Maar door de dagelijkse confrontatie met de dood begint Daigo eindelijk in te zien waar het in het leven om draait. Departures kreeg in 2009 de Oscar voor de beste niet-Engelstalige Film.

Datum: dinsdag 7 november
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

ZONDAG 12 NOVEMBER: op de tweede zondag in november vindt traditiegetrouw de regiozondag plaats. Dit jaar is dat in Oosterbeek. Elders in de Eenheid vindt u alle informatie. Voor wie Oosterbeek te ver is, is in Amerongen om 10.30 uur in de Rijnkapel Ronald Naar met zijn Lied van de ziel.

LEZING: door **Wendela Vuylsteke-van Ravels** over '**Hildegard von Bingen, haar leven en haar kijk op de noden van onze tijd**'.

'Hildegard von Bingen blijft populair', zou je kunnen zeggen. Wie heeft niet van haar gehoord? Wie is zij en waarom spreekt zij mensen aan terwijl ze 900 jaar geleden leefde? Wat is er zo bijzonder aan haar? En wat hebben

we er aan, nu we in een hele andere tijd leven? Dit zijn duidelijke vragen waarop ook een duidelijk antwoord mogelijk is. Hildegard had een spiritualiteit die je tijdloos en universeel kunt noemen. Die spiritualiteit was niet zweverig maar reëel, kernachtig en aanstekelijk. Ze gaf haar de kracht om bergen te verzetten, om actie en contemplatie te combineren. Ze gaf haar kracht en moed om een duizendpoot te zijn, een manager, om een oase te stichten te midden van verruwing en onverschilligheid, waar mensen van heinde en verre op af kwamen, als bijen op de honing. Haar spiritualiteit gaf haar kracht om te schrijven, te musiceren, te genezen, te reizen, te bouwen, te managen, te publiceren, te begeleiden, te strijden, grenzen te verleggen, kortom een bloeiend en vruchtbaar leven te leiden, dat niet op haarzelf gericht was. Zij kon evenveel van God als van mensen houden en dat in de praktijk brengen. Hoe deed zij dat, waar haalde ze het vandaan en waar niet? Daar gaan we op in. Geen wonder dat zij inmiddels talloze mensen, oud en jong, uit oost en west met uiteenlopende achtergrond en interesse kan blijven boeien. Wie weet kunnen ook wij inspiratie ontdekken voor de noden van onszelf en onze tijd.

Wendela Vuylsteke - van Ravels is geboren in 1955 en opgegroeid in Bussum, heeft rechten gestudeerd in Leiden en daarna geestelijke begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Ze is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Ze is als geestelijk begeleider werkzaam en geeft lezingen en presentaties op het gebied van westerse spiritualiteit.

Datum: zondag 19 november
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: €9,- / €6,- leden en begunstigers

KOFFIE MET MONIQUE op vrijdag 24 november om 10.00 uur in de benedenzaal.

BEZOEK DRENTS MUSEUM ASSEN: *The American dream*

Het eerste museumbezoek is naar het Drents Museum te Assen. Samen met het museum in Emden organiseert Assen een tentoonstelling over het Amerikaans Realisme van 1945 tot heden, met werken van kunstenaars als Edward Hopper, Andrew Wyeth, Roy Lichtenstein en Andy Warhol. Het Drents Museum focust op de Amerikaanse kunst van 1945 tot 1965 en Emden op de kunst van 1965 tot heden.

Datum: zaterdag 25 november
Opgave: vóór 11 november bij Tineke Jansen, tel: 0317-612463, e-mail: cmjansenderuijter@gmail.com
Kosten worden gedeeld, nadere info volgt.

FILM: 'Robot & Frank' i.s.m. **Bibliotheek Z-O-U-T** in het kader van Nederland Leest. Het thema dit jaar is robotica. De film Robot & Frank sluit hier prachtig bij aan.

Het verhaal gaat over juwelendief Frank die gepensioneerd en licht dementerend is. Zijn zoon geeft hem een echte robot als hulp en oppas. Hoewel Frank aanvankelijk niets van de robot wil weten, wordt deze steeds meer zijn steun en toeverlaat in zijn warrige bestaan. De film is zeer humoristisch en ontroerend. Na afloop napraten met een hapje en een drankje.

Datum: dinsdag 28 november
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, waar koffie klaar staat.
Kosten: € 6,- inclusief consumpties

AUTODIENST:

05	mevr. van der Zee	0488 441 160
19	dhr. van Holst	0317 613 597
26	dhr. Mulder	0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid(1-12 tot 31-12-2017) moet uiterlijk 5 november zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant.

E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: secretaris@hetvensterveenendaal.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL11TRIO0197622208
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

MEDEDELINGEN

ALV: op vrijdag 3 nov. is de najaars-ALV, met - voor wie dat wil - een maaltijd vooraf. Aanmelden bij secretaris@hetvensterveenendaal.nl

Financiën: bijna iedereen heeft zijn/haar bijdrage aan Het Venster voldaan. Nog een zevental leden kan de komende maand een brief hierover tegemoet zien.

Een bedankje voor de leden en donateurs die zo soepel allemaal zijn overgestapt naar Triodosbank, is op zijn plaats. Komende maand kan de ING worden opgezegd!

Oproep van de Tuincommissie: de eerste tuinmeubels beginnen zo langzamerhand op te raken. We hebben al een mooie, houten bank van Ingrid gekregen. Onze vraag is:

Wie heeft er nog tweedehands houten of plastic rieten meubelen (voor een leuke prijs) voor in de tuin bij Het Venster?

Reacties naar Jocelyn Readett of Anja van Roekel.

Oproep van Songs from the Heart: een nieuw koor voor iedereen die van zingen vanuit je hart houdt. Een koor voor mannen en vrouwen uit Veenendaal, Wageningen, Ede en omstreken. Er worden vrolijke, mooie en inspirerende wereldliederen gezongen over het leven, liefde, vrede en licht uit vele culturen. Lieder die mogen raken. Repetities wekelijks (m.u.v. de

schoolvakanties) van 19:30 – 21:30 uur in Het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54

3907 NJ Veenendaal-Oost. Van harte welkom om mee te komen zingen!

Agnes Colijn (organisator) en Anadya Wouters (dirigent). Informatie en aanmeldingen via Anadya: info@anadya.nl of 06 40866513.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: op dinsdag 7 en 21 november. Het zijn doorgaans ochtenden (1^{ste} en 3^e dinsdag van de maand) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

Cursus in wonderen: maandag 6 november. Aanvang 20.00 uur. In principe de 1e maandag van de maand. Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@agnescolijn.nl

Lied van de Ziel: (Let op!) deze keer *niet* op de laatste vrijdag van de maand, maar een week later: op 1 december. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Voor meer informatie www.zingenddoorhetleven.nl

Doorgaans is er wèl iedere *laatste* vrijdag van de maand Lied van de Ziel.

COLLECTES november:

05 en 19 Venster, 26 Kerk en Minima

AUTODIENSTEN november:

wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

05	Eveline de Kock	0318 514416
12	Hannie Kämink	06 44256648
19	Ingrid van Rhee	0318 502042
26	Marjo van Rijnsoever	0318 527495

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: ds. G.J.J. van Hiele en mevr. C. van Ark
Arboretumlaan 1A
6703 BD Wageningen,
Tel. 0317 422972
E-mail: gerke.vanhiele@planet.nl en corien.vanark@planet.nl

Secretaris: mevr. José Kok
Zwanebloemstraat 26
6871 WN Renkum
Tel. 0317 319811.
E-mail: josekok66@gmail.com

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



CANTATEKOOR WAGENINGEN: met 'The stillness of the night'

Het Cantatekoor Wageningen zingt met ondersteuning van musici en solisten op zaterdagavond 11 november onder leiding van Britt de Bakker prachtige liederen over de avond en de nacht van Whitacre, Wilbye, Sullivan, Rheinberger en Saint Saëns. Daarnaast het bijzondere Schicksalslied van Brahms en Förklädd Gud van Larsson.

piano: Mark Toxopeus
dwarsfluit: Jurrien Wormgoor
sopraan: Murni Suwetja
bariton: Sebastian Myrus

Datum: zaterdag 11 november
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 15,- / € 7,- kinderen

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar	Arboretumlaan 1a	6703 DD Wageningen	06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13, 6706 CV Wageningen	
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.	0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren	
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com	0318 482145

19

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei