

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD

April, grasmaand, paasmaand of eiermaand, maar eigenlijk komt April van aperire dat betekent openen.

Openen dat is een mooi uitgangspunt voor dit voorwoord. Immers alles gaat in april open of is open. We hebben net Pasen gehad met het lege graf-open- vrij.

De volgelingen van Jezus weten niet wat ze met de vrijheid aan moeten, ze hebben zoveel meegemaakt.

Zo gaat het ook vaak met ons mensen, we zitten lange tijd vast in gedachten, vast in verdriet, vast in onvervulde wensen of vast in een traditie. Het moet allemaal open en dat zien we in april, de eieren gaan open, de bloemen gaan open, de stallen gaan open, we zetten de ramen weer open en als laatste moet onze mind open. Ervoor gaan, open voor nieuwe impulsen, nieuwe ideeën.

Hoeveel uitdrukkingen hebben we wel niet met open: een open blik, een open oor, ergens open voor staan, met open ogen ergens in gaan enz. enz. Ook kennen we de openbaringen: iets wat bekend gemaakt wordt. Vrijzinnig Nederland is een open geloofsgemeenschap, iedereen is welkom en ieder mag zijn inspiratiebron noemen zonder te zeggen dat dat de waarheid is. Want wat voor de een de waarheid is, is dat voor de ander niet. Het kan wel je ogen openen, het kan je blik verruimen of je bewust maken dat je het zo nooit bekeken hebt, je ogen waren gesloten voor die denkwijze. Het kan een openbaring zijn. Zoek de levende niet bij de dode wordt er gezegd als het graf leeg is. Ga door in ontwikkeling en blijf

niet in verloren verleden. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen, zet de deuren open van de kerk en beleef zingeving op een andere manier. Er wordt gezegd dat de kerk op sterven na dood is, dat alles wat we willen, kosten op het sterfhuis zijn. Hoezo??? Laten we ons toch openstellen voor een andere vorm van zingeving, voor andere gedachten; treedt het tegemoet met een open mind. Mensen willen ook op andere manieren geïnspireerd worden. Een mooie film, een goed concert, een boeiende lezing, een vorm van yoga, het zijn allemaal ervaringen die onze geest kunnen openen en als er behoefte aan is ook nog een zondagsviering met een goede overdenking en passende liederen die verbinden. De oude wijsheidsboeken hoeven niet dicht, ze moeten juist open blijven omdat er nog steeds zoveel uit geleerd kan worden. Stel je ervoor open. Even een kleine oefening: Ga eens voor de spiegel staan en zeg tegen jezelf: 'Ik heb geen zin in al die nieuwigheid.' De rimpel boven je neus en op je voorhoofd is al vanzelf gekomen. En zeg nu eens: 'Wat leuk en interessant al die nieuwe dingen. Het maakt me nieuwsgierig!' De rimpel is al verdwenen, je gezicht ontspant zich en gaat open.

Laten we zo april ingaan! Laat, net zoals in de natuur, uw geest openspringen en verblijdt u!

In een oester kan een parel zitten, maar je moet de schelp wel eerst openbreken.

Rhenen,
Kiki van Holst-van der Waarde

HOSPICE BENNEKOM ZOEKT VRIJWILLIGERS

Hospice Bennekom zoekt vrijwilligers, die mensen in hun laatste levensfase ondersteunen. Bij de zorg, bijvoorbeeld met een luisterend oor, het ondersteunen bij de persoonlijke zorg bij de start van de dag of het maken van een wandeling. Of voor het koken van een lekkere maaltijd in overleg met de gasten. U krijgt scholing (voor zorgvrijwilligers), een reiskostenvergoeding en veel waardering.

Wilt u echte aandacht en uw tijd geven voor bijzondere en waardevolle momenten voor onze gasten? Dan komen wij graag met u in contact! Meer informatie vindt u op www.opella.nl/vrijwillershospice.

OECUMENISCHE REIS NAAR EGYPTE

Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie te Rhenen weer een oecumenische reis verzorgen naar een bijzondere bestemming: Egypte. Het wordt een 'Egypte-net-even-anders'-reis. Want de meeste reizen naar Egypte gaan alleen naar de drie grote steden Cairo, Luxor en Aswan. Ik wil u meenemen ook verder dan deze platgetreden paden, om u het mooiste te laten zien wat Egypte te bieden heeft.

Uiteraard doen we de wereldberoemde highlights zoals het Egyptisch museum in Cairo, waar de schatten van Toetanchamon liggen. Ook wandelen we over de grootste bazaar van Afrika, zien we de trappiramide van Djoser, bekijken we de Sfinx en, heel bijzonder, gaan we de Grote Piramide in!

Wij trekken naar de oase El Fayoum en bezoeken Tell el Armana, plekken waar nauwelijks toeristen komen. Ook gaan we naar de tempels van Abydos en Dendera.

In Luxor bezoeken we uiteraard Karnak, het

grootste religieuze centrum ter wereld. En natuurlijk gaan we naar het Dal der Koningen. In Edfu betreden we de nog geheel intacte tempel. In Aswan staat een gloednieuwe Koptische kathedraal. Met felucca's gaan we zeilen op de Nijl. Midden in de woestijn ligt het eeuwenoude Simeonsklooster. En als afsluiting van deze unieke reis maken we een vijfdaagse cruise op het Nassermeer! Daar zien we het allermooiste wat Egypte te bieden heeft: de tempels van Abu Simbel.

Al deze plekken en nog véél meer staan op het programma, want ik wil u dit jaar graag 'de schatten van Egypte' laten zien!

Deze oecumenische reis zal gehouden worden van **vrijdag 5 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018**. Het belooft een heel speciale reis te worden. Want of u nu houdt van culturele pracht, of geniet van de landschappelijke schoonheid, of u nu op zoek bent naar woestijnervaringen of interreligieuze ontmoetingen, deze rondreis door Egypte heeft het allemaal te bieden. En natuurlijk ligt de nadruk op het reizen samen met elkaar vanuit een Bijbels-religieuze achtergrond.

Uiteraard kunt u voor verdere informatie vrijblijvend contact met mij opnemen:
pastor Guido Dieteren
telefoon: 0317 619198
email: guido.dieteren@casema.nl

TIJD VAN VERANDERING

In 2011 hebben Dieneke Gorter, Hans van der Werf en ik de rollen van secretaris, penningmeester en voorzitter van ons regionale Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe Vallei op ons genomen. Volgens de statuten mochten we dat maximaal 2x drie jaar blijven doen. Dat betekent dat Dieneke, Hans en ik – althans wat deze rollen betreft – al een jaar over onze ‘houdbaarheidsdatum’ heen zijn. Waarom hebben we het dan nog een extra tijd volgehouden? Dat heeft 2 redenen:

1. er staan nog geen mensen te dringen om ons op te volgen (bent u geïnteresseerd, lees dan aandachtig verder en meld u bij ons!);
2. er zijn veel zaken in verandering en het bestuur van het samenwerkingsverband moet nog wat knopen doorhakken om te weten hoe het verder wil gaan.

4

EENHEID

Kortom: het is een tijd van verandering. In mijn oude vak (organisatieadviseur) werd dat ook wel ‘creatieve destructie’ genoemd: je stopt met oude dingen, zodat er nieuwe kunnen ontstaan. Dat is altijd een spannend proces, immers je weet wel wat je hebt, maar je weet nog niet precies wat ervoor in de plaats komt. Uit ervaring kan ik aangeven dat het ook een noodzakelijk en inspirerend proces is. Iedere organisatie moet zich van tijd tot tijd opnieuw uitvinden (landelijk wordt er ook gewerkt aan Vrijzinnigen 2020!) en het geeft ook nieuwe energie om met kansrijke ontwikkelingen aan de gang te gaan.

In dit stukje wil ik aan het eind van mijn bestuursperiode met u de balans opmaken van wat er vanuit onze regionale stichting is gebeurd, nog steeds gebeurt en staat te gebeuren:

- Voorgangers: de regionale stichting is ooit

opgericht om voorgangers in dienst te nemen en beschikbaar te stellen aan de afdelingen. Ondertussen is het al vele jaren zo dat de voorgangers een rechtstreekse overeenkomst hebben met de afdelingen. Als service is de regionale stichting wel de voorgangersadministratie blijven doen. De actuele situatie is dat na september 2018 alleen Bennekom en Oosterbeek nog een vaste voorganger hebben. En hopelijk slaagt Wageningen erin om de vacature snel te vervullen. De vraag dringt zich op of nu het tijd is om een of meerdere regionale voorgangers aan te stellen voor alle afdelingen die geen eigen voorganger meer hebben ...

- Vrijzinnige vieringen in Het Schild: die zijn vele jaren georganiseerd door Koos Hoekzema en door de meeste afdelingen is er trouw voor gecollecteerd. Het groepje deelnemers is ondertussen zo klein geworden dan we besloten hebben om met deze vieringen te stoppen, zoals onlangs in de Eenheid aan u gemeld.
- De regiozondag wordt ieder jaar gezamenlijk beleefd op de 2e zondag in november, bij toerbeurt in één van de afdelingen. Hier willen we graag mee doorgaan.
- Onder de bezielende leiding van Dieneke organiseren we alweer voor de 5e keer een regiocursus, soms als een ‘reizend circus’ langs de afdelingen en soms op één dag (zo ook dit jaar op 14 april met Hein Stufkens in Lunteren). Ook daar gaan we graag mee door.
- Programmaoverleg: een aantal afdelingen vindt het de moeite waard om vroegtijdig de ideeën uit te wisselen, dus dat organiseren we graag.
- Eenheid is in een mooi nieuw jasje gestoken en we zijn heel blij met de redactionele

inzet van Liesbeth en Geertje. De laatste tijd zien we wel dat steeds meer mensen ervoor kiezen om Eenheid in digitale vorm te ontvangen.

- Er is ook een regionale website gelanceerd: www.vrijzinnigen-zwv.nl, maar we zien ook dat die minder attractief is dan de websites van de afdelingen. Stoppen is een optie, maar er zijn ook initiatieven tot samenwerking in de regio, dus misschien toch maar even 'in de lucht' houden?
- In 2015 hebben we onze statuten drastisch gemoderniseerd, zijn we weer helemaal ANBI-proef en hebben we onze statutaire naam gewijzigd in Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Een hele mond vol, maar het geeft wel precies aan wat we zijn.
- Een 'denktank' heeft in 2016 een inventarisatie gedaan naar de toekomstperspectieven van alle afdelingen in de regio. Sommige afdelingen kiezen ervoor om vooral lokaal initiatieven te ontplooiën en met andere organisaties samen te werken. Andere zien (ook) de meerwaarde van samenwerking met vrijzinnige afdelingen in de regio, bijvoorbeeld op de gebieden van pastoraat, bestuur, PR en communicatie, al dan niet ooit uitmondend in een 'vrijzinnig centrum'. De afdelingen Bennekom, Ede en Lunteren hebben de ideeën hiervoor inmiddels samen uitgewerkt.
- Begin 2017 hebben we een inspiratiedag georganiseerd, waaraan delegaties van alle afdelingen en ook Wies Houweling van het landelijk bureau hebben deelgenomen. Keer op keer blijkt hoe waardevol de afdelingen het vinden om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Die 'platformfunctie' moeten we zeker op één of andere manier voortzetten.
- In september 2017 heeft een aantal

afdelingen overlegd over gezamenlijke PR en communicatie. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 5 afdelingen op 31 december hebben meegedaan aan de wereldvredemeditatie. Dat heeft ook mooie PR opgeleverd en verdient zeker (brede!) herhaling.

Tot zover de bloemlezing van wat er de afgelopen jaren in ons regionale samenwerkingsverband is gebeurd. Al met al een hele waslijst. En wellicht veel meer dan u had vermoed. Zie de stichting maar als een 'stille kracht'. We stellen ons niet op de voorgrond, maar we ondersteunen, stimuleren en inspireren de afdelingen in de regio waar we kunnen.

Dat is toch een mooie rol. En ik denk dat ik ook namens Dieneke en Hans spreek als ik zeg dat we daar 7 jaar lang met veel plezier aan gewerkt hebben. Nu is het tijd dat er keuzes worden gemaakt hoe we in onze regio verder willen gaan en dat anderen het stokje van Dieneke, Hans en mij overnemen.

Het ga u en ons allen in de regio nog vele jaren goed!

Harry Rijken,
(ex-)voorzitter Stichting Samenwerkingsverband
Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei

VIERINGEN | APRIL

Zondag 1 april Pasen

Bennekom	10.30	Peter Samwel met de cantorij	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	Marieke de Vries	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. E. de Lange	VN
Rhenen	10.30	dhr. G.(Gertjaap) Kardol	VN
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden, kinderkringen en oppas	

Zondag 8 april

Bennekom	10.30	Tina Geels	R
Ede	10.30	drs. H. le Grand	U
Lunteren	10.30	interculturele ontmoeting, Anass Habib en Rachid Oahalou	
Oosterbeek	10.00	dhr. A. Meiresonne (André)	
Renkum	10.00	mevr. L. Spelberg	VN
Rhenen	10.30	Ronald Naar, Lied van de ziel	
Veenendaal	10.00	Irene Hörst	VN
Wageningen	09.00	lentepeggrimage	

6

EENHEID

Zondag 15 april

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	algemene ledenvergadering	
Lunteren	10.30	Nicolien Swen	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen/ mevr. Yvonne Kroonenberg	
Renkum	10.00	ds. A. van Lunteren	VN
Rhenen	10.30	dhr. G. J. Koomen	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte met mantra's	
Wageningen	10.00	Monique van Zoest	

Zondag 22 april

Bennekom	10.30	Zin op Zondag Toeval: een waar gebeurd verhaal	
Ede	10.30	zingdienst	
Lunteren	10.30	ZinGdag, Geertje & Juliëtte	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. G.E. Bonda	
Renkum	10.00	mevr. ds. J.M. Saal	VN
Rhenen	10.30	mevr. L. (Lauk) Spelberg	VN
Veenendaal	10.00	Hans Le Grand	U
Wageningen	10.00	Roos van Doorn	VN

Zondag 29 april

Bennekom	10.30	Froukje Pitstra	
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	
Renkum	10.00	ds. H. Knoop	VN
Rhenen	10.30	prof. M. Schouten	
Veenendaal	10.00	lezing	
Wageningen	10.00	Johannes Diepersloot	

ALGEMENE AGENDA | APRIL

3	Lunteren	thee met een thema: Klaske Heida	14.00 - 15.30 uur
6	Renkum	meditatieve dans	10.00 uur
7	Rhenen	workshop, Thérèse Evers	10.00 - 16.00 uur
9	Ede	middagontmoeting o.l.v. Loes van Laar	
10	Renkum	stiltekring	12.00 - 12.30 uur
10	Rhenen	filmkring De Vlam: 'Ladies in Lavender'	20.00 uur
10	Bennekom	Open tafel	17.15 uur
12	Bennekom	lezing: God 3.0	20.00 uur
13	Renkum	meditatieve dans	10.00 uur
14	Lunteren	regiodag, Hein Stufkens	10.30 - 16.00 uur
14	Wageningen	Concert Punt Uit	20.15 uur
15	Wageningen	Concert Punt Uit	15.15 uur
16	Bennekom	Café van verdieping	20.00 uur
20	Lunteren	familietheater: 'Alle dagen feest!'	19.00 - 20.00 uur
20	Renkum	meditatieve dans	10.00 uur
20	Rhenen	'Koffie met Monique', Monique van Zoest	10.00 uur
20	Veenendaal	Lied van de Ziel	20.00 uur
21	Rhenen	voorjaarswandeling, Gelukkigewijspad	12.30 - ?? uur
21	Wageningen	Concert Cantatekoor	20.00 uur
24	Renkum	meditatief bijbellezen	15.00 uur
29	Bennekom	laatste zondag expositie	14.00 uur
29	Veenendaal	lezing	10.00 uur

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



DONDERDAGAVONDLEZING: 'God 3.0 Werkelijke, wezenlijke en wenselijke religie' door **André Droogers**

Wat is er over van het godsbegrip nu het levensbeschouwelijke landschap van ons land ingrijpend is veranderd? Andere religies zijn aan onze kant van de horizon verschenen. Zijn die minder waar dan bijvoorbeeld het Christendom?

André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij uitgeverij Parthenon verscheen van zijn hand 'God 3.0: Voorbij godsdienst en atheïsme'.

Datum: donderdag 12 april
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,- (leden) / € 10,- incl. koffie/thee

ZIN OP ZONDAG: 'Toeval: een waar gebeurd verhaal' door **Henk Wolf**

Na de wetenschappelijke en levensbeschouwelijke visies op het thema toeval sluiten we het seizoen af met een verhaal van de individuele mens. Ruimte voor iemand die letterlijk en

figuurlijk in aanraking is gekomen met een reeks van toevallige en bizarre gebeurtenissen. In zijn boek 'Een meerkoet in mijn oog' neemt Henk Wolf ons mee in zijn beleving van het toeval.

Henk Wolf (1973) werkt als taalkundedocent bij NHL Hogeschool in Leeuwarden en Groningen. Als 'Professor Henk' presenteerde hij een serie taalprogramma's bij Omroep Friesland. Van zijn hand verscheen Friestalig proza en een aantal taalkundige publicaties.

Datum: zondag 22 april
Tijd: 10.30 uur
Kosten: richtbedrag € 5,-
Muziek: Heleen Venekamp, harp

CURSUS: 'Ervaringen als spiegel van inzicht en wijsheid' door **Hubertus Bahorie**

Start 4 april

U kunt zich nog opgeven!

Ervaringen als spiegel van inzicht en wijsheid op 4 avonden en een week zelf levenskunst beoefenen! Voor informatie en opgaveformulier, zie de website. www.vrijzinnigenbennekom.nl

CAFÉ VAN VERDIEPING: het laatste café van dit seizoen vindt weer plaats in 'Het Oude Postkantoor' Dorpsstraat 2 te Bennekom. Peter Samwel spreekt dan over 'De filosofie van de Tarot?' Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel NOVITA aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Datum: maandag 16 april
Aanvang: vanaf 19.30 welkom
Kosten: € 10. incl. één kopje koffie of thee

OPEN TAFEL: in april is dat op de 10^e om 17.15 uur. Nieuwe gasten en ook nieuwe kokers

en kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

VAN DE LEDEN: *opgezegd als lid:* Mevr. A. van Lunen, Johanniterlaan 40, 6721 XZ Bennekom

VAN DE PENNINGMEESTER: collectes van afgelopen maanden: Kerstavond VOD (Vluchtelingen Onder Dak) € 591,27 Kerstmorgen (VOD): € 249,45 Samen dus een mooie € 840,72 voor VOD Bloemenfonds op 4 februari: € 206,95 LugaCare op 4 maart € 439,69 Alle gevers heel hartelijk dank!

PENDELDIENST: minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopendeldienst.

Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318 416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl



IN MEMORIAM: op 23 februari jl. overleed Jan Pielage. Geboren in 1925 in Amsterdam als kind van een van oorsprong gereformeerde moeder en katholieke vader. Op het gymnasium kwam Jan op vrijwillige basis in aanraking met de Bijbelverhalen, doordat hij deelnam aan 'Bijbelonderricht'. Hier werden beroemde schilderijen besproken die gebaseerd waren op Bijbelse figuren. Het vak werd gegeven door dominee de Jong, jeugdpredikant van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC). Daar lag de basis voor Jan zijn vrijzinnige geloofsrichting. Jan studeerde (met vertraging door de oorlog) medicijnen en specialiseerde zich als kinderarts. Hij trouwde en er kwamen drie dochters. In 1961 verhuisde het gezin naar Ede, omdat Jan ging werken bij het BIO herstellingsoord te Schaarsbergen. Van 1966 tot zijn pensionering werkte hij als kinderarts in het ziekenhuis in Bennekom.

Er zijn veel Edese kinderen en vooral ouders die hem uit die tijd herinneren. En ook het verplegend personeel heeft warme herinneringen aan dokter Pi, zoals hij met gepaste eerbied werd genoemd.

Jan werd lid van de NPB toen de Taborkerk niet het vrijzinnige thuis kon bieden wat hij zocht.

Na zijn pensionering werd hij een actief lid, bestuurslid, voorzitter en samensteller van het winterprogramma. Daarnaast is hij ook altijd lid geweest van de Remonstranten.

Zijn laatste grote klus voor de vrijzinnigen in Ede was zitting nemen in de sollicitatiecommissie die mij heeft aangesteld als voorganger in 2012.

Jan was een man van weinig woorden en wanneer hij sprak dan was dat pas nadat hij er lang over na had gedacht. Zo was ook zijn kijk op het leven en de dood langdurig door hem doordacht en zei hij mij ooit dat het grootste inzicht dat hij had gekregen na alle jaren in dit leven was: 'dat je altijd tekort schiet'.

Zijn uitvaart welke in besloten kring heeft plaatsgevonden (passend in hoe hij was) stond in het teken van zijn eerste vrijzinnige ervaring, de gelofte van de VCJC: 'Verbonden met allen die van goede wille zijn, gedragen door hoger kracht, geroepen tot vernieuwing van de wereld en ons leven, willen wij God met al onze krachten dienen.'

Wie God dan is? 'Het mysterie van het leven dat altijd doorgaat.'

Loes van Laar

HERINNERING ALGEMENE LEDENVERGADERING:

op zondag 15 april 2018 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt de leden en begunstigers uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent van harte welkom om 10.30 uur in de Ericakerk. Bij verhindering stellen wij het op prijs dit te vernemen. Indien u nog een aanpassing wilt op de agenda of u wilt een kandidaat voor de functie van voorzitter voordragen, dan vernemen wij dit graag van tevoren. U kunt dit bij de secretaris kenbaar maken.

ZINGDIENST: het blijkt dat veel vrijzinnigen regelmatige kijkers en luisteraars zijn van o.a. 'Songs of Praise' en 'Nederland zingt'.

De oude liederen zijn ons qua inhoud na al die jaren vreemd, maar de melodie dragen we in ons hart. En waarom zongen we ze vroeger ook al weer?

In deze zingdienst mag u als vanouds of voor het eerst uit volle borst meezingen of in stilte genieten van een aantal klassiekers.

Onze voorganger zal u hier doorheen leiden met uitleg over de geschiedenis van de liederen, een mooi verhaal of anekdotes.

BESPREEK'T SAMEN: op woensdag 11 april om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Jacob Slavenburg **Het verguisde christendom.**

Oorsprong en teloorgang van de vroegste 'kerk' en de positie van de vrouw. Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom, nog voor het ontstaan van de Bijbelse evangeliën.

Op donderdag 12 april om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Marcel Wielhouder

Voltooid leven... of ga ik nog even?

Het initiatief wetsvoorstel 'Voltooid Leven' van D66 Kamerlid Pia Dijkstra maakt veel los in ons land. Wat betekent dit initiatief voor onze samenleving en de manier waarop we omgaan met leven en dood?

Op zaterdag 14 april om 17:00 uur en zondag 15 april om 19:00 uur in de Oude kerk door Myra van der Jagt

Uitvoering Bachcantate Osteratorium

Dit jaar voeren we de jaarlijkse Bachcantate uit na Pasen. Cantate 249 is eigenlijk geschreven voort eerste Paasdag en heet daarom het Osteratorium

Kerkelijk Centrum Emmaüs *dinsdag 10 april* 20.00 uur Open avond over **Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld**

#METOO heeft de afgelopen periode veel losgemaakt. Actrice Alyssa Milano inspireerde miljoenen vrouwen met haar # om met hun verhalen van seksuele intimidatie te reageren. Maar niet alleen die verhalen werden gedeeld. Veel meer dan dat.

Ook binnen de kerken delen vrouwen en mannen hun verhalen meer en meer. We merken dat daar nog vaak een taboe op rust. Dat zou niet meer hoeven maar wordt door de overlevenden van geweld om veel redenen wel zo ervaren.

Ds. Esther Veerman heeft 6 jaar geleden een stichting opgericht om samen met lotgenoten tentoonstellingen te houden en de gevolgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik door middel van Kunst onder de aandacht van kijkers te brengen. Zij heeft zelf ervaringen van seksueel geweld in haar kindertijd.

Dinsdag 10 april komt Esther Veerman vertellen over de gevolgen maar ook herstel na grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hoe kun je als hulpverlener in de kerk leren luisteren, hulp bieden? Waar lopen we tegen onze eigen grenzen aan. En ten slotte, wat zegt #METOO over onze cultuur? De avond wordt geleid door ds. Jan-Peter Prenger.

Ds. Esther Veerman is emeritus predikant, kunstenaar en oprichtster van Stichting Kunstuitgeweld. www.kunstuitgeweld.nl

VAN DE LEDEN: *overleden:* op 23 februari dhr. J. Pielage op de leeftijd van bijna 93 jaar; op 26 februari is *overleden* dhr. H.J.ter Heijden op de leeftijd van bijna 98 jaar. *Lidmaatschap opgezegd:* dhr. B. van Hemert, Amersfoort.

AUTODIENST:

01	Jan Wamelink	636620
08	Ingrid Neuteboom	635461
15	Hilde Hijwegen	415461
22	Jan Wamelink	636620
29	Hilde Hijwegen	415461

11

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94



Emmaüs Rietkampen

Aanvang diensten 10.30 uur

01	ds. J.P. Prenger 1 ^e paasdag, Maaltijd van de Heer
08	ds. J.P. Prenger
15	gave viering
22	pastor J.A. Lucassen
29	dhr. D.H. van den Bos

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,

Rogakker 10

6741 ER Lunteren

tel. 0318 484566

e-mail ginekev@hotmai.com



Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28

Rekeningnummer: NL94RABO0337544298

Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>

VAN DE LEDEN: Riet ten Ham is *verhuisd* naar Stationsstraat 22, 6741 DH Lunteren. Haar telefoonnummer is hetzelfde gebleven.

THEE MET EEN THEMA: met **Klaske Heida**

Onderwerp nog niet bekend op dit moment.

Elke eerste dinsdag van de maand, 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Datum: dinsdag 3 april

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Kosten: eigen bijdrage € 2,-

INTERCULTURELE ONTMOETING: met **Anass Habib** en **Rachid Oahalou**

Tweede ochtend in een drieluik van interculturele spirituele ontmoetingen

Lezing/zang/ontmoeting: 8 april en 17 juni

Na het inspirerende verhaal van en gesprek met vrijzinnig moslim Rachid Oahalou afgelopen seizoen, gaan we verder met ontmoetingen met vrijzinnige moslims in ons kerkje. Hoe fijn is dat, om samen naar inspirerende zang en teksten uit de moslim traditie te luisteren en zelf ook te laten horen wat ons raakt uit onze

eigen vrijzinnige traditie. En daar dan met een open houding met elkaar over in gesprek te gaan, uit te wisselen wat ons daarin persoonlijk raakt, inspireert, bevreedt, ontroert, verrast, ...we hopen dat we veel mensen met een moslim en/of Arabische achtergrond kunnen meenemen op deze zondagochtenden. Als je al contacten hebt, taalmaatjes, leerlingen, kennissen, buurtgenoten, nodig ze uit en neem ze mee! Te beginnen op 21 januari. Naast zang van Anass Habib zullen Rachid Oahalou en twee leden van ons kerkje, te weten Jan Dirk van de Voort en Marieke van Es, met elkaar en de bezoekers in gesprek gaan. Dan zijn er nog de 2 zondagochtenden van 8 april en 17 juni 2018. Op deze data wordt hier een vervolg aan gegeven. We nemen de ervaringen en wensen, voortkomend uit de ontmoeting van 21 januari, daarin mee.

Personalia: Anass Habib is een bekeerde moslim. Hij is zanger en leraar klassieke Arabische muziek. Hij treedt op in Nederland en ver daarbuiten. Hij zal in onze bijeenkomst voor ons een aantal Aramese liederen zingen. U kunt al veel over hem lezen en van hem horen op internet. Rachid Oahalou werkt voor IOM (International Organization for Migration) t.b.v. vrijwillige terugkeer en reïntegratie van migranten in hun land van herkomst.

Data: zondag 8 april en zondag 17 juni

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

REGIODAG in Lunteren: 'Spiritualiteit als levenskunst' met Hein Stufkens

10.30 – 12.30 Inleiding en gesprek

12.30 – 13.30 lunch

13.30 – 16.00 workshop spiritualiteit

12

EENHEID

De regiocursus is in samenwerking met de vrijzinnige geloofsgemeenschap uit Bennekom, Veenendaal, Renkum, Wageningen, Ede, Rhenen, Oosterbeek en Lunteren.

Deze dag staan we stil bij de vraag wat spiritualiteit is en wat die in ons leven kan betekenen. Het woord wordt vandaag te pas en te onpas gebruikt en lijkt aan inflatie onderhevig. Hein Stufkens omschrijft spiritualiteit als levenskunst.

Onder levenskunst verstaan veel mensen: het vermogen om niet te zwaar aan de dingen te tillen, te pakken wat je pakken kunt en je op een prettige en zo comfortabel mogelijke manier door het leven heen te slaan. Hoort een terrasje bij en een vakantie in de zon... Niks mis mee natuurlijk. Maar is dat het leven waar we als mens toe geroepen zijn? Voedt het ook de ziel? Verstikt het niet de stem die diep in ons oproept tot leven 'zoals we bedoeld zijn'?

De christelijke en vele andere spirituele tradities ontwikkelden in de loop der eeuwen een scala aan oefeningen en inzichten waarmee we een ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen: een levenskunst die ons bevrijdt van onze gehechtheden en onze ego-gerichtheid, en die ons helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen.

's Morgens vertelt hij over zijn eigen bronnen en geeft hij handvatten voor het inbouwen van spiritualiteit in je dagelijks leven. 's Middags is er gelegenheid om aan de hand van een of meer oefeningen te ervaren wat spiritualiteit in ons leven kan betekenen

Personalia: Hein Stufkens (1947). Filosoof, spreker, schrijver en dichter. Van zijn hand verschenen zo'n dertig boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte hij mee aan tal van tv- en radioprogramma's op levensbeschouwelijk gebied. Sinds 2001 woont

en werkt hij in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte Stufkens-Geerlings het franciscaans georiënteerde bezinnings- en cursuscentrum 'La Cordelle' stichtte. Behalve door de Jungiaanse psychologie en de westerse christelijke mystiek en gnosis is hij geïnspireerd door de wereld van het zenboeddhisme. Hij schreef onder meer: 'Spiritualiteit als levenskunst' en 'De Grondwet voor Geluk'. Voor informatie over activiteiten en publicaties: www.lacordelle.nl

Datum: zaterdag 14 april

Plaats: Vrijzinnig Lunteren,
dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren

Tijd: 10.30 – 16.00 uur

Kosten: € 30,- voor leden en € 40,- voor niet-leden, inclusief lunch.

U kunt zich opgeven bij onderstaande personen:

Bennekom:

Loek Treep; treep@upcmail.nl

Ede:

Gerdine Gaikhorst; g.a.gaikhorst@outlook.com

Lunteren:

Lenny Koster; lennykoster@upcmail.nl

Rhenen:

Han van der Voet; vandervoet-rhenen@planet.nl

FAMILIETHEATER: 'Alle dagen feest!'

Wie houdt er niet van alle dagen feest. Tijdens de voorstelling van Tijnl Damen blijf je niet stil op je stoel zitten. Tijnl maakt er tijdens dit optreden een groot feest van met de kinderen. Muziek maken, meezingen en bewegen. Kom je mee vieren?

Een vrolijk feestoptreden met ballonnen en confetti. Meer info: <http://www.tijnldamen.nl/>

Datum: vrijdagavond 20 april

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Kosten: € 3,- kleine kinderen,
€ 5,- grote kinderen (vanaf 16 jaar)

Reserveren: theaterlunteren@gmail.com

ZINGDAG: 'lekker met z'n allen zingen'

Er zullen een aantal liederen worden ingestudeerd. Te denken valt aan Taizé-liederen, canons, eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Aanmelden is niet nodig. (Wij verlenen onze muzikale medewerking weleens aan een viering.)

Datum: zondag 22 april
Tijd: 10.30 tot 11.30 uur; daarna koffie/thee om even na te praten.
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Begeleiding: Juliëtte Stout, Geertje Timmers (0318 482145)

14
EENHEID

VAN HET BESTUUR:

*** Algemene Ledenvergadering van 6 maart.**

Op de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Gert van Dalen. Hij heeft 4 jaar op inspirerende wijze het voorzitterschap vervuld. We hebben hem bedankt voor zijn positieve manier van besturen, waarbij hij geregeld contact zocht met leden om te horen waar behoefte aan was. Naast het realiseren van een nieuw beleidsplan, heeft Gert zijn schouders gezet onder de samenwerking met Vrijzinnig Ede en Bennekom. We hebben hem met woord en muziek bedankt! Het bestuur en de leden zijn heel blij met Maud Berens als nieuwe voorzitter en Lia Hendriksen als algemeen bestuurslid. Mooi dat ons bestuur met 1 persoon uitgebreid is, zodat we er weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan! Maud gaf aan in haar eerste 'toespraak', dat ze erg gemotiveerd is om voorzitter te zijn en dat ze zich geïnspireerd en gesteund voelt door de vorige voorzitters. Behalve Gert van Dalen, dus ook: Trix Schaap, Jaap van Ravenswaaij en Wilna

Zonneveld. 'Ik neem van jullie allemaal wat mee.' Verder hebben we ook Robert van der Marel en Elly van Liempt hartelijk bedankt voor vele jaren werk voor het kerkje. Mensen, die op de achtergrond belangrijke taken vervullen. Robert bediende bij elke viering het geluid (o.a.!) en Elly speelt piano en verzorgt de P.R., maar met het laatste wil ze per 1 juli stoppen.

We zoeken dus nu iemand, die deze P.R.-taken op zich wil nemen met ingang van augustus 2018.

*** 'Het verhaal van...'**

De tweede en voor dit seizoen de laatste keer, hebben we 'het verhaal' van Juliette Stout en Gineke van Hoogdalem gehoord. De aanwezigen vonden het weer boeiend om op deze manier elkaar nog meer te leren kennen. Waar komt iemand vandaan, wat houdt hem / haar bezig? Gert weet de 'goede' vragen te stellen en men vond het zeker de moeite waard om er mee door te gaan.

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

'Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek' aldus de initiatiefnemers van de

'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data: alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd: 20.00 - 21.00 uur.

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info: Theresia Kamphuys (06 13650293)

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Voorganger: ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 20133994
hjm.vanderwoude@gmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vacature

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



POEZIEKRING: direct na Pasen komen we voor de 100-ste keer (!) weer bij elkaar. Het thema is deze keer de dichteres Ida Gerhardt. Ieder zoekt een gedicht van haar en één als reserve voor het geval men hetzelfde heeft gekozen. Het is altijd weer boeiend te ontdekken waarom iemand juist dat heeft gekozen en wat hem of haar daarin aanspreekt.

Datum: dinsdag 3 april
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEVE DANS: we gaan na Pasen dansen aan de hand van het thema 'Geef het licht eens door'.

Datum: vrijdag 6, 13 en 20 april
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: met elkaar kunnen we in stilte aanwezig zijn. Het blijkt dat dit harmoniserend werkt voor jezelf en je omgeving. Er is iedere keer iemand die met een korte tekst richting geeft aan ons samenzijn.

Datum: dinsdag 10 april
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

BIJEENKOMST: we gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze afdeling, met een nieuwe voorganger. Algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland, Wies Houweling, zal aanwezig zijn.

Datum: dinsdag 10 april
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: deze manier van bijbellezen vraagt een persoonlijke benadering. Het gaat niet om bijbelstudie, tekstkritiek of exegese, maar om de vraag: Hoe word ik persoonlijk aangesproken door deze tekst, nu, op dit moment in mijn leven. Ds. Jelly Hoepman zal deze bijeenkomst leiden

Datum: dinsdag 24 april
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: bestuurskamer Rijnkapel

HET KAN WEER! eertijds spaarden we de 'lege' waxine cupjes op en brachten deze naar... Ik ken nu iemand waarvoor ik die cupjes spaar. Zij weet een groep van mensen die dit gebruiken / verwerken en de metalen bij een bedrijf aanbiedt, waarmee ze geld verdienen voor hun projecten. Verzoek: is het mogelijk dat we dit weer oppakken, die bus weer in de gang zetten, zodat ik deze dan bij tijd en wijle kan legen? Zij hebben dan een klus te doen en het levert ook nog iets op. De mensen van de gemeenschap kunnen dat dan ook van thuis meenemen. Het andere is: dan worden die metalen ook nog weer opnieuw gebruikt. Verdere info bij Niek Dekker.

UITNODIGING SAMEN OP WEG NAAR PASEN, GAAT U MEE WANDELEN? op stille zaterdag gaan wij een wandeling maken langs alle kerken in

Heesum en Renkum, om in elke kerk stil te staan bij Pasen.
Als u slecht ter been bent kunt u ook met de fiets of auto gaan.

Gaat u ook mee met deze wandeling door onze prachtige dorpen met als boodschap '**Samen op weg naar Pasen**'. Iedereen is welkom, i.v.m. de lunch graag opgave bij de contact persoon van uw kerk of bij Leny Lotgerink of Mariska Rochat mariska.rochat@xs4all.nl of l.lotgerink@outlook.com

Aan de rondwandeling zijn geen kosten verbonden, voor de lunch kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Wij verheugen ons erop om samen met u deze wandeling te maken. De tijden zijn hieronder vermeld.

09.00 uur Pastorie Kath. Kerk Renkum koffie en thee
09.15 uur Bezichtiging kerk, uitleg en rondgang door Rosarium.
10.15.uur Herv. Kerk Heesum Orgelspel en uitleg
10.45 uur R.K. Kerk st. Joseph
Bezichtiging en uitleg. Overdenking. Koffie of thee.
11.30 uur Gereformeerde Kerk Heesum - Renkum
Gedichten en stille moment.
12.00 uur Rijnkapel Vrijzinnig Renkum
Uitleg over Vrijzinnigheid en Ubi Caritas , meditatieve dans.
12.45 uur Hervormde Kerk Renkum
Uitleg orgel.
Afsluitend een kleine lunch
13.00 uur. Einde

N.B
Elke bijeenkomst begint met een gedicht.
Begintijden zijn bij benadering!

Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

NA PASEN: Mevr. Ds. Els de Clercq, bij ons bekend als voorganger, zal twee bijeenkomsten leiden in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Het thema zal zijn:

*'De weg van leerling naar gezel'.
Door afscheid en leegte naar vervulling.*

De eerste bijeenkomst heeft als thema afscheid. De tweede: ontmoetingen in de leegte. Meer informatie vindt u op het inlegvel. Opgave is gewenst en dit kan op de affiche in de hal.

Datum: donderdag 19 en 26 april
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

ACTIVITEITEN:

31 maart!	wandeling gezamenlijke kerken	09.00 uur
03	poëzie kring	14.00 uur
06, 13, 20	meditatieve dans	10.00 uur
10	bijeenkomst: toekomst	15.00 uur
10	stiltetkring	12.00 uur
18	tuingroep	09.30 uur
24	meditatief bijbellezen	15.00 uur

AUTODIENST:

01	Anneliese van Dam	0317 313616
08	Gerrit Bollen	0317 313233
15	Hendrik Harssema	0317 314328
22	Gerrit Bollen	0317 313233
29	Rachel Wierenga	0317 315671

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (mei) doorgeven voor 1 april aan Jenny de Zwart. jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



* **WIJZIGINGEN:** er zijn enkele wijzigingen in het programma zoals dat staat in het boekje. De workshop **'Coachen met honden'** door **Thérèse Evers** is wegens ziekte verschoven naar **zaterdag 7 april**. U kunt zich hiervoor dus nog opgeven. Op zondag 15 april zou een lezing gegeven worden door **mevr. Welmoed-Vlieger**. Helaas heeft zij moeten afzeggen. In plaats daarvan zal nu een lezing gegeven worden door de **chr. Koomen**. Voor details van zijn lezing zie verderop.

LEZING: door **chr. G.J. Koomen** **'Verbanden tussen het vroege christendom en het oude Egypte'**

Na een aantal bezoeken aan de resten van het oude Egypte en het lezen van publicaties over de antieke Egyptische wereld en mythologie leken er evolutionaire verbanden te bestaan tussen die oude Egyptische religie en het christendom. Die gedachte werd bevestigd door het lezen van de titel **'Het Oude Egypte: Bakermat van het Jonge Christendom'**, geschreven door Tjeu van de Berk, een theoloog van Rooms-katholieke huize, die verbonden was aan de Theologische Universiteit Utrecht. Op basis van deze ervaringen heb ik een voordracht samengesteld die ik met plezier in De Vlam zal presenteren.

De auteur is Gerrit Jan Koomen, gepensioneerd medicus, opgegroeid in een christelijk milieu, maar zonder verdere theologische scholing. Wel belangstellend naar de achtergronden van religies. Zijn jeugd werd doorgebracht in Veenendaal, na universitaire opleiding in Groningen en Nijmegen sinds 1977 woonachtig in de gemeente Rhenen.

Datum: zondag 15 april
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

WORKSHOP: 'Coachen met honden' door **Thérèse Evers**. Een workshop over de spiegelen-de kracht van honden in coaching van mensen. Als je ervoor open staat kun je je op een boeiende manier laten inspireren tot een inzicht in de mooie wereld van het coachen met honden. Hiervoor hoef je niet per se een hondenliefhebber te zijn of een hond te hebben. Het is voldoende als je geïnteresseerd bent in andere mogelijkheden van communicatie dan van mens tot mens. Heb je wel eens moeite met grenzen stellen, voor jezelf opkomen of loop je wel eens vast in conflicten? Herken je de situaties waarin je iets anders doet dan je eigenlijk zou willen, of merk je hoe de dagelijkse stress je leven beheerst? Om je sociaal zekerder te voelen, om grenzen te leren stellen, om terug te krijgen van de hond hoe (on-)duidelijk je bent in je communicatie. Juist omdat honden dat zonder maskers doen, kunnen ze je veel leren over hoe jij overkomt naar de buitenwereld. Coachen met Honden zet de hond in als co-coach en gids. Omdat honden fantastische leermeesters zijn: in het contact met honden en door het gericht uitvoeren van bepaalde opdrachten, krijgen mensen informatie over hun persoonlijke levensvragen. Honden reageren

zonder zich te verstoppen achter allerlei maskers vanuit hun instinct op de menselijke intenties en lichaamstaal. Een van de uitgangspunten daarbij is: als je werkelijk in contact bent met jezelf, kan de hond zich met jou verbinden. Tijdens de workshop zullen we 's ochtends de theoretische basis van deze methode behandelen en aan de hand van praktijkvoorbeelden laten ervaren, welke lessen wij mensen van honden kunnen leren. 's Middags kun je aan de hand van gerichte oefeningen zelf ervaren wat het is om een oefening met een hond te doen en wat dat je aan extra informatie kan geven over een specifiek thema dat nu in jouw leven speelt. Er zal dus ook de hele dag een (gecertificeerde psychosociale) hulphond aanwezig zijn. *Coachen met Honden* coacht mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met behulp van de hond als spiegel.

Datum: zaterdag 7 april
Aanvang: 10.00 -16.00 uur
Kosten: 15,- per persoon incl. lunch
Opgeven: bij Trudy Alblas, email: trudialblas@tele2.nl

REGIOCURSUS: 'Spiritualiteit als levenskunst' door **Hein Stufkens**

Deze dag staan we stil bij de vraag wat spiritualiteit is en wat die in ons leven kan betekenen. Het woord wordt vandaag te pas en te onpas gebruikt en lijkt aan ernstige inflatie onderhevig. Hein Stufkens omschrijft spiritualiteit als levenskunst.

Onder levenskunst verstaan veel mensen: het vermogen om niet te zwaar aan de dingen te tillen, te pakken wat je pakken kunt en je op een prettige en zo comfortabel mogelijke manier door het leven heen te slaan. Hoort een terrasje bij en een vakantie in de zon... Niks mis mee natuurlijk.

Maar is dat het leven waar we als mens toe geroepen zijn? Voedt het ook de ziel? Verstikt het niet de stem die diep in ons oproept tot leven 'zoals we bedoeld zijn'?

De christelijke en vele andere spirituele tradities ontwikkelden in de loop der eeuwen een scala aan oefeningen en inzichten waarmee we een ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen: een levenskunst die ons bevrijdt van onze gehechtheden en onze ego-gerichtheid, en die ons helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen.

Tijdens zijn inleiding in de ochtend vertelt Hein Stufkens over zijn eigen bronnen en geeft hij handvatten voor het inbouwen van spiritualiteit in je dagelijks leven.

's Middags is er gelegenheid om aan de hand van een of meer oefeningen te ervaren wat spiritualiteit in ons leven kan betekenen. En er zal ook af en toe wel een lied klinken.

Programma:	10:30 – 12:30	inleiding en gesprek
	12:30 – 13:30	lunch
	13:30 – 16:00	workshop spiritualiteit

Personalia Hein Stufkens (1947)

Filosoof, spreker, schrijver en dichter. Van zijn hand verschenen zo'n dertig boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte hij mee aan tal van TV- en radioprogramma's op levensbeschouwelijk gebied. Sinds 2001 woont en werkt hij in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte Stufkens-Geerlings het franciscaans georiënteerde bezinnings- en cursuscentrum 'La Cordelle' stichtte. Behalve door de Jungiaanse psychologie en de westerse christelijke mystiek en gnosis is hij geïnspireerd door de wereld van het zenboeddhisme. Hij schreef onder meer: 'Spiritualiteit als levenskunst' en 'De Grondwet voor Geluk'.

Voor informatie over activiteiten en publicaties:
www.lacordelle.nl

Datum: zaterdag 14 april
Plaats: Vrijzinnig Lunteren,
Dr.Kimmijserlaan28, Lunteren
Kosten: € 30,- voor leden en € 40,- voor niet-leden, inclusief lunch.
Opgave: Han van der Voet,
vandervoet-rhenen@planet.nl
Tel: 0317-612669

VOORJAARSWANDELING: 'Gelukkigerwijspad'

We starten in Wijk bij Duurstede met een gezamenlijke maaltijd. Rond 13.30 uur lopen we via Maurik en nemen de veerpont naar Amerongen, waar onze wandeling eindigt.

Datum: zaterdag 21 april
Tijd: 12.30-17.00uur
Aanmelden: meer informatie via
Kitty van den Hoek.
k.vandehoek@kpnplanet.nl of
tel:06 51 982983
Voor meer informatie kijk op
website: www.gelukkigerwijspad.nl
(optioneel!) yoga-bijdrage € 7.50

Kosten: geen kosten, optioneel eenmalige aanschaf Pelgrimspakket à € 27,50 via
Voor meer informatie kijk op onderstaande websites.
Website: Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier: www.mingwp.nl

LEZING: door prof. M. Schouten: 'Spiritualiteit en natuur'

In de geschiedenis van de Westerse cultuur is de natuur vooral beschouwd als een gebruiksobject. Voor sommigen zoals Franciscus van Assisi en Hildegard von Bingen was ze

meer: zij ervoeren in de natuur de nabijheid van God. In niet-Westerse culturen is de band tussen natuur en spiritualiteit van oudsher veel inniger. In recente tijd zien we in het Westen de natuur ook meer en meer naar voren komen als domein van spirituele inspiratie.

Matthijs Schouten groeide op in Swartbroek, gemeente Weert. Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd hij door Victor Westhoff opgeleid in de plantencologie. Hij is expert op het gebied van (Ierse) venen. Daarnaast heeft hij een grote belangstelling voor levensbeschouwelijke kwesties, en in het bijzonder voor onze perceptie van natuur. Hij studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Bij Staatsbosbeheer houdt hij zich bezig met ecologie en milieufilosofie, vooral gericht op strategische vragen. Hij is Ierlandkenner, boeddhist en vegetariër. In 2003 werd aan hem de Groeneveldprijs toegekend.

Datum: zondag 29 april
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

FILM: 'Ladies in lavender' Britse film, Engels (deels Duits) gesproken, 113 minuten. Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog spoelt op de rotskust van Cornwall een onbekende jonge man aan. Hij is gewond, en de twee ongetrouwde zussen Ursula en Janet Widdington (Judi Dench en Maggie Smith) ontfermen zich over hem. De man blijkt een Pool te zijn, hij heet Andrea Marowski, en hij speelt virtuoos viool (een rol van Daniel Brühl, o.a. bekend uit Goodbye Lenin). Met zijn charmes steelt hij de harten van de oudere dames. De zusters willen niets liever dan Andrea voor

zichzelf houden, en vooral Ursula gedraagt zich als een verliefde bakvis. Dorpelingen denken dat Andrea een Duitse spion is. Uiteindelijk weet een in de buurt logerende Russische schilderes hem van de dames los te weken en hem op het concertpodium in Londen te krijgen.

Datum: dinsdag 10 april
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

AUTODIENST:

01	dhr. Korver	0317 619 194
08	dhr. Mulder	0317 613 639
15	mevr. van der Zee	0488 441 160
22	dhr. van Holst	0317 613 597
29	dhr. Korver	0317 619 194

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (voor mei én juni) moet uiterlijk 1 mei zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant.
e-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: secretaris@hetvensterveenendaal.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11TRIO0197622208

Website: www.hetvensterveenendaal.nl

LEZING: nog geen gegevens bekend. Raadpleeg de agenda op onze website en de plaatselijke kranten.

Na afloop van een lezing is er altijd gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade.

Plaats: Het Venster,
Vijftien Morgen 2, Veenendaal

Datum: zondag 29 april

Aanvang: 10.00 uur

Kosten: € 5,-

MEDEDELINGEN:

* **Nieuwe afspraken contactochtenden:** Er is afgesproken, dat we voortaan elke even week bij elkaar komen. Zo hebben we geen last meer van die lege, vijfde dinsdag eens in het kwartaal. In april komen we bij elkaar op 3 april (week 14) en op 17 april (week 16). In mei zijn de data: 1 mei (week 18), 15 mei (week 20) en 29 mei (week 22).

* **Mantra's:** De Vrije Ruimte van zondag 15 april wordt door Marjo van Rijnsoever en Gerrit van Santen ingevuld met samen mantrazingen.

* **Re-creatie:** In het kader van Samen Duurzaam introduceert de initiatiefgroep Duurzaamheid in Het Venster een ochtend of middag samen

met aandacht bezig zijn met hergebruik van materialen die je thuis al hebt liggen en waar je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe komt. Samen kunnen we elkaar inspireren tot iets nieuws: re-creatie !!! Op de eerste bijeenkomst op 22 maart is met een thema: 'Kaarten maken voor het Venster en/of voor iemand die je wilt verrassen met een eigen creatie'. Hoe leuk is het voor leden/donateurs of anderen om op de verjaardag of andere gelegenheid een kaart te krijgen die met aandacht is gerecreëerd? Als deze Eenheid verschijnt, is de eerst bijeenkomst (22 maart) al achter de rug. De volgende is op maandagmiddag 16 april, van 14.00 -16.00 uur.

Kosten: voor leden/donateurs: €1,- voor koffie/thee en koek, voor niet-leden: €3,- per persoon.

Voor allemaal geldt: zelf je materialen/gereedschap meenemen.

Aanmelden: bij Hannie Kämkink of Els de Roo

* **Financiën:** Een woord van dank is op zijn plaats voor alle leden en donateurs die hun jaarlijkse bijdrage al hebben overgemaakt aan Het Venster. Afgesproken is dat we dit zullen doen vóór 1 april, uitgezonderd de automatische maand- en kwartaalbetalers.

Aan die 'automatische' overschrijvers is gevraagd hun bijdrage te beoordelen op dit 'automatisme' en te kijken of die bijdrage misschien wat verhoogd kan worden, want: Samen dragen we Het Venster!

VAN DE LEDEN: de familie Steffers uit Ederveen heeft haar lidmaatschap *opgezegd*.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER

Contactochtenden: op dinsdag 3 en 17 april, van 10.00 - 11.30 uur. Contactochtenden zijn ochtenden (in de even weken op dinsdag)

waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen: i.v.m. Pasen niet op 2, maar op 9 april! Aanvang 20.00 uur. In principe zijn de bijeenkomsten op de 1e maandag van de maand.

Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@agnescolijn.nl.

Lied van de Ziel: i.v.m. goede vrijdag niet op 27, maar op 20 april, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Inloop vanaf 19.30 uur. Bijeenkomsten zijn doorgaans iedere laatste vrijdag van de maand. Voor meer informatie www.zingenddoorhetleven.nl

COLLECTES: 1, 15 en 22 Het Venster, 8 Light For The World, en 29 Lezingen en voordrachten.

AUTODIENSTEN: wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

01	Marjo van Rijnsoever	0318 527495
08	Ingrid van Rhee	0318 502042
15	Wil Gouda	0318 820357
22	Hannie Kämink	06 44256648
29	Rinie van der Leer	0317 756967

Wageningen

Arboretumkerk - vrijzinnig op weg

Voorganger: vacant

Secretaris: mevr. José Kok/in transitie
E-mail: secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/
Aug. Falliseweg
Rekeningnummer NPB:
NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



CECI N'EST PAS UN CHORALE: het is weer zo'n jaar. Een jaar met een groot optreden van het Wageningse a-capellakoor Punt Uit. Maar is het (nog) wel een koor? Onder de titel 'Ceci n'est pas une chorale' is in elk geval een optreden met veel nieuw en vernieuwd repertoire, in de Arboretumkerk.

Op zaterdagavond 14 april om 20.15 uur en ook nog eens op zondagmiddag 15 april om 15.15 uur. Zet het vast in de agenda.

Gegarandeerd anders dan u verwacht. Voorverkoop van de kaartjes à raison de € 8,50 en kinderen t / m 12 jaar € 5,- kan via de website www.puntuit.org en 30 minuten voor aanvang van het concert aan de zaal.

Soyez vaillants, compagnons! A la prochaine!

VOORJAARSCONCERT CANTATEKOOR: op zaterdag 21 april heeft het Cantatekoor een concert in de Arboretumkerk. Het begint om 20 uur en op het programma staan liederen van o.a. Piazzolla, Villalobos, Lauridsen, Whitacre, Barber, Copland en Bernstein.

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

23

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei