

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

2

EENHEID

VOORWOORD

'Zullen we over de dood praten?' is de titel van een Vrije Ruimte in Het Venster op zondagmorgen 27 mei. Is dit nu wel een geschikt onderwerp terwijl heel de natuur uitbundig beweegt richting de zomer?

Ik moet denken aan een gedicht van Baudelaire: 'Een kadaver'. Het is één van de beruchte 'Bloemen van het kwaad' die ervoor zorgden dat Baudelaire veroordeeld werd en de censuur in werking trad na het verschijnen van 'Les fleurs du mal' in 1857.

*Weet jij, mijn ziel, op deze zoele zomerdag
Nog wat wij in de ochtend vonden:
In de bocht van ons pad, op een stuk keigrond, lag
Een kadaver, al half ontbonden.*

Het is de geliefde van de dichter die aangesproken wordt met 'mijn ziel'. Het vervolg wordt nóg minder romantisch: op intens zintuiglijke en weezinwekkende wijze schildert de dichter de zichtbare, ruikbare en zelfs hoorbare transformatie waarin het kadaver overgaat in vruchtbare bouwstenen van nieuw leven. Huiverend staan we oog in oog met de verterende tijd, Kronos als kannibaal. De confrontatie gaat echter verder. De geliefde ('mijn engel' en 'sterre van mijn ogen') wordt fijntjes herinnerd aan haar toekomstig lot:

*Ja! Ook jij zult zo zijn, na 't laatste sacrament,
Jij die de kroon draagt van het schone,
Wanneer je tussen bloeiend gras en botten bent
Geborgen waar de wormen wonen.*

In de geschiedenis klonk al vaak het 'Memento Mori'. Meestal met connotaties als: 'Bereid je voor op het hiernamaals door deugdzaam te leven' of 'Hecht niet te veel aan aardse geneugten'. In het huidige tijdsgewricht ontbreekt de oproep 'Gedenk te sterven' ook niet. Uitvaartorganisaties hebben er belang bij dat wij, bij leven en welzijn, stilstaan bij de praktische aspecten van 'ons' afscheid en uitgebreide lijsten genereus invullen: 'Wilt u misschien een witte kist? Een hartvormig bloemstuk?'

'Memento Mori' uit zich soms zelfs als een praktische voorbereiding op onze dood als het gaat om het kunnen bemachtigen van een middel waardoor we het lot in eigen hand kunnen nemen. Wij, moderne mensen, hechten aan autonomie.

Maar laten we daarmee de dood toe tot ons (dagelijks) leven? Of doen we alsof we ons met haar uiteenzetten terwijl we onze als 'wens tot regie' verpakte controledwang volgen? De dood confronteert ons juist met die dimensie van het bestaan waarover we totaal geen controle hebben. Daarom houden we eindigheid en dood het liefst ver buiten de deur.

In de tijd van Baudelaire heerste er bij velen een heilig geloof in Vooruitgang. Wetenschap en techniek zouden de mens een comfortabel leven gaan bieden. De levensverwachting kon (oneindig?) opgerekt worden. De neergang van het religieuze leven bij de elite liet zien wat later realiteit zou worden in brede lagen van de samenleving. De mondige mens was in aantocht. De mens die zijn eigen lot regisseert. Pijn, angst, zinloosheid en afhankelijkheid zouden moeten gaan behoren tot het (duistere) verleden. Evenals het ongemakkelijke gevoel overgeleverd te zijn

aan grote krachten. 'Plezierig leven' is het motto, een enorme vermaaksindustrie, genotmiddelen en chemische verdoovers staan deze mens ter beschikking.

De gedichten van Baudelaire werden gezien als zijnde 'in strijd met de goede zeden'. Het schokeffect was mijns inziens echter zo groot doordat de levensvisie die uit zijn gedichten sprak, lijnrecht tegenover het vooruitgangsgeloof van zijn tijd stond. Hij liet zijn verbeelding afdalen naar het duister. 'Op de bodem van de ziel' spelen zich taferelen af waar ons rationele en 'autonome' bewustzijn afhaakt. Zo hebben we allen diep van binnen een besef van eindigheid en tijdelijkheid. Een besef dat we vaak laten ondersneeuwen door ons leven in het teken van Kronos, de tijd die we moeten benutten. En we willen (nog) zo veel...

4

EENHEID

In ieders leven zijn er domeinen waar op dit moment 'eindigheid' aangekeken wil worden. Bijvoorbeeld: je stelt eisen aan jezelf die niet meer passen bij je energieniveau. Laat je de eindigheid toe in je leven of probeer je alles bij het oude te houden? Dat geldt natuurlijk ook voor grotere verbanden zoals families, vriendschappen, verenigingen, gemeenschappen en zelfs naties. Welke koers zouden bijvoorbeeld de V.S. varen als men onder ogen wilde zien dat haar suprematie inmiddels historisch is geworden? Hoe is het mogelijk dat onze economie gebaseerd is op het principe van oneindige groei terwijl de beschikbaarheid van grondstoffen eindig is?

Baudelaire liet zijn verbeelding daar komen waar de 'grenzen van de zedelijkheid' (en de angst voor controleverlies) taboegrenzen opwerpen. Hij nodigt ons uit onze eindigheid te beseffen, te

zien dat alles tijdelijk is, ook het verval. Leven en dood als dag en nacht.

In het laatste couplet vraagt de dichter zijn geliefde om t.z.t. de wormenclub te herinneren aan het feit dat hij haar 'goddelijk wezen' in zijn dichtregels heeft vereeuwigd. Met meesterlijke (zelf)spot toont hij ons dat er nog een tweede 'levensopdracht' wacht. Zet jezelf uiteen met het eindige maar laat ook de transcendente dimensie van oneindigheid toe in je (innerlijk) leven.

Zeg dan, mijn schoonheid, tot die wormen in de aard,

Die jou met kusmondjes verslinden,

Dat ik de vorm en 't godlijk wezen heb bewaard

Wanneer mijn liefste gaat ontbinden.

Ronald Naar

VIERINGEN | MEI

Vrijdag 4 mei

Rhenen 18.00 dodenherdenking, Gedachteniskerk

Zondag 6 mei

Bennekom	10.30	Soefi viering, Elisabeth van den Brink	U
Ede	10.30	mevr. E Wenning	VN
Lunteren	10.30	Klaas Douwes	
Oosterbeek	10.00	ds. J.D. Noest	
Renkum	10.00	dr. P.Nissen	R
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.de Klerck-Bets	R
Veenendaal	10.00	Ivo de Jong	VN
Wageningen	10.00	Afke Maas, leerhuisdienst	

Zondag 13 mei

Bennekom	10.30	Hans le Grand	U
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	lezing, Ruben Jabobs	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. E. de Lange	VN
Rhenen		geen viering	
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	Marrie van Leeuwen, zondag na Hemelvaart	

5

Zondag 20 mei | Pinksteren

Bennekom	10.30	Peter Samwel met cantorij	VN
Ede	10.30	past. H. Boerkamp	
Lunteren	10.30	Marieke de Vries	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	dr. H. Siemerink	RK
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.M.(Monique) van Zoest, 50 jaar gebouw De Vlam	VN
Veenendaal	10.00	Mike Bais	
Wageningen	09.00	Johannes Diepersloot, kinderkringen	

Zondag 27 mei

Bennekom	10.30	Thomasgroep	
Ede	10.30	verrassingsdienst in de Emmaüs met mevr. L.P.H. van Laar en ds.J. Prenger	
Lunteren	10.30	Harm Knoop	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	
Renkum	10.00	ds. A. C. Thimm-Stelwagen	DG
Rhenen		geen viering	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	Marrie van Leeuwen	

VIERINGEN | JUNI

Zondag 3 juni

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar (afsluiting seizoen)	VN
Lunteren	10.30	Fride Bonda	R
Oosterbeek	10.00	dhr. J.J. Marinus	
Renkum	10.00	ledendienst	
Rhenen	10.30	ds. P.J.A. Nissen	R
Veenendaal	10.00	Harm Knoop	VN
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden, kinderkringen en oppas	

Zondag 10 juni

Bennekom	10.30	stilteviering	
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	ds. M. de Klerck-Bets	R
Rhenen		geen viering	
Veenendaal	10.00	lezing	
Wageningen	10.00	Marrie van Leeuwen	

6

EENHEID

Zondag 17 juni

Bennekom	10.30	Hans Dirk van Hoogstraten	
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar Emmaüs (aandacht wereldvluchtelingen)	VN
Lunteren	10.30	interculturele ontmoeting, Anass Habib/Rachid Oahalou	
Oosterbeek	10.00	dr. J. Siemerink	VN
Renkum	10.00	mevr. ds. E.L. van Dunné-de Bijl	
Rhenen	10.30	dhr. F.C.E. (Frits) Muller	VN
Veenendaal	10.00	Hans Le Grand	U
Wageningen	10.00	Tjalling Kindt	DG

Zondag 24 juni

Bennekom	10.30	Peter Samwel met cantorij	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Roos van Doorn	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	mevr. M. van Zoest	VN
Rhenen		geen viering	
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden afsluiting seizoen, afscheid eindexamenkandidaten, kinderkringen	DG

ALGEMENE AGENDA | MEI

1	Lunteren	thee met een thema, Klaske Heida/Geertje Timmers	14.00
3	Bennekom	fototentoonstelling Jan van Leeuwen	19.30 - 21.30
4	Bennekom	fototentoonstelling Jan van Leeuwen	14.00 - 16.00
4	Renkum	meditatieve dans	10.00
4	Rhenen	Dodenherdenking	18.00
5	Bennekom	fototentoonstelling Jan van Leeuwen	13.00 - 16.00
5	Renkum	Wereld Labyrint Dag	12.45
5	Rhenen	opening tentoonstelling 'Kunst uit eigen bezit'	15.30
6	Rhenen	klein Italiaans Koffieconcert	12.00
8	Bennekom	open tafel	17.15
11	Renkum	meditatieve dans	10.00
12	Bennekom	stiltewandeling	10.00
14	Ede	restaurant Ont- Moeten	18.00
15	Renkum	stilteking	12.00
16	Renkum	open tuindag	09.30 - 16.00
17	Lunteren	filmhuis, Marguerite	20.00
18	Ede	bloemschikken o.l.v. Els van Rheede	10.00
18	Renkum	meditatieve dans	10.00
19	Bennekom	filmdag	10.00 - 17.00
25	Bennekom	excursie	10.30
25	Renkum	meditatieve dans	10.00
25	Rhenen	koffie met Monique	10.00
25	Veenendaal	Lied van de Ziel	20.00
27	Lunteren	voorjaarsontbijt, Ben en Gineke van Hoogdalem	09.00
27	Wageningen	Koorschool Midden-Gelderland en Vrouwen Kleinkoor Orpheus	15.30

7

ALGEMENE AGENDA | JUNI

1	Renkum	meditatieve dans	10.00
2	Wageningen	Arboretumconcert	20.00
5	Lunteren	thee met een thema, Klaske Heida/Geertje Timmers	14.00
8	Wageningen	Concert Saxplosief	20.00
9	Rhenen	zomerwandeling Gelukkigewijspad	09.30
9	Wageningen	Concert Johanneskoor	20.00
10	Veenendaal	lezing	10.00
11	Ede	middagontmoeting met Loes van Laar	14.00
29	Veendaal	lied van de Ziel	20.00

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl



Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekeradres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl

FOTOTENTOONSTELLING: Jan van Leeuwen

Vanaf 1988 maakt Jan zelfportretten met de camera obscura en blauwdruk-technieken. Hij is object en subject tegelijk. In 1992 zegt een museumdirecteur er over: 'Aber das sind Kriegsbilder!' Ervaringen en emoties worden onbewust vastgelegd in de zelfportretten.

Opening door Jan op:

donderdag 3 mei 19.30 uur
(open tot 21.30 uur)

Verder open op:

vrijdag 4 mei 14.00 - 16.00 uur
zaterdag 5 mei 13.00 - 16.00 uur

Jan zal tijdens de openingstijden aanwezig zijn om zijn werk toe te lichten.

OPEN TAFEL: in mei is dat op de 8^e om 17.15 uur. Nieuwe gasten en ook nieuwe kokers en kooksters zijn van harte welkom.

Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij mevr. Inge Reitsma tel. 0317-840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com De kosten van de maaltijd zijn 5 Euro.

STILTEWANDELING: op zaterdag 12 mei om 10.00 uur bij de slagboom aan het eind van

de Hullenberglaan in Bennekom. Om de drukte om ons heen, de dagelijkse beslommingen, de spinsels in ons hoofd los te kunnen laten, is wandelen een remedie die ons hierbij kan helpen. Opgave via de site of bij Stanny van Barneveld. 0318 576154 stansanne@gmail.com

FILMDAG: op 19 mei. Ook dit jaar is er weer een filmdag bij de familie Rijken aan huis, op dezelfde locatie als waar de maandelijkse filmavonden worden gehouden. Het wordt een mooie interactieve dag over de mens, emoties, zingeving en schoonheid.

De hoofdfilm is Wintersleep van Nuri Bilge Ceylan (Turkije 2014). De tweede film is een documentaire: De Kinderen van Juf Kiet van Peter en Petra Lataster (Nederland 2016).

Halverwege de dag wordt er een heerlijke lunch geserveerd tijdens de pauze van één uur. Opgave via onze website of opgavenformulier.

EXCURSIE: op 25 mei naar De Kookplaats en Arnheims Buiten. We starten deze dag om 10.30 uur met een lekker kopje koffie of thee in De Kookplaats om vervolgens de over het nostalgische terrein slingerende Beeldenroute te lopen. We brengen een bezoek aan een paar ateliers die op het terrein gehuisvest zijn. Na deze wandeling lunchen we samen op het terras van De Kookplaats. Opgave via onze website of opgavenformulier.

VAN DE PENNINGMEESTER: de paascollecte op 1 april heeft € 469,74 opgebracht voor de Voedselbank Ede. Alle gevers heel hartelijk dank!

VAN DE LEDEN: *nieuwe begunstiger:* mevr. E. E. Scheele, Eva Arnhemsestraatweg 71, 6991 AJ Rheden

PENDELDIENST: minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopendeldienst.

Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318 416921 U kunt bellen op *vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen*.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl



IN MEMORIAM: op 26 februari is *overleden* Herman ter Heijden.

Dienend aanwezig:

Herman werd op 13 maart 1920 in Utrecht geboren. Zijn vader werkte als elektricien bij de spoorwegen en jarenlang woonde het gezin in een dienstwoning op het rangeerterrein bij het

station Utrecht Centraal.

Herman kon goed leren, behaalde zijn hbs-diploma en ging, net als zijn vader en grootvader, bij NS werken. Op het hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens de oorlog dook hij onder. In 1944 trouwde hij met Cor Beekman. Bijna 70 jaar hebben ze lief en leed gedeeld. Samen kregen ze drie kinderen. Tineke (overleden in 2002), Hans en Gertjan.

Bij de spoorwegen werkte Herman 40 jaar. Door veel avondstudie werkte hij zich op tot stafmedewerker. Als zodanig had hij ook veel te maken met regionale busondernemingen. Op zijn 60e ging hij met pensioen.

Naast zijn werk, was Herman erg actief als vrijwilliger. Onder meer als ouderling-scriba in de vrijzinnig hervormde kerk (NPB) in Lunteren en Ede en als secretaris van diverse verenigingen. Samen met Cor zong hij jarenlang in koren, vooral oratoriums als de *MatthäusPassion* van Bach en *Les Béatitudes* van César Franck.

Met warmte spraken Cor en Herman altijd over de NPB. En toen later communiceren met Herman moeilijk werd herinnerde hij zich toch een aantal namen en begon hij te stralen als hij een kaart kreeg of via mij een groet na een kerkdienst (waarin ik weleens voorging).

Herman was voor Cor altijd een zeer toegewijde echtgenoot. Toen ze steeds meer ging dementeren, week hij geen moment van haar zijde. Ze verhuisden toen vanuit de Sparrenhof in Ede naar St. Barbara waar verpleeghuyszorg werd aangeboden. Het was voor hem een moeilijke periode, maar als altijd was hij dienend aanwezig.

Toen Cor na een 'voltooid leven' in januari 2014 stierf, viel er een last van hem af. Hij maakte graag een ommetje met zijn rollator. Door zijn ernstige slechtheid schatte hij in maart 2014 de hoogte van een stoeprand verkeerd in

en viel hij er met zijn rollator van af. Op zijn hoofd. Daar heeft hij zijn vasculaire dementie aan overgehouden. Vreselijk jammer, want tot die fatale val was hij geestelijk nog glashelder. Een geluk bij een ongeluk was dat St. Barbara ook verpleeghuiszorg kon aanbieden, waardoor hij in zijn eigen appartement mocht blijven wonen. Hier werd hij goed verzorgd totdat het kaarsje uitging. Herman overleed op 26 februari 2018 in St. Barbara.

Bij de crematie hebben we het lied gezongen: 'Wat de toekomst brengen moge'. Hij had het als wens opgeschreven in zijn wilsbeschikking. Het lied is een leven lang met hem meegetrokken en toen hij onzichtbaar werd voor onze ogen hebben we het weer gezongen in de hoop dat er op dat laatste station iemand staat te wachten en zegt: 'Welkom Herman. Fijn dat je er bent.' Wie weet. Wat de toekomst brengen moge.

Hans Boerkamp (schoonzoons), mede namens Hans en Gertjan ter Heijden

RESTAURANT-ONT-MOETEN: er staat een uitgebreide maaltijd voor u klaar en tussen de gerechten door is er tijd voor bezieling. Deze avond is het thema: Jong?? Opgave via de intekenlijst in de kerk of via de mail naar: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Datum: maandag 14 mei om 18.00 uur
Kosten: € 8.- (inclusief drankje)

BLOEMSCHIKKEN: praktische creatieve workshop o.l.v. Els van Rheede waarin we werken met de schepping. We scheppen zelf een 'bloemen gebakje'. Neemt u zelf een plat schaalpje of bordje mee, voor de overige materialen wordt gezorgd.

Datum: vrijdag 18 mei van 10.00 – 12.00 uur
Kosten: € 12,50

VERRASSINGSDIENST: op 27 mei zal onze verrassingsdienst plaats vinden in de Emmaus! Samen met Jan-Peter Prenger zal onze voorganger een ludieke zingevingsbijeenkomst aan elkaar praten.

We worden verrast en verblijd door de aanwezigheid van een zangeres en haar muzikanten. Zo hopen we u mee te nemen in de zin in popmuziek. Van harte welkom in kerkelijk centrum Emmaus. Na de viering bent u van harte uitgenodigd om een lichte lunch mee te eten en met elkaar na te praten.

Aanmelden voor de lunch kan via Zondagesoep@emmausede.nl Aantallen doorgeven aan Jos v.d.Klashorst 0318-623246 Kosten zijn 3 euro p.p Voor Vrijzinnigen komt er ook een intekenlijst in de kerk

MIDDAGONTMOETING: de laatste van dit seizoen. U bent van harte uitgenodigd mee te praten en te luisteren. We komen bijeen rondom allerlei onderwerpen, meestal ingeleid door de voorganger, maar soms ook door iemand anders.

Datum: maandag 11 juni van 14.00 – 15.30 uur
Kosten: € 1.- per middag voor koffie/thee

BESPREEK 't SAMEN:

Stiltewandeling: op zondag 10 juni 2018 om 19:00 uur vanaf het Natuurcentrum Ede door v Otterloo & vd Berg.

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve teksten.

AUTODIENST: voor vervoer kunt u bellen naar:

mei

06	Jan Wamelink	636620
13	Hilde Hijwegen	415461
20	Nelke Schaap	06 30061630
27	Ingrid Neuteboom	635461

juni

03	Jan Wamelink	636620
10	Ingrid Neuteboom	635461
17	Hilde Hijwegen	415461
24	Jan Wamelink	636620

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



mei

06	ds. J.P. Prenger
13	ds. J.P. Prenger
20	ds. J.P. Prenger
27	ds. J.P. Prenger en mevr. L.P.H. van Laar

juni

04	ds. K. A. E. de Waard
10	ds. J.P. Prenger
17	mevr. L.P.H. van Laar
24	past. J.A. Lucassen

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekev@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28

Rekeningnummer: NL94RABO0337544298

Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>



VAN HET BESTUUR: we zijn gestart met het nieuwe bestuur; fijn dat we kunnen voortborduren op de goede samenwerking die er was o.l.v. Gert van Dalen. Mooi om tijd te nemen elkaar te leren kennen en te luisteren naar wat ieder van ons beweegt en wat we nodig hebben om ons zo full speed in te kunnen zetten. Ook al ben ik zelf al zo'n 15 jaar redelijk actief lid, nu pas ga ik me echt verdiepen in wat er speelt op landelijk en regionaal vrijzinnig niveau, veel waar we wel wat mee kunnen. En opnieuw, nu vanuit deze bestuurdersrol, voel ik me gesterkt en ontroerd te zien hoeveel leden zich inzetten en hun steentje bijdragen, ieder met zijn eigen talent.

De afgelopen maand stond vooral in het teken van Pasen: prachtige passiemuziek ingeleid door een bevrolog Wouter Verhage, Palmpassen en Witte Donderdag o.l.v. Ivo de Jong, helaas kon de Goede Vrijdagviering in de Sint Antonius Abt niet meer doorgaan i.v.m. het sluiten van het RK kerkje, en daarna een zonnige Paasviering o.l.v. Marieke de Vries waarin men zijn/haar lichtje kon aansteken aan elkaar en een paasboodschap de wereld in kon zenden.

De komende maanden zullen we elkaar kunnen ontmoeten in stilte, film, ontbijt, thee, authenticiteit, intercultureel, sporen van het goddelijke en (pinkster)vieringen.

Maud Berens

THEE MET EEN THEMA met **Klaske Heida** en **Geertje Timmers**

Elke eerste dinsdag van de maand, 'Thee met een thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Datum: dinsdagen 1 mei en 5 juni
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Kosten: eigen bijdrage € 2,-

AUTHENTICITEIT EEN ONMOGELIJKE VERLANGEN? lezing door **Ruben Jacobs**.

Vanaf de Romantiek zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid. Via Lonely Planet struinen we de wereld af op zoek naar plekken die nog 'ongerept' zijn, op Facebook construeren we dag in dag uit onze 'unieke' identiteit en van politici verwachten we niets minder dan een 'oprechte' stijl. Authenticiteit is, net als Fair Trade, een (commercieel) keurmerk geworden voor de wereld om ons heen. Maar wat als die wereld helemaal geen unieke kern bezit? Wat als de mens van nature eigenlijk kunstmatig is? Trekt authenticiteit dan niet eerder een mistgordijn op tussen ons en de wereld, dan dat het ons er daadwerkelijk mee in contact brengt? Kortom: moeten we afscheid nemen van authenticiteit?

Personalia: Ruben Jacobs (Amsterdam, 1984) studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaren was hij o.a. als freelance journalist werkzaam voor de VPRO, NTR en diverse (online) bladen. Momenteel is hij docent en onderzoeker aan de HKU waar hij o.a. les geeft in cultuursociologie en filosofie. Eind 2014 verscheen zijn eerste boek;

Iedereen een kunstenaar. Over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie'.

Datum: zondag 13 mei
Aanvang: 10.30
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

FILMHUIS: met de film **Marguerite**.

Op donderdag 17 mei draaien we alweer de laatste film van dit seizoen.

Het is een Frans-Tsjechisch-Belgische film uit 2015 onder regie van Xavier Giannoli, geïnspireerd op het leven van Florence Foster Jenkins.

Marguerite is schatrijk en heeft een grote passie voor muziek. Hoewel ze weinig zangtalent heeft, is zij zich hier zelf niet van bewust. Het publiek dat haar gezang aanhoort, waardeert haar meer om het amusement dat zij hun schenkt dan om haar muzikale talent. Aangemoedigd door een jonge journalist besluit Marguerite haar droom te volgen en om, ondanks tegenwerpingen van haar echtgenoot, een optreden te organiseren voor een onbekend publiek.

Datum: donderdag 17 mei
Aanvang: 20:00 uur.
Kosten: richtbedrag € 5,-
Vanaf 19:30 bent u welkom voor koffie of thee.
Na afloop napraten met een glas wijn of sap.

VOORJAARSONTBIJT: op zondagmorgen 27 mei 2018 is er een gezellig samenzijn vanaf 9.30 (9.00 uur beginnen met klaarzetten) tot ongeveer 12.00 uur. In overleg neemt iedereen iets mee voor de maaltijd. U kunt zich opgeven bij coördinator Ben van Hoogdalem (0318 484566).

INTERCULTURELE ONTMOETING met **Anass Habib** en **Rachid Oahalou**: derde ochtend

in een drieluik van interculturele spirituele ontmoetingen.

Een werkgroep van 8 personen bereidde deze, net als de 2e ontmoeting, voor op basis van de eerdere ervaringen van het drieluik.

(Bij de voorbereiding zelf was al sprake van een mooie interculturele uitwisseling en samenwerking!)

U bent welkom en het zou fijn zijn als u ook iemand van een andere culturele achtergrond mee kunt nemen om gezamenlijk een stapje voorwaarts te zetten in ontmoetingen met nieuwkomers in onze omgeving. We verwachten dat er deze 3e keer weer gezamenlijk naar muzikale en poëtische voordrachten geluisterd wordt en gesprekken in kleine groepjes gevoerd zullen worden.

Datum: zondag 17 juni
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Data: Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Theresia Kamphuys (06 13650293)

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: www.remonstranten.org/oosterbeek



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vacature

Secretaris: Roos Kwakernaak

tel: 026 - 3334059

e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:

Utrechtseweg 119

6871 DR Renkum

Tel. kerk: 06 23883386

Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48

Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



5 mei! Iedereen is welkom te komen lopen in het labyrint in de buurt van Nol in 't Bosch aan de Hartenseweg.

Datum: zaterdag 5 mei

Aanvang: 12.45 uur

Plaats: verzamelen op de parkeerplaats van Nol in 't Bosch

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: lees hiervoor de toelichting in het aprilnummer.

Data: dinsdagen 8 en 22 mei

Aanvang: 15.00 uur

Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: ook tussen Hemelvaart en Pinksteren komen we bij elkaar om de stilte te ervaren.

Datum: dinsdag 15 mei

Aanvang: 12.00 uur

Plaats: Rijnkapel

EXTRA WIEDOCHTEND: voorafgaand aan de open tuindag.

Datum: woensdag 9 mei

Aanvang: 9.30 uur

Plaats: tuin van de Rijnkapel

OPEN TUINDAG: meimaand is **open tuindag**-maand! De 13^e keer! Iedereen is welkom, gewoon buiten op het terras op het grint vóór de kerk, onder de parasol, met een heerlijke bak koffie, een lunch en 's middags nog thee.

Datum: woensdag 16 mei

Aanvang: 9.30 - 16.00 uur

Plaats: tuin van de Rijnkapel

POEZIEKRING: het thema van deze poëzie kring zal t.z.t. op het prikbord vermeld worden.

Datum: dinsdag 1 mei

Aanvang: 14.00 uur

Plaats: Rijnkapel

NATIONALE DODENHERDENKING:

Datum: vrijdag 4 mei

Aanvang: 19.00 uur de dienst en 20.00 uur de stille tocht

Plaats: Hervormde Kerk in Renkum, aan de Kerkstraat

MEDITATIEVE DANS: in deze periode tussen Pasen en Pinksteren dansen we aan de hand van het thema 'Tussen hemel en aarde'.

Data: vrijdagen 4, 11, 18 en 25 mei en 1 juni

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: Rijnkapel

WERELD LABYRINT DAG: op deze dag lopen mensen in 24 landen het Labyrint voor de Vrede. In 2018 voor de 10^e keer. Het is altijd de 1^e zaterdag in de maand mei om 13.00 uur. Dit jaar valt het samen met onze Bevrijdingsdag op

14

EENHEID

EXTRA WERKJES: het is al enkele jaren geleden dat er een jaarlijkse schoonmaakochtend was. Omdat lang niet alles door de schoonmaakster gedaan wordt, komen we deze maand bij elkaar om bijvoorbeeld kasten schoon te maken en zo mogelijk de ramen aan de binnenkant. De gezelligheid om met een aantal mensen bezig te zijn staat voorop! De koffie/thee pauze is zeker van groot belang.

Datum: zaterdag 26 mei
Aanvang: 9.30 uur
Plaats: Rijnkapel

WANDELING NA DE DIENST: we gaan weer wandelen! En wel in het gebied dat bij kenners bekend is onder de naam 'De Kabeljauw'. Gepland is een tochtje van 4 à 5 km door een terrein dat enkele interessante natuurhistorische en archeologische bijzonderheden kent. De route voert ons over onverharde wegen die bij normale weersomstandigheden redelijk begaanbaar zijn. We raden echter in elk geval stevig schoeisel aan. Ook aan te bevelen: een boterham voor onderweg!

Het is een rondwandeling: begin- en eindpunt zijn hetzelfde. Om daar vanuit de kerk te geraken moeten we even een stukje met de auto. Als U zich opgeeft op de lijst die mettertijd in de hal komt te hangen, vermeldt u dan ook even of u chauffeur wilt zijn.

Jan Weel

Datum: zondag 27 mei
Aanvang: rond 11.30 uur
Plaats: vertrek vanuit de Rijnkapel

DE TOEKOMST VAN PASTORAAT EN OMZIEN NAAR ELKAAR IN VRIJZINNIG PERSPECTIEF.

Pastoraat is een begrip dat van oudsher verbonden is met het christendom. Wanneer we tegenwoordig met elkaar over pastoraat praten kunnen we daardoor soms maar moeilijk buiten die oorspronkelijke betekenis denken. Toch is dat wel wenselijk, willen we ook in de toekomst goede geestelijke zorg bieden.

In deze verkenning van *de toekomst van pastoraat en omzien naar elkaar in vrijzinnig perspectief* neemt **Froukje Pitstra** u aan de hand van haar recente onderzoek naar pastoraat binnen Vrijzinnigen Nederland mee langs opvattingen over pastoraat binnen verschillende tradities. Daarnaast wil ze graag met u nadenken over de waarde van pastoraat en omzien naar elkaar binnen een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Na een inleiding op het onderwerp volgt een interactief deel waarin we samen op zoek gaan naar de contouren van toekomstige vormen van pastoraat en omzien naar elkaar bij Vrijzinnig Renkum.

Datum: dinsdag 29 mei
Aanvang: 14.00 – 16.30 uur
Plaats: Rijnkapel

VIERING DOOR LEDEN: 3 juni is er een viering die door enkele leden van de poëzie kring vormgegeven wordt. Mogen zij rekenen op uw aandacht.

De tuinochtend van juni is een week eerder: dus op 13 juni!!

KOFFIE OCHTEND: 20 juni is het wereldwijd de 'Dag van de Vluchteling'. Wilt u deze ochtend zo mogelijk vrij houden? Nadere informatie over het invullen van deze koffie ochtend zal op het

bord in de hal aangekondigd worden.

ACTIVITEITEN MEI:

04	herdenkingsdienst in de Ned. Her. Kerk Renkum	19.00 uur
04, 11, 18 en 25	meditatieve dans	10.00 uur
05	wereld labyrint dag	12.45 uur
08 en 22	meditatief bijbel lezen	15.00 uur
09	extra wied ochtend	09.30 uur
15	stiltekring	12.00 uur
16	open tuin dag	09.30 – 16.00 uur
26	extra werkjes	09.30 uur
27	wandeling na de dienst	11.15 uur
29	toekomst pastoraat...	14.00 uur

ACTIVITEITEN JUNI:

03	viering door leden	10.00 uur
13	tuingroep	09.30 uur

AUTODIENST MEI:

04		
06	Anneliese van Dam	0317 313616
13	Ben Cornelissen	0317 425347
20	Hendrik Harssema	0317 314328
27	Rachel Wierenga	0317 315671

AUTODIENST JUNI:

03	Hendrik Harssema	0317 314328
10	Gerrit Bollen	0317 313233
17	Anneliese van Dam	0317 313616
24	Rachel Wierenga	0317 315671

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (juli/augustus) doorgeven voor 5 juni aan Jenny de Zwart. jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail prien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



DODENHERDENKING: op woensdag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst. Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag te maken met wrede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. We moeten steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elk jaar weer. Elke dag weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger omarmen.

In dit licht bezien wordt jaarlijks in de Gedachteniskerk in Rhenen, voorafgaand aan de dodenherdenking, van 18.00 tot 18.45 uur een oecumenische viering georganiseerd. Een viering die openstaat voor ieder die zich betrokken voelt. Ook u, ook jij bent van harte welkom!

Na afloop van de viering vertrekken we met de aanwezigen die dat willen, gezamenlijk naar de Grebbeberg, waar we om 19.00 uur aansluiting zoeken bij de stille tocht op weg naar het Militair ereveld.

We zien u graag op woensdag 4 mei om 18.00 u in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 3911 JG Rhenen (ingang bij de voetgangersoversteekplaats)

50 JAAR GEBOUW DE VLAM: op 18 mei is het 50 jaar geleden dat ons gebouw De Vlam, Beukenlaan 2 te Rhenen, feestelijk in gebruik werd genomen. Dit heuglijke feit gedenken wij in de viering op zondag 20 mei 10.30 uur in De Vlam. Na de viering besteden we aandacht aan het 50-jarig jubileum van Wim Keijman als organist.

In de meimaand is er verder een feestelijk programma met verschillende activiteiten onder het motto 'dóór leden vóór leden', waarbij ook gedacht wordt aan de begunstigers en anderen die bij De Vlam betrokken zijn.

Zaterdag 5 mei 15.30 uur opening van de tentoonstelling 'Kunst uit eigen bezit'. Leden, begunstigers en andere betrokkenen exposeren schilderijen, beelden e.d. die bij hen thuis hangen, staan of werken van eigen hand. De opening wordt afgesloten met een drankje. De tentoonstelling is van 5 mei tot 19 juni te zien. Tegelijkertijd is er een expositie in de benedenzaal met foto's van de bouw van De Vlam en van de opening in 1968.

Zondag 6 mei 12.00 uur is er een Klein Italiaans Koffieconcert door a capellakoor Rhenus Cantat. Na het concert is er koffie en een kleine versnapering.

Zondag 27 mei 15.00 – 17.00 uur is Muzikale Middag. Leden, begunstigers en (leerlingen van) de muziekdocenten die in De Vlam lesgeven of leerling uitvoeringen organiseren, verzorgen korte muziekoptredens. Het wordt een informeel evenement met een hapje en een drankje.

We hopen u op deze evenementen te kunnen begroeten. U bent van harte welkom!

ZOMERWANDELING: zondag 9 juni van 9.30 tot 13.00 uur.

We starten in Amerongen met een kopje koffie. Rond 10.00 uur lopen we via Elst en Kwinteloijen naar Rhenen.

We lopen in een groepje van maximaal 12 deelnemers ongeveer 10 kilometer. Het tempo van de wandeling passen we aan op de samenstelling van de groep. Ook is het mogelijk alleen een deel ervan mee te lopen en onderweg opgehaald te worden. Geschikt dus voor alle leeftijden! De wandeling eindigt met een yoga-ontspanningsles.

Pelgrimspakket en meer

In het pelgrimspakket, dat je t.b.v. deze wandeling kunt bestellen, zit een routekaart, tinnen Geluks-munt, Gelukszegel, suggesties voor Zwerfgeluk, een landkaart 'Op weg naar geluk' en ideeën voor spontaan vrijwilligerswerk. Op verschillende plekken langs de route kunnen pelgrims een GelukkigWijzer ophalen: een kaart met mijmervragen. Op de route vind je verder Meldpunten Geluksmomenten, waar je je geluksmoment in een schriftje kan delen met anderen.

Website Gelukkigerwijspad:
<http://gelukkigerwijspad.nl>

Website Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier: www.mingwp.nl

Aanmelden

Wandel met ons mee! Meer informatie en aanmelden kan via Kitty van den Hoek, e-mail k.vandehoek@kpnplanet.nl en telefoon 06 51 982 983.

Kosten?

Geen kosten, optioneel eenmalige aanschaf Pelgrimspakket € 27,50 via: <http://gelukkigerwijspad.nl/index.html#licht> en (optioneel!) yoga-bijdrage €7,50

AUTODIENST MEI:

06	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
20	dhr. W. Korver	0317 619 194

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

AUTODIENST JUNI:

03	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
17	dhr. A. van Holst	0317 613 597

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (juli/augustus) moet uiterlijk 1 juni 2018 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: j.vantriet@ziggo.nl

Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL391INGB 0000 611776
Website: www.hetvensterveenendaal.nl



LEZING: nog geen gegevens bekend. Raadpleeg de agenda op onze website en de plaatselijke kranten.

Na afloop van een lezing is er altijd gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade.

Plaats: Het Venster,
Vijftien Morgen 2, Veenendaal.

Datum: zondag 10 juni.

Aanvang: 10.00 uur

Kosten: € 5,-.

MEDEDELINGEN:

Kort verslag afscheid en bestuurswisseling.

Vanaf voorjaar 2014 waren Jos Somsen en Ronald Naar duo-voorzitters van Het Venster. Eén van de dingen die hen kenmerkt, is hun verbindende manier van voorzitter-zijn: samen met de leden. In plaats van samen één voorzitter te zijn, kreeg Het Venster twee meer dan volwaardige voorzitters. Een niet-volledige greep uit de onderwerpen die de afgelopen jaren zijn langsgekomen: een nieuw meerjarenbeleidsplan, het pastoraat is omgevormd naar Omzien naar Elkaar, de jarenlange discussie over het kruis is afgerond, waarmee er ruimte is gekomen voor symbolen, de Commissie Zondag is ontstaan, en de taken van de commissies zijn verwoord. Op de ALV van 26 maart bedankte Jaap van 't Riet hen

18

EENHEID

namens de vereniging hartelijk voor hun inzet. Als symbool voor de bezielende wijze waarop ze hun steentje hebben bijgedragen aan de bezinning en bezieling binnen Het Venster, werd aan allebei een agaat overhandigd. Beiden kregen daarmee eenzelfde, en ook heel verschillende steen: met gepolijste en ruwe delen, waarin verschillende facetten zichtbaar zijn - zoals ook Ronald en Jos beiden voorzitter waren op hun eigen manier en (veel) verschillende facetten hebben laten zien!

Herman de Rijk is met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter, en Petra Wubs tot algemeen lid, die zich o.a. gaat bezighouden met de financiën. Jaap van 't Riet blijft secretaris.

Lied van de Ziel: Dit seizoen is het laatste voor het Lied van de Ziel. Inmiddels al 8 jaar geleden startten Harja van de Scheur en ik dit initiatief. Allerlei thema's en heel veel liederen zijn de revue gepasseerd. Een vaste kern van bezoekers is ontstaan, daar omheen een grote 'variabele schil'. Harja en ik zijn erg blij met de weerklank die het Lied van de Ziel heeft gevonden. Nu is echter de tijd aangebroken om ruimte te maken voor iets nieuws. Hartelijke groet, Ronald Naar.

Interview: Lees het gesprek met Frowa Schuitemaker op onze website, in het blokje 'Uitgelicht'.

VAN DE LEDEN:

Yvonne Somon heeft *bedankt als lid*.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: op dinsdag 1, 15 en 29 mei, van 10.00 - 11.30 uur; verder op 12 en 26 juni. Contactochtenden zijn ochtenden (in de even weken op dinsdag) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet.

Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen: 7 mei en 4 juni. Aanvang 20.00 uur. In principe zijn de bijeenkomsten op de 1e maandag van de maand.

Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@agnescolijn.nl.

Lied van de Ziel: vrijdagavond 25 mei en 29 juni (laatste keer, zie mededeling hierboven!) aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Inloop vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie www.zingenddoorhetleven.nl

COLLECTES:

Mei 06, 13 en 27 Het Venster, 20 Voedselbank Veenendaal

Juni 03 Likoni Onderneemt, 10 lezingen/ voordrachten, 17 en 24 Het Venster

AUTODIENSTEN:

Wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

Mei

06	Wil Gouda	0318 820357
13	Rinie van der Leer	0317 756967
20	Wil Gouda	0318 820357
27	Hannie Kämink	06 44256648

Juni

03	Ingrid van Rhee	0318 502042
10	Marjo van Rijnsoever	0318 527495
17	Rinie van der Leer	0317 756967
24	Els van Duijvenbode	0318 526027

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: ds. G.J.J. van Hiele en
mevr. C. van Ark
Arboretumlaan 1A
6703 BD Wageningen,
Tel. 0317 422972
E-mail: gerke.vanhiele@planet.nl en
corien.vanark@planet.nl

Secretaris: mevr. José Kok
Zwanebloemstraat 26
6871 WN Renkum
Tel. 0317 319811,
E-mail: josekok66@gmail.com

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



CONCERT KOORSCHOOL MIDDEN-GELDERLAND EN VROUWEN KLEINKOOR ORPHEUS:

het Jeugdkoor van de Koorschool Midden-Gelderland en Vrouwen Kleinkoor Orpheus zingen samen à capella o.l.v. dirigent Albert Wissink.

Het programma bestaat uit wereldlijke en geestelijke werken uit de koorcultuur voor jeugdkoor (sopraan/alt/bas) en voor vrouwenkoor.

Kaartverkoop: www.koorschoolgelderland.nl

Datum: zondag 27 mei
Aanvang: 15.30 uur

ARBORETUMCONCERT: vier zangers en twee pianisten onder de voorlopige projectnaam 'Het Arboretumsextet' komen met een programma rondom de Liebesliederwaltzer van Johannes Brahms.

In deze heerlijke liederencyclus voor vier zangers en piano vierhandig wordt de liefde in al haar facetten bezongen. De mannetjes en de vrouwtjes: ze kunnen weer eens niet mét en niet

zonder elkander, wat, zoals vaak het geval is, resulteert in prachtige muziek. Al deze liederen staan in een typische Duitse Ländler-vorm. Ondanks de luchtige stijl behoudt Brahms toch zijn eigen kenmerkende muzikale kwaliteit en diepgang, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan het onmiddellijke succes van deze serie.

Het programma wordt aangevuld met werken van bekende personen uit de omgeving van Johannes Brahms, met wie hij nauwe contacten onder hield. Denk hierbij aan een illustre gezelschap met mensen als Robert en Clara Schumann, Antonín Dvořák en... Friedrich Nietzsche. Van deze laatste is het niet algemeen bekend dat hij ook muziek schreef. Dit maakt een uitvoering van zijn werk des te bijzonderder. Wist u dat Nietzsche en Brahms een intensieve briefwisseling hadden?

'Het Arboretumsextet' bestaat uit Murni Suwetja, sopraan; Janneke Schaareman, mezzosopraan; Leon van Liere, tenor; Sebastian Myrus, bariton en Cathelijne Maat en Mark Toxopeus achter de piano. Deze zes ervaren musici kennen elkaar uit het muzikale circuit en hebben elk een boeiende en bloeiende concertpraktijk.

Meer info en voorverkoop:
www.arboretumconcerten.nl

Datum: zaterdag 2 juni
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 15,- / € 10,-

SAXPLOSIEF SAXOFOONCONCERT: met alweer acht jaar ervaring en een zeer succesvol concert in 2017 is saxofoonorkest 'Saxplosief' zich aan het voorbereiden op het volgende concert op vrijdagavond 8 juni in de Arboretumkerk. Met dit keer medewerking van een vrouwenensemble uit het koor van de 'WSKOV' en versterking van saxofoonkwartet 'Four Saxxy Reeds' gaan

20

EENHEID

wij het epische werk 'The Planets' van Gustav Holst uitvoeren. Daarnaast spelen wij onder andere het swingende en lichtvoetige werk 'An American in Paris' van George Gershwin en een medley van filmmuziek uit ruimtefilms..

Saxplosief bestaat uit een enthousiaste groep van acht saxofonisten, versterkt door twee percussionisten en een pianiste, welke allen in Wageningen studeren of hebben gestudeerd.

Het kwartet 'Four Saxy Reeds' bestaat uit vier saxofonisten van harmonieorkest 'Excelsior Eibergen', het vrouwenensemble is samengesteld uit het studentenkoor de 'WSKOV'. Een unieke samenwerking van verschillende groepen van binnen en buiten Wageningen.

Reserveren kan via saxplosief@gmail.com.

Datum: vrijdag 8 juni

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 5,-

22

EENHEID

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

23

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei