

# EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

Dag allen,

Hierbij wat informatie:

Zoals eerder vermeld, is dus op de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2018 besloten de Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei slapend te houden, omdat er geen nieuwe bestuurders zijn gevonden.

De onderlinge contacten, die goed zijn, zullen worden onderhouden door de bestuurders van de verschillende afdelingen. Ook zal de jaarlijkse regiozondag gewoon doorgaan. Komend jaar is Wageningen aan de beurt.

De penningmeester Hans van der Werf blijft nog even aan om de lopende (financiële zaken) af te handelen. Dieneke Gorter is achterwacht voor Eenheidszaken.

Ook over het voortzetten van Eenheid is gesproken. Sommige afdelingen willen nog wel de Eenheid op papier, maar in Bennekom is er een enquête geweest en wil 80% van de afdeling de Eenheid liever digitaal ontvangen. Het is duidelijk dat we in een overgangsfase zijn beland tussen papier en digitale mogelijkheden. De afdelingen kunnen hun nieuws verspreiden met een digitale nieuwsbrief en verwijzen naar elkaars websites.

Op dit moment zijn Hans van der Werf en Dieneke Gorter aan het uitzoeken of het mogelijk is de Eenheid in A4 formaat te laten maken, zodat de afdelingen afdrukken kunnen verzorgen voor degenen die Eenheid op papier willen ontvangen. U zult nog nader geïnformeerd worden.

*Dieneke Gorter*

## VOORWOORD: meebewegen in de tijd

In Lunteren zijn we gestart met een nieuwe serie 'De nieuwe generatie' waarin kinderen van leden aan het woord komen. De aftrap werd gedaan door Jorien Timmers die ons vertelde over haar levenswijze en haar eco-project: ze wil met een eigen ontworpen eco-bus trekken door Zuid-Amerika. Zoveel mogelijk energieneutraal leven, spreken op scholen, bewustzijn op gang brengen over onze planeet en hoe we daar beter mee om zouden moeten maar ook kunnen gaan. Hierbij zet ze haar kwaliteiten in de muziek in, maar vooral: gewoon dóén, gewoon gáán. Kijk maar eens naar dit filmpje, het raakte mij diep:

<https://www.indiegogo.com/projects/eco-bus-america#>



EMAIL: [ECBUSAMERICA@GMAIL.COM](mailto:ECBUSAMERICA@GMAIL.COM)  
TELEFOON: 0683543712  
REKENINGNUMMER: NL15TRIO2017589292  
FACEBOOK & INSTAGRAM: @ECOBUSAMERICA

Creatief meebewegend op de ontwikkelingen in de tijd, technologie, sociale media, contacten over de hele aarde zoals zoveel jongeren nu. Maar op háár manier.

Dit voorbeeld ontroert me, geeft me hoop en stemt tot nadenken. Wat is onze rol als ouderen hier?

Tijden veranderen. Schrikken we daarvan of kunnen we daar met verwondering naar kijken? Van leren? Van genieten?

In het internationale bedrijf waar ik vroeger werkte leerde ik de uitdrukking: 'als er iets nieuws op je pad kwam: DON'T SAY NO, JUST SAY OH'.

Openstaan, zoals ook Peter Samwel beschreef in zijn voorwoord van Eenheid in juli/augustus.

Ik wil hier een stap verder gaan. Niet alleen open staan naar iets anders, maar ook voelen dat jij zelf ook steeds weer verandert, dat vormen van samenwerking veranderen, structuren, instituten, de aarde verschuift, de temperatuur.

We hebben met elkaar een wereld gecreëerd, waarvan aspecten niet meer kloppen, de groei past niet meer. Er moet en zal iets gebeuren.

De wereld verandert in een richting die je nog niet kent. Nog niet kunt kennen. Dat vraagt nogal wat van ons, wij die graag zekerheid hebben, zouden willen plannen.

Op kleinere schaal: onze afdelingen veranderen. Onmiskenbaar wordt de gemiddelde leeftijd hoger. En ondanks het prachtige aanbod van iedere afdeling nemen de ledentallen af. Is dat erg? Niet per se volgens mij. Het wordt gewoon anders. De 'nieuwe generatie', die van onze kinderen, wordt veelal geen lid meer van een kerkelijke of spirituele organisatie. Niet zoals wij die vormgegeven hebben. Deze verschuiving gebeurt. Je kunt daar tegen vechten vanuit een soort overlevingsdrang, vanuit angst. Of zeggen: 'OH'.

Lid zijn, meedoen met vieringen, lezingen, workshops: ons geeft het iets, het voedt ons, het inspireert ons. Laten we daar vooral mee doorgaan, zonder het erg te vinden dat dat niet de weg is van jongeren.

Wie weet zal de nieuwe generatie helemaal haar eigen spoor trekken. Op haar eigen manier gestalte geven aan mens-zijn, aan in de wereld staan, aan zich verbinden. Misschien is dat wel de enige weg en moeten ze het juist vooral niet op onze manier doen.

Zo kwam er een gedachte in me op over het begeleiden van je kinderen in hun opleidings- en beroepskeuze. Niet gestaafd door enig mij bekend wetenschappelijk onderzoek kwam ik tot de volgende stelling:

Heel vroeger werd je wat je vader was, hij bakker dan jij ook bakker

Daarna kwam er vrijheid, we mochten worden wat we wilden; als ouder legde je de mogelijkheden voor

Misschien bestaan die mogelijkheden, die vaste soorten banen er nu niet meer. Misschien moeten onze kinderen die wel zelf scheppen, gaan er nieuwe vormen ontstaan.

Wat is in dat geval dan nog onze rol als ouders? Daar sprak ik ook met mijn zoon over. Wij als ouders zijn wel degelijk een basis. Een basis die er altijd is, waar ze op terug kunnen vallen als het fout loopt, die mee helpt denken, die vragen stelt, zonder oordeel. Maar ze zullen het zelf moeten doen, hun weg vinden. Een weg naar iets dat nog niet is. Iets dat gecreëerd wordt, in het nu. En zo wordt de wereld steeds weer geschapen. Natuurlijk gaat dit bij deze jongeren lang niet altijd zonder slag of stoot, het is niet gemakkelijk, ik merk dat in mijn praktijk. Maar toch, ik word blij van het idee daarnaast te mogen staan.

Parallel daaraan: hoe kunnen wij als vrijzinnigen toch een nieuwe generatie ondersteunen. Welke waarden hebben wij te bieden die jongeren een basis kunnen geven. Zonder in de weg te zitten. Over die vragen denken we na met de besturen van Bennekom en Lunteren in de gesprekken over een Zingevingscentrum. Een plek waar we niet zozeer iets kunnen halen, maar waar we mogen delen, vanuit een gevoel van overvloed. Een nieuwe vorm, die nog gecreëerd mag worden.

Meebewegen in de tijd. Betekent dat dat je maar mee hobbelt en aan de kant staat? Nee, hier zie ik de paradox. De wereld die verandert in een richting die je nog niet kent. En die je tegelijkertijd voor een deel kunt bepalen. Ieder individu heeft vaak zoveel meer invloed dan hij of zij beseft. Er hoeft er maar één te gaan glimlachen, vriendelijk te zijn, hoop te hebben, een nieuw idee te hebben en het verandert de hele sfeer. Ieder kan met zijn eigen kwaliteiten, zijn essentie de wereld kleuren en zo iets bijzonders in gang zetten.

Daar word ik blij van. Aan de ene kant meebewegen in de tijd, ik hoef het niet allemaal zelf te verzinnen. En aan de andere kant zijn wie ik ben, wat ik te bieden heb en dat dan ook doen. De kleur die ik geef aan wat zich door mij heen beweegt.

In de woorden van Jeru Kabbal in zijn ademmeditatie:

*Zonder jouw aanwezigheid zou het bestaan niet hetzelfde zijn.*

*Weet dat je jouw smaak, klank, kleur toevoegt in deze schitterende levenstuin.*

Maud Berens  
Voorzitter Vrijzinnig Lunteren  
maudberens@gmail.com

## **EXCURSIE: naar museum 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt in Amsterdam**

Op woensdag 12 september a.s. vindt er vanuit Vrijzinnig Lunteren per bus een excursie plaats naar Amsterdam, waar we het museum 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt zullen bezoeken. Dankzij één van onze leden, Martinus van Milt, hebben we de unieke gelegenheid om dit bijzondere project in Amsterdam te bezoeken. 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt, een sociaal woningbouwproject van de beroemde architect Michel de Klerk, geldt als één van de mooiste voorbeelden van de Amsterdamse School. Martinus van Milt is als restaurateur betrokken bij dit project.

Het is tevens een kans om met elkaar op stap te zijn. Vanwege het unieke karakter nodigen we ook graag mensen van andere afdelingen uit de regio uit. Fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten.

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School



en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn. De Amsterdamse School kenmerkt zich door gebruik van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme.

Het programma van deze excursie ziet er globaal als volgt uit: om 09.15 uur verzamelen bij het Witte Kerkje in Lunteren, busreis naar Amsterdam; na aankomst in museum 'Het Schip' koffie met wat lekkers, daarna 2 korte lezingen (elk van een half uur), één door de directrice van 'Het Schip', de ander door Martinus van Milt over historisch metselwerk. Hierop volgt een lunch in het museumrestaurant, gevolgd door een rondleiding o.l.v. deskundige gids door de Spaarndammerbuurt om het project van Michel de Klerk te zien. Vervolgens gelegenheid om het museum te bezoeken, waarin een permanente tentoonstelling met objecten van de Amsterdamse School is ingericht. Na een koffie- of theepauze vertrek per bus naar Lunteren met als verwachte aankomsttijd 16.30 uur.

Max. aantal deelnemers bedraagt 50 personen; de onkosten bedragen: € 27,50 p.p. voor leden/begunstigers en € 37,50 p.p. voor niet-leden/begunstigers indien men in het bezit is van een museumjaarkaart. Zo niet, dan komt er € 12,50 p.p. bij, zijnde de entreekosten voor het museum. Bij de opgave geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maadt!

Opgave vóór 3 september bij: Johanna Scholte, tel. 0318 - 430420 of per mail: [jsm.scholte@gmail.com](mailto:jsm.scholte@gmail.com) onder gelijktijdige betaling van het desbetreffende bedrag op bankrekeningnr. NL94 RABO 0337544298 t.n.v. N.P.B. afdeling Lunteren o.v.v. excursie Amsterdam.

5

# VIERINGEN | SEPTEMBER

## Zondag 2 september

Bennekom	10.30	Irene Hörst	
Ede	10.30	mevr. L. van Laar en ds. J.P. Prenger, afscheidsdienst Loes van Laar	
Lunteren	10.30	sacrale dans, Geertje Hozee-Jansma	
Oosterbeek	10.00	ds. J.A. Noordeman	PKN
Renkum	10.00	mevr. M. van Zoest	VN
Rhenen	10.30	startzondag, door eigen leden	
Veenendaal	10.00	Marieke de Vries-Hofman	VN
Wageningen	10.00	Elisabeth van den Brink	

## Zondag 9 september

Bennekom	10.30	Peter Samwel, opening nieuw seizoen	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Tina Geels	R
Oosterbeek	10.00	ds. Peter Nissen, lekenpreek Thomas Verbogt	R
Renkum	10.00	dhr. P. Stegenga	VN
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.M. (Monique) van Zoest	VN
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	startdienst, intrede dienst Jeannette den Ouden; kinderkringen en oppas	D

6

EENHEID

## Zondag 16 september

Bennekom	10.30	Zin op zondag, Albert Neeleman	
Ede	10.30	mevr. M. van Zoest	VN
Lunteren	10.30	ZinGdag, Juliëtte Stout en Geertje Timmers	
Oosterbeek	10.00	mevr. W. Dijkstra	
Renkum	10.00	mevr. I. Hörst	VN
Rhenen	10.30	lezing door Neelke van Doorn	
Veenendaal	10.00	Paul Stegenga	VN
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden	D

## Zondag 23 september

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	Henk Harmsen, lezing: Schoonheid en Troost	
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	oecumenische dienst	
Renkum	10.00	ds. P.Thimm	D
Rhenen	10.30	lezing en meditatie door Elles Nap	
Veenendaal	10.00	Thema-Ontmoeting	
Wageningen	10.00	Andries Govaart	

## Zondag 30 september

Bennekom	10.30	Mike Bais, brood en wijn	
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	lezing: Harm Knoop	VN
Oosterbeek	10.00	ds. Annemarieke van der Woude	R
Renkum	10.00	mevr. M. Visch	VN
Rhenen	10.30	mevr. C.A. (Ineke) van de Kuil	VN
Veenendaal	10.00	lezing door Herma van der Weide	
Wageningen	10.00	Peter van 't Riet, leerhuisdienst	

## ALGEMENE AGENDA | SEPTEMBER

1	Lunteren	grote schoonmaak	8.30 - 11.30
2	Ede	afscheidsdienst Loes van Laar	10.30
4	Lunteren	thee met een thema	14.00 - 15.30
4	Rhenen	film Amnesty	20.00
5	Renkum	thee met Jan Heine	10.00
7	Renkum	meditatieve dans	10.00
8	Bennekom	opening expositie	15.00
11	Renkum	stiltekring	12.00
11	Renkum	poëziekring	14.00
12	Lunteren	uitje: naar museum 'Het Schip' Amsterdam	9.15 - 16.30
14	Renkum	meditatieve dans	10.00
16	Rhenen	lezing door Neelke van Doorn	10.30
16	Wageningen	Arboretumconcert (meer informatie <a href="http://www.arboretumconcerten.nl">www.arboretumconcerten.nl</a> )	15.30
17	Bennekom	Café van Verdieping	20.00
21	Renkum	meditatieve dans	10.00
21	Veenendaal	lezing/workshop Geweldloze Communicatie, door Anja Nekeman	20.00 - 22.00
22	Bennekom	stiltewandeling	10.00
23	Ede	lezing: Schoonheid en Troost door Henk Harmsen	10.30
23	Rhenen	lezing en meditatie door Elles Nap	10.30
25	Bennekom	Eetcafé van Ontmoeting	17.45 - 19.45
25	Renkum	koffie met Ben Cornelissen	10.00
27	Renkum	thee met Froukje Pitstra	15.00
28	Renkum	meditatieve dans	10.00
28	Rhenen	koffie met Monique in de benedenzaal	10.00
30	Veenendaal	lezing, 'De mens als voertuig van de ziel', door Herma van der Weide	10.00

## Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

**Voorganger:** Peter Samwel  
Panoramaweg 105  
6721 MK Bennekom  
tel. 0318 784334  
mob. 06-40359838  
e-mail: [petersamwel@telfort.nl](mailto:petersamwel@telfort.nl)

**Secretaris:** vacant  
e-mail: [info@vrijzinnigenbennekom.nl](mailto:info@vrijzinnigenbennekom.nl)

**Post- en bezoekeradres:** De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET  
Bennekom  
tel. 0318 430226  
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161  
[www.vrijzinnigenbennekom.nl](http://www.vrijzinnigenbennekom.nl)



### IN MEMORIAM: Erik Jan Willem Basset

Op zaterdag 12 augustus vond in de 'Ontmoeting' de afscheidsdienst plaats van Erik Jan Willem Basset, markant mens, beschikkend over tal van kwaliteiten, energiek, ondernemend. Erik Basset werd op 31 januari 1933 geboren in Soerabaja. Hij beleefde een bewogen en schokkende kindertijd. Hij heeft het kampeven moeten ondergaan, moest zijn vader jong missen toen hij twaalf jaar oud was en kwam ten slotte met zijn moeder en zijn broer Peter naar Nederland. Die eerste jaren hebben een zwaar stempel op zijn leven gezet. Wat doet zo iets met je?

Na de HBS in Den Haag ging Erik naar de Middelbare Tuinbouw-school in Boskoop. In diezelfde tijd leerde hij Ytske van der Velde kennen. In 1958 trouwden zij. Na korte werkkringen op kwekerijen kwam hij naar Wageningen en werd het Instituut voor Plantenziektkundig Onderzoek zijn plek.

Erik en Ytske vormden van meet af aan een hecht gezin. De zoons, Erik en Gerard en de dochter, Karin. Met later hún gezinnen.

Erik als ondernemende en onderhoudende grootvader.

Veel werd ondernomen, met elkaar, in de

thuiskring en met reizen, de wereld door. Er is veel gezien en er is veel genoten. Erik was een gezelschapsmens. Vanaf 1962 vormde de vrijzinnige kring van de NPB zijn gezelschap, waarbij hij op tal van manieren betrokken was. Kleinere en grotere klussen en een actief lid van de spelgroep. Ook de tennisvereniging was belangrijk voor hem.

De laatste jaren ging zijn gezondheid erg achteruit. Op donderdag 2 augustus werd hij opgenomen in een verpleeghuis in Elst (Utr.) in afwachting van een opvangmogelijkheid in Bennekom. Die kwam, maar het hoefde niet meer, want op dinsdag 7 augustus overleed Erik. Een volle Ontmoeting omringde Ytske en haar kinderen en kleinkinderen. Vele vrienden waren er om haar sterkte en troost toe te wensen. Een warme, hartelijke en bewogen dienst, met goede woorden uit de kring van familie en vrienden. Moge Erik rusten in vrede.

*ds. Jan Heine*

**ONTMOETING IN KUNST:** van zaterdag 8 september tot en met zondag 7 oktober is werk te zien van **Riek Bruggink**, weefster. Feestelijke opening 8 september om 15.00

**OPENING NIEUWE SEIZOEN:** op 9 september is er een feestelijke viering, waarin ons nieuwe seizoen begint. Na afloop van de viering is er een lunch. Als u mee wilt eten of een gerecht wilt verzorgen graag opgeven bij Inge Reitsma. [inge.reitsmavink@gmail.com](mailto:inge.reitsmavink@gmail.com) 0317-840286 Of op de lijst die in de Ontmoeting hangt.

**ZIN OP ZONDAG:** start met **Albert Neeleman** over '**Liefde en lust**' op 16 september om 10.30 uur. De mens wil zich van nature met anderen verbinden. Liefde en lust vormen de stof waarvan



veel van onze belangrijkste verbindingen met de ander zijn geweven. Hechting en seksualiteit zijn twee gedragsystemen waarmee we geboren zijn. Deze zijn belangrijk voor onze overleving en manifesteren en ontwikkelen zich gedurende onze gehele levensloop.

*Albert Neeleman is klinisch psycholoog en psychotherapeut Hij publiceerde tal van artikelen en hoofdstukken over het onderwerp seksualiteit en levensloop.*

Muziek : **Duo Loriën**

**CAFÉ VAN VERDIEPING:** het Café van Verdieping begint in september a.s. alweer aan haar vierde seizoen. Belangstellenden uit onze regio kunnen zich met elkaar verdiepen in onderwerpen van levens-filosofische, maatschappelijke en spirituele aard. Vier keer per jaar is er daarom in Bennekom een lezing of voordracht in een caféachtige setting van A&A aan de Veenderweg 3 in Bennekom. De eerste bijeenkomst is met **Gerrie Huijts: 'Dieren als spiegel en als spiritueel leraar'** (over de zielsmissie van mens en dier)

Datum: maandag 17 september  
Aanvang: 20.00 uur  
Kosten: € 10,-

**STILTEWANDELING:** al enige jaren worden er in de omgeving van Bennekom stiltewandelingen gehouden. Vooral het in stilte wandelen in de natuur is een manier om je hoofd leeg te maken. Zaterdag 22 september om 10.00 uur bij de slagboom aan het eind van de Hullenberglaan in Bennekom. De wandeling duurt maximaal twee uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave via de website of bij Stanny van Barneveld 0318-576154 stansanne@gmail.com

**EETCAFÉ VAN ONTMOETING:** op 25 september. In samenwerking met medewerkers van Opella en Malkander wordt een Eetcafé georganiseerd op elke **vierde dinsdag** van de maand van 17.45 tot 19.45 uur. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact en vooral gesprek te bieden. Zo'n 15 vrijwilligers, waarvan ook veel leden van Vrijzinnigen Bennekom werken mee aan dit café. Voor de 25 deelnemende ouderen worden in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven eenvoudige maaltijden verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over van tevoren vastgestelde thema's.

**VAN DE LEDEN:** *opgezegd als lid:* dhr. en mevr. Groeneveld, mevr. Afra Groot-Vis en dhr. en mevr. Slothouwer. *Nieuwe leden:* dhr. Robert Elders, mevr. Hellen Dinter en dhr. Rob Stricker. *Overleden:* dhr. Erik Basset op 7 augustus 2018

**VAN DE PENNINGMEESTER:** de opbrengst voor St. Bootvluchtelingen Ede bedroeg € 345,24 Alle gevers hartelijk dank!

**PENDELDIENST:** minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopendeldienst. Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317-840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com  
Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.

Het actuele programma is te vinden op:  
[www.vrijzinnigenbennekom.nl](http://www.vrijzinnigenbennekom.nl)

## Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

**Voorganger:** mevr. L.P.H. van Laar  
tel. 06 15110184,  
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

**Secretaris:** Gerdine Gaikhorst  
Monnetsingel 57 6717 RA Ede  
Tel.: 06 13909384  
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

**Kerkgebouw:** Ericalaan 1, 6711 MZ  
tel. 06 24852978  
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104  
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.  
Website: www.vrijzinnigenede.nl



**VAN HET BESTUUR: opheffing afdeling Ede:** tot onze spijt moeten wij u mededelen dat definitief is besloten de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Ede per 1 juli 2019 wordt opgeheven. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Ede kampt al enkele jaren met teruglopend aantal leden. Met het kleiner worden van onze vereniging is het steeds moeilijker gebleken om vrijwilligers te vinden om invulling te geven aan openstaande vacatures. Zodoende zijn er steeds minder schouders om de last te dragen. In april is het probleem in de algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd en op 8 juli 2018 hebben de leden zich voor opheffing van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Ede uitgesproken.

Het komend kerkelijk jaar, 2018-2019, zullen alle geplande vieringen en activiteiten doorgang vinden zoals is afgesproken. Daarnaast zal het bestuur stappen ondernemen om de opheffing per 1 juli 2019 definitief te maken. Via de Eenheid zullen leden en belangstellenden zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Op zondag 9 december 2018 zal een extra ALV plaatsvinden om de leden persoonlijk te informeren. Noteert u deze datum alvast in de agenda.

## AFSCHEIDSDIENST: Loes van Laar

Aan alle goede dingen komt een einde. Loes van Laar gaat ons verlaten. Graag nemen we op een feestelijke wijze afscheid van onze voorganger en nodigen u uit voor een spirituele proeverij. Op zondag 2 september ontvangen wij u vanaf 10.00 uur met koffie waarna aansluitend om 10.30 uur Jan-Peter Prenger en Loes van Laar ons verrassen met spirituele hapjes. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Wij vragen u om, i.v.m. de catering, aan de secretaris door te geven als u deze dienst wilt bijwonen.

## LEZING: 'Schoonheid en Troost' door Henk Harmsen

als er geen god is  
waar achter ik kan schuilen  
alleen maar dit is  
een leegte zo oneindig  
voel ik de warmte van een hand  
die zacht mij koestert in een  
leven vol van schoonheid en troost

als er geen zin is  
er geen geloof of hoop is  
wat is de mens dan?  
wat heeft hij hier verloren?  
diep in de ogen van een kind  
zie ik opnieuw geboren  
leven vol van schoonheid en troost

dit leven vol schoonheid  
schoonheid en troost

Dit lied van Henk Harmsen gaat over het gevoel (lichamelijke) en over het zien. Zondag

23 september zal in het thema van dit lied staan. Hoe het tot stand is gekomen (n.a.v. het programma Wim Kayzer - Van de schoonheid en de troost) met een discussie over wat het voor de aanwezigen kan betekenen.

Datum: 23 september om 10.30 uur  
Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5.- wordt zeer op prijs gesteld.



### Een selectie uit het seizoen 2018-2019

Volledige programma:  
[www.bespreekhetsamen-ede.nl](http://www.bespreekhetsamen-ede.nl)

Op donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur in de Open Hof door Aad van Tilburg.

#### **Wat betekent vrijheid bij Dietrich Bonhoeffer, en voor ons?**

Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) schreef vaak over vrijheid. Zijn student, collega, familielid, mede-verzetsman en biograaf Eberhard Bethge hield in 1977 in Kampen een voordracht over vijf aspecten van vrijheid bij Bonhoeffer. Wat betekenen deze voor ons?

Op woensdag 26 september 2018 om 20.00 uur in de Beatrixkerk door Margriet den Arend

**Omggaan met dementie:** interactieve bijeenkomst rond het thema: omgaan met dementie. Deze avond is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

**VAN DE LEDEN:** mw. H.G. Kolster is *verhuisd* naar de Klinkenberg Concordiahof 1- 204, 6712 GZ Ede

#### **AUTODIENST:**

september		
02	Hilde Hijwegen	415461
09	Hilde Hijwegen	415461
16	Jan Wamelink	636620
23	Jan Wamelink	636620
30	Ingrid Neuteboom	635461

11

Diensten in DE RIETKAMPEN  
Kerkelijk Centrum Emmaüs  
Laan der Verenigde Naties 94

**Emmaüs Rietkampen.**  
Aanvang diensten 10.30 uur



02	ds. A.J. van Zanden
09	ds J. P. Prenger
16	ds J.P. Prenger
23	past. H. Lucassen
30	ds J.P. Prenger

# Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

**Secretaris:** Gineke van Hoogdalem,  
Rogakker 10  
6741 ER Lunteren  
tel. 0318 484566  
e-mail ginekevh@hotmail.com

**Kerkgebouw:** Dr. Kimmijserlaan 28  
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298  
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



**VAN HET BESTUUR:** het nieuwe seizoen is van start gegaan, met de presentatie van de nieuwe website en het activiteitenprogramma op 12 augustus! U zult de frisse uitstraling van het gebouw bemerkt hebben: dank aan Teus voor al het schilderwerk! Op 1 september is de binnenkant van het gebouw aan de beurt; dan kunnen we ons met elkaar uitleven tijdens de halfjaarlijkse grote schoonmaak.

In september starten een aantal terugkerende activiteiten, waarin we ons op diverse manieren met onszelf, elkaar en iets groters kunnen verbinden middels dans, zang en spreken en luisteren. Fijn dat een aantal van onze eigen leden hiermee hun eigen bijzondere leidende kwaliteiten willen inzetten!

En dan wil ik hier nogmaals de topper noemen: de excursie naar Amsterdam op 12 september.

Binnen het nieuwe bestuur werken we nu zo'n 4 maanden samen en de rolverdeling wordt langzamerhand duidelijk. Naast het werk van voorzitter, secretariaat en financiën, ontvouwt zich:

- Renze heeft het beheer van het gebouw onder zijn hoede
- Gineke richt zich op de activiteiten
- Lia houdt alles rondom de zondagse vieringen bij en geeft bovendien de pastorale zorg een nieuw elan
- en ik denk na over hoe de PR er anders kan uitzien met deze nieuwe website.

Daarnaast beraden we ons over hoe we verder zouden kunnen met wel of geen voorganger, of breder: welke vormen zijn er nog meer.

Vanaf 1 januari 2019 schaffen we de collectes af; we hanteren dan een ander systeem van jaarlijkse bijdrage, zoals in de ALV besloten. Tegen die tijd hoort u hier meer over.

Kortom, er gebeurt genoeg. Laat ieder zich vrij voelen ons hierop aan te spreken, vragen te stellen, ideeën te uiten. Laten we het vooral samen doen.

*Maud Berens*

**GROTE SCHOONMAAK:** aan het begin van het seizoen gaan we ons Witte Kerkje weer eens extra laten stralen. Voor de buitenkant zal schoonmaken niet nodig zijn: Teus ('de Witte Tornado') is namelijk al weken bezig, ons kerkje weer strak in de lak te zetten. De binnenkant gaan we samen met spons en zeem, vloerwisser en stofzuiger te lijf!

Maak een paar uurtjes vrij en kom helpen! Geniet daarbij van de koffie en thee met iets lekkers en natuurlijk van het eindresultaat!

Datum: zaterdag 1 september

Tijd: van 8.30 - 11.30 uur

**MEDITATIE IN BEWEGING/SACRALE DANS:** door **Geertje Hozee-Jansma**

Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is. Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een

12

EENHEID

afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstillings en uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

*Geertje Hozee – Jansma (1946) is kleuterleidster van beroep. Haar belangstelling voor spiritualiteit en dans mondde uit in het volgen van de opleiding Sacrale Dans. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen, en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.*

Datum: zondag 2 september  
Tijd: 10.30 – 11.30 uur  
Kosten: richtbedrag € 2,-

**THEE MET EEN THEMA:** met **Klaske Heida**. Elke eerste dinsdag van de maand is er 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! (En er is koffie voor de niet theedrinkers). Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Datum: dinsdag 4 september  
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur  
Kosten: € 2,-

**EEN BIJZONDERE EXCURSIE:** naar **museum 'Het Schip'**

Op woensdag 12 september a.s. vindt er vanuit onze afdeling per bus een excursie plaats naar Amsterdam, waarbij we uitvoerig kunnen kennismaken met een belangwekkend project van de Amsterdamse School: het museum 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt in Amsterdam een woningbouwproject van de

beroemde architect Michel de Klerk.

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn.

De Amsterdamse School kenmerkt zich tevens door gebruik van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme. Kenmerkend voor de Amsterdamse School is het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische gevels zijn meestal gevuld met laddervensters en worden bekroond met steile daken en soms met torentjes versierd.

Het programma van deze excursie ziet er globaal als volgt uit: om 09.15 uur verzamelen bij het Witte Kerkje in Lunteren, busreis naar Amsterdam; na aankomst in museum 'Het Schip' koffie met wat lekkers, daarna 2 korte lezingen (elk van een half uur), één door de directrice van 'Het Schip', de ander door de heer Martinus van Milt (initiatiefnemer van deze excursie en betrokken als restaurateur bij het hele project) over historisch metselwerk. Hierop volgt een lunch in het museumrestaurant, gevolgd door een rondleiding o.l.v. deskundige gids door de Spaarndammerbuurt om het project van Michel de Klerk te zien. Vervolgens gelegenheid om het museum te bezoeken, waarin een permanente tentoonstelling met objecten van de Amsterdamse School is ingericht. Na een koffie- of theepauze vertrek per bus naar Lunteren met als verwachte aankomsttijd 16.30 uur. Max. aantal deelnemers bedraagt 50 personen.

Datum: woensdag 12 september  
Tijd: 09.15 uur verzamelen  
Kosten leden  
Begunstigers: € 27,50  
Kosten niet leden: € 37,50 (voor  
museumkaarthouders)  
€ 50,- (zonder MK).

Opgave vóór  
3 september bij: Johanna Scholte  
Contact: jsm.scholte@gmail.com  
tel. 0318 – 430420

Opgave onder gelijktijdige betaling van het desbetreffende bedrag op bankrekeningnr. NL94 RABO 0337544298 t.n.v. de penningmeester NPB afdeling Lunteren o.v.v. excursie Amsterdam.

**ZINGDAG: 'lekker met z'n allen zingen'** door **Juliëtte Stout** en **Geertje Timmers**.

Er zullen dit seizoen 4 ZinGdagen zijn, waarbij een aantal liederen wordt ingestudeerd. Te denken valt aan Taizéliederen, canons, eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Wij verlenen onze muzikale medewerking weleens aan een viering.  
Aanmelden is niet nodig.

Datum: zondag 16 september  
Tijd: 10.30 – 11.30 uur  
Kosten: richtbedrag € 2,-

**LEZING: 'Betekenis vinden of betekenis geven?'** door **Harm Knoop**.

Van Harm Knoop zijn we interactieve vieringen en lezingen gewend. Ook nu gaan we dit ervaren.

In vrijzinnige kring is het redelijk ingeburgerd en vooral politiek uiterst correct om op de vraag waar

betekenis vandaan komt te antwoorden met: van binnen en niet van buiten. Mensen geven betekenis. De 'dingen' dragen die niet in zichzelf mee. Helemaal waar (mijns inziens). Ik zie in de praktijk dat het weerbarstig is. Dat het ingewikkeld is om niet te reiken naar 'betekenisvolle' beelden, symbolen, verbindingen, relaties. Wat is er nodig om daadwerkelijk betekenis te geven in plaats van te 'vinden'?

Datum: zondag 30 september  
Tijd: 10.30 – 11.30 uur  
Kosten: richtbedrag € 5,-

**STILTE-UUR:** Vanaf september wordt weer elke zondagavond de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' ([www.stadsverlichting.nu](http://www.stadsverlichting.nu)). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Eenieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. 'Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek' aldus de initiatiefnemers van 'Stadsverlichting'.

Data: elke zondag van september t/m juni, m.u.v. feestdagen  
Tijd: 20.00 – 21.00 uur

## Oosterbeek

**Voorganger:** dhr. Peter Nissen  
Berg en Dalseweg 296  
6522 CN Nijmegen  
tel: 06 44107308  
email: peferjanissen@hotmail.com

**Secretaris:** mevr. G.M.M. Versteegen,  
Benedendorpsweg 55  
6862 WC Oosterbeek  
tel: 026-333611  
email: secretaris@kerkoost.org

**Kerkgebouw:** Wilhelminastraat 10  
tel. kerk: 026 3340693  
Rekeningnummer: 938060  
Website: [www.remonstranten.org/oosterbeek](http://www.remonstranten.org/oosterbeek)

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: [www.remonstranten.org/oosterbeek](http://www.remonstranten.org/oosterbeek)



## Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

**Voorganger:** vacature

**Secretaris:** Roos Kwakernaak  
tel: 026 - 3334059  
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

**Kerkgebouw secretariaat:**  
Utrechtseweg 119  
6871 DR Renkum  
Tel. kerk: 06 23883386  
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48  
Website: [www.vrijzinnigrenkum.nl](http://www.vrijzinnigrenkum.nl)



**PROGRAMMA BOEKJE:** tegelijk met dit nummer van EENHEID ontvangt u ook het Programma boekje 2018-2019. Daarom worden de activiteiten voor deze maand kort genoemd. Lees er uitgebreider over in het programmaboekje of bezoek onze website: [www.vrijzinnigrenkum.nl](http://www.vrijzinnigrenkum.nl).

**THEE MET JAN HEINE:** Jan Heine (hij was jaren een geliefde gastpredikant in Renkum) zal de gebrandschilderde ramen van de Rijnkapel die de zgn. Zaligspreekingen uit het Matheus-evangelie verbeelden, toelichten.

Datum: woensdag 5 september  
Aanvang: 15.00 uur. Vanaf 14.45 uur is er thee en koffie.  
Plaats: Rijnkapel

**MEDITATIEVE DANS:** het thema van deze maand is '*Cirkelen om het geheim*'. De cirkel kan een beeld van God zijn: er is geen begin en geen einde en het middelpunt kan overal zijn. De meeste dansen zijn cirkeldansen. Het gaat er iedere keer om wat je er aan beleeft.

Data: vrijdag 7, 14, 21 en 28 september  
Aanvang: 10 00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**STILTEKRING:** het krachtveld van positieve aandacht wordt groter als we samen in de cirkel stil zitten. Deze maand is het thema **'Vrede'**.

Datum: dinsdag 11 september  
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur  
Plaats: Rijnkapel

**POEZIEKRING:** het thema van deze middag is: **'Licht'**. Een ieder die ook aan de Stiltekring deelneemt, wordt uitgenodigd om van te voren samen te lunchen. Neem uw eigen lunchpakket mee.

Datum: dinsdag 11 september  
Aanvang: 14.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**TUINGROEP:** er zijn altijd extra handen nodig! Ook als u niet iedere keer kunt komen bent u zeer welkom.

Datum: woensdag 19 september  
Aanvang: 9.30 uur  
Plaats: tuin van de Rijnkapel

**KOFFIE MET BEN:** een week na de vredesweek zal Ben Cornelissen ons vertellen over de **'Wereldfederalisten'** die dit jaar een jubileum hebben.

Datum: dinsdag 25 september  
Aanvang: 10.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**THEE MET FROUKJE PITSTRA:** Froukje Pitstra neemt ons mee aan de hand van haar onderzoek naar pastoraat binnen Vrijzinnig Nederland. Het zal zeker toegespitst worden naar de situatie van Vrijzinnig Renkum. In deze periode zonder een

vaste voorganger is 'Omzien naar elkaar' (Lees de Glossy van dit voorjaar) extra belangrijk.

Datum: donderdag 27 september  
Aanvang: 15.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**BOEKENPLANK:** de opbrengst van de voorbije periode is € 96,30. Het bedrag is bestemd voor Amnesty International

**VAN DE LEDEN:** *nieuwe vriend:* mevr. H.F van Rheeden - Sneep (Theodora). Willem Kerstenweg 10, 6871 GT Renkum. Tel. 0317 316442 *Verhuisd:* mevr. R.A. Wierenga (Rachel) naar Veerstraat 128, 6701 DZ Wageningen. Tel. 0317 315671, mevr. G.E. Westerbeek van Eerten - ten Holt (Truusje) naar app. 002 in Nebo plus, Joh. de Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld

#### ACTIVITEITEN:

05	thee met Jan Heine; de ramen van de Rijnkapel	15.00 uur
07	meditatieve dans vanaf deze datum elke vrijdag	10.00 uur
11	stiltekring	12.00 uur
11	poëziekring voor verdere data zie Eenheid of <a href="http://www.vrijzinnigrenkum.nl">www.vrijzinnigrenkum.nl</a>	14.00 uur
19	tuingroep	09.30 uur
25	koffie met Ben Cornelissen; Wereldfederalisten	10.00 uur
27	thee met Froukje Pitstra: Omzien naar elkaar	15.00 uur

#### AUTODIENST:

02	Rachel Wierenga	0317 - 315671
09	Hendrik Harssema	0317 - 314328
16	Hendrik Harssema	0317 - 314328
23	Ben Cornelissen	0317 - 425347



30 Anneliese van Dam 0317 - 313616

**KOPIJ:** voor de volgende Eenheid (oktober) doorgeven voor 1 september aan Jenny de Zwart. [jenny-de-zwart@kpnplanet.nl](mailto:jenny-de-zwart@kpnplanet.nl)

## Rhenen

De Vlam

**Pastor:** mevr. M.M. van Zoest  
tel: 0488 454354  
e-mail [mmvanzoest@hetnet.nl](mailto:mmvanzoest@hetnet.nl)

**Secretaris:** mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum  
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden  
tel: 0488 441160,  
e-mail [pien@zeetronic.nl](mailto:pien@zeetronic.nl)

**Kerkgebouw:** De Vlam  
Beukenlaan 2  
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097  
Website: [www.devlamrhenen.nl](http://www.devlamrhenen.nl)  
Facebook: [www.facebook.com/devlamrhenen](http://www.facebook.com/devlamrhenen)



### **LEZING: 'Menselijke identiteit in een high-tech tijd'** door Neelke van Doorn

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Dit wordt soms zelfs gezien als bedreiging voor de menselijke identiteit. Zijn wij niet te veel afhankelijk geworden van technologie? Van e-mail, mobiele telefoons en hulpmiddelen die met artificial intelligence ons leven prettiger of gemakkelijker moeten maken?

De vraag is of deze prominente plaats van techniek in ons leven wel typisch voor deze tijd is. Al eeuwenlang maakt de mens gebruik van technische hulpmiddelen en we zouden daarom ook kunnen stellen dat techniek juist fundamenteel onderdeel uitmaakt van de menselijke identiteit.

In deze lezing zullen we vanuit de techniekfilosofie kijken naar de relatie tussen mens, techniek en identiteit. We zullen daarbij proberen de uitersten van een kritiekloos techniek-optimisme en een fatalistisch techniek-determinisme proberen te vermijden. Meer nog dan identiteit lijkt autonomie een belangrijke rol hierbij te spelen. Wanneer vormt een technologisch product een bedreiging voor de autonomie van de mens?

Neelke van Doorn is afgestudeerd als civiel ingenieur (TU Delft), filosoof (Universiteit Leiden) en jurist (Open Universiteit). Na 10 jaar als civieltechnisch ingenieur gewerkt te hebben bij Deltares is zij sinds 2007 verbonden aan de afdeling Ethiek/Filosofie van de Techniek van de TU Delft. In 2017 werd zij benoemd tot hoogleraar 'Ethics of Water Engineering'. Daarnaast is zij vanuit de Stichting Socrates hoogleraar 'Humanisme in relatie tot techniek en klimaatverandering', ook aan de TU Delft.

Datum: zondag 16 sept  
Aanvang: 10.30uur  
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

#### **KENNISMAKEN MET MEDITATIE:**

maar we zullen vooral ook met elkaar oefenen. Mediteren is uiteindelijk niet iets waar je heel veel over moet weten of waar je lang op moet studeren, het is veel meer een kwestie van doen en daardoor ervaren wat het voor je betekent. Dus we gaan oefenen in die ervaring, o.a. door zitmeditatie, loopmeditatie en bewust ademen. Het is niet moeilijk om te leren, iedereen kan het. Het is soms wel moeilijk om de discipline op te brengen om het ook te blijven doen, zodat de ervaring ook prettig en nuttig kan zijn in deze turbulente tijden.

*Elles Nap (1947) heeft vele jaren in het onderwijs gewerkt en is daarna jaarlijks (vooral in de wintermaanden) gaan reizen, voornamelijk door Azië. Daar kwam ze in aanraking met meditatie en de verschillende vormen ervan. Ze heeft de laatste 10 jaar elk jaar voor langere tijd in kloosters gemediteerd (Vipassana meditatie) in onder andere Thailand, Birma, Nepal en Sri Lanka en mediteert zelf dus al vele jaren.*

Losse kleding is prettig en eventueel kun je zelf een kussentje meenemen

Datum: zondag 23 sept  
Aanvang: 10.30u  
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

#### **FILM: Amnesty film: 'Loving'**

Loving is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is 1958 in de Amerikaanse deelstaat Virginia. Een man en vrouw komen in de problemen nadat ze trouwen. Ze worden gearresteerd en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De reden van deze veroordeling is dat Richard (Joel Edgerton) een blanke man is en Mildred (Ruth Negga) een zwarte vrouw. Ophef over de veroordeling van Richard en Mildred leidde ertoe dat in 1967 het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het verbod op interraciale huwelijken ophief.

*Amerikaans-Britse film, Engels gesproken, 123 minuten*

Datum: dinsdag 4 sept  
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30uur  
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

#### **AUTODIENST:**

02	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
09	dhr.A.Holst	0317 613 597
30	dhr J.mulder	0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

**KOPIJ:** voor de volgende Eenheid (oktober) moet uiterlijk 1 september 2018 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: [h.vierkant@hetnet.nl](mailto:h.vierkant@hetnet.nl)

## Veenendaal

Het Venster

**Secretaris:**

Jaap van 't Riet  
Dijkhorstheem 33  
3907 NB Veenendaal  
tel. 0318 517888  
e-mail: [j.vantriet@ziggo.nl](mailto:j.vantriet@ziggo.nl)



**Het Venster:** Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).  
Website: [www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl)

### **LEZING: 'De mens als voertuig van de ziel' door Herma van der Weide**

De kunsten, de spiritualiteit, de religie, het zijn van oudsher op de ziel gerichte activiteiten. Ze kunnen resoneren en blijven resoneren alsof er veel diepere lagen bestaan die meetrillen. Herma van der Weide spreekt over deze dimensie, waarin haar eigen ervaring als mens, als letterkundige, en als Jungiaans therapeut een rol spelen. We maken kennis met de schrijver Simon Vestdijk die een groot essay schreef in 1947: 'De toekomst der religie'. Wat is de betekenis van ons eigen leven? Is het toevallig, is het aan ons gegeven en aan onszelf om er vorm aan te geven? Hoe verhoudt zich dat tot de stroefheid en de dubbelheid die het leven kenmerkt? Is er nog een pleidooi te voeren dat het leven een ons overstijgende kant heeft, of moeten we het hoofd buigen voor de onttovering, in een wereld van overleving, mechanisme en berekening?

*HermavanderWeide is letterkundige en Jungiaans therapeut. Na een doctoraal Nederlands aan de universiteit Utrecht heeft ze zich verdiept in onder meer de Jungiaans filosofische therapie, Socratische gespreksleiding, Transcendente meditatie en opereert ze als filosofisch practicus. Zoals ze het zelf zegt: 'Tot mijn vreugde heb ik in dit leven een grote veelzijdigheid mogen ervaren.'*

*Als achttienjarige luchtmachtofficier bezocht ik scholen in het hele land om voorlichting te geven over werken bij Defensie. Ik besloot docent te worden en Nederlands te studeren. Op mijn tweeëntwintigste stond ik voor de klas, het begin van een leven lang leren en lesgeven. Met een fijne man stichtte ik een gezin, dat nu is uitgegroeid tot een familie met zeven leuke kleinkinderen.'*

Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Plaats: Het Venster,  
Vijftien Morgen 2, Veenendaal  
Datum: zondag 30 september  
Aanvang: 10.00 uur  
Kosten: € 5,-

20  
EENHEID

**MEDEDELINGEN:** in september doet Het Venster weer mee aan de Vredesweek, met o.a. een **Lezing/workshop Geweldloze Communicatie:** Op vrijdagavond 21 september organiseert Het Venster, ruimte voor bezinning en bezieling, een workshop 'Geweldloze communicatie'. De workshop vindt plaats in het kader van de PAX-Vredesweek. Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het is een eenvoudig maar krachtig communicatieproces dat de behoeften van beide partijen volledig tot hun recht laat komen. In het bijzonder draagt het bij aan onderlinge verbinding en samenwerking. De benadering leidt tot effectieve communicatie, meer vrede en harmonie tussen mensen en tot succesvolle samenwerking in diverse contexten. De interactieve lezing/workshop wordt gegeven door Anja Nekeman, internationaal gecertificeerd trainer en ervaren coach Verbindend communiceren ([www.vinecoaching.nl](http://www.vinecoaching.nl)).

Plaats: Vijftien Morgen 2 - Veenendaal  
Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop met thee/koffie vanaf 19.30 uur)  
Kosten: € 10,-

Meer informatie over de Vredesweek op de website van Het Venster: [www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl).

**SACRED DANCE:** cursus najaar 2018 o.l.v. **Oda Damen**, dansdocente Meditation des Tanzes - Sacred Dance is een eenvoudige manier van dansen waarvan een rustgevende en helende werking uit kan gaan. Sacred betekent heilig, in de zin van heelmakend. Door het meditatieve element in de dansen kun je harmonie, vreugde en stilte in jezelf ontdekken. Tegelijk wordt door de kringvorm ook het sociale bewustzijn gevoeld. Dans en muziek geven de uiterlijke beweging, maar bewegen eveneens het innerlijk. Het gaat bij Sacred Dance niet om de prestatie maar om de beleving. Er wordt gedanst op klassieke, eigentijdse, religieuze en folkloristische muziek.

Data: de vrijdagen 5 oktober (proefles), 12, 19 en 26 oktober, 9, 16 en 30 november, 7, 14 en 21 december (ritueel)  
Aanvang: 10.00 uur  
Kosten: voor de hele cursus € 110,- voor niet-leden van Het Venster en € 100,- voor leden  
Proefles: € 10,-

Wie nog niet eerder heeft deelgenomen aan Sacred Dance, kan 5 oktober beschouwen als proefles en dan beslissen wel/niet door te gaan met de hele cursus.

Betaling gaarne vooraf door overmaking naar

rekeningnummer NL11TRIO 0197 6222 08 t.n.v.  
NPB Veenendaal o.v.v. sacred dance najaar  
2018.

Nadere inlichtingen en opgave: bij Els van  
Duijvenbode, e-mail: els@duijvenbode.nl of tel.  
0318 -526027.

### **VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:**

**Contactochtenden:** op dinsdag 4 en 18  
september, van 10.00 - 11.30 uur. Op deze  
ochtenden (in de even weken op dinsdag)  
kunnen we gezellig met elkaar praten over alles  
wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte  
welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar.  
Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda:  
0318- 820357.

**Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen:**  
in principe zijn de bijeenkomsten op de 1e  
maandag van de maand. Aanvang 20.00 uur

**COLLECTES:** 2, 9 en 23 voor Het Venster, 16 voor  
extern doel Vredesweek, en 30 voor lezingen/  
voordrachten.

**AUTODIENSTEN:** wie opgehaald wil worden, kan  
bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

02	Hannie Kämink	06 44256648
09	Wil Gouda	0318 820357
16	Els van Duijvenbode	0318 526027
23	Hannie Kämink	06 44256648
30	Wil Gouda	0318 820357

## **Wageningen**

Arboretumkerk

**Voorganger:** per 1 sept.  
Jeanette den Ouden

**Secretaris:** mevr. José Kok  
Zwanebloemstraat 26  
6871 WN Renkum  
Tel. 0317 319811,  
E-mail: josekok66@gmail.com

**Kerkgebouw:** Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg  
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280  
Website: www.arboretumkerk.nl



**VAN HET BESTUUR:** begin van het kerkelijk jaar.  
De Arboretumkerk -vrijzinnig op weg is volop  
in beweging. Eind 2017 is een nieuw bestuur  
aangetreden, dat met een frisse wind een  
nieuwe start heeft gemaakt. Op 1 september  
2018 begint onze nieuwe predikante Jeannette  
den Ouden. Wij zullen de komende maanden  
de tijd en de ruimte nemen om elkaar beter te  
leren kennen.

Het thema van dit jaar is: Samenklank. Wij  
vormen een gemeenschap met een diversiteit  
aan leden en vrienden: jong en oud; aanwezig  
en minder aanwezig; Doopsgezind, Vrijzinnig  
en Vrienden. De Arboretumkerk als stichting  
met drie stromen bestaat nog niet zo lang  
en we komen nog vragen tegen over hoe we  
onze gemeenschappelijke doelen beleven  
en inhoud geven. Er zijn ongetwijfeld ook  
verschillende verwachtingen en opvattingen  
over wat het betekent om 'een gemeenschap  
te zijn'. Iedereen mag er zijn, op eigen wijze  
en met zijn/haar eigen talenten. Maar wat is  
nu datgene wat ons samenbindt, waardoor  
het gevoel van gemeenschap wordt versterkt?  
Wat is de meerwaarde van onze gezamenlijke  
en individuele activiteiten en belevingen? Hoe  
gaan wij samen de Arboretumkerk koesteren,  
bestendigen en versterken, ieder op zijn of haar

eigen wijze? Dit soort vragen en thema's die samenhangen met Samenklank willen we dit jaar naar voren brengen en bespreken.

*Het bestuur*

**UITGAVE:** Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

### **ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN**

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

### **REDACTIE**

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

23

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.  
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl  
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei