

# EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

## VOORWOORD:

### En nu wij nog...

Uit een recent onderzoek bleek dat Kerstmis het feest is waar Nederlanders het meest naar uitkijken. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de sfeer van huiselijkheid en gezelligheid die Kerstmis omgeeft. Sinterklaas ligt achter ons, we hebben de zwarte pietendiscussie weer allemaal overleefd, we zijn weer allemaal met elkaar verbonden.

Kerstmis is een knus feest, een feest van warmte en geborgenheid, een feest ook met een hoog knuffelgehalte. Dat heeft trouwens ook zijn keerzijde: wie toch al eenzaam is, kan dat met Kerstmis nog sterker voelen dan anders. De kerstdagen zijn niet voor iedereen een pretje. Het kunnen ook dagen van pijn en gemis zijn.

2  
EENHEID

Van de grote christelijke feesten – ik geef het eerlijk toe – is Pasen mij vele malen liever dan Kerstmis. Dat heeft – ook dat geef ik eerlijk toe – vooral met theologische overwegingen te maken: Pasen is het feest van het overwinnende leven, van leven ondanks alles, en dat is volgens mij het hart van de Bijbelse boodschap. Bovendien is Pasen enkele eeuwen ouder dan Kerstmis, en dat is voor iemand met historisch gevoel ook geen gering pluspunt.

Met Kerstmis zitten er in de meeste Nederlandse kerken wel aanzienlijk meer mensen dan met Pasen. Voor velen heeft het kerkbezoek op kerstavond of eerste kerstdag met sfeer en nostalgie te maken: de kerk hoort er dan even bij. Niets mis mee, zou ik zeggen. Iedereen is welkom om saamhorigheid te vieren. Want daar, precies op dat punt van de saamhorigheid, komt de sfeer van Kerstmis dicht in de buurt van waar het in de christelijke geloofstraditie, maar ook in andere

levensbeschouwelijke tradities, over gaat: over verbondenheid.

Zelf vind ik het mooiste aan Kerstmis eigenlijk de tijd die eraan voorafgaat, die van de advent. Dat is een tijd van verwachtingsvol uitzien, van verlangen en hoop. Daarom vind ik het mooi dat het onderzoek dat ik zojuist noemde, vaststelde dat zoveel Nederlanders 'uitkijken' naar Kerstmis. Uitzien heeft te maken met verlangen, met uitzien naar wat nog niet is.

De boodschap van die bonte bibliotheek die de Bijbel is, de boodschap dus van de Thora, de profeten en het evangelie, is er een van verlangen en hoop: wij verlangen naar een wereld waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen, een wereld waarin iedereen ten volle mens kan worden. En dat laatste is wat we met Kerstmis vieren: dat Jezus mens is geworden. Dat menselijk leven is nog pril en kwetsbaar. Dat vertedert ons. Maar het roept ons ook op om pril en kwetsbaar leven te koesteren, te beschermen en het ruimte te geven, zodat het kan uitgroeien tot volle bloei: mens, word zoals je bedoeld bent.

Annemiek Schrijver, bekend presentator van levensbeschouwelijke programma's op televisie zoals 'De Verwondering, sprak een paar jaar geleden in de Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam de Preek van de Leek uit. 'Jezus is mens geworden. Nu wij nog', dat was haar motto. Prachtig gevonden! Kernachtiger kan de boodschap van Kerstmis niet uitgedrukt worden. Ik wens u een mooie adventstijd toe, een tijd vol hoop en verlangen, en een gezegend Kerstfeest, dat u uitdaagt om ten volle mens te worden!

*Ds. Peter Nissen,  
predikant Remonstrantse Gemeente Oosterbeek*

**CONCERT LENNY KUHR:** op zondagmiddag 3 februari komt **Lenny Kuhr** naar Lunteren voor een concert waar ze zelf over schrijft:

'Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden.'

'De duizenden dingen vergaan  
Maar het lied zal alle harten doordringen  
Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen  
Iets mooiers is er niet.'

*Personalia: met haar stem die nog niet aan glans en aan kracht heeft ingeboet en met haar voortdurende passie voor het lied en de liedkunst blijft ze, zolang het haar is gegeven zingen en blijft ze op deze wijze haar verhaal vertellen.*

Datum: zondag 3 februari 2019  
Aanvang: 14.00 uur (2 x 50 min. met pauze)  
vanaf 13.30 uur inloop  
Kosten: € 15,- inclusief 1 drankje.  
Extradrankjes zijn voor € 1,- verkrijgbaar.

We verwachten een grote opkomst, ook van buitenaf. Daarom is vooraf reserveren noodzakelijk, via [info@vrijzinniglunteren.nl](mailto:info@vrijzinniglunteren.nl). U ontvangt dan een mail met informatie hoe u kunt betalen. Zodra uw betaling binnen is, is uw reservering definitief. Zie ook [www.vrijzinniglunteren.nl](http://www.vrijzinniglunteren.nl)

## Wereldvrede Meditatie: maandag 31 december 2018



Op 31 december 2018 wordt, net als op heel veel plaatsen wereldwijd, om 13:00 uur (12:00 uur Greenwich tijd) op vijf locaties in de regio Zuid Veluwe Vallei een één uur lange wereldvrede meditatie georganiseerd.

Het betreft de afdelingen Bennekom, Ede, Lunteren, Renkum en Veenendaal.

*Welzijn en vrede voor alle mensen: de Wereldvrede Meditatie kan ons helpen vanuit die wens te leven en zo die vrede helpen dichterbij brengen.*

Meer informatie op de website:  
[www.vrijzinnige-activiteiten.nl](http://www.vrijzinnige-activiteiten.nl)

# VIERINGEN | DECEMBER

## Zondag 2 december

Bennekom	10.30	Rien den Arend: Voor het zingen de Ontmoeting in	
Ede	10.30	mevr. L. van Laar met gelegenheidskoor, o.l.v. Guus van Wolde	VN
Lunteren	10.30	Irene Hörst	VN
Oosterbeek	10.00	dhr. A. Meiressone	
Renkum	10.00	mevr. J. Kieneker	VN
Rhenen	10.30	concert: Duze NomShSikaShika, (Zuid-Afrikaans koor)	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	Rachelle van Andel	

## Zondag 9 december

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	klankconcert, Jeannine van der Heijden	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. ds. E. de Clercq	D
Rhenen	10.30	2 <sup>e</sup> advent, mevr. ds. M.M. (Monique) van Zoest	VN
Veenendaal	10.00	Marieke de Vries-Hofman	VN
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

4

EENHEID

## Zondag 16 december

Bennekom	10.30	Hans Dirk van Hoogstraten	
Ede	10.30	drs. J. de Wit	VN
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	dhr. A. van Baarsen	
Renkum	10.00	mevr. F. Pitstra	VN
Rhenen	10.30	3 <sup>e</sup> advent, mevr. ds. De Klerck-Bets	R
Veenendaal	10.00	lezing door Maaïke Hoffer	
Wageningen	10.00	Monique van Zoest	VN

## Zondag 23 december

Bennekom	10.30	kerstliederen en verhalen	
Ede	10.30	kerstbrood en verhaal: Samenzijn	
Lunteren	10.30	sacrale dans, Geertje Hozee-Jansma	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	ds. Jan Heine met muziek, beeld en verhaal	PKN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Mike Bais	
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

**Maandag 24 december**

Bennekom	19.30	kerstavond Peter Samwel met cantorij	
Oosterbeek	15.00	kinderviering voor alle leeftijden	
Wageningen	17.00	kinderkerst	
	21.30	kerstavond Jeannette den Ouden	

**Dinsdag 25 december**

Bennekom	10.30	1 <sup>e</sup> kerstdag, Ivo de Jong	VN
Ede	10.30	kerstdienst met mevr. L. van Laar	VN
Lunteren	10.30	kerstviering, Klaske Heida	VN
Oosterbeek	10.00	1 <sup>e</sup> kerstdag mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	Mignon van Bokhoven	
Rhenen	10.30	1 <sup>e</sup> kerstdag, mevr. K.M(Kiki)van Holst-van-der Waarde	VN
Veenendaal	10.00	kerstviering met Irene Hörst	
Wageningen	10.00	gedachtenisviering, Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

**Zondag 30 december**

Bennekom	10.30		
Ede	10.30	mevr. L.van Laar: Oliebollenmoment, terugblik op 2018	VN
Lunteren	10.30	geen viering	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	geen viering	
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	geen viering	

**Maandag 31 december**

Bennekom	19.30	oudjaarsviering	
Oosterbeek	10.00	oecumenische dienst	

## ALGEMENE AGENDA | DECEMBER

1	Rhenen	concert, Dostojewski, strijkkwartet	20.00
2	Rhenen	concert, Duze NomShSikaShika, (Zuid-Afrikaans koor)	10.30
4	Lunteren	thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	14.00 - 15.30
4	Rhenen	Tulipani, Mike van Diem (2017)	20.00
6	Renkum	gezamenlijke film avond in Bennekom	19.30
7	Renkum	meditatieve dans	10.00
6	Bennekom	gezamenlijke filmavond met Renkum in Bennekomj	1930
9	Bennekom	laatste zondag expositie	14.00 - 17.00
9	Lunteren	klankconcert	11.00 - 12.30
10	Ede	restaurant Ont-Moeten	18.00
11	Renkum	stiltekring	12.00
11	Bennekom	open tafel	17.15
13	Lunteren	filmavond 'A streetcat named Bob'	19.30
14	Renkum	meditatieve dans	10.00
15	Bennekom	zangworkshop Veelkleurig meerstemmig	13.00 - 15.00
16	Veenendaal	lezing door Maaïke Hoffer	10.00
20	Bennekom	lezing door Peter Kampschuur	20.00
21	Renkum	meditatieve dans	10.00
30	Ede	oliebollenmoment o.l.v. Loes van Laar, terugblik op 2018	10.30
30	Rhenen	klankconcert, Tibetaanse klankschalen, Therese Evers	10.30
31	Afdelingen:	Bennekom, Ede, Lunteren, Renkum en Veenendaal; wereldvrede meditatie, inloop vanaf 12.30 uur	13.00 - 14.00

## Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

**Voorganger:** Peter Samwel  
Panoramaweg 105  
6721 MK Bennekom  
tel. 0318 784334  
mob. 06-40359838  
e-mail: [petersamwel@telfort.nl](mailto:petersamwel@telfort.nl)

**Secretaris:** vacant  
e-mail: [info@vrijzinnigenbennekom.nl](mailto:info@vrijzinnigenbennekom.nl)

**Post- en bezoekeradres:** De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET  
Bennekom  
tel. 0318 430226  
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161  
[www.vrijzinnigenbennekom.nl](http://www.vrijzinnigenbennekom.nl)



**FILM:** op donderdagavond 6 december wordt de film **'Louder than Bombs'** vertoond in De Ontmoeting in Bennekom.

Een betoverend drama over familiebanden, geheimen en vervreemding. Wanneer een verontrustend geheim dreigt boven te komen, wordt een ieder gedwongen zichzelf en elkaar onder ogen te komen.

Datum: donderdag 6 december  
Aanvang: 19.30 uur  
Kosten: € 4,- vanwege de filmrechten,  
ter plekke te voldoen.

**OPELTAFEL:** de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In december is dat op de 11e om 17.15 uur. Nieuwe kokers /kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: [inge.reitsmavink@gmail.com](mailto:inge.reitsmavink@gmail.com). De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

**ZANGWORKSHOP:** er is nog plaats bij de zangworkshop van Rien den Arend op 15

december *Veelkleurig meerstemmig*. Opgave via de site of [info@vrijzinnigenbennekom.nl](mailto:info@vrijzinnigenbennekom.nl)

**DONDERDAGAVONDLEZING: 'Het Christuskind in ons mystieke hart'** door **Peter Kampschuur**.

Met Kerstmis herdenken we een gebeurtenis die waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond. Maar we kunnen ons ook bewust worden van de innerlijke betekenis van het kerstverhaal: de oproep tot de nieuwe, tweede of geestelijke geboorte.

Datum: donderdag 20 december  
Aanvang: 20.00 uur  
Kosten: € 7,- (leden) / € 10,- incl. koffie/thee  
U hoeft zich voor deze lezing niet op te geven

**WERELDVREDEMEDITATIE:** 31 december 13.00 - 14.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur.

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de *Wereldvrede meditatie* georganiseerd. Overal ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld. Wij nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van duizenden mensen die zich openen voor vrede in ieders hart en in de wereld. Wij wisselen meditatie, geleid door Peter Samwel, af met pianomuziek.

**VAN DE LEDEN:** *overleden:* 6 oktober Mevr. E. Hensen-Bechtold uit Oosterbeek. Op 4 november mevrouw Anneke Havinga van der Molen.

**VAN DE PENNINGMEESTER:** de collecte voor het Hospice te Ede heeft € 312,21 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

**PENDELDIENST:** minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopendeldienst. Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317-840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com

*Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.*

Het actuele programma is te vinden op:  
[www.vrijzinnigenbennekom.nl](http://www.vrijzinnigenbennekom.nl)

8

EENHEID

## Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

**Voorganger:** pastoraal medewerker  
Marieke de Vries  
Tel.: 06 53569094,  
e-mail: mrp.devries1@gmail.com

**Secretaris:** Gerdine Gaikhorst  
Monnetsingel 57 6717 RA Ede  
Tel.: 06 13909384  
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

**Kerkgebouw:** Ericalaan 1, 6711 MZ  
Tel.: 06 24852978  
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104  
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.  
Website: [www.vrijzinnigenede.nl](http://www.vrijzinnigenede.nl)



**PASTORALE ZORG:** Marieke de Vries is gestart met haar werkzaamheden als pastoraal medewerker. Marieke is telefonisch te bereiken op 06-53569094 of via de E-mail: mrp.devries1@gmail.com

**EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING:** op zondag 9 december 2018 staat, in plaats van een koffie-ochtend, een extra algemene ledenvergadering op het programma. Doel van dit overleg is het informeren van de leden over de voortgang van de opheffingsprocedure. U bent van harte uitgenodigd.

**RESTAURANT ONT-MOETEN:** in een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast. Leer anderen kennen of juist herkennen. Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden.



Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond.

Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten (1 vegetarisch).

Opgave minimaal 1 week van tevoren via een mailtje of de intekenlijst in de kerk.secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Datum: maandag 10 december  
Aanvang: 18.00 uur  
Kosten: € 8.- (incl. drankje)

**OLIEBOLLENMOMENT:** een terugblik op 2018. Met het zicht op het nieuwe jaar, wat voor velen anders wordt dan verwacht, blikt Loes terug op het afgelopen jaar. Misschien is het wel een mini-vrijzinnige eindejaars conference. Laat u verrassen of irriteren en eet een bolletje mee.

Datum: zondag 30 december  
Aanvang: 10.30 uur

**WERELDVREDE MEDITATIE:** op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede meditatie georganiseerd. Overal ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld. Ook dit jaar doen wij mee aan: The international World Peace Meditation Day. Voor het mediteren zijn stoelen aanwezig. Wie de voorkeur geeft aan mediteren op een meditatiekussen, is vrij deze zelf mee te nemen. Ervaring met mediteren is niet vereist. Om precies 13.00 uur lokale tijd wordt begonnen met een stiltemeditatie van 1 uur voor de (wereld)vrede. Inloop vanaf 12.30 uur. We nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van duizenden

mensen die zich openen voor vrede in ieders hart en in de wereld.



**Een selectie uit het seizoen 2018-2019**

Volledige programma:  
[www.bespreekhetsamen-ede.nl](http://www.bespreekhetsamen-ede.nl)

Zondag 2 december om 19:00 uur in de Beatrixkerk door BHS projectkoor en orkest **Uitvoering Bachcantate.**

We voeren dit jaar weer een advents cantate van Bach uit tijdens een vesper dienst. Namelijk: 'Nun Komm der heiden heiland BWV 62'. Laat u inspireren door de mooie muziek.



Donderdag 6 december om 19:30 uur in het parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede door Ben Berendts

**Lezing: Mysteriespelen in de Kersttijd**

Ben zal vertellen over de geschiedenis van deze Middeleeuwse toneelstukken en over de bijzondere achtergrond van de spelen.

Zaterdag 8 december om 19:30 uur in de Lutherse kerk: **Jong talent in Ede.** Veenendaals Koperensemble o.l.v Wim van Schaik

We voeren dit jaar weer een advents cantate van Bach uit tijdens een vesper dienst. Namelijk: 'Nun Komm der heiden heiland BWV 62'. Laat u inspireren door de mooie muziek.

**AUTODIENST:** wilt u gebruik maken van de autodienst: bel gerust één van de volgende nummers:

Hilde Hijwegen	415461
Jan Wamelink	636620
Ingrid Neuteboom	635461
Nelke Schaap	06 30061630

Diensten in DE RIETKAMPEN  
Kerkelijk Centrum Emmaüs  
Laan der Verenigde Naties 94

### Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



02	dhr. M. Tax
09	ds. J.P. Prenger
16	ds. J.P. Prenger
24	ds. J.P. Prenger Kerstavond
25	ds. J.P. Prenger
30	mw. J. Bron
18	gave viering
25	ds. J.P. Prenger

## Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

**Secretaris:** Gineke van Hoogdalem,  
Rogakker 10  
6741 ER Lunteren  
tel. 0318 484566  
e-mail ginekev@hotmail.com

**Kerkgebouw:** Dr. Kimmijserlaan 28  
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298  
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



**THEE MET EEN THEMA:** op de eerste dinsdag van elke maand organiseren wij 'Thee met een Thema'. Tijdens deze middag komen we gezellig samen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. De middag wordt geleid door Klaske Heida.

Datum: dinsdag 4 december  
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur  
Kosten: €2,-

Contactpersoon: Klaske Heida, 0318-300969

**KLANKCONCERT: 'Touching Sounds'** door **Jeannine van der Heijden** en **Martien Adriaansen**. Zij vertellen hierover het volgende: 'we spelen, bewegend door de ruimte, zuiver intuïtief en gebruiken daarbij etnische instrumenten van over de gehele wereld zoals de didgeridoo, Tibetaanse klankschalen, de Chinese gong, sjamanendrums, rainsticks, oceandrums en vele ritme instrumenten. Daarnaast is de stem ons eigen waardevolle instrument, met klanken en boventonen. Door de combinatie van klanken, trillingskwaliteiten, ritmes en de intentie van de spelers ontstaat een klankensfeer die de totale lichaamsenergie in beweging zet. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen brengt deze klankensfeer je van het denken in het voelen, van het hoofd naar het hart, in een meditatieve staat; daar waar diepe ontspanning mogelijk is,

inzichten zich voor kunnen doen en healing van binnenuit kan plaatsvinden. Niet alleen luisteren met het oor maar met het gehele lichaam. Een innerlijke reis die voor ieder individu uniek is, een direct ervaren zonder dat het denken er tussen zit. Een cadeautje aan jezelf.

Het is de bedoeling zelf het volgende mee te nemen:

- \* een matrasje (groot tuinstoelkussen is ook handig);
- \* kussen(tje) voor onder je hoofd en deken(tje) om onder te liggen;

(Er zijn enkele dunne yogamatjes aanwezig. Maar niet voldoende voor iedereen.) Maak het jezelf vooral comfortabel door lekkere losse kleding te dragen. Na het concert is er voor iedereen een kopje thee met iets lekkers. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

*Personalia: Onder de naam Touching Sounds spelen Jeannine van der Heijden en Martien Adriaansen al vele jaren Klank-healing-concerten, zij doen dit vanuit de visie dat de mens deel is van een veel groter universele heelheid.*

Datum: zondag 9 december

Tijd: 11.00 - 12.30 uur  
vanaf 10.30 uur (inloop),

Kosten: € 20,- contant te voldoen bij binnenkomst

Opgave: via de mail: [info@vrijzinniglunteren.nl](mailto:info@vrijzinniglunteren.nl)

Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers. Dus wilt u verzekerd zijn van een plekje, geeft u zich dan tijdig op.

**FILMAVOND: 'A streetcat named Bob'**, Britse film (2016), geregisseerd door Roger Spottiswoode. Na een moeilijke jeugd werd Bowen dakloos en raakte verslaafd aan heroïne. In de lente van

2007 zat hij in een methadonprogramma en woonde in een flat in Londen in het kader van een begeleidwonenproject. In de hal van de flat vond hij een gewonde kat. Toen hij geen eigenaar kon ontdekken bracht hij de kat naar een dierenarts. Hij besloot de kat te houden en gaf hem de naam Bob. Vanaf dat moment nam Bowen Bob de kat steeds mee naar zijn werk op zijn vaste speelplekken en ook toen hij de daklozenkrant ging verkopen.

Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met een kop koffie of thee. Om 20.00 uur begint de film en na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken.

Datum: donderdag 13 december

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur

Kosten: richtbedrag € 5,-

Contactpersoon: Daan Jordens, 0342-491297

**SACRALE DANS:** is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is.

Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstillend en uitbundig. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

*Geertje Hozee - Jansma (1946) is kleuterleidster van beroep. Haar belangstelling voor spiritualiteit en dans mondde uit in het volgen van de opleiding Sacrale Dans. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen.*

*en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.*

Datum: zondag 23 november  
Tijd: 10.30-11.30 uur  
Kosten: richtbedrag € 2,-

**WERELDVREDEMEDITATIE:** het initiatief Wereldvrede Meditatie beoogt mensen wereldwijd vrede in zichzelf, hun omgeving en de wereld te laten nastreven. Door met velen op hetzelfde moment, 31 december om 13:00 uur (12:00 uur Greenwich tijd), te mediteren wordt een krachtig signaal afgegeven. Een betere afsluiting van het oude jaar is toch nauwelijks denkbaar? Meer over de invulling van dit uur leest u in onze digitale nieuwsbrief.

12  
EENHEID

Datum: maandag 31 december  
Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur  
Contactpersoon: Maud Berens,  
maudberens@gmail.com  
Informatie: [www.wereldvredemeditatie.nl](http://www.wereldvredemeditatie.nl)

**STILTE-UUR:** met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' ([www.stadsverlichting.nu](http://www.stadsverlichting.nu)). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Eenieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: zondag 2, 9, 16 en 23 december;  
niet op 30 december  
Tijd: 20.00 tot 21.00 uur  
Kosten: € 2,- per avond  
Contactpersoon: Theresia Kamphuys,  
[theresiakamphuys@gmail.com](mailto:theresiakamphuys@gmail.com)

## Oosterbeek

**Voorganger:** dhr. Peter Nissen  
Berg en Dalseweg 296  
6522 CN Nijmegen  
tel: 06 44107308  
email: [peterjanissen@hotmail.com](mailto:peterjanissen@hotmail.com)

**Secretaris:** mevr. G.M.M. Versteegen,  
Benedendorpsweg 55  
6862 WC Oosterbeek  
tel: 026-333611  
email: [secretaris@kerkoost.org](mailto:secretaris@kerkoost.org)

**Kerkgebouw:** Wilhelminastraat 10  
tel. kerk: 026 3340693  
Rekeningnummer: 938060  
Website: [www.remonstranten.org/oosterbeek](http://www.remonstranten.org/oosterbeek)



### IN MEMORIAM: 'Tel uw zegeningen'

De liederen uit de bundel van Johannes de Heer zijn veel mensen dierbaar. 'Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen' en 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart' zijn twee van zijn bekendste.

Ook de zinnen 'Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze alle, en vergeet er geen' komen uit een lied van Johan de Heer (Lied 256). De woorden stonden boven haar rouwkaart. In de jaren dat ik in het verpleeghuis werkte, ontmoette ik haar vrijwel iedere week op donderdagochtend. Ze was een van de vrijwilligers bij de bijbelkring. Ze haalde mensen in hun rolstoel op, hielp hen met het drinken van een kopje koffie en het omslaan van het liturgieblad, stelde iemand die graag weg wilde, gerust en na afloop bracht ze de mensen weer terug naar hun afdeling.

In de loop der jaren waren we een hecht clubje geworden. De zorg voor de kwetsbare bewoners schiep een band. Maar we maakten met elkaar ook veel mee. Haar kleinzoon – een jongen van acht – stierf, nota bene toen hij bij haar aan het logeren was. We waren verslagen door dat bericht. In de weken na zijn overlijden bleef ze naar de bijbelkring komen. 'Waar hadden we

het dan over?', vraag ik me nu af. Nergens over, geloof ik. We waren vooral stil. Zongen een lied. Luisterden naar muziek. Praatten over de bijbel. Hielpen de bewoners, zoals altijd.

Ik had al afscheid van het verpleeghuis genomen toen ik hoorde dat zich bij haar een ernstige vorm van kanker had geopenbaard. Ze heeft nog een poosje baat gehad bij behandelingen, maar op den duur deed dat meer kwaad dan goed. Daar is ze mee gestopt. De laatste maanden van haar leven verbleef ze in een hospice. Daar heb ik haar nog een keer opgezocht.

In gesprek met haar heb ik begrepen wat Carlo Leget in zijn boek *'Van levenskunst tot stervenskunst'* bedoelt met 'innerlijke ruimte' om het naderende levenseinde tegemoet te zien. Zij had een balans gevonden tussen 'vasthouden' en 'loslaten': gehecht aan de liefde van de mensen die haar omringden en tegelijkertijd bezig om afscheid te nemen van het leven; tussen 'gelooven' en 'weten': het vertrouwen dat er hierna iets zal zijn was overeind gebleven, hoewel zij veel van wat haar vroeger aan geloofsvoorstellingen was bijgebracht, achter zich had gelaten; tussen 'vergeven' en 'vergeten': de pijn die zij had opgelopen en waarvoor anderen verantwoordelijkheid droegen, was ze niet vergeten maar het was niet meer zo rauw en scherp als destijds; tussen wat voor haarzelf belangrijk was en waar anderen behoefte aan hadden; en tussen 'doen' en 'laten': wat ze nog kon doen, deed ze, maar ze leerde ook om de regie aan anderen over te laten. 'Zij was', zo bracht een van de vrijwilligers het onder woorden, 'zij was helemaal bereid om te gaan.' En ze keek in grote dankbaarheid terug op wat het leven haar geschonken had.

Een buitenstaander zou misschien verwonderd zijn dat zij, die diep verdriet gekend had, deze woorden heeft gekozen als tekst op haar kaart.

Maar de levenskunst die zij zich had eigen gemaakt vond zij het beste verwoord in het lied van Johan de Heer: 'Tel uw zegeningen, (...) noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.'

*Annemarieke van der Woude*

**KORT MEDITATIEF MOMENT:** op de eerste donderdagavond van de maand is er in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek o.l.v. ds. Peter Nissen een kort meditatief moment. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer - geïnspireerd, zo hopen we - huiswaarts. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl).

Datum: donderdag 06 december 2018  
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats: Remonstrantse kerk,  
Wilhelminastraat 10 Oosterbeek  
Entree: gratis

**FILMKRING:** dinsdag 11 december 2018 om 20.00 uur: **'The Bookshop'**

'The Bookshop' is nog een heel recente film: gemaakt in 2017 en in 2018 in première gegaan. Regisseuse Isabel Coixet vertelt het verhaal van Florence Green, een jonge weduwe die in 1959 in een Engels dorpje een boekwinkel opent. Zij wil de dorpsbewoners met de wereldliteratuur in contact brengen, maar niet iedereen is daarvan gediend. Gelukkig vindt zij een medestander in de mysterieuze Mr. Brundish. Het boek van Penelope Fitzgerald dat aan de film ten grondslag lag, is bekroond met de prestigieuze Booker Prize.

Datum: dinsdag 11 december,  
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur,  
Plaats: filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85  
te Oosterbeek  
Entree: € 7,50 voor leden en vrienden,  
€ 10,- voor anderen.

**KERSTVIERING MET EN VOOR KINDEREN:** op maandag 24 december is er om 15.00 uur in de kerk een viering die speciaal is afgestemd op kinderen. Het kerstverhaal zal met spel, muziek en zang worden naverteld. Ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn van harte welkom. Voor actuele informatie raadpleeg onze website: [oosterbeek.remonstranten.nl](http://oosterbeek.remonstranten.nl)

Datum: maandag 24 december  
Aanvang: 15.00 uur  
Plaats: Wilhelminastraat 10,  
6862 HC, Oosterbeek

## Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

**Voorganger:** vanaf januari 2019:  
mevr. M. van Bokhoven

**Secretaris:** Roos Kwakernaak  
tel: 026 - 3334059  
e-mail: [rooskwakernaak@hotmail.com](mailto:rooskwakernaak@hotmail.com)



**Kerkgebouw secretariaat:**  
Utrechtseweg 119  
6871 DR Renkum  
Tel. kerk: 06 23883386  
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48  
Website: [www.vrijzinnigrenkum.nl](http://www.vrijzinnigrenkum.nl)

**NIEUWE VOORGANGER:** we zijn blij, dat **Mignon van Bokhoven** onze nieuwe voorganger wordt per 1 december. We maken kennis met haar op onderstaande datum. De intreedienst zal plaats vinden op zondag 6 januari om 10.30 uur. Een half uur later dan gebruikelijk gezien de reistijd van de gasten.

Datum: dinsdag 4 december  
Aanvang: 15.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**GEZAMENLIJKE FILMAVOND MET BENNEKOM:** op donderdag 6 december wordt in Bennekom de film **'Louder than bombs'** vertoond. Informatie over de film vindt u in de berichten van de afdeling Bennekom. In de hal van de Rijnkapel hangt een affiche. Als tegemoetkoming in de kosten van o.a. de filmrechten wordt een bijdrage van € 4,- gevraagd.

Datum: donderdag 6 december  
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Ontmoetingskerk Bennekom

**MEDITATIEVE DANS:** deze maand gaan we op weg naar Kerstmis. De inspiratie voor de dansmorgens is **'De weg van de hoop'**. Vrijdag 21 december

vieren we het Lichtfeest. Zoals gebruikelijk zullen we veel dansen doen met een lichtje in de hand. Mensen die ooit deelnamen aan het dansen in de Rijnkapel zijn deze ochtend ook van harte welkom. In het nieuwe jaar starten we weer op 11 januari.

Datum: vrijdag 07, 14 en 21 december  
Aanvang: 10.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**SCHRIJVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL:** elk jaar begint op 10 december de schrijfmarathon voor mensen die gemarteld zijn om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gevangen gezet zijn omdat ze voor hun mening uitkwamen. De brieven blijken een enorme bron van steun en hoop te zijn. Ook dragen ze vaak bij aan een (vervroegde) vrijlating van gevangenen. Wij zijn in de gelegenheid om mee te schrijven.

Datum: zondag 9 december  
Aanvang: 11.15 uur  
Plaats: Rijnkapel

**STILTEKRING:** met meerdere mensen in een kring mediteren geeft verbinding met je innerlijke kern, met anderen in de kring en met alle levende wezens op de aarde. Er is altijd iemand die met een korte tekst voor begeleiding zorgt.

Datum: dinsdag 11 december  
Tijd: 12.00 – 12.30 uur  
Plaats: Rijnkapel

**MUZIEK, BEELD, VERHAAL:** op de laatste Adventszondag - op de drempel van Kerstmis: Een uur met muziek uit de zes cantates van Johann Sebastian Bach die met elkaar het Weinachtsatorium vormen.

Een samenzijn met klank en beeld en verhaal als 'luister' - rijk en tegelijkertijd verstild moment. Met Jan Heine uit Bennekom als actieve gast in de Rijnkapel.

Datum: zondag 23 december  
Aanvang: 10.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**WERELDVREDE MEDITATIE:** in onze regio wordt er door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen aandacht gegeven aan de internationale World Peace Day met een bijeenkomst die net als overal ter wereld om **12.00 uur Greenwichtijd** start en een uur duurt. Miljoenen mensen doen hier wereldwijd aan mee door stil te staan bij de vrede. **We beginnen precies om 13.00 uur.** De stilte wordt onderbroken door enkele teksten en muziek om onze aandacht op te richten. De Wereldvrede meditatie kan gezien worden als een zinvolle afsluiting van 2018 en een goed begin van het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom.

Datum: maandag 31 december  
Aanvang: 13.00 uur  
Plaats: Rijnkapel

**KLOOSTERDAGEN:** van 21 – 24 januari 2019 gaan we met een groep naar de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Een maand van tevoren moet het definitieve aantal mensen worden doorgegeven. Mocht iemand die zich heeft opgegeven zich toch willen terug trekken, dan kan dat tot 18 december bij Jelly Hoepman of Margreet Spijker.

**SPECIAALVOORDE NIEUWELEDEN, BEGUNSTIGERS EN VRIENDEN MET EEN AUTO:** fijn dat jullie de afgelopen tijd bij onze vereniging zijn gekomen. Je zult intussen gemerkt hebben dat er elke

zondag autodienst 'gedraaid' wordt: mensen die op zondag naar de viering in de Rijnkapel willen komen maar wat slechter ter been zijn kunnen bellen en worden dan met de auto opgehaald en weer thuis gebracht. In het nieuwe jaar hebben we maar 3 personen meer die die dienst verlenen en dat zou elke drie weken een dienst betekenen. Als er 1 of twee nieuwe deelnemers zijn wordt de taak voor ieder lichter. Als je een auto hebt en eens in de 4 of 5 weken wilt rijden, meld je dan even bij Hendrik Harssema, tel. 0317 314 328 of [hharssema@hetnet.nl](mailto:hharssema@hetnet.nl) (graag voor 10 december). Ook personen die AL LANGER LID zijn mogen zich natuurlijk aangesproken voelen. Ook voor de begroetingsdienst (bij de deur de gasten welkom heten en de collecte doen) en de koffiedienst (voor de dienst koffie klaarmaken en na de dienst meehelpen inschenken en rondbrengen) zijn vrijwilligers welkom!

16  
EENHEID

Ook roosterwensen van BESTAANDE VRIJWILLIGERS graag uiterlijk 10 december sturen!

**VAN DE LEDEN:** mevr. G. Westerbeek van Eerten – ten Holt heeft een nieuw telefoon nummer: 0342 785513

#### ACTIVITEITEN:

06	gezamenlijke filmavond <b>met en in Bennekom</b>	19.30 uur
07, 14 en 21	meditatieve dans	10.00 uur
09	schrijven voor Amnesty International	11.15 uur
11	stillekring	12.00 uur
19	tuingroep	09.30 uur
23	muziek, beeld en verhaal met Jan Heine	10.00 uur
31	wereldvrede meditatie	13.00 uur

#### AUTODIENST:

02	Ben Cornelissen	0317 – 425347
09	Anneliese van Dam	0317 – 313619
16	Hendrik Harssema	0317 – 314328
23	Rachel Wierenga	0317 – 315671
25	Gerrit Bollen	0317 - 313233

**KOPIJ:** voor de volgende Eenheid (januari 2019) doorgeven aan Jenny de Zwart. [jenny-de-zwart@kpnplanet.nl](mailto:jenny-de-zwart@kpnplanet.nl)

## Rhenen

De Vlam

**Pastor:** mevr. M.M. van Zoest  
tel: 0488 454354  
e-mail [mmvanzoest@hetnet.nl](mailto:mmvanzoest@hetnet.nl)

**Secretaris:** mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum  
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden  
tel: 0488 441160,  
e-mail [prien@zeetronic.nl](mailto:prien@zeetronic.nl)

**Kerkgebouw:** De Vlam  
Beukenlaan 2  
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097  
Website: [www.devlamrhenen.nl](http://www.devlamrhenen.nl)  
Facebook: [www.facebook.com/devlamrhenen](https://www.facebook.com/devlamrhenen)



**EXTRA COLLECTE:** vanaf januari t/m augustus 2018 hebben we iedere maand extra collectes gehouden voor Caffe Caro. Totaal heeft dat € 370,60 opgeleverd. Vanaf september heeft de Liturgiecommissie een nieuw Rhenens doel voor de extra collectes in De Vlam.



Op elke vierde zondag van de maand en op Kerst, Pasen en Pinksteren is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. In het verenigingsjaar 2018/2019 is dat het Noodfonds Rhenen.

Het helpen van mensen in armoede wordt door veel mensen gezien als hulp aan arme landen. Maar er is ook financiële nood bij u om de hoek. Weet u dat sommige mensen in Rhenen zulke acute financiële noden hebben dat zij ook maatschappelijk geen kant meer uit kunnen?

Om juist die mensen in hun acute nood bij te staan is eind 2015 'Stichting Noodfonds Rhenen' opgericht. Dit is een gezamenlijk initiatief van particulieren en plaatselijke kerken. De Stichting heeft een bestuur en coördinatoren die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn. Niets van de donaties blijft aan de strijkstok hangen, maar komt bij de hulpbehoevenden terecht.

Sinds haar oprichting heeft de Stichting mensen geholpen die in broodnood verkeren door plotseling wegvallen van inkomsten, die dakloos dreigden te worden, afgesloten dreigden te worden van gas vanwege betalingsachterstanden, en/of geen geld hadden voor noodzakelijke urgente paramedische zorg. In veel gevallen kon worden doorverwezen naar de Voedselbank of andere hulpverleners.

Een prachtig initiatief dat het waard is door ons ondersteund te worden!

*Namens de Liturgiecommissie,  
Hannie Mulder.*

### **CONCERT: de Korenwinde: Dostojevski Strijkkwartet**

De vier dames van het Dostojevski Kwartet zullen werken spelen van Mendelssohn, Schulhoff, Bosmans en Schnittke. De jonge leden zijn allen afzonderlijk prijswinnaars van het toonaangevende Prinses Christina Concours. Ze spelen op een instrument ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Datum: zondag 1 december  
Aanvang: 20,00 uur  
Kosten: tot 19 jaar gratis, 19 t/m 26 jaar € 10,-, vanaf 27 jaar € 16,- inclusief een kopje koffie of thee in de pauze

**DUZE NOMSHIKASHIKA:** eigentijds koor in de Zuid-Afrikaanse traditionele a capella stijl. Proef op 2 december 2018 de unieke sfeer van de Zuid-Afrikaanse traditionele zang! Het Nederlandse koor Duze NomShikaShika neemt u mee in de meeslepende energie van zang in de 'zwarte' talen en met beweging. Laat u verrassen en wie weet zingt u een lied met hen mee!

Ontstaan in de jaren 80 in de antiapartheidsbeweging met freedom songs, nu een koor dat de eigentijdse liederen brengt in de Zuid-Afrikaanse traditionele a capella stijl. Ze zingen ritmisch uitdagende nummers, strijdliederen, bruiloftsliederen, religieuze liederen en liederen over het (harde) dagelijkse leven. Met deze krachtige liederen brengt het koor Duze NomShikaShika de energie van deze Zuid-Afrikaanse muziek in Nederland.

Duze NomShikaShika heeft zijn wortels in de maatschappelijke beweging van de politieke

vrijheidsstrijd van de jaren 80. Het koor was onder andere geïnspireerd door het cultuurfestival CASA (Culture in Another South Africa) van 1987 in Amsterdam, waar meer dan 300 Zuid-Afrikaanse artiesten droomden over de cultuur in een vrij en democratisch Zuid-Afrika. Ook heeft Duze de eer gehad te zingen voor Nelson Mandela toen hij Nederland bezocht in 2002.

Nu heeft het koor de beweging gemaakt van de politiek-maatschappelijke liederen naar sociaal-culturele liederen met als belangrijkste thema: je thuis voelen in het nieuwe Zuid-Afrika. Het koor blijft zich vernieuwen en zingen omdat deze Zuid-Afrikaanse liederen fantastisch zijn om te zingen!

Duze NomShikaShika wil de verbondenheid met de mensen in het huidige Zuid-Afrika laten zien en het Nederlandse publiek meenemen in de energie en passie van de Zuid-Afrikaanse traditionals.

In de pauze neemt het koor u bovendien mee op een korte culturele trip naar de Regenboognatie en delen zij iets van hun ervaringen in Zuid-Afrika, waar zij sinds 1999 diverse keren heeft gezongen met koren in townships en op Zuid-Afrikaanse scholen. Voor meer informatie en nog meer muziek: [www.duze.nl](http://www.duze.nl)

Vast 'proeven'? Luister naar Emakhayeni: <https://youtu.be/IRTA-vWhKgU>.

Datum: zondag 2 december  
Aanvang: 10.30 uur  
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

**FILM: 'Tulipani'**. Tulipani is een sprookjesachtige tragikomedie over Gauke, een romantische Zeeuwse boer die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar Zuid-

Italië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende. Uiteindelijk loopt het slecht af, als Gauke met de plaatselijke maffia in botsing komt. Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie-inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurde. Tulipani was in 2017 de openingsfilm van het Nederlands Film Festival.

*Regie: Mike van Diem (2017)*  
*Met: Ksenia Solo (Anna), Gijs Naber (Gauke), Giancarlo Giannini (inspecteur Catarella) e.a. Nederlandse film, Nederlands, Italiaans en Engels gesproken, 90 minuten*

Datum: 4 december  
Aanvang: 20.00 uur de zaal is vanaf 19.30 uur open  
Kosten: € 6,-, inclusief consumptie

**KLANKCONCERT: 'Ontspannen met klanken'** door **Thérèse Evers**

'Tijdens dit klankconcert nodig ik je uit om je mee te laten voeren op een innerlijke reis van ontspanning en rust. Zo vlak voor de jaarwisseling kan het prettig zijn om je te laten dragen door de kracht van klanken in een warm bad van Tibetaanse en Nepalese klankschalen, gongs, oceandrum, rainsticks en andere instrumenten. Je lichaam bestaat voor een heel groot deel uit water, en dat maakt het gevoelig en beïnvloedbaar voor trillingen. De klanken kunnen je helpen om tot ontspanning te komen en tegelijkertijd kunnen ze ook een helend effect hebben. Een moment voor jezelf als je zin hebt om je door de klanken te laten onderdompelen... er wordt verder niets van je verwacht, alleen zitten en de krachtige resonantie van de klanken op je in laten werken.

Na afloop is er gelegenheid om iets te delen over wat je ervaren hebt, maar als je daar geen zin in hebt en in alle rust naar huis wilt gaan, is dat natuurlijk ook helemaal goed.'

Voel je je geïnspireerd hierdoor en wil je dit graag een keer ervaren? Of heb je het al eerder ervaren en ken je de zachte, rustige energie waar je stap voor stap in terecht kunt komen tijdens zo'n klankconcert? Voel je dan vrij om op zondag 30 december 2018 naar De Vlam te komen.

*Thérèse Evers (1966) heeft ruim 25 jaar bij de politie gewerkt, waarvan het grootste deel bij de zedenpolitie. Over haar werk heeft ze meerdere publicaties op haar naam staan. Zij heeft lange tijd ervaring opgedaan in de wereld van mindfulness, meditatie en klanken. Inmiddels is zij enkele jaren geleden gestopt bij de politie en werkt nu als coach met honden, met als aandachtsgebied kinderen en hun ouders. Daarnaast is zij instructeur i.o. voor hulphonden ten behoeve van mensen met een psychiatrische of lichamelijke beperking. Zij geeft lezingen en workshops over haar werk met honden en over de gevolgen van seksueel geweld in de kindertijd. Over dat laatste onderwerp schreef zij de semi-autobiografische roman "De som der delen", die in 2015 werd gepubliceerd.*

Datum: zondag 30 december  
Aanvang: 10.30 uur  
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

#### **AUTODIENST:**

09	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
16	dhr. A. v Holst	0317 613 597
25	dhr. W. Korver	0317 619 194

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

**KOPIJ:** voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 januari 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: [h.vierkant@hetnet.nl](mailto:h.vierkant@hetnet.nl)

## Veenendaal

Het Venster

#### **Secretaris:**

Jaap van 't Riet  
Dijkhorstheem 33  
3907 NB Veenendaal  
tel. 0318 517888  
e-mail: [j.vanriet@ziggo.nl](mailto:j.vanriet@ziggo.nl)

**Het Venster:** Vijftien Morgen 2  
Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).  
Website: [www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl)

**MEDEDELINGEN:** 16 december, zondagmorgen-  
lezing: **'Impact van een dialoogseminar op Israëliëse en Palestijnse deelnemers'** door **Maaike Hoffer**

'Aan de andere kant zijn ook mensen met gevoelens, emoties en pijn, net als wij', zo luidt één van de drie lessen die een '67-Palestijnse deelnemer meeneemt naar huis. Een Joods Israëliëse zegt: 'Menselijke relaties zijn een belangrijk onderdeel van het erkennen van



de andere kant en voor een toekomst waarin we samen willen leven.' Een '48-Palestijnse deelneemster stelt dat zij heeft geleerd dat mensen met heel verschillende achtergronden een gemeenschappelijke basis kunnen vinden. Aan het woord zijn drie deelnemers aan het 11-daagse dialoogseminar dat stichting COME jaarlijks organiseert voor circa 30 jonge Palestijnen en Israëli's: joodse Israëli's, '67-Palestijnen (Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever) en '48-Palestijnen (Palestijnen die een Israëlisch paspoort hebben). Het is voor hen niet of bijna niet mogelijk om elkaar op een gelijkwaardige en open manier te ontmoeten. De particuliere Nederlandse stichting COME (Communication Middle East) brengt hen bijeen op Cyprus zodat zij elkaar kunnen leren kennen. Waar mensen op een geïnteresseerde manier met elkaar in dialoog gaan, ontstaan ruimte en respect voor elkaar. Na afloop van het seminar is de grootste hoop van een deelnemer dat sommigen uit de groep ooit leiders in hun maatschappij zullen worden en dan terug zullen denken aan de gesprekken die hier gevoerd zijn. Een Israëlische deelneemster zei op de laatste dag: 'Ik voel mij heel dankbaar. Dit was echt een kans. Ik heb veel geleerd, onder andere over Palestijns geweldloos verzet. Deze ervaring zal onderdeel van mijn dagelijks leven blijven. Ik werk in het Openbaar Ministerie, vooral in Jeruzalem, en deze ervaring zal mijn werk sterk beïnvloeden. Ik zal mijn werk anders doen dan zonder dit seminar.'

Met deze seminars hoopt stichting COME op een bescheiden wijze bij te dragen aan een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

*Maaïke Hoffer heeft Hebreeuws en Arabisch gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.*

*Als kind heeft zij 8 jaar in Israël gewoond. Tijdens en na haar studie heeft zij geruime tijd in het Midden-Oosten gestudeerd, gereisd, gewerkt en gewoond, onder andere in Palestina, Syrië, Egypte en Israël. Maaïke Hoffer coördineert als projectleider namens stichting COME de dialoogseminars. Samen met een Nederlandse begeleider en zes Israëlische en Palestijnse comitéleden wordt het seminar voorbereid, uitgevoerd, begeleid en geëvalueerd. Verder organiseert zij studiereizen naar Palestina en Israël voor groepen Nederlanders. Geïnteresseerden leren in 10 dagen aan beide kanten verschillende mensen en organisaties kennen. Zo krijgen zij een inkijkje in de maatschappij, de mensen en de politieke situatie.*

Om dit soort evenementen te kunnen blijven organiseren is een gemiddeld bedrag van € 5,- per persoon berekend. Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten. Plaats: Vijftien Morgen 2, Veenendaal

Datum: zondag 16 december

Aanvang: 10.00 uur

Kosten: richtbedrag van € 5,-

**KORTE IMPRESSIE:** van de **ALV** van 24 oktober j.l.:

De kop is er af! Voor ons als nieuwe bestuurders was het best wel een beetje spannend, onze eerste ALV. Na afloop konden we echt zeggen dat het een mooie en inspirerende avond is geweest. Er werd geluisterd naar elkaar en er werden nieuwe ideeën aangedragen. Precies datgene gebeurde wat wij als bestuur voor ogen hebben: we gaan er samen voor! Niet alleen maar vanuit het bestuur maar ook en vooral vanuit de leden. De verschillende ideeën en suggesties zullen de komende tijd door diverse mensen worden uitgewerkt naar

iets concreets. Er worden serieuze stappen gezet naar een nieuwe verwarming, er worden plannen gesmeed voor het organiseren van een inspiratieweekende enz.

En dan was er ook het moment van afscheid nemen van Jaap als secretaris. Jaap werd letterlijk in de spotlight gezet op het podium. De zaalverlichting ging uit en daar zat Jaap een beetje ongemakkelijk te zijn. Na te zijn toegesproken met woorden van waardering en dank, ontving hij bloemen en een driehoek van kristallen om hem kracht te geven voor de komende periode.

Het bestuur is blij met de komst van Martin Schuitemaker als nieuw bestuurslid (unaniem gekozen), Martin van harte welkom! We kijken uit naar onze samenwerking om van het Venster een plek vol inspiratie te laten zijn voor velen. Een hartelijke groet namens het bestuur, Herman de Rijk.

**FINANCIËN:** de ALV zit er op en de begroting is besproken. Daarop is de bijdrage van de leden/donateurs lager begroot op € 9.000,- vanwege opzeggingen van leden/ donateurs het afgelopen jaar, maar in 2018 halen we nog een keer € 10.000,-. Bijna iedereen heeft zijn/haar bijdrage geleverd. Er zal nog een enkele herinnering de deur uitgaan.

**WERELDVREDEMEDITATIE:** op 31 december om 13.00 in Het Venster (en op meerdere plaatsen in de regio, in Nederland, en overal ter wereld!)

#### **VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:**

**Contactochtenden:** doorgaans zijn er in de even weken contactochtenden op dinsdagmorgen. Op deze ochtenden kunnen

we gezellig met elkaar praten over alles wat ons ter harte gaat. Maar... in december ziet het er wat anders uit: op dinsdag 11 december gaan we kerststukjes maken, vanaf 10.00 uur. En de tweede contactmorgen verschuift vanwege 1e kerstdag (die op dinsdag valt) naar **woensdag 26 december**. Iedereen is ook dan van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

**Kerststukjes maken op 11 december:** de kosten voor leden/donateurs zullen € 10,- bedragen, voor gasten € 15,-. Aanvang 10.00 uur. Opgeven kan bij Wil Gouda of op de groene intekenlijst, die op de tafel zal komen te liggen.

**COLLECTES:** 16 december voor lezingen en voordrachten, 2, 9, 23 en 30 december voor Het Venster, 25 voor Artsen Zonder Grenzen.

**AUTODIENST:** wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

02	Els van Duijvenbode	0318 526027
09	Hannie Kämink	06 44256648
16	Marjo van Rijnsoever	0318 527495
23	Rinie van der Leer	0317 756967
25	Wil Gouda	0318 820357
30	Els van Duijvenbode	0318 526027

# Wageningen

Arboretumkerk

**Voorganger:** Jeanette den Ouden  
Van Musschenbroekstraat 59  
3514 XJ Utrecht  
Tel.: 06 47207826  
E-mail: jouden@arboretumkerk.nl

**Secretaris:** mevr. José Kok  
Zwanebloemstraat 26  
6871 WN Renkum  
Tel.: 0317 319811,  
E-mail: josekok66@gmail.com

**Kerkgebouw:** Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg  
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280  
Website: [www.arboretumkerk.nl](http://www.arboretumkerk.nl)



**UITGAVE:** Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

### **ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN**

Marieke de Vries	pastoraal medewerker		06 53569094
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Jeannette den Ouden	Van Musschenbroekstraat 59	3514 XJ Utrecht	06 47207826
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

### **REDACTIE**

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.  
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei