

Vrijzinnigen Bennekom

Profiel van de afdeling

Onze kern

Als Vrijzinnigen Bennekom vormen wij een gemeenschap van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud wil geven aan haar religiositeit en levensopvatting. Levensbeschouwelijke 'Vrijzinnigheid' zien wij als een levenshouding: een manier van zonder oordeel omgaan met elkaar, geboren uit nieuwsgierigheid naar en belangstelling voor wat de ander beweegt. We zoeken, van oudsher van vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische oorsprong, onze inspiratie tegenwoordig (veel)meer in een veelheid van religieuze, spirituele, filosofische, mystieke en andere levensbeschouwelijke bronnen. De spiritualiteit van velen wordt bovendien gevoed door het vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over het bestaan voedt dit vertrouwen.

Concrete uitwerking

Boven omschreven kern werken we uit door steeds op zoek te gaan naar vormen van moderne religiositeit, spiritualiteit en eigentijdse levensbeschouwelijke zingeving. We zoeken daarbij naar verbindingen tussen religie(s), wetenschap, kunst, cultuur en natuur. We ervaren ruimte om steeds opnieuw vragen te stellen, die worden opgeroepen door het leven van alledag.

De leden van onze vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan. Ter inspiratie en om ons te bezinnen op maatschappelijke ontwikkelingen en onze verantwoordelijkheid als gemeenschap en als mens, wordt er ieder jaar een rijk programma aangeboden. We zijn nieuwsgierig naar de belevingen en (veranderende) opvattingen van anderen en altijd in voor een goed gesprek. We ontmoeten elkaar bij:

- 1) gemeenschappelijke vieringen;
- 2) bezinningssamenkomsten, cursussen en lezingen gericht op levens- en maatschappelijke vragen, spirituele en persoonlijke ontwikkeling, cultuur, wetenschap, esoterie;
- 3) exposities, muziekuivoeringen, filmbesprekingen, toneelvoorstellingen, activiteiten voor natuurbeleving.

Daarnaast wordt er individuele, professionele pastorale zorg geboden.

Verder richten we ons naar buiten door samen met anderen laagdrempelige bijeenkomsten in het dorp te organiseren.

Ontwikkeling

Op 9 juli 1937 werd de Bennekomse afdeling van de NPB opgericht. In de jaren '50 werd een eigen gemeenschapsruimte gebouwd, specifiek ontworpen en ingericht als een grote ontmoetingsruimte, de 'Pinksterkerk', later 'Ontmoetingskerk' genoemd. De ontmoeting met elkaar heeft vanaf het begin centraal gestaan. Enkele jaren geleden is het gebouw volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Door de flexibele indeling en goede akoestiek wordt de ruimte nu voor allerlei doeleinden gebruikt. De zeer pluriforme gemeenschap wordt op dit moment gevormd door ca. 215 leden en begunstigers. Mensen die belang hechten aan spiritualiteit en mensen die behoefte hebben aan het zoeken naar zin. Er zijn mensen die tevens lid zijn van een kerk. Maar ook mensen die hun kerk hebben verlaten, vinden bij ons een ontmoetingsplek om al zoekend samen verder te gaan, terwijl ook meer en meer mensen deelnemen die nooit binding met een kerk hebben gehad.

Het ledenaantal loopt helaas langzaam terug en de gemiddelde leeftijd stijgt. De bezinnings-bijeenkomsten en veel lezingen en cursussen worden echter ook bezocht door belangstellenden van buiten onze afdeling. Hen verwelkomen wij natuurlijk graag. In totaal doen de afgelopen jaren ca. 100 leden/begunstigers en een even groot aantal niet-leden mee aan ons winterprogramma buiten de zondagse bijeenkomsten en lezingen.

We merken ook dat het samen ervaren van gemeenschap, naast onze eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling gevoed in cursussen en lezingen, essentieel is. We willen daarom graag in onze samenkomsten, ook in de toekomst, met elkaar het leven blijven vieren. We zijn zoekend naar vormen en rituelen die deze ervaring van verbondenheid, de verbinding met het geestelijke of goddelijke, de numineuze ervaring of anderszins in onze vieringen bevorderen, zodat het ervaren van gemeenschap (ook) een inhoudelijke betekenis krijgt. Een viering of samenkomst kan allerlei vormen krijgen en door verschillende mensen worden voorbereid en uitgevoerd al dan niet met de voorganger als inspirator.

Samenwerking met anderen

Onze leden zijn tevens lid van Vrijzinnigen Nederland en in onze regio ligt nog een aantal afdelingen van deze landelijke vereniging (Lunteren, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wageningen).

Ook nemen wij deel aan de Raad van Kerken in Bennekom. De voorganger werkt samen met landelijke en regionale collega's van Vrijzinnigen Nederland en heeft daarnaast contact met een aantal Bennekomse predikanten.

Wij realiseren ons dat de georganiseerde 'Vrijzinnigheid' onder druk staat, wij hechten daarom aan een nauwe samenwerking met Vrijzinnigen Nederland.

Daarnaast staan wij in deze moderne tijd ook open voor onderlinge samenwerking met vrijzinnigen vanuit andere levensbeschouwelijke stromingen. Wij zien het grote belang daarvan, ook voor de cohesie binnen onze veranderende samenleving.