

EENHEID



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei

VOORWOORD

Dag allen,

Voor degenen die graag een papieren Eenheid wensen ligt er nu een hele andere uitvoering voor u en ook digitaal zal er iets veranderd zijn.

Gaandeweg hebben we met een kleine groep die zorg draagt voor de uitgave van de Eenheid bedacht hoe we ermee verder willen. Er was al door het regionaal bestuur besloten om vooral belang te hechten aan digitaal nieuws en de papieren uitgave uit te printen. Toch waren er ook veel mensen die graag iets anders in handen wilden hebben dan een A4 formaat. Besloten is nu om de opmaak in A5 (een samengevouwen A4) te maken en die kan gewoon door elke afdeling uitgeprint worden. Wel zal er beter gekeken worden naar welk nieuws relevant is per afdeling en kan er per nummer eigen afdelingsnieuws aan worden toegevoegd.

2

EENHEID

Voor het blaadje Eenheid is dat weer een verandering in een lange reeks.

Lezend in het boekje dat ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van Vrijzinnig Renkum werd uitgegeven lees ik dat in 1933 besloten werd tot de oprichting van de 'Stichting Vereniging van Afdelingen van den Nederlandschen Protestanten Bond Neder-Veluwe'. Hoewel men al in 1917 daarover in gesprek was met elkaar waren er vele hindernissen die overwonnen moesten worden om tot een samenwerkingsverband te komen. Van de Stichting maakten toen Renkum, Ede, Lunteren, Veenendaal, Rhenen en Wageningen deel uit. Door de Stichting werd

een gezamenlijke predikant aangesteld in 1934 die 40 predikbeurten in de regio zou gaan verzorgen. Bijzonder dat men daar toen mee begon en dat wij daar vandaag ook weer af en toe aan denken.

Pas na de oorlog in 1948 wordt het maandblaadje 'Maandberichten' vervangen en verschijnt het eerste nummer van 'Eenheid'. Het blad bestaat dus al 70 jaar!

Tot nu toe heb ik niet kunnen vinden waarom men uitkwam bij de titel Eenheid; heeft het misschien te maken met de naoorlogse tijd toen alles in puin lag, letterlijk en figuurlijk en men grote behoefte had aan saamhorigheid? Zowel toen als in onze tijd lijkt het soms dat verschillen van mening en conflicten ons uit elkaar drijven. We realiseren ons vaak niet dat alles voortkomt uit dezelfde bron en wij allen een onderdeel zijn van het Geheel. De Bron die in feite Onnoembaar is en toch ook zovele namen kent. Peter Samwel noemt het G.O.D., Grote Onkenbare Dimensie waar we door geïnspireerd en geleid worden.

3

Afgelopen 23 februari beleefden we weer een mooie regiodag met Hein Stufkens. Uit zijn boek *'Spiritualiteit voeding voor de ziel'*, vertelt hij dat de gebieden van gevoel en emotie eigenlijk slechts doorgangsgebieden zijn, wegen waarlangs we kunnen afdalen naar die diepere laag van de werkelijkheid: de laag van de Geest, van het onveranderlijke Zijn, God...

Daar, zo leren de mysteriescholen van alle tijden, is ons ware vaderland. Onze kern, ons 'ware zelf', is met deze diepste werkelijkheid verbonden. Die werkelijkheid is er altijd, zoals de zon er altijd is boven de wolken. Maar omdat we alleen de wolken zien zijn we er ons niet van bewust. Op het moment

dat we ons daarvan bewust worden ontwaken we in de wereld van het zijn. We hebben dan geen behoefte meer aan instituties die houvast bieden, maar gaan in vrijheid onze weg. We bewegen ons niet langer als de belangenbehartiger van ons behoeftig ego, maar hebben een diep besef van de eenheid van alle schepselen.

In Bennekom zingen we nog regelmatig het lied van Menno Rougoor, 'Vuur in Steen', omdat het zo wezenlijk is voor ons beleven van die werkelijkheid.

Vuur dat ligt in steen verscholen
Druppels dauw in dichte mist:
Zo leeft diep in mij verholen
't Ene dat in alles is.

4

EENHEID

Nader dan mijn halsslagader
Is dat Ene mij nabij.
Meer vertrouwd dan vriend of vader
Gaat het overal met mij.
Nooit en nergens kan 'k verliezen
Dat wat tijd en ruimte omvat.
Zee en zeepbel, berg en kiezel:
Al wat is (ook ik) is Dat.

Ook onze tijd kent vele veranderingen; toch hoop ik van harte dat we met elkaar in gesprek blijven en nog lang en vaak ons vrijzinnig geluid op de Veluwe en in de Vallei kunnen laten horen.

Hartelijke groet, Dieneke Gorter,
lid Vrijzinnigen Bennekom

VIERINGEN | APRIL

Zondag 7 april

Bennekom	10.30	Ben Piepers	
Ede	10.30	mevr. M. van Zoest	VN
Lunteren	10.30	ZinGdag, Juliëtte Stout en Geertje Timmers	
Oosterbeek	10.00	ds. Peter Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. ds. E. de Clercq	DG
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	inloopochtend	
Wageningen	10.00	Elizabeth van den Brink	

Zondag 14 april

Bennekom	10.30	Marieke de Vries	
Ede	10.30	geen viering	VN
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	
Oosterbeek	10.00	ds. E. Magnée-de Berg	R
Renkum	10.00	dhr. P. Stengenga	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Cees de Gooijer	
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, Kinderkringen en oppas	

5

Donderdag 18 april

Bennekom	19.00	Peter Samwel, brood en wijn	VN
Lunteren	19.30	viering Witte Donderdag, Harm Knoop	
Oosterbeek	19.00	ds. Peter Nissen	R
Renkum	16.00	Mignon van Bokhoven	VN
Wageningen	19.30	Avondmaal, Jeannette den Ouden	

Vrijdag 19 april

Lunteren	19.30	viering Goede Vrijdag met elkaar	
Oosterbeek	19.00	ds. Peter Nissen	R
Wageningen	19.30	Liturgisch concert, Jeannette den Ouden	

Zaterdag 20 april

Wageningen	19.30	TG Vieren	
------------	-------	-----------	--

Zondag 21 april Pasen

Bennekom	10.30	Peter Samwel, m.m.v. cantorij	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	Harm Knoop	
Oosterbeek	10.00	ds. Annemarieke van der Woude	R
Renkum	10.00	Mignon van Bokhoven	VN
Rhenen	10.30	mevr. M.M. van Zoest	
Veenendaal	10.00	Henk Harmsen	VN
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden	

Zondag 28 april

Bennekom	10.30	Roos van Doorn	
Ede	10.30	Vertelvoorstelling over de Bijbelse Judith door Pauline Seebrechts	
Lunteren	10.30	lezing, Froukje Pitstra	
Oosterbeek	10.00	ds. E. Magnée-de Berg	R
Renkum	10.00	ds. H. Knoop	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Marit Karssens (lezing: Licht-ingevingen)	
Wageningen	10.00	Lentepelgrimage	

ALGEMENE AGENDA | APRIL

1	Ede	spelen met Verhalen o.l.v. Loes van Laar	19.30
2	Lunteren	thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	14.00
3	Oosterbeek	Parkstraatgemeente Arnhem i.s.m. Rem. Gem. Oosterbeek, vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?'	???
4	Renkum	koffie met Anèt Saal	10.00
5	Renkum	meditatieve dans	10.00
6	Bennekom	opening expositie	15.00
7	Oosterbeek	dienst Gregoriaanse scola Voces Caelestes	10.30
8	Ede	maandagmiddagontmoeting met Jan Peter Prenger	14.00
9	Bennekom	open tafel	17.15
9	Oosterbeek	film 'The Children Act'	20.00
9	Renkum	stiltekring	12.00
11	Bennekom	donderdagavondlezing	20.00
11	Oosterbeek	Meditatief moment	20.00
12	Renkum	meditatieve dans	10.00
13	Lunteren	Paasbrunch	10.30
15	Bennekom	café van verdieping	20.00
19	Renkum	(Goede vrijdag) meditatieve dans	10.00
23	Bennekom	eetcafé van ontmoeting	17.45
26	Renkum	meditatieve dans	10.00
28	Ede	vertelvoorstelling over de Bijbelse Judith door Pauline Seebrechts	10.30
28	Veenendaal	Marit Karssens ('Licht-ingevingen')	10.00

6

EENHEID

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl



Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1,
6721 ET Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl

ONTMOETING IN KUNST: in de serie Ontmoeting in Kunst is in De Ontmoeting van 6 april t/m 5 mei werk te zien van Josée Wuyts en Frans de Groot.

Feestelijke opening 6 april 15.00 uur.

7

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In april is dat op de 9^e om 17.15 uur.

Nieuwe kokers /kooksters zijn van harte welkom.

Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286

e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com.

De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

DONDERDAGAVONDLEZING: *'Opzoek naar Ubuntu'* door **Annette Nobuntu Mul**

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umuntu Ngumuntu Ngebantu betekent letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn!

Datum: maandag 11 maart
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,- voor leden / begunstigers, overige
bezoekers € 10,-

CAFE VAN VERDIEPING: Greet Dol over 'Astrologie'

De Maansknopen in jouw persoonlijke blauwdruk. De Maansknopen symboliseren je reis hier op aarde. Ze vertellen iets over wat je hier komt doen, wat je hebt meegekregen in je genen en wat je aangeboren talenten zijn.

Datum: maandag 15 april
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: A&A Veenderweg 3, Bennekom
Kosten: € 12,50 incl. één kopje koffie of thee.

Kaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

8

EENHEID

EETCAFE VAN ONTMOETING: het Eetcafé wordt georganiseerd op elke vierde dinsdag van de maand. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact te bieden. Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijd verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: 'Bronnen van ethiek'.

Datum: dinsdag 23 april
Tijd: 17.45 - 19.45 uur
Opgave: 06 30189936, info@eetcafevanontmoeting.nl

Het actuele programma is te vinden op:
www.vrijzinnigenbennekom.nl

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
'In liquidatie'.
pastoraal medewerker
Marieke de Vries
Tel.: 06 53569094,
e-mail: pastoraat@vrijzinnigen-ede.nl



Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl
Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
Tel.: 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl

MAANDAGONTMOETING: op maandag 8 april gaat Jan-Peter Prenger weer in gesprek tijdens één van de maandagmiddagontmoetingen. Om 14.00 uur staat in de Ericakerk de koffie en thee voor u klaar. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

9

VERTELVOORSTELLING: *'de Bijbelse Judith'* door **Pauline Seebrechts**.

Judith overdenkt de gebeurtenissen... Haar volk is in nood, loopt gevaar en dreigt vernietigd te worden door de vijand die al weken de waterbronnen bezet houdt. Voorraden raken op en er zijn tekorten. Mensen in haar stad komen om van honger en dorst. Ze kan het niet langer aanzien. Er moet iets gebeuren. Het plan wat haar invalt wil ze met kracht van zich werpen maar het laat haar niet meer los.

Een vertelvoorstelling over twijfel en moed, die je vanaf de eerste zinnen meeneemt in het dilemma wie ieder van ons kiest te zijn en wat te doen als het er werkelijk op aankomt. Een oeroud apocrief verhaal waarin vragen aan de orde komen die juist nu in deze tijd van crisis en verandering opnieuw aan de orde zijn. Een verhaal dat raakt aan de brandhaarden in de wereld van vandaag. Deze eigentijdse voorstelling voor

volwassenen wordt gebracht door verhalenvertelster Pauline Seebrechts en is geïnspireerd op het Bijbelboek Judith. Hoe de daad van één vrouw de levens van velen beïnvloedde.

Pauline Seebrechts is professioneel verhalenvertelster, trainer en coach. Zij maakt voorstellingen die vaak een maatschappelijke relevantie hebben, waarmee ze optreedt in het hele land. Tevens is zij als docent verbonden aan de Vertelacademie in Utrecht. www.paulineseebrechts.nl

Datum: zondag 28 april om 10.30 uur

Entree: € 5,-

**BESPREEK
HET SAMEN**

Een selectie uit het seizoen 2018-2019

*Volledige programma en aanmelden:
www.bespreekhetsamen-edo.nl*

10

EENHEID

Op *zondag 7 april 2019* om 13:30 uur in Cultura inleiding door ds. Jan Peter Prenger

Fascinerende films... Down to earth

Rolf en Renata trokken met hun drie kinderen over de hele wereld, van Peru tot Namibië, van Noord-Amerika naar een afgelegen eiland bij Australië. In hoeverre zijn de waardevolle inzichten 'nieuw'? Staan ze op gespannen voet met christelijke waarden en uitgangspunten of zijn ze eigenlijk bij de Earth Keepers terug te vinden? En waarom zijn films als deze zo populair?

Op *donderdag 11 april 2019* om 20:00 uur in de De Open Hof, Hofaan 2 Ede door ds. Marcel Wielhouder, ethicus bij Opella

Forever Young? Over oud worden en oud zijn.

We willen allemaal zo lang mogelijk vitaal en gezond zijn.

Helaas, de ouderdom komt met gebreken en soms eerder dan ons lief is.

AUTODIENST: wanneer u graag gebruik wilt maken van vervoer kunt u de volgende personen bellen:

Hilde Hijwegen	415461
Jan Wamelink	636620
Ingrid Neuteboom	635461
Nelke Schaap	06 30061630

11

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.
Aanvang diensten 10.30 uur



07	ds. J.P. Prenger		
14	gave viering		
18	ds. J.P. Prenger	21.00 uur	witte donderdag
19	ds. J.P. Prenger	19.00 uur	goede vrijdag
20	ds. J.P. Prenger	22.00 uur	stille zaterdag
21	ds. J.P. Prenger		
28	pastor B. Piepers		

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekev@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



THEE MET EEN THEMA: op de eerste dinsdag van de maand organiseren wij 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet-theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

12

EENHEID

Datum: dinsdag 2 april
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Informatie: Klaske Heida 0318 300969,
heidak57@hotmail.com

PAASBRUNCH: in het weekend vóór Pasen, **zaterdag** 13 april, nodigen wij u uit voor de jaarlijkse paasbrunch vanaf 10.30 uur. Dit jaar dus niet op zondag. In overleg neemt iedereen iets mee voor de maaltijd.

Datum: zaterdag 13 april
Tijd: 10.00 uur beginnen met klaarzetten; brunch van 10.30 tot plm. 13.00 uur.
Kosten: in natura, ieder brengt zelf iets mee voor de maaltijd
Opgave: Ben van Hoogdalem,
bvanhoogdalem@hotmail.com,
0318 484566

PAASWEEK: na de gezellige paasbrunch op zaterdag 13 april en de viering met Ivo de Jong op zondag 14 april gaan we met elkaar de Paasweek in. We zullen elkaar in een serie vieringen ontmoeten:

Witte donderdag, 18 april, o.l.v. Harm Knoop
Avondmaalsviering, samen met onze vrienden van de Sint Antoniusabt

Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur

Goede Vrijdag, 19 april

In deze Goede Vrijdag viering leiden Wilna Zonneveld en Marieke van Es ons langs prachtige wandschilderingen, de zestien kruiswegstaties.

Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur

1e Paasdag, zondag 21 april, o.l.v. Harm Knoop

Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur

STILTE-UUR: met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Eenieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: 7, 14 en 28 april;
niet op 21 april i.v.m. Pasen

Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur

Contactpersoon: Theresia Kamphuys,
theresiakamphuys@gmail.com

Kosten: € 2,- per avond

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com



Voorganger: ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 201 33994
hjm.vanderwoude@gmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

14

EENHEID

FILMKRING: 'The Children Act'

'De wetten van God en mens botsen op elkaar over de vraag: wie beslist er over leven en dood?' Zo schreef NRC over de film *The Children Act* (2017) van regisseur Richard Eyre, gebaseerd op een roman van Ian McEwan, die ook het scenario voor de film schreef (critici zeggen: het scenario was nog beter dan de roman). Een gerespecteerde kinderrechtster moet beslissen in een proces tussen een ziekenhuis en de ouders van een zeventienjarige Getuige van Jehova over de vraag of er bloedtransfusie toegediend mag worden. De Getuigen van Jehova wijzen dat af, het ziekenhuis ziet er de enige mogelijkheid in om het leven van de jongen te redden. De kinderrechtster, een prachttrol van Oscar-winnares Emma Thompson, besluit met de jongen in het ziekenhuis te gaan praten. Er ontwikkelt zich een bijzondere relatie tussen de twee.

Datum: dinsdag 9 april

Plaats: filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 7,50 voor leden/vrienden.

€ 10,00 voor anderen

MEDITATIEF MOMENT: deze maand is het 'Meditatief moment' op de tweede donderdag van de maand. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we – huiswaarts. Het thema wordt bepaald door de actualiteit. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **ds. Peter Nissen** (peterjanissen@hotmail.com) of met Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl).

Datum: donderdag 11 april

Aanvang: 20.00 uur

15

Voor meer informatie: oosterbeek.remonstranten.nl

Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Mignon van Bokhoven

tel: 06 10493111

e-mail: m.a.vanbokhoven@hotmail.com

Secretaris: Roos Kwakernaak

tel: 026 - 3334059

e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com



Kerkgebouw secretariaat:

Utrechtseweg 119

6871 DR Renkum

Tel. kerk: 06 23883386

Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48

Website: www.vrijzinnigrenkum.nl

MEDITATIEVE DANS: deze maand zullen teksten uit het evangelie van Thomas aan de orde komen. Sommigen kunnen zich afvragen hoe dat kan in combinatie met dansen. Degenen die langere tijd op vrijdagmorgen van de partij zijn, weten dat teksten de gebaren ondersteunen waardoor de beleving dieper door kan dringen. Eenieder is van harte welkom.

16

EENHEID

Data: 5, 12, 19 (Goede vrijdag), en 26 april

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: Rijnkapel

KOFFIE MET ANÈT SAAL: *hoe 'koning René in rep en roer' ontstond.*

Na W.O.I, honderd jaar geleden, namen mijn grootouders een Duits 'hongerkind' in hun gezin op: Liese uit Hamburg. In W.O. II verloor Liese haar broers op-één-na; dit 'goede' Duitse gezin werd heel zwaar getroffen. Zij trouwde met een jonge longarts die zelf telkens weer besmet werd door zijn patiënten.

Na mijn eindexamen in 1964 nodigden deze 'tante Liese' en haar man mijn moeder, mijn zus en mij uit om een weekje naar hun dorp in het Zwarte Woud te komen. Zij werden algauw mijn 'Vize-Eltern'. Via hen kwam de laat-

middeleeuwse 'Goede Koning René' op mijn pad. Maar het zou nog vijftig jaar duren voor ik vanuit een 'beter-laat-dan-nooit'-gevoel aan een kinderboek over hem begon.

In Frankrijk zijn nogal wat 'grote-mensen-boeken' -zoals kleindochter Meintje die noemt- over René geschreven. Ik heb op mijn beurt om harde feiten heen verhalen geweven. Met hulp van zijn kleinzoon René II, en Vincent, een tienjarige page (fantasiefiguur, maar er moeten vele Vincents in zijn vele huizen en kastelen geweest zijn). Een boek dus over het leven van deze menselijke maar politiek gezien -misschien?- niet altijd handige koning. Om voor te lezen, of er zelf in te duiken (vanaf ong. tien jaar).

Op 4 april (de geboortedag van bovengenoemde longarts!) hoop ik u meer over deze 'koning' te vertellen. Met plaatjes. En wie er belangstelling voor heeft... ik zal wat boeken meenemen (à € 15,-).

17

Anèt Saal

Datum: donderdag 4 april
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: er wordt een korte tekst gelezen, we gaan de stilte in en sluiten af met muziek. Het in stilte aanwezig zijn bij ons zelf, bij anderen en bij God kan ons kracht geven.

Datum: dinsdag 9 april
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail prien@zeetronic.nl



Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhene.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhene

CONCERT: 'Yang Yang Cai' (1998), heeft sinds 2009 pianoles van Jan Wijn. Ze won prijzen op onder andere het Nationaal Concours Jong Muzikalent en op het Internationaal Steinway Concours. Voor dit recital wilde ze niet specifiek voor één stroming kiezen. Voor de pauze speelt zij Szymanowski, een geniaal laat-romanticus en een ietwat onbekendere componist. En na de pauze, een van haar favorieten, de derde Chopin Sonate

18

EENHEID

Datum: zaterdag 6 april
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: t/m 18 jaar € 6,-,
van 19-26 jaar € 10,-
vanaf 27 jaar € 16,-

Kaartjes zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze

FILM: 'Bankier van het verzet' Regie: Joram Lürsen (2018)

Nederlandse film, Nederlands gesproken, 123 minuten

Bankier van het Verzet is een eerbetoon aan de broers en bankiers Walraven (Wally) en Gijs van Hall. Zij bedenken in de Tweede Wereldoorlog een gewaagd plan om het verzet te financieren met wat later wel "de grootste bankroof van de eeuw" is genoemd. Daartoe vervalsen zij, onder de ogen van de

nationaal-socialistische bankdirecteur Rost van Tonningen, waardepapieren die in de kluisen van de Nederlandsche Bank in Amsterdam liggen. Deze truc, die honderden miljoenen oplevert, gaat jarenlang goed. Maar tegen het eind van de oorlog wordt Wally verraden en gefusilleerd. Bankier van het Verzet laat zien hoe verschillend mensen op een oorlogssituatie kunnen reageren: als held (Wally), als boef (Rost) en als twijfelaar (Gijs).

Datum: dinsdag 9 april

Aanvang: 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open

Kosten: € 6,- inclusief consumptie

SCHILDERSWORKSHOP HET KUNSTBUFFET: 'Breng kleur in een wit landschap' met Monique Roest en Nicolette Kool.

Vanwege het samenvallen van meerdere activiteiten in januari is de workshop verzet naar 13 april.

Langzaam verdwijnen de donkere dagen. Het licht en de kleuren komen weer terug. Dit proces gaan we vandaag vertalen in een schilderij. We schilderen met acrylverf op een groot doek en beginnen met het aanbrengen van een structuur. Zo ontstaat een winterse witte wereld. Na de lunchpauze gaan we kleur aanbrengen in dit witte landschap. We zijn na de winter allemaal toe aan kleur. We nemen zo alvast een voorproefje op de lente. Ervaring met schilderen is niet nodig voor deze workshop. Trek wel kleren aan die vies mogen worden. Tijdens Het Kunstbuffet word je op een kunstzinnige manier uitgedaagd. Je zult verrast zijn over het resultaat. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor een persoonlijk Kunstbuffet

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor een persoonlijk Kunstbuffet. Voor inspiratie over mogelijkheden kun je op onze website kijken: www.hetkunstbuffet.nl

Wij, Monique Roest en Nicolette Kool, zijn twee enthousiaste vrouwen die hun passie voor kunst graag met anderen willen delen. Zo is Het Kunstbuffet ontstaan. Monique werkt als zelfstandig kunstzinnig coach. Nicolette geeft in haar praktijk holistische workshops/tekenlessen.

Datum: zaterdag 13 april
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Kosten: € 45,- inclusief materiaal, koffie/thee
en iets lekkers

Opgave voor april 2019 bij:
Miriam Elfrink, miriam.elfrink@planet.nl, tel: 06 57786638

20

EENHEID

Lunch: we willen graag met elkaar de lunch delen. Dus als iedereen iets meeneemt wat gedeeld kan worden dan maken we er een lekker buffet van. Wij zorgen voor een vegetarische soep.

LEZING: 'het 'ik' in de beeldende kunst': zelfportretten door **Merel van den Nieuwenhof**. Tegenwoordig maakt iedereen selfies, maar zelfportretten zijn van alle tijden. Waar kunstenaars bij het portretteren van een ander vaak kiezen voor een enigszins geïdealiseerde versie van de werkelijkheid, wordt het eigen gezicht zonder terughoudendheid, of zelfs zeer kritisch, weergegeven. Ook het imago van de kunstenaar speelt een grote rol in het zelfportret. De mooiste voorbeelden komen aan bod in deze lezing.

Merel van den Nieuwenhof is werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus. Zij maakt o.a. tentoonstellingen in Museum Jan Cunen (Oss) en is eindredacteur van Palet magazine. Daarnaast geeft ze rondleidingen en lezingen over kunst, mode en design.

Datum: zaterdag 14 april
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en begunstigers

DIENSTEN IN DE PAASTIJD: op Witte Donderdag, 18 april 19.30uur, willen we het Avondmaal vieren. We delen samen brood en wijn in het teken van het leven in verbondenheid met elkaar, waarbij we de nadruk leggen op het leven in plaats van de schaduw van de dood.

Op Goede Vrijdag zal er géén viering zijn.

Zowel de viering van het Avondmaal als de paasdienst zijn mede voorbereid door de liturgiecommissie.
U bent van harte welkom in de Vlam!

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 mei 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant.
E-mail: h.vierkant@hetnet.nl of woukje@gmail.com

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Petra Wubs
Linge 60
3904 NC Veenendaal
Tel.: 0318-500547 / 0681898232
Email: secretaris@hetvensterveenendaal.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal)

Website: www.hetvensterveenendaal.nl

MEDEDELINGEN: op weg naar Pasen 2019 - Stiltebijeenkomsten in het Venster:

Wat wil ik doen, wat wil ik laten deze veertig dagen lang?

Wat wil ik zien, wat wil ik niet horen nu ik ervoor kiezen kan?

Wat laat ik los, wat houd ik vast deze veertigdagen lang?

Wat wil ik meer, wat wil ik minder... of alleen wat stilte?

(tekst en melodie Frowa Schuitemaker)

22

EENHEID

Laten we de tijd nemen voor de *innerlijke* tijd en ons 40 dagen lang laten meevoeren op de golven van rust, verveling, aandacht en wachten, van te weinig tijd naar leven vanuit het genoeg. Innerlijke tijd geeft ook ruimte om naar jezelf te kijken. Zonder oordeel naar jezelf mogen/kunnen kijken zorgt er voor dat je hart geleidelijk groter wordt, weidser.

Je bent van harte welkom op de zondagavond bij een korte 'stil-de-tijd-bijeenkomst' in het Venster. Zondagavond 10, 17, 24 en 31 maart en 7 en 14 april van 19.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze meditatieve bijeenkomsten is er tijd voor inkeer en een mogelijkheid voor korte uitwisseling.

Marieke de Vries-Hofman en Gerrit van Santen.

Informatie bij Marieke de Vries-Hofman:

mrp.devries1@gmail.com

Uitstapje 16 april: we gaan al vroeg op stap dit jaar en willen een vaartocht op de Linge maken. We vertrekken vanaf Leerdam om 11:00 uur en we varen tot 14:00 uur. Aan boord genieten we van een heerlijk buffet. We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we op het bovendeck van het uitzicht kunnen genieten. Misschien bloeien de vruchtbomen (nog).

Programma:

- Voor vroege vogels is er koffie om 9:30 uur, maar we vertrekken op tijd!;
- vertrek vanaf Het Venster om 9:45 uur.;
- aan boord vanaf 10:45 uur;
- varen van 11:00 – 14:00 uur op de Linge;
- om ± 15:00 uur terug bij Het Venster.

Kosten: € 25,- voor leden/donateurs en € 30,- voor gasten. Betalen kan vooraf op de rekening van Het Venster: NPB Veenendaal, NL11TRIO 0197 6222 08 of contant op de dag van vertrek bij Wil Gouda;

Aanmelden: kan via de inschrijfkart, die op tafel ligt in Het Venster of door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van Het Venster.

Opgeven: kan tot 2 april!

Lezing met Marit Karssens op zondag 28 april - thema: Lichtgevingen. Meer gegevens zijn t.z.t op onze website te vinden: www.hetvensterveenendaal.nl. Aanvang 10.00 uur. Om dit soort evenementen te kunnen blijven voortzetten, vragen wij een bijdrage van € 5,- p.p. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/koek.

Financiën - De meeste leden/donateurs maken hun bijdrage overzonder dat er een factuur wordt verstuurd. Het Venster maakt sinds dit jaar gebruik van een nieuw boekhoudprogramma.

In dat programma zit een mogelijkheid facturen te versturen. Wie prijs stelt op zo'n 'vooraankondiging' kan dat aan Wil Gouda laten weten. Dan komt er een factuur naar u/jou toe. Verheugend is dat de meeste leden/donateurs die hun bijdrage in één keer betalen, dat al gedaan hebben. Het is fijn als de jaarbetalingen vóór 1 mei ontvangen zijn.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: doorgaans in de even weken op dinsdagmorgen, van 10.00 – 11.30 uur. Op deze ochtenden kunnen we gezellig met elkaar praten over alles wat ons ter harte gaat. Welkom op 2 en 16 (uitstapje!) en 30 april. Inloop vanaf 9.45 uur. Info bij Wil Gouda, 0318 820357

Activiteiten van derden: zoals bij velen inmiddels bekend is, starten er twee keer per jaar cursussen *Sacred Dance*: in september/oktober en in januari/februari. Ook is er *Yoga en Mindfulness*, o.l.v. AnneMarie Viergever. Zij schrijft hierover: "Yoga is van oorsprong een prachtig pad van zelfontwikkeling. Het werkt ontspannend en versterkend voor zowel het lichaam als de geest. En dat kunnen we goed gebruiken in ons dagelijks leven. Kom gerust drie proeflessen doen, zodat je kunt ervaren hoe yoga uitwerkt op je lichaam en geest. Er is keus in verschillende dagdelen: dinsdagavond, woensdagmorgen of -avond, donderdagmorgen of -avond. De nieuwe infrarood verwarming in Het Venster, waar de lessen worden gegeven, draagt extra bij aan welbevinden voor spieren en longen; daarnaast wordt via infrarood zelfs ook de vloer verwarmd." Voor meer informatie: AnneMarie Viergever, 06 13840994 (*Way Up Yoga & Mindfulness*). Tot juni 2018 was er maandelijks het Lied van de Ziel o.l.v. Ronald Naar. Hoewel deze serie afgesloten is, is *Ronald Naar* nog steeds regelmatig te vinden in Het Venster met evenementen, zoals momenteel met de 'Sessies rond het Luisterlied'.
Voor meer informatie: ronald@zingenddoorhetleven.nl.

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: Jeanette den Ouden
Van Musschenbroekstraat 59
3514 XJ Utrecht
Tel.: 06 47207826
E-mail: jouden@arboretumkerk.nl



Secretaris:

Jantine van de Watering-Geesink en Maaïke Prangma,
secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl

VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD, DE STILLE WEEK EN MET PASEN IN DE ARBORETUMKERK, VRIJZINNIG OP WEG:

Thema

Voor deze veertigdagentijd kozen we als thema: omgaan met lijden. We luisteren naar verhalen over de mensen die in de lijdenstijd van Jezus om hem heen stonden, met hem meeleeften en meeleden, zelf verdriet hadden, zich machteloos voelden en soms afhaakten of teleurgesteld waren. We kijken ook naar onszelf: hoe gaan wij om met het lijden van mensen om ons heen? Hoe zorgen wij voor anderen, hoe houden wij het er bij uit?

25

Palmzondag

Op zondag 14 april, Palmzondag, wordt in de Arboretumkerk een viering gehouden die begint met een optocht van de kinderen met Palmpasenstokken en palmbladeren door de kerk. Hierna zullen de kinderen een bezoek brengen aan de bewoners van de zorgappartementen in Thorckdael. Voorganger is Jeannette den Ouden.

Aanvang: 10.00 uur.

Vieringen in de Stille Week

Van donderdag 18 april tot en met zaterdag 20 april is er iedere avond een viering.

Aanvang: 19.30 uur

Op 18 april, Witte Donderdag, vieren we Avondmaal. Voorganger is Jeannette den Ouden.

Op 19 april, Goede Vrijdag, voert het Johanneskoor onder leiding van Rob Witte de passie 'Wat zoek jij?' uit. De tekst van deze passie is geschreven door Andries Govaart, de muziek is van Rob Witte.

Op 20 april, Stille Zaterdag, kunt u meedoen aan een meditatieve viering, die is voorbereid door de Taakgroep Vieren.

Op 21 april, Eerste Paasdag, gaat Jeannette den Ouden voor in een feestelijke dienst.

Aanvang: 10.00 uur.

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband
Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei.

Secretariaat:

mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom,
tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting
Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.
Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

Marieke de Vries	pastoraal medewerker	06 53569094
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296 6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105 6721 MK Bennekom	0318 784334 06 40359838
Jeannette den Ouden	Van Musschenbroekstraat 59 3514 XJ Utrecht	06 47207826
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6 6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest		0488 454354
Mignon van Bokhoven		06 10493111

27

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13, 6706 CV Wageningen e-mail: lieswieringa@upcmail.nl 0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren e-mail: geertjetimmers@hotmail.com 0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.

Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.

