

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD: de vrijzinnige bisschop

(Uit: 'Met hart en ziel' – Christina Feldman en Jack Kornfield)



Toen het schip van de bisschop voor een dag aanmeerde op een afgelegen eiland, was hij vastbesloten de tijd zo nuttig mogelijk te besteden. Hij wandelde langs het strand en trof drie vissers die hun netten boetten. In pidgin-Engels verklaarden ze dat zij eeuwen daarvoor waren gekerstend door

missionarissen. 'Wij zijn christenen!' zeiden ze en wezen vol trots op elkaar.

De bisschop was onder de indruk. Kenden ze het Onze Vader? Ze hadden er nog nooit van gehoord. De bisschop was ontzet.

'Wat zeggen jullie dan als jullie bidden?'

'Wij slaan ogen op naar hemel. Wij bidden: "Wij zijn drie, u bent drie, ontferm u over ons."'

De bisschop was geschokt door het primitieve, ronduit ketterse karakter van hun gebed. Hij besteedde er de hele dag aan om de drie mannen het Onze Vader te leren. De vissers waren trage leerlingen, maar ze deden hun uiterste best en voordat de bisschop de volgende dag weg zeilde, hoorde hij tot zijn voldoening dat ze de hele formule foutloos opzegde.

Maanden later passeerde het schip van de bisschop toevallig weer dezelfde eilanden en de bisschop, die over het dek wandelde en zijn avondgebed uitsprak, herinnerde zich met genoegen de drie mannen op dat afgelegen eiland die nu in staat waren te bidden, dankzij zijn geduldige inspanning. In gedachten

verzonken keek hij toevallig op en ontwaarde in het westen een lichtvlekje. Het licht naderde het schip en de bisschop zag met open mond van verbazing drie figuren over het water lopen. De kapitein liet het schip stoppen en iedereen hing over de reling om een glimp op te vangen van het schouwspel.

Toen ze binnen gehooraafstand waren, herkende de bisschop zijn drie vrienden, de vissers. 'Bisschop!' riepen ze. 'Wij horen uw boot voorbij eiland gaan en komen vlug vlug u ontmoeten.' 'Wat wensen jullie?' vroeg de bisschop vol ontzag.

'Bisschop,' zeiden ze, 'wij zoveel, zoveel spijten. Wij vergeten prachtig gebed. Wij zeggen "Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam zij geheiligd, uw koninkrijk kome..." dan wij vergeten. Vertelt u ons gebed alstublieft weer.'

De bisschop voelde zich deemoedig. 'Ga terug naar jullie huizen mijn vrienden,' zei hij, 'en zeg iedere keer dat jullie bidden: "Wij zijn drie, u bent drie, ontferm u over ons!"'

Ieder mens heeft in feite, in de basis dezelfde vier levensvragen. (1)Wie ben ik? (2)Waar kom ik vandaan? (3)Wat kom ik hier doen? (4)Waar ga ik naartoe? Tijdens ons leven hebben wij allemaal een zelfde soort opdracht namelijk, om deze vier vragen voor onszelf beantwoord te krijgen. Om ons op die weg te steunen, zoeken we houvast. Sommige mensen zoeken die steun specifiek bij mensen, anderen voelen zich ook verbonden met een onkenbare werkelijkheid, die zij 'Vader' noemen. Wij mensen, wij willen niet alleen zijn en afgezonderd, wij verlangen er allemaal naar gezien en erkend te worden in wie ieder van ons is. Wij willen erbij horen, ons niet buitengesloten voelen. Wij willen bij mensen horen en wij willen voelen bij de 'Vader' of bij de kosmos of het universum te horen. En iedereen is

op zijn of haar eigen manier bezig en onderweg om daar uitdrukking en vorm aan te geven.

In wezen is ieder mens, naast verantwoordelijk, vooral ook vrij om op eigen wijze werk te maken van dat diepe gevoel ergens bij te horen. In verschillende culturen met even zoveel verschillende mensen doen we dat allemaal op een eigen manier. Lang hebben christenen namelijk gemeend dat slechts de christelijke manier, de enige ware weg zou zijn. Gelukkig hebben zij ongelijk. Er is namelijk geen enig ware manier. Er zijn er talloze. God dank!

Het leuke aan mens-zijn is juist dat ieder kind, iedere man of vrouw in het leven helemaal zelf mag zoeken en mag vinden. Iedereen mag vanuit vrijheid zelf bepalen hoe hij ten diepste met het bestaan verbonden is, zowel materieel als geestelijk-spiritueel. En ook de gezamenlijke manier van uitdrukking geven aan die verbondenheid, blijkt steeds weer voor iedere cultuurgebonden groepering individueel en uniek te zijn. Als het maar met hart en ziel gebeurt, dan voldoet eigenlijk alles.

Het verhaal van de bisschop vertelt dat voor een christen het Onze Vader vanuit zijn cultuur bij uitstek voldoet. Echter op het moment dat hij dit aan mensen wil leren die daar niet dezelfde liefde voor voelen, blijkt dat die mensen dit gebed uiteindelijk gewoon weer vergeten. Zij hebben hun eigen manieren, hun eigen gebeden van waaruit zij het wezenlijke beleven. De bisschop ziet dat tenslotte in. Het was dan ook vanuit wijsheid dat hij tegen de drie vissers zei: 'Ga terug naar jullie huizen mijn vrienden en zeg iedere keer dat jullie bidden: "Wij zijn drie, u bent drie, ontferm u over ons!"'

*P. Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom*

TERUGBLIK REGIODAG: een terugblik op de regiobijeenkomst Vrijzinnigen Zuid Veluwe Vallei 14 april 2018 met Hein Stufkens over **Spiritualiteit als Levenskunst** te Lunteren.

Op een prachtige zonnige zaterdag kwamen rond de zestig mensen bij elkaar om zich te laten inspireren door Hein Stufkens.

De dag bestond uit diverse onderdelen. Een lezing, vragen stellen, meditaties en liederen van Hein zingen.

Daar tussendoor gebruikten we koffie/thee en de lunch met elkaar.

Wat is spiritualiteit? Niet een ervaring, niet een wereldbeeld, niet een bepaalde manier van denken. Spiritualiteit overstijgt elk dogma. Het heeft te maken met bewustzijn. Het gaan van de weg waarop bewustzijn wordt getransformeerd. Volgens C. Aalders (Geschiedenis van de spiritualiteit) heeft het een bewuste bedoeling, is methodisch en gericht op transcendente zingeving = uitstijgend boven het platte vlak. Spiritualiteit is levenskunst die omvormend werkt. De zoektocht naar kortstondig geluk wordt omgebogen naar blijvend geluk en verandering van geest. In alle tradities heeft spiritualiteit met adem te maken. Worden adem oefeningen gedaan. Spiritus = Ruach = geest en adem. Spiritualiteit verandert je adem. Is de adem van het leven zelf. Leidt tot respect voor en diepe verbondenheid met alles wat leeft. Het Mysterie ademt in mij. Tijdelijk door kwetsbaarheid en vergankelijkheid.

Elke vorm van spiritualiteit gaat over compassie, mededogen. Karen Armstrong zegt dat dat de hoeksteen is van alle religies. Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Oefenen van levenskunst. Bevrijden van je ego. Verbonden met alles wat leeft. Dan werkt het

omvormend: geen selfishness maar selflessness. Het dagelijks leven is een belangrijke oefening. Crises zijn onvermijdelijk, onlosmakelijk verbonden met het leven, lijden is er altijd.

Hein heeft veel te danken aan tradities en instituten. Uit welke put jij?

1. Joods –Christelijke traditie. Jezus komt daar uit voort. Koestert de weg van nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe mens. De nieuwe mens kan alleen geboren worden als hij bereid is te sterven aan wie hij was. Voor een hart van steen is geloven niet genoeg. Het hart moet breken. Jezus bezocht zieken en door zijn dood is hij solidair met alle slachtoffers van alle tijden. Heeft de wereld daar iets aan? Als de mens niet verandert, verandert de wereld ook niet. Verlichting is de werkelijkheid zonder vooringenomenheid tegemoet treden. Ook: afleggen van alle beelden die wij ongemerkt maken in alle contacten: met onbevangen blik tegemoet treden. Het onaffe is in jezelf en in de ander. 'Als het ijs van je concepten is gesmolten kom ik bij het levend water'. Verlossing treedt op als ik me laat raken en niet wegloop voor de pijn van de schepping; daardoor verandert mijn hart van steen en kom ik tot een nieuw hart, een nieuwe geest. De klus is: sta op uit de dood van het verleden. Laat de traditie achter – dat is slechts een middel [vlot, voertuig] om de rivier van het leven over te steken.
2. Het Boeddhisme maakt je bewust van de filters die we allemaal gebruiken. Alle vreugde en lijden komt uit mij, ik ben het huis waarin alles woont. In zijn schoonheid en kwetsbaarheid kan ik elke dag als nieuw begroeten. Verlichting is de concrete

gruwelijke werkelijkheid accepteren waardoor er energie vrijkomt en het ijs van je concepten kan smelten. Dan kun je oefenen in het afleggen van alle zelfgemaakte beelden.

Een spirituele mens

- verwondert zich en ziet tekenen die geen toeval zijn en kan het mysterie zien. De essentie van spiritualiteit is een gelukkiger mens worden en zijn door te kiezen voor wat je echt gelukkig maakt.
- ziet crisis als kans. 'Toen ik geen vuur ziende ben gegaan', H. Oosterhuis en 'het edele doel van het lijden is het opbranden van het ego', E.Tolle
- kan zorgeloos en onbezorgd in het hier en nu zijn. 'Life is what happens when you 're planning other things'.

Na een mooie meditatie waar je jezelf op de tijdlijn plaatst met voor en na jou je familie, eindigden we met een affirmatie die we het beste bij onszelf vonden passen en op een kaart schreven en mee naar huis namen.

De affirmaties waren:

- a) ik houd moed
- b) ik zal opstaan en mijn ziel tonen
- c) ik stuur vonkjes omhoog, het licht van mijn ziel strooit vonkjes
- d) ik vergeef snel, heb lief
- e) Is het nodig – waar – kan ik het in liefde zeggen?
- f) de ziel kent geen tijd [Thomas Moore]
- g) Ik doe het samen
- h) Ik ga een stukje mee met de lijdende mens
- i) Ik weet dat ik nodig ben
- j) Ik toon me barmhartig

- k) mens sta op en herinner jezelf
- l) Ik leef met heel mijn hart en heel mijn ziel
- m) Ik houd een stoel vrij voor de hoop; ik houd een stoel vrij voor vertrouwen, voor de liefde, voor vergeving en voor dankbaarheid

We kunnen terugkijken op een mooie dag en op verzoek van velen hebben we daarom Hein Stufkens weer uitgenodigd voor volgend jaar 23 februari 2019 met het onderwerp 'De Bergrede, grondwet voor geluk'.

Met dank aan de deelnemers die hun aantekeningen aan mij gaven groet ik u hartelijk en wens ons allen een mooie zomer!

Dieneke Gorter

EXCURSIE MUSEUM HET SCHIP: een bijzondere excursie naar museum 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt in Amsterdam

Op woensdag 12 september a.s. vindt er vanuit de afdeling Lunteren per bus een excursie plaats naar Amsterdam, waarbij we uitvoerig kunnen kennismaken met een belangwekkend project van de Amsterdamse School: het museum 'Het Schip' en de omringende Spaarndammerbuurt, een woningbouwproject van de beroemde architect Michel de Klerk.

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn.

De Amsterdamse School kenmerkt zich door gebruik van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme. Kenmerkend voor de Amsterdamse School is het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische gevels zijn meestal gevuld met laddervensters en worden bekroond met steile daken en soms met torentjes versierd.

Het programma van deze excursie ziet er globaal als volgt uit:

Om 09.15 uur verzamelen bij het Witte Kerkje in Lunteren, busreis naar Amsterdam.

Na aankomst in museum 'Het Schip' koffie met wat lekkers, daarna 2 korte lezingen (elk van een half uur), één door de directrice van

'Het Schip', de ander door de heer Martinus van Milt (initiatiefnemer van deze excursie en betrokken als restaurateur bij het hele project) over historisch metselwerk.

Hierop volgt een lunch in het museumrestaurant, gevolgd door een rondleiding o.l.v. een deskundige gids door de Spaarndammerbuurt om het project van Michel de Klerk te zien.

Vervolgens gelegenheid om het museum te bezoeken, waarin een permanente tentoonstelling met objecten van de Amsterdamse School is ingericht.

Na een koffie- of theepauze vertrek per bus naar Lunteren met als verwachte aankomsttijd: 16.30 uur.

Max. aantal deelnemers bedraagt 50 personen. De onkosten bedragen: € 27,50 p.p. voor leden/begunstigers en € 37,50 p.p. voor niet-leden/begunstigers indien men in het bezit is van een museumjaarkaart.

Zo niet, dan komt er € 12,50 p.p. bij, zijnde de entreekosten voor het museum. Bij de opgave geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Opgave vóór 3 september bij:

Johanna Scholte, tel. 0318 - 430420 of per mail: jsm.scholte@gmail.com onder gelijktijdige betaling van het desbetreffende bedrag op bankrekeningnr. NL94 RABO 0337544298 t.n.v. de penningmeester NPB afdeling Lunteren o.v.v. excursie Amsterdam.

6
EENHEID

PR IN EN DOOR DE REGIO

Oudejaarsdag was Wereldvredemeditatiedag. Een eerste gelegenheid om met een aantal afdelingen van onze regio gezamenlijk een PR-campagne te starten. Folders, posters, een website (www.wereldvredemeditatie.nl), een advertentie in regionale bladen en een mooi radioverslag bij omroep Gelderland. In Bennekom, Renkum, Veenendaal, Ede en Lunteren was er een mooi meditatie-uur. Kortom, een heel geslaagde activiteit op Oudejaarsdag met prima PR in en door zes afdelingen (ook Rhenen is er bij betrokken) van Vrijzinnigen Nederland in onze Regio.

Het smaakt naar meer. Daarom zijn we verder in gesprek gegaan met elkaar om het hele jaar door PR op bepaalde momenten samen te doen.

Activiteiten die zich daarvoor lenen zijn bijvoorbeeld:

- herdenken en vrijheid vieren



- wereld vluchtelingendag op 20 juni



- de vredesweek van 16 tot 24 september



- de dag van de duurzaamheid op 10 oktober



- de wereldvredemeditatie op oudejaarsdag



Afdelingen in onze regio kiezen zelf aan welke activiteiten zij aandacht geven. Per afdeling kan dat dus anders zijn. Ook de vorm van de activiteit mag en kan uiteraard verschillen. Gezamenlijk voeren we de PR. Daarbij verwijzen we naar de afzonderlijke afdeling voor meer informatie. Bijvoorbeeld: ‘Vrijzinnigen in de regio Zuid-Veluwe-Vallei maken zich sterk voor’ ... Kijk welke activiteit er is in uw buurt op één of meer van de volgende websites:

- www.vrijzinnigen-zwv.nl (klik zo door naar alle afdelingen)
- www.vrijzinnigenbennekom.nl
- www.vrijzinnigenede.nl
- www.lunteren.opengeloofsgemeenschap.org
- www.vrijzinnigrenkum.nl
- www.hetvensterveenendaal.nl
- www.devlamrhenen.nl
- www.wereldvredemeditatie.nl

Ook in Eenheid werkt het zo:
 Er zal algemene informatie over het thema worden gegeven en per afdeling de uitwerking hiervan(een bepaalde activiteit rond dat thema).
 Niet altijd doet een afdeling mee aan een thema, omdat het eigen activiteitenprogramma

al anders gepland is.
 Samen optrekken in de PR zorgt voor meer ‘body’ en aandacht in de media, zoals kranten, radio en tv. En zo verwachten we de vrijzinnigheid in onze regio meer onder de aandacht te brengen.

Ede Bennekom	Lily Prummel Lida Hellemond en Henri Stroband
Rhenen Renkum Veenendaal	Pieter Vis Margreet Spijker Rinie v.d. Leer en Hannie Käminck
Lunteren	Gert van Dalen

VIERINGEN | JULI

Zondag 1 juli

Bennekom	10.30	Johan de Wit	VN
Ede	10.30	mevr. N. Swen	VN
Lunteren	10.30	lezing, Anne Maria van Hilst	
Lunteren	13.00	interculturele ontmoeting, in de pluktuin van Très Jolie	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. M.G. Fernhout	
Renkum	10.00	mevr. I van de Kuil	VN
Rhenen	11.00	Rijnweekviering	
Veenendaal	10.00	Monique van Zoest	VN
Wageningen	10.00	DGL-viering – viering door en voor gemeenteleden	

Zondag 8 juli

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Loes van Laar	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	mevr. L. Spelberg	VN
Rhenen	10.30	mevr. R.M.P. De Vries-Hofman	VN
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	09.00	zomerpelgrimage	

8

EENHEID

Zondag 15 juli

Bennekom	10.30	Marieke de Vries-Hofman	
Ede	10.30	dhr. M. Chevalking	VN
Lunteren	10.30	geen viering	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. ds. G.de Klerck- Bets	R
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Bert Cozijnsen	VN
Wageningen	10.00	Afke Maas, leerhuis (zie verderop)	

Zondag 22 juli

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Ineke Adriaansz	
Oosterbeek	10.00	dhr. A. van Baarsen	
Renkum	10.00	mevr. M. Visch	VN
Rhenen	10.30	mevr. ds. Ellen de Boom	R
Veenendaal	10.00	lezing	
Wageningen	10.00	Elisabeth van den Brink	

Zondag 29 juli

Bennekom	10.30	documentaire 'Snelwegkerk'	
Ede	10.30	geen viering	
Lunteren	10.30	geen viering	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. S. van Zeeland	
Renkum	10.00	mevr. J. Lambregts	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	geen viering	

VIERINGEN | AUGUSTUS

Zondag 5 augustus

Bennekom	10.30	Elisabeth Verheij, labyrint lopen	
Ede	10.30	mevr. Visch-de Bruin	VN
Lunteren	10.30	geen viering	
Oosterbeek	10.00	nog in te vullen	
Renkum	10.00	ds. J. Diepersloot	PKN
Rhenen	10.30	mevr. Lauk Spelberg	VN
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	TG Vieren, Koffie	

9

Zondag 12 augustus

Bennekom	10.30	samen koffiedrinken	
Ede	10.30	geen dienst	
Lunteren	10.30	Irene Hörst	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. drs. J. M. Saal	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Cees de Gooyer	
Wageningen	10.00	Andries Govaart	

Zondag 19 augustus

Bennekom	10.30	'De heilige boontjes' muziek en poëzie	
Ede	10.30	Heideweek, dienst in Open Lucht Theater	
Lunteren	10.30	de nieuwe generatie a/h woord, Sam Rijken	
Oosterbeek	10.00	ds. J.H. Röselaers	
Renkum	10.00	Dr. J. Siemerink	RK
Rhenen	10.30	dr .W.(Willem)van der Meiden	VN
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	10.00	Marleen Kemink	

Zondag 26 augustus

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	geen dienst	
Lunteren	10.30	Johan de Wit	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	R
Renkum	10.00	mevr. ds. E. de Clercq	DG
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	buitendag	
Wageningen	10.00	Johannes Diepersloot	

ALGEMENE AGENDA | JULI

13	Renkum	meditatieve dans	10.00
20	Renkum	meditatieve dans	10.00
22	Veenendaal	lezing	10.00
27	Renkum	meditatieve dans	10.00



EENHEID

ALGEMENE AGENDA | AUGUSTUS

3	Renkum	meditatieve dans	10.00
24	Renkum	meditatieve dans	10.00
31	Renkum	meditatieve dans	10.00

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



IN MEMORIAM: op 16 mei jl. overleed mevrouw Anna Paulina Burki, misschien beter bij ons bekend als Paulien Prins van Wijngaarden. In juni zou zij 92 jaar geworden zijn. Zij was gezond tot de laatste jaren van haar leven; gelukkig kon zij door goede zorg in haar eigen huis blijven wonen.

Paulien werd op 24 juni 1926 geboren in Deventer. Het HBS-diploma behaalde zij in de oorlog. In Den Haag heeft zij later nog kort als Montessorilerares gewerkt. Het onderwijs systeem bleek toch niet helemaal wat zij ervan verwacht had. Ook toen al had zij duidelijk haar eigen ideeën, die zij tot op hoge leeftijd heeft gehouden. Volgens haar jongere 'zusje' werd zij in de loop der jaren zeker milder. Paulien was een wijs mens, wel eigenzinnig, maar beslist ook met een luisterend oor voor anderen. Volgens haar familie was zij een echte dame, met duidelijk regels. Het gezin heeft jaren in Hattem gewoond, waar zij nauw betrokken was bij de activiteiten van de NPB, die zij heel vaak 'het bondje' noemde. Ze was al sinds 1948 lid van de NPB, dit jaar dus maar liefst 70 jaar.

Toen zij eind jaren '80 in Wageningen-Hoog kwam wonen werd zij lid van onze afdeling in Bennekom.

Op 22 mei, op een stralende dag, is zij begraven op één van de mooiste begraafplaatsen, 'Heiderust' in Rheden. Ik vroeg haar eerder of zij geloofde in een leven na de dood. Zij antwoordde: 'Hoe mensen over mij denken en praten als ik er niet meer ben, dat is mijn leven na de dood'.

Wij wensen dat zij bovenal voortleeft in haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, want zij was dol op haar familie!

Peter Samwel en Esther Bierhaus

OPENING NIEUWE SEIZOEN: op 9 september is er een feestelijke viering waarin ons nieuwe seizoen weer begint. Nieuws hierover staat tzt in de nieuwsbrief en op de website.

VAN DE PENNINGMEESTER: op 22 mei een Extra Collecte voor regionaal vluchtelingenwerk. Opbrengst € 523,- (We bekostigen daaruit ook de multiculturele maaltijd op 20 juni en de rest in overleg met CVVE en Vluchtelingenwerk Ede). Alle gevers hartelijk dank!

VAN DE LEDEN: *overleden* op 16 mei Mevr. A.P. Prins v. Wijngaarden-Burki. *Nieuw lid:* Mevr. R.J. de Boer, Riemke, Terborg. *Nieuwe begunstiger:* Mevr. N. Klomp, Nellien, Bennekom. *Verhuisd:* Grietha Rijlaarsdam naar Nijmegen. Mevr. J.J. van Hanegem-Oostendorp naar Torckdael in Wageningen. *Opgezegd als lid:* Anja en Jan Kalisvaart Bennekom. Gjal't v.d. Kooi Wageningen.

PENDELDIENST: minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopedeldienst. Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@

gmail.com *Als u gereden wilt worden* kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318 416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.

HET ACTUELE PROGRAMMA: is te vinden op www.vrijzinnigenbennekom.nl Er is hard gewerkt aan het nieuwe programma voor komend seizoen. Half juli worden de programmaboekjes verstuurd. Aanmelding is dan mogelijk, het liefst via de site of anders het formulier opsturen naar: De Ontmoeting, opgave, Emmalaan 1 6721 ET Bennekom.

Programmaboekjes liggen dan ook in De Ontmoeting.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel.: 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl



VOORGENOMEN BESLUIT: afdeling Ede heft zichzelf op per juli 2019

Het bestuur van de afdeling Ede heeft de afgelopen jaren verschillende pogingen gedaan om nieuwe bestuursleden voor onze afdeling te vinden, zowel onder de eigen leden maar ook met oriëntatie buiten de eigen vereniging voor een externe voorzitter.

Reeds eerder was er een kritiek moment waarop de voorzitter en penningmeester de enige bestuursleden waren. In april 2016 werd het bestuur versterkt door een secretaris en twee algemeen bestuursleden.

Inmiddels is de functie van voorzitter ruim een jaar vacant en zijn we er niet in geslaagd een goede voorzitter te vinden. Daar komt nog bij dat per 1 september 2018 de afdeling niet meer beschikt over een eigen vaste voorganger. De secretaris heeft aangegeven in 2019, na een periode van 3 jaar, te stoppen en de penningmeester stopt eveneens, na een periode van 6 jaar. Dit betekent dat er in 2019 niet alleen een vacature voor een voorzitter is maar ook voor een secretaris en een penningmeester. **Geen voorzitter, geen secretaris, geen penningmeester dan ook geen afdeling.**

Om deze nieuwe weg in goede banen te leiden hebben een aantal leden aangegeven

zich hiervoor in te willen zetten. Zo neemt Anneke Veenstra de functie van voorzitter op zich gedurende de periode tot de definitieve opheffing.

Punt van aandacht is dat er tijdens de algemene ledenvergadering onvoldoende leden aanwezig waren om dit besluit voor de statuten geldig te verklaren. **Voor zondag 8 juli is een nieuwe algemene ledenvergadering gepland om dit besluit alsnog statutair geldig te kunnen verklaren.**

ZIN IN POPMUZIEK:

op zondag 27 mei werd een eerste viering samen met Emmaüs georganiseerd. Deze viering werd door Jan Peter Prenger en Loes van Laar geleid waarbij de titel- muziek centraal stond. We werden aangenaam verrast door de aanwezigheid van een zangeres en haar muzikanten. Menigeen was ontroerd door de gevarieerde teksten van onder andere Bette Midler met 'The Rose' tot Janis Joplin met 'Oh lord, won't you buy me a Mercedez Benz'. Na de viering waren we uitgenodigd voor de lunch en was er de gelegenheid om met elkaar na te praten.

SOEPMAALTIJD EMMAÜS: elke laatste zondag van de maand houdt Emmaüs een soepmaaltijd aansluitend aan de viering. U bent van harte welkom om aan te schuiven, ook als u niet bij de viering aanwezig bent geweest.

Datum: zondag 29 juli
Aanvang: ongeveer 12.30 uur.

Graag van te voren aanmelden via zondagesoep@emmaus-edede.nl, of telefonisch bij Jos v.d. Klashorst 0318-623246.

AFSCHEIDSDIENST: Loes van Laar

Sinds 8 januari 2012 is Loes van Laar de inspirator van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede. Thema van haar eerste viering was "zoeken". Het zoeken is een doel op zich. Zonder concreet iets te vinden kan de zoektocht al een heel boeiend proces zijn. De afgelopen jaren heeft Loes ons handvatten geboden bij een zoektocht zonder einddoel waar we mochten dwalen zonder te verdwalen. Dit deed zij met veel enthousiasme en creativiteit.

Aan alle goede dingen komt echter een eind. Loes van Laar gaat vanaf september 2018 verder op haar eigen levensweg en gaat ons verlaten. Graag nemen we op een feestelijke wijze afscheid van onze voorganger en wij nodigen u dan ook uit voor een viering waarin Loes van Laar als voorganger afscheid neemt van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Deze viering vindt plaats op zondag 2 september 2018 om 10.30 uur in de Ericakerk aan de Ericalaan 1 6711 MZ te Ede. Aan deze dienst zal Jan-Peter Prenger samen met Loes van Laar invulling geven. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

VAN DE LEDEN: per 24 mei is mevr Meijer van de Nieuwe Klinkenberg no 1 356 ,6711 KJ Ede *verhuisd* naar de Klinkenberg, Concordiahof 1. App 110. 6712GZ te Ede

AUTODIENST: wanneer u in juli of augustus van de autodienst gebruik wilt maken kunt u de volgende nummers bellen:

Jan Wamelink	636620
Hilde Hijwegen	415461
Nelke Schaap	06 30061630
Ingrid Neuteboom	635461

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



juli

01 ds. J.P. Prenger
08 ds. E.S.ten Heuw
15 ds. Manuputty
22 geen viering
29 ds. R. van der Linden

augustus

05 Open Hof
12 ds. K.A.E. de Waard
19 past. J.A. Lucassen
26 ds. J.P. Prenger

EERSTE INDRUK GEMEENTEBIJEENKOMST 3 JUNI:

tijdens de CoRavergadering op 5 juni hebben we de inbreng van de gemeentebijeenkomst besproken. Eén ding is duidelijk als we alle 'geeltjes' naast elkaar leggen. Verbonden is voor iedereen op dit moment een heel belangrijke kernwaarde. We willen graag dingen samendoen. Vooral ook kleine dingen. Natuurlijk doen we dat ook al: koor, zondagse soep, eetgroep, koffiedrinken, gesprekskringen, inloopochtend. Ook de huiskameravonden worden gewaardeerd. Maar er worden ook nieuwe activiteiten genoemd: bespreken van de zondagviering, samen naar de film. In de afgelopen jaren zijn diverse vergelijkbare nieuwe activiteiten succesvol gestart. Onlangs nog een nieuwe leeskring. En op 16 september zal er weer een startzondag zijn, ook dat hebben jullie genoemd.

Er zijn nog meer goede ideeën: van het organiseren van een activiteit in het nieuwe ontmoetingscentrum in de Stadspoort en het maken van een 'klussenbord' voor in de hal tot een smoelenboek dat herkenning en gespreksstof biedt. Met dat laatste is de

werkgroep Communicatie al aan de slag.

Samenvattend kunnen we concluderen dat onze kernwaarden nog goed passen bij Emmaüs, maar dat de nadruk meer op verbondenheid mag liggen. En dat iedereen daar graag een steentje aan bij wil dragen.

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevh@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>



GASTVRIJHEID IN HET JODENDOM: lezing door Anne Maria van Hilst

Gastvrijheid is een veelbesproken thema in deze tijd. Iedereen heeft er wel een mening over. Binnen alle religieuze tradities is gastvrijheid een belangrijke waarde, zo ook in de Joodse. In de Tora staat: 'Moge je huis een ontmoetingsplaats zijn voor wijzen, word vuil in het vuil van hun voeten en drink dorstig hun woorden op. Zet je deuren wijd open en laat de armen deel zijn van je huis.' En 'Wie weet of de gast die u uitnodigt niet ook de profeet Elia zal blijken te zijn?' Gastvrijheid brengt echter ook problemen met zich mee. Is het wel evenwichtig? Is het wel

veilig? In de lezing zal ik stilstaan bij deze vragen aan de hand van voorbeelden in mijn eigen leven en de Joodse traditie.

Personalialia: In 2006 ben ik begonnen met de Bachelor wereldreligie aan de universiteit Leiden. Na mijn propedeuse ben ik in 2007 overgestapt naar de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door de studie Hebreeuws ben ik in staat geweest primaire bronnen te lezen. Zoals blijkt uit mijn studies heb ik een grote passie voor Joodse geschiedenis en dan met name op een educatief vlak. Ik ben dan ook bezig met het opzetten van verschillende educatieve programma's waaronder cursussen in het Hebreeuws, Joodse vrouwen door de geschiedenis heen en Joods leven in Amsterdam.

Datum: zondag 1 juli
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

INTERCULTURELE ONTMOETING in de pluktuin 'Très Jolie' in De Glind

Interculturele Ontmoeting in de Pluktuin van Theresia Kamphuys, Juliëtte Stout en Emile van Leeuwen 'Tres Jolie' in de Glind.

Deze prachtige tuin is de ideale plek voor onze volgende Interculturele Ontmoeting. Theresia, Juliëtte en Emile ontvangen ons, samen met deelnemers van de laatste ontmoetingen en nieuwkomers, om elkaar beter te leren kennen en ons allemaal thuis te laten voelen. Samen de natuur te ervaren, daar rondgeleid worden, te lunchen met ter plekke gemaakte pizza's uit de houtoven, producten van de tuin te proeven, met elkaar te praten en herinneringen te delen. Het is nodig een schatting te maken, hoeveel mensen naar de pluktuin komen. En...graag

willen we weten hoeveel mensen plaatsen over hebben in hun auto om anderen mee te nemen, die geen auto hebben.

Opgave bij één van onderstaande personen:

Jan Dirk vd Voort - remeker@remeker.nl

Theresia Kamphuys - theresiakamphuys@gmail.com

Patsy Hughan - p.a.hughan@hva.nl

Marieke van Es - vanes.evamaria@gmail.com

Kijk alvast op de website: www.tresjoliefruittuin.nl

Datum: zondag 1 juli

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

STILTE OP HET ZAND: op woensdagavond, 4 juli, gaat Gert van Dalen met belangstellenden op de fiets naar het Wekeromse Zand. Samen worden we stil, ervaren de natuur en delen wat we meemaken.

Zin om mee te gaan? We vertrekken om 19.30 uur op de fiets vanaf het Witte Kerkje. Opgeven kan door een mail te sturen naar gert.vandalen@planet.nl of schrijf je naam op de lijst die t.z.t. in het Witte Kerkje hangt.

VAN HET BESTUUR: het activiteitenseizoen '17/'18 is bijna afgelopen. Zoveel moois hebben we met elkaar mogen beleven, met dank aan de activiteitencommissie van toen! Er zijn nieuwe thema's gestart die onze ogen en harten openen voor verscheidenheid: de Interculturele Ontmoetingen georganiseerd door Marieke en Jan Dirk en De Nieuwe Generatie waarin onze kinderen aan het woord komen.

Ondertussen ligt het programmaboekje voor '18/'19 klaar, ook met dank aan ieder die daaraan bijgedragen heeft. Er staan weer bijzondere belevenissen aan te komen, zoals de excursie op woensdag 12 september naar 'Het Schip' in Amsterdam. Martinus van Milt (als

restaurateur betrokken) neemt ons mee naar dit bijzondere project van de Amsterdamse School. Ik wil hier ook graag vermelden dat de besturen van Bennekom en Lunteren bijeen geweest zijn. De ideeën over een gezamenlijk Bezinningscentrum zijn wat verder ontwikkeld; wat hebben wij als vrijzinnigen te bieden aan een nieuwe generatie die zich niet zo snel wil binden via lidmaatschap. Een nieuwe generatie in een nieuwe tijd. Na de zomer willen we u als leden er graag bij betrekken.

In deze wat rustigere zomermaanden kunnen we elkaar blijven ontmoeten in de tweewekelijkse vieringen. De eerste activiteit is weer op 19 augustus; dan gaat het nieuwe seizoen van start (zie verderop). Ik wens u een heerlijke zomer!

Maud Berens

16
EENHEID

WIE BEN IK EN WAT DOE IK HIER: door **Sam Rijken**
De nieuwe generatie: in deze nieuwe rubriek komen kinderen van leden van Vrijzinnig Lunteren vertellen wat hun idealen /interesses zijn en hoe ze die proberen te verwezenlijken. Inspirerend voor ons allemaal!

Deze tweede keer is Sam Rijken aan de beurt; hij schrijft:

'Wie ben ik en wat doe ik hier? Het is de meest fundamentele vraag die de mens zich kan stellen en zal blijven stellen. Na een korte presentatie over de geschiedenis en filosofie van de wetenschap zal ik aan de hand van een aantal anekdotes een gesprek starten over het formuleren van een antwoord op deze vraag in de moderne wereld. Hierbij hoop ik in te gaan op onderwerpen als de aard van de mens, 'ware kennis', en de relatie tussen mens, natuur, en natuurkunde. Ook wil ik een blik werpen op de uitspraak *wetenschap is de nieuwe religie* en op de idealen van een generatie die teveel tijd heeft om na te denken.'

Personalia: Sam Rijken, zoon van Harry Rijken en Maud Berens, is in Lunteren opgegroeid en woont en studeert nu in Utrecht. Na zijn bachelor Natuurkunde begon hij aan een master Wetenschapsfilosofie, specialisatie Philosophy of Physics. Hij hoopt in februari af te studeren.

Datum: zondag 19 augustus

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

EEN TERUGBLIK OP ONZE ACTIVITEITEN: zondag 13 mei, gaf Ruben Jacobs een lezing in het Witte Kerkje met als titel: 'Authenticiteit een onmogelijk verlangen?'

Ruben Jacobs is docent (in cultuursociologie en filosofie) en onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Het werd een mooie morgen met een boeiend verhaal. Met veel voorbeelden schetste Jacobs een breed palet aan inzichten.

Hij nam ons mee naar nieuwe kanten van het kijken naar en denken over authenticiteit. Startend met een schilderij van Caspar David Friedrich 'Der Wanderer über dem Nebelmeer', besprak Ruben Jacobs het thema aan de hand van: de mens, het object en de natuur.

Jezelf zijn, wat maakt je authentiek? Je eigen ding doen? Zie je jezelf zoals anderen jou zien? De wens om iets unieks te kopen. Terug naar de echtheid van de natuur?

De onvermijdelijke vraag 'Bestaat authenticiteit eigenlijk wel?' kwam aan de orde. En het antwoord hangt af van wat je onder authenticiteit verstaat.

Een inspirerende lezing, waarin hij tegenstrijdigheden benoemde zoals bv.: 'dicht bij jezelf blijven, maar ondertussen wel verbonden (beïnvloed) door sociale media'. Ook de drang van m.n. jongeren om te zoeken

naar 'authentieke plekken' met het ecologische spanningsveld, dat daardoor ontstaat. Kortom veel stof tot nadenken en napraten.

Gert van Dalen

STILTE-UUR: in de maanden juli en augustus is er geen stilte-uur.

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: www.remonstranten.org/oosterbeek



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vacature

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



MEDITATIEVE DANS: we dansen deze zomer met enkele onderbrekingen gewoon door. Ook als je nog nooit geweest bent, ook vanuit een andere afdeling, ben je van harte welkom. De meeste dansen zijn niet moeilijk. We oefenen om met onze aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn. De ochtend wordt ingeleid door een gedicht, gebed of tekst.

Data: 13, 20 en 27 juli en
3, 24 en 31 augustus

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: Rijnkapel

EENHEID DIGITAAL: in de toekomst zal de Eenheid digitaal verstuurd worden. Het bestuur zal zorgen dat leden, begunstigers en vrienden zonder computer een geprinte Eenheid ontvangen.

PRIVACY WETGEVING: informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.vrijzinnigrenkum.nl

VAN DE LEDEN: *nieuw lid* mevr. E. (Ellen) Kellenbach.
Kuypersweg 6 / 37. 6871 ED Renkum. Tel. 0317 357765/ 06 13805068.

Opgezegd mevr. J.C. (Janne) van der Meijden
Hicksweg 25 Renkum.

ACTIVITEITEN JULI:

13, 20 en 27 meditatieve dans 10.00 uur
18 tuingroep 09.30 uur

ACTIVITEITEN AUGUSTUS:

3, 24 en 31 meditatieve dans 10.00 uur
15 tuingroep 09.30 uur

AUTODIENST JULI:

01 Gerrit Bollen 0317 313233
08 Ben Cornelissen 0317 425347
15 Ben Cornelissen 0317 425347
22 Anneliese van Dam 0317 313616
29 Gerrit Bollen 0317 313233

AUTODIENST AUGUSTUS:

05 Anneliese van Dam 0317 313616
12 Gerrit Bollen 0317 313233
19 Ben Cornelissen 0317 425347
26 Rachel Wierenga 0317 315671

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (september)
doorgeven voor 1 augustus aan Jenny de Zwart.
jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



BUITENDAG: zodra de organisatie van de
buitendag rond is, krijgt U een aparte uitnodiging

Reina Maarleveld heeft aangeboden deze dag
te organiseren. Ze zoekt hiervoor een maatje.
Meestal gaan we eerst een viering bijwonen bij
een andere afdeling, waar we ook koffiedrinken.
Daarna een eenvoudige lunch en iets te
bezoeken.
Wie wil haar helpen?

RIJNWEEKVIERING 'STROMEND WATER': ook dit
jaar staat Rhenen begin juli weer geheel in het
teken van de Rijnweek. En zoals gebruikelijk zijn de
kerken daarbij aanwezig. Want op zondag 1 juli
wordt om 11.00 uur in de tent op het feestterrein
aan de Veerwei de oecumenische viering
gehouden. Deze wordt georganiseerd door de
Raad van Kerken Rhenen-Kesteren. Voorgangers
zijn dominee Ton van Vliet en pastor Guido
Dieteren. De muzikale invulling wordt verzorgd
door de Rhenense muziekvereniging Ons
Genoegen en het koor Inspiration ('van Gospel
tot Coldplay') uit Vianen.

De Rijnweek is al 20 jaar lang één groots muziekfeest
aan het water en daar wil de Rijnweekviering deze

keer bij aansluiten. 'Stromend water' is dan ook het thema van dit jaar. De Rijn stroomt naar de zee, maar waar komt ze vandaan? Wat zijn haar bronnen? En wat zijn eigenlijk onze bronnen? Wat geeft ons inspiratie? Waarvoor gaan wij echt stromen? Deze vragen en nog véél meer willen we op speelse wijze tijdens de viering met elkaar verkennen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zondag 1 juli naar de Rijnweekviering. Zoals vanouds wordt het een gastvrij, open en vooral feestelijk gebeuren, een echte Rijnweekviering. Of je nu een trouwe kerkganger bent of weinig tot geen binding hebt met kerk of geloof, iedereen is deze ochtend gewoon van harte welkom.

VAN DE LEDEN: we hebben sinds een paar weken twee *nieuwe begunstigers*. Het zijn Catharina de Pater en Pieter Lagerwaard.
Van harte welkom!

AUTODIENST JULI:

08	mevr. P. van der Zee	0488 441160
22	dhr. W. Korver	0317 619194

AUTODIENST AUGUSTUS:

05	dhr. A van Holst	0317 613 597
19	dhr. W. Korver	0317 619 194

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 augustus 2018 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: j.vanriet@ziggo.nl

Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).
Website: www.hetvensterveenendaal.nl



LEZING: nog geen gegevens bekend. Raadpleeg de agenda op onze website en de plaatselijke kranten.

Na afloop van een lezing is er altijd gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade.

Plaats: Het Venster,
Vijftien Morgen 2, Veenendaal.

Datum: zondag 22 juli.

Aanvang: 10.00 uur

Kosten: € 5,-.

MEDEDELINGEN: bericht van het (nieuwe) bestuur

Nadat het stof van onze verkiezing was neergedaald konden we bijkomen op de sterke schouder van Jaap onze ervaren secretaris, en wat zijn we blij met hem!

Jaap sleurt ons door de vele vraagstukken die er liggen en voor ons als nieuwe bestuursleden groter lijken dan dat zij zijn. We werden direct al uitgenodigd om deel te nemen aan een regionale vergadering waarin besluiten genomen moesten worden, er lagen stukken van het landelijke bestuur te wachten en er moesten nodig stappen worden gezet voor de nieuwe privacywet. Dan vlogen ons de verzoeken om bepaalde uitgaven te kunnen doen vanuit diverse commissies ons ook nog om de oren. Kortom we beleven drukke tijden met ons in te werken in de diverse taken en zien dit nog

steeds als een mooie klus.

We zijn een kleine vereniging met enthousiaste leden en een klein bestuur en het is prachtig om te zien wat we binnen dat relatief kleine clubje allemaal voor elkaar krijgen. Er bruisen voortdurend allerlei activiteiten in en rond Het Venster. Prachtig om mee te maken.

Een jaarlijks terugkerend Venster-evenement is de Buitendag. Voor dit jaar zijn we op zoek naar een nieuwe locatie en naar leden die aan deze dag een bijdrage willen leveren. Wellicht heb je een leuk, inspirerend idee voor een activiteit op deze dag. En zeker zo belangrijk, misschien weet je wel een mooie locatie.

Het gezegde 'vele handen maken licht werk' gaat ook voor ons op. Het bestuur wil de kartrekker zijn voor deze dag, maar karduwens zijn meer dan welkom!

Heb een mooie zomer vol licht en inspiratie!

Namens het bestuur, Herman de Rijk.

COMMISSIE ZONDAG: Eveline de Kock heeft vanaf mei de taak van Coördinator Commissie Zondag overgenomen van Agnes Colijn.

UITSTAPJE: op dinsdag 10 juli gaan we voor de eerste keer dit jaar op stap. Nou ja: op stap? We laten ons varen! Met rederij EUREKA uit Arnhem maken we een boottocht van 3 uur op de IJssel. We varen stroomopwaarts tot de IJsselkop en dan een stukje stroomafwaarts de IJssel af. Onderweg kunnen we genieten van de heuvels en de oude dorpskernen rond de Posbank en we varen langs het kasteel Middachten. Aan boord worden we verwend met een lunchbuffet.

Programma: Vanaf 10:00 uur inloop in Het Venster en koffie/thee met gebak.

Om 11.00 uur vertrek naar Arnhem/ De Praets. Van 12.00 - 15.00 uur vaartocht met lunch aan boord.

Om ongeveer 16.00 uur zijn we terug in Het Venster.

Kosten: leden/donateurs € 25,-,
Overige deelnemers € 39,-.

Aanmelden: vóór zondag 8 juli bij Wil Gouda:
038 820357/06 40717655.

Betalen kan contant op de dag van vertrek of door overmaken van het bedrag op rekening NL11TRIO0197 6222 08 op naam van NPB Veenendaal onder vermelding van 'vaartocht'.

Houd ook alvast woensdag 29 augustus vrij. Op verzoek herhalen we dan de prachtige tocht over de IJssel van Zutphen naar Doesburg. Zie t.z.t. ook onze website www.hetvensterveenendaal.nl.

AUTODIENSTEN: sinds een aantal jaren hebben we voor Het Venster een 'autodienst' op zondagmorgen, waar we ontzettend blij mee zijn. Het aantal chauffeurs is echter geslonken, zodat de frequentie voor de overgebleven chauffeurs groter wordt. We zoeken daarom nog mensen die ook wel eens willen rijden op zondagmorgen, zodat we weer naar een frequentie van eens in de 6 à 7 weken kunnen. Onderling ruilen is altijd mogelijk! Meer informatie: Rinie van der Leer

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: op dinsdag 10 juli (UITSTAPJE, zie mededeling hierboven), vanaf 10.00 uur; verdere bijeenkomsten op 24 juli, 7 en 21 augustus, van 10.00 - 11.30 uur. Contactochtenden zijn ochtenden (in de even weken op dinsdag) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318-820357.

Extra uitstapje op woensdag 29 augustus. Meer info in de Vensternieuwsbrief van augustus.

Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen: in juli en augustus geen bijeenkomsten. Agnes Colijn heeft aangegeven te stoppen met de coördinatie hiervan. Dat wil niet zeggen dat de bijeenkomsten stoppen. In principe is er altijd bijeenkomst op de 1e maandag van de maand, in Het Venster, om 20.00 uur, dus we beginnen gewoon weer vanaf 3 september.

Re-Creatie: Samen Duurzaam heeft vanaf het voorjaar een aantal ochtenden/middagen georganiseerd (1 x in de maand) om met bestaand materiaal iets creatiefs te maken. In de afgelopen maanden zijn er kaarten gemaakt en is er veel met mozaïek gewerkt. Tijdens de zomermaanden houden we pauze. In de Eenheid van september staat de nieuwe startdatum/-activiteit vermeld, evenals in de Vensternieuwsbrief en op de website.

COLLECTES:

Juli 1, 8, 15 en 29 voor Het Venster,
22 voor lezingen en voordrachten.

Augustus alle zondagen voor Het Venster

AUTODIENSTEN:

wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

Juli

01	Els van Duijvenbode	0318 526027
08	Hannie Käminck	06 44256648
15	Rinie van der Leer	0317 756967
22	Wil Gouda	0318 820357
29	Els van Duijvenbode	0318 526027

Augustus

05	Hannie Käminck	06 44256648
12	Rinie van der Leer	0317 756967
19	Wil Gouda	0318 820357
26	Els van Duijvenbode	0318 526027 (buitendag)

Onze website: www.hetvensterveenendaal.nl
Wie maandelijks de digitale nieuwsbrief van het Venster wil ontvangen, kan een mail sturen naar prcommissie@hetvensterveenendaal.nl

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: per 1 sept.
Jeanette den Ouden

Secretaris: mevr. José Kok
Zwanebloemstraat 26
6871 WN Renkum
Tel. 0317 319811,
E-mail: josekok66@gmail.com



het verhaal te ontdekken. We zullen, als we het hele verhaal besproken hebben, ook opnieuw aandacht besteden aan de vraag waarom het boek Ruth op het joodse Wekenfeest gelezen wordt.

Tom Dueck

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl

VAN HET BESTUUR: onze nieuwe voorganger:
Jeannette den Ouden.

Met vreugde laat het bestuur weten dat Jeannette den Ouden onze nieuwe voorganger wordt. Zij zal per 1 september 2018 aantreden. Tijdens het extra Arboretumberaad op 13 mei jl. is het voorstel daartoe met een overtuigende meerderheid aangenomen door de leden en vrienden van de Arboretumkerk.

Jeannette heeft laten weten zeer verheugd te zijn over deze uitslag. In de komende maanden gaat zij haar werk bij de Leiden Universiteit afronden, zodat zij in september fulltime bij ons aan de slag kan. Op 9 september wordt zij tijdens de Startzondag bevestigd, en dat zal zeker een feestelijke viering worden.

Namens het bestuur,

Jan Joost Kessler en Maaïke Prangma

LEERHUISDIENST 15 JULI: de volgende Leerhuisdienst waarin Afke Maas zal voorgaan is op 15 juli, deze dienst zal gaan over het vierde en laatste hoofdstuk van het kleine Bijbelboek Ruth.

We zullen kijken wat voor inzichten ons het slot van het verhaal over Naomi, Ruth en Boaz zal geven. Daarbij betrekken we natuurlijk weer andere Bijbelteksten om zo de diepere betekenis van

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

23

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei