

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD:

Omdat Rhenen in het schrijfrooster verschoven werd was er niemand voorbereid om een voorwoord te schrijven voor januari. 'Te druk, zo vlak voor Sint, ben bezig met kerst.' Allemaal legitieme redenen, maar een lege bladzijde met 'Hier had Rhenen kunnen staan' is toch ook te gek. Is er niet ook een gelijkenis met een man die gasten uitnodigt maar iedereen heeft iets anders? (Luc. 14:1-24) Hoe vaak gebeurt het niet dat er volkomen onverwacht een beroep op je gedaan wordt. Je moet altijd zorgen olie voor het lampje te hebben.

Laat ik beginnen met u allen een goed en gezegend 2019 te wensen. Alle afdelingen groot of klein en dan leg ik de nadruk op de kleine afdelingen waarbij zo vaak steeds op dezelfde mensen een beroep gedaan wordt. Iedere keer hetzelfde kleine groepje diehards die een afdeling draaiende houden. We geven niet op zolang er nog mensen komen. Sterkte het komende jaar!

Afgelopen zondag had ik het over vreugde en verdriet; omdat het de laatste zondag van het kerkelijk jaar was herdachten we de mensen die overleden zijn. Dat is verdriet, maar ook vreugde want uw vreugde is uw ongemaskerde verdriet (zegt Kahlil Gibran in De Profeet). De bron waaruit de lach opwelt is dezelfde die maar al te vaak gevuld was met uw tranen, hoe dieper verdriet in uw wezen kerft, hoe meer vreugde u kunt bevatten (einde citaat).

Zo zal het het komende jaar ook weer gaan, vreugde en verdriet wisselen elkaar af en door elkaar te steunen en te helpen komen we er wel. We vinden nieuwe wegen en houden onze verbondenheid in de geloofsgemeenschap vast.

Het hoort zo bij ons leven om dat met elkaar te delen. De volgende generatie denkt daar heel anders over, zij vindt hun verbondenheid soms in het massaal van iets getuigen. Dat kan een afscheid van iets of iemand zijn, dat kan gedeeld verdriet zijn, dat kan ook via de sociale media waar mensen hun medeleven betuigen. Mensen zijn op die manier ook verbonden.

We moeten in onze zingeving met de tijd mee gaan. Vroeger was het de kerk die ons de weg wees, nu zijn het de media die mede ons beeld vormen van in het leven staan. Alle kranten en tijdschriften hebben een katern zingeving of spirituele verdieping.

De programma's die de meeste afdelingen voor het komend jaar hebben, zien er hoopvol uit. Heel interessante sprekers die uit allerlei geledingen komen. Overal kunnen we van leren en onze geest scherpen.

Acceptatie van de nieuwe tijd is daarvoor nodig. Als we ons verzetten, krijgen we alleen maar ongenoegen; acceptatie schept mogelijkheden en geeft vreugde.

Als u dit leest zal het zo ongeveer Driekoningen zijn. Van heinde en verre kwamen de wijzen om het nieuwe leven te begroeten en zij hadden geschenken bij zich, niet zomaar geschenken, nee geschenken met een symbolische betekenis zoals Joh. Pameijer zegt in zijn boek: De Mythe van Christus:

'Het antwoord op de oude vragen naar de afkomst van de mens en de zin van zijn bestaan ligt verborgen in de betekenis van goud, mirre en wierook. God straalt oogverblindend door het edelmetaal goud. De bittere mirrebalsem druipt

uit de acacia-achtige boom op de aarde als teken van het goddelijke leven dat de aardse beperkingen op zich neemt en het kruis van stoffelijk leven draagt. De geurende wierook staat voor de toewijding van de aardse mens aan het bovenmenselijk mysterie van het Al.'

*Ik wens u alle goeds voor het nieuwe jaar,
Rhenen, Kiki van Holst-van der Waarde*

Regio-inspiratiedag zaterdag 23
februari 2019 in Bennekom
'De Bergrede, grondwet voor geluk' door **Hein Stufkens**

Na de inspirerende regiocursus van het vorige seizoen in Lunteren zijn wij blij dat Hein Stufkens weer helemaal uit Cadzand wil komen om ons opnieuw te inspireren.



Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de Romeinse filosoof Seneca al in de eerste eeuw. Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt: Jezus van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat samengevat.

Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op grote weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken.

In de Bergrede is de kern van de christelijke boodschap samengevat: het overstijgen van de ik-gerichtheid. En die boodschap heeft veel parallellen in andere grote spirituele en filosofische tradities, die eveneens zeggen dat geluk alleen te vinden is waar de mens de beweging maakt van selfishness naar selflessness. De vraagt om een spirituele revolutie, die misschien in onze tijd urgenter is dan ooit.

Programma:

10.30 - 12.30 uur Lezing met gesprek:
'De Bergrede, grondwet voor geluk'

3

12.30 uur lunch
13.30 – 16.00 uur workshop rond het thema
van de dag

En er zal zeker ook af en toe een lied klinken!

Hein Stufkens (1947) is filosoof, (zen-)leraar, spreker, schrijver en dichter. Van zijn hand verschenen zo'n dertig boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte hij mee aan tal van TV- en radioprogramma's op levensbeschouwelijk gebied. Sinds 2001 woont en werkt hij in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte Stufkens-Geerlings het franciscaans georiënteerde bezinnings- en cursuscentrum 'La Cordelle' stichtte. Behalve door de Jungiaanse psychologie en de westerse christelijke mystiek en gnosis is hij ook geïnspireerd door de wereld van het zenboeddhisme. Hij schreef onder meer: 'Spiritualiteit als levenskunst' en 'De Grondwet voor Geluk'. Voor informatie over de activiteiten en publicaties: www.lacordelle.nl

4
EENHEID

Datum: zaterdag 23 februari 2019
Tijd: 10.30 - 16.00 uur
Plaats: De Ontmoeting, Emmalaan 1
Bennekom
Kosten: € 30,- / € 40,- leden/niet-leden
(lunch inbegrepen)

Wanneer u zich nog niet opgegeven heeft, kunt u dat doen bij onderstaande personen:

Bennekom Loek Treep
treep@upcmail.nl

Ede Gerdine Gaikhorst
g.a.gaikhorst@outlook.com

Lunteren Johanna Scholte
jsm.scholte@gmail.com

VIERINGEN | JANUARI

Zondag 6 januari

Bennekom	10.30	Marien van den Boom	
Ede	10.30	mevr. L. van Laar	VN
Lunteren	10.30	Henk van Tilburg, aansluitend nieuwjaarsborrel	
Oosterbeek	10.00	Epifanie, ds. Peter Nissen	R
Renkum	10.30	intrede dienst Mignon van Bokhoven	VN
Rhenen	10.30	nieuwjaarsbijeenkomst eigen leden	
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	nieuwjaarsviering, Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

Zondag 13 januari

Bennekom	10.30	Zin op Zondag: 'En nu alleen de liefde nog', Carolien Roodvoets	
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	ZinGdag, Geertje Timmers en Juliëtte Stout	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. A. G. Ochtman-de Boer	R
Renkum	10.00	dienst verzorgd door leden	
Rhenen	10.30	mevr. K.M. (Kiki) van Holst-van der Waarde	VN
Veenendaal	10.00	Bert Cozijnsen	VN
Wageningen	10.00	Monique van Zoest	VN

Zondag 20 januari

Bennekom	10.00	eenheidszondag o.a Peter Samwel, Brinkstraatkerk	
Ede	10.30	dhr. H. J. Boerkamp	RK
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	bidweek voor de eenheid - oecumenische dienst	
Renkum	10.00	mevr. M. van Zoest	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte met Marjo van Rijnsoever en Gerrit van Santen	
Wageningen	10.00	geen dienst in de Arboretumkerk, 15.00 uur interkerkelijke viering in Bevrijdingskerk	

Zondag 27 januari

Bennekom	10.30	Eric Corsius	
Ede	10.30	lezing: 'De spiritualiteit van de Vrijmetselarij' door dhr. K. Musch	
Lunteren	10.30	lezing, Marjolein Tiemens	
Oosterbeek	10.00	ds. Annemarieke van der Woude	R
Renkum	10.00	ds. H. Noordeman	PKN
Rhenen	10.30	mevr. ds. M.M. (Monique) van Zoest	VN
Veenendaal	10.00	Marieke de Vries- Hofman	VN
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

ALGEMENE AGENDA | JANUARI

8	Rhenen	film Amnesty, Loveless, Andrej Zvagintsev (2017)	20.00
8	Bennekom	open Tafel	17.15
10	Renkum	Rob Schrama vertelt over vrouwen en vrede	15.00
10	Bennekom	lezing over Oikocredit door Aafke Mandersloot	20.00
11	Renkum	meditatieve dans	10.00
12	Bennekom	workshop Ademen en verstillen	10.30 - 16.30
15	Renkum	stiltekring	12.00
17	Lunteren	filmavond 'Shine'	19.30
17	Renkum	koffie met Clara Anthonisse	10.00
18	Renkum	meditatieve dans	10.00
19	Bennekom	opening expositie	15.00
19	Rhenen	excursie, bezoek Centraal Museum Utrecht	??.00
19	Rhenen	schildersworkshop: 'Breng kleur in een wit landschap', Monique Roest en Nicolette Kool	10.00 - 15.00
20	Rhenen	solo toneel: 'Die Ik Ben', Kirsten Benschop	10.30
22	Bennekom	eetcafé van Ontmoeting	17.45 - 19.45
25	Renkum	meditatieve dans	10.00
25	Rhenen	koffie met Monique	10.00
27	Ede	lezing: 'De spiritualiteit van de Vrijmetselarij' door dhr. K.Musch	10.30

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekeradres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



VAN HET BESTUUR: op dinsdag 20 november 2018 mochten wij onze ledenvergadering houden in de Ontmoeting waarin niet alleen het afgelopen verenigingsjaarjaar de revue passeerde maar tevens een vooruitblik werd geworpen op het seizoen 2018-2019. Dit ook vooral omdat onze voorganger en inspirator Peter Samwel ons, om hem moverende redenen per 1 september 2019 –einde van zijn contracttermijn-, zeer tot onze spijt, zal verlaten.

Het bestuur is bezig het profiel van de voorganger en van de afdeling zoals gehanteerd bij zijn benoeming te updaten en in een extra algemene vergadering in januari aanstaande aan de leden voor te leggen. Op de oproep van het bestuur om zitting te nemen in de te benoemen benoemingsadvies commissie hebben zich intussen voldoende kandidaten beschikbaar gemeld zodat in januari 2019 de advertentie de deur uit kan. Intussen voert het bestuur verkennende gesprekken met het bestuur van de afdeling Lunteren om te bezien of tot een gezamenlijke aanstelling kan worden gekomen en ook of een intensievere samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

Een ander punt dat op deze ingelaste algemene vergadering opnieuw ter discussie gesteld zal worden is het lidmaatschap van Vrijzinnigen Nederland. Zoals vermeld in het jaarverslag is er landelijk de nodige discussie ontstaan naar aanleiding van het rapport 2020, met name waar die zich toespitst op de vraag over het lidmaatschap. Wie is lid van Vrijzinnigen Nederland ? Zijn dat de autonome afdelingen zoals bepleit door een viertal afdelingen of zijn dat de leden van de lokale afdelingen die automatisch lid (geworden) zijn van de landelijke vereniging ? Soms misschien wel zonder dat te weten hoewel de afdeling daarvoor wel een vast bedrag moet afstaan per lid aan het landelijk bestuur. Ook is er verwarring over het lidmaatschap zelf waar steeds meer begunstigers en/of vrienden, ook bij de afdeling van Vrijzinnigen Bennekom de vieringen en andere activiteiten bezoeken maar die geen lid (willen)zijn van de landelijke vereniging. In april is er daarom een extra landelijke ledenvergadering om hierover na enige jaren van discussie helderheid te krijgen. Een helder mandaat van de afdeling is daarvoor noodzakelijk.

Tenslotte de Eénheid. Besloten is dat de afdeling die in een enquête voor 80 % zich had uitgesproken voor de digitale versie met ingang van 1 januari 2019 zal overgaan tot de Eénheid in digitale vorm op A-4 formaat hetgeen geheel in overeenstemming is met het besluit van het algemeen bestuur van de stichting Zuid-Veluwe-Vallei van april 2018. Toen is namelijk besloten dat medio 2018 die omzetting zou plaatsvinden. Het formaat doet trouwens niets af aan de inhoud . die kan op dezelfde wijze gecommuniceerd worden. Voor de leden die niet over een computer beschikken zal zorg gedragen worden dat er na verschijning van

de Eénheid voldoende papieren exemplaren beschikbaar zijn in de Ontmoeting.

JS

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In januari is dat op de 8^e om 17.15 uur. Nieuwe kokers /kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

DONDERDAGAVONDLEZING: 'Oikocredit' door **Aafke Mandersloot** Wereldwijd hebben zo'n 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Vaak omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen. Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen onderneming, hebben ze weinig kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. De lezing is gratis. U hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

Datum: donderdag 10 januari
Aanvang: 20.00 uur

WORKSHOP: 'Ademen en verstillen'; oefen- en meditatiedag door Peter Kampschuur

Datum: zaterdag 12 januari
Tijd: 10.30 – 16.30 uur
Kosten: € 30,- / € 40,- leden/ niet leden
Opgave via de site of opgavenformulier in programmaboekje

ZIN OP ZONDAG: 'En nu alleen de liefde nog' door **Carolien Roodvoets**. We leven in een hectische tijd, waarin we drukke banen proberen te combineren met een leuk en inspirerend sociaal leven en een fantastisch liefdes- en gezinsleven. We hunkeren misschien meer dan ooit naar een warme liefdevolle en intieme relatie waarin we ons verbonden en geborgen voelen, maar we besteden wellicht minder dan ooit tijd en energie aan het opbouwen van een fijne relatie. Wat is er aan de hand? Muziek van **Ocho Manos** met 4 gitaristen.

Datum: zondag 13 januari
Tijd: 10.30 uur

ONTMOETING IN KUNST: in de serie Ontmoeting in Kunst is in De Ontmoeting van 19 januari t/m 17 februari 2019 werk te zien van **Margaret Bokdam - Schilderijen** en **Hetty van de Zande - Keramisch werk**

Feestelijke opening 19 januari – 15.00 uur
Zaterdag 19 januari en zondag 17 februari geopend van 14.00 – 17.00 uur
Of op telefonische afspraak 06 30709180 www.vrijzinnigenbennekomp.nl

Margaret Bokdam - Pas laat in haar leven heeft zij het schilderen ontdekt. Aanvankelijk was zij vooral cognitief bezig, waarbij haar creativiteit zich beperkte tot handvaardigheid. Tijdens een kunstzinnig jaar ontdekte zij de sluiertechniek, waarbij dunne transparante laagjes aquarelverf over elkaar worden gelegd - als sluiers - steeds nadat de vorige laag is gedroogd. Haar eerste sluiering raakte haar diep. Ze had het gevoel dat iets zich wilde uitdrukken via haar handen. Een voor haar nieuwe ervaring. Dit leidde tot haar aanmelding bij de opleiding tot kunstzinnig therapeut aan Academie de Wervel in Zeist. In die vier jaar is haar

kunstzinnig oog voortdurend geschoold door tekenen, schilderen en boetseren. Het werd voor haar een vreugdevolle reis door kleur en vorm, licht en duister, kunst- en mensheidsgeschiedenis, antroposofie en therapie. Na de Wervel is zij begonnen om ook met olieverf te schilderen. Ze ontdekte dat ze daarmee ook sluierachtig kon werken. Daarnaast maakt zij ook werken die stevig en donker in de kleur zijn. Alsof zij op die manier twee werelden onderzoekt die beiden met haar te maken hebben. Meestal laat zij zich leiden door de kleur en merkt al schilderend waar het beeld naar toe gaat. Dan ontstaan vaak abstracte beelden, die een herkenning oproepen van een gevoel of een ervaring.

Soms ook schildert zij voorstellingen die lijken op beelden uit de zintuiglijk waarneembare wereld. Door daar iets aan toe te voegen wil zij laten zien dat er krachten zijn die vanuit de aarde en de kosmos inwerken. De serie over IJsland - een groot deel van de nu geëxposeerde werken - is op die manier tot stand gekomen.

Hetty van de Zande - *Hetty is geboren en getogen op Curaçao en kwam naar Nederland voor haar opleiding tot docent tekenen aan de Kunstacademie in Arnhem. Ze heeft bijna 30 jaar les gegeven op diverse creativiteitscentra in en rond Arnhem. Ook heeft ze nog een aantal jaren meegewerkt aan Beeldende Theater Projecten. De afgelopen 10 jaar is ze meer toegekomen aan haar persoonlijke werk : schilderen en fotografie en sinds 3 jaar is ze met keramiek bezig, haar nieuwe passie . De indrukken van de onderwaterwereld uit haar jeugd zijn daarbij veelal haar inspiratiebron. Meer van haar werk is te zien op haar website: www.hettyvandezande.nl*

MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT: van 20 januari tot 16 februari LE(E)F! Leven met lef? De Raad van

Kerken Bennekom organiseert tijdens 'de maand van de spiritualiteit' mogelijkheden van inspiratie en bezinning voor jong en oud rond het thema LE(E)F! De Eenheidszondag is hier een onderdeel van.

EETCAFÉ VAN ONTMOETING: het Eetcafé wordt georganiseerd op elke **vierde dinsdag** van de maand van 17.45 tot 19.45 uur. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact te bieden. Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijd verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: **'Leven'**.

Datum: dinsdag 22 januari
Tijd: 17.45 uur - 19.45 uur

VAN DE LEDEN: *opgezegd als begunstiger:* mevr. G. Appelmann. *Overleden:* dhr. G Zijlstra op 6 december 2018. *Verhuisd:* mevr. E.G. Schouten naar Da Costastraat 5 6824 NT Arnhem.

VAN DE PENNINGMEESTER: opbrengst van de collecte van 25 november: Water voor Kenia bedroeg € 250,47 Alle gevers hartelijk dank!

PENDELDIENST: minder mobiele leden / begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopendeldienst.

Als u wilt rijden, geef u zich dan op bij Inge Reitsma-Vink. tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921 U kunt bellen op *vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.*

Het actuele programma is te vinden op www.vrijzinnigenbennekom.nl Het programma van de maand voor de spiritualiteit staat hier ook op.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: pastoraal medewerker
Marieke de Vries
Tel.: 06 53569094,
e-mail: pastoraat@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
Tel.: 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl



KERST2018: ook dit jaar heeft de activiteitencommissie weer voor de aankleding van de kerk gezorgd om de kerk een sfeervolle uitstraling te geven. Als basis is voor een prachtige alternatieve kerstboom gezorgd. Het werd een boom die door en voor leden is gemaakt. Vele

schoenendozen zijn in de voorgaande weken versierd door de leden waardoor de boom een geheel eigen karakter kreeg.

Daarnaast een prachtig bloemstuk voor de adventstijd en overal kersversiering. Dit alles gaf aan de adventsperiode en de kerstdagen een mooie warme sfeer.

MAANDAGMIDDAGONTMOETINGEN: op maandag 14 januari is er een ontmoeting met de Vrijzinnige afdeling Lunteren. Enkele leden uit Lunteren komen zich voorstellen en vertellen over wat de afdeling Lunteren inspireert en energie geeft. Deze middag kunt u gebruiken om kennis te maken met de collega afdeling in de buurt. Een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. U bent van harte welkom om mee te

praten. De koffie staat klaar om 14.00 uur.

VAN DE LEDEN: *opgezegd:* Dick Westerbeek heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Dick is jaren lang lid geweest in Ede. Na zijn verhuizing naar Apeldoorn kon hij nog geen afscheid nemen en bleef hij begunstiger van Ede. Inmiddels heeft Dick zijn plek in Apeldoorn gevonden en neemt hij nu afscheid. Het is goed dat Dick een warm welkom heeft gevonden bij de Vrijzinnig Protestanten in Apeldoorn en wij wensen hem alle goeds toe.



Een selectie uit het seizoen 2018-2019

Volledige programma: www.bespreekhetsamen-ede.nl

Op *maandag 7 januari 2019* om 20:30 uur in de parochiecentrum van Katholiek Ede, **Drie Koningenspel: Middeleeuws toneelstuk**
In het Drie Koningenspel (geheel gezongen) wordt gangbare taal gebruikt. En wat vooral ook opvalt in het Drie Koningenspel zijn de diepe, meditatieve stiltes, waarin toch heel veel gebeurt.

Op *donderdag 10 januari 2019* om 20:00 uur in de Kerkelijk Centrum Emmaüs door Peter Samwel

Reïncarnatie, zin en onzin

Meer dan twee miljard mensen wereldwijd geloven in reïncarnatie. In Nederland is dat meer dan 20%. Niemand kan dus zeggen dat deze levensfilosofie 'onzin' is. Peter verdiept zich in het thema sinds 1984.

Op *maandag 14 januari 2019* om 20:00 uur in de Kerkelijk centrum Emmaüs door Marijke van den Bos

Dagboekfragmenten Ety Hillesum

Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw, die een dagboek bijhield tijdens de oorlogsjaren 41-43. We lezen een aantal fragmenten om een beeld te krijgen van haar levensvisie en wat die voor ons kan betekenen.

Op donderdag 24 januari 2019 om 20:00 uur in de De Open Hof, Hoflaan 2 Ede door dr. Bruno Nagel

Eckhart op het kruispunt van oost en west

De middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent vaak grote aantrekkingskracht uit op mensen die zoeken naar verdieping van hun christelijk perspectief op het bestaan.

LEZING: 'De spiritualiteit van de Vrijmetselarij' door **dhr. K. Musch**

De vrijmetselarij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit. Die is vooral gestoeld op de twee belangrijkste bronnen van symboliek, het licht en de bouwsymboliek. Maar er is meer. Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: vrijmetselaren proberen een beter mens te worden. Dat vraagt om inzet en aandacht.

Karel Musch (Bergen, 1947) was na politiek-bestuurlijke functies (statenlid, wethouder) adviseur in de gezondheidszorg. Van 2002 tot 2014 heeft hij samen met zijn vrouw een seizoensherberg voor pelgrims geleid in de Franse Bourgogne. Hij was lange tijd moderator/coach voor leiderschapsleergangen. Karel is

publicist en publiceerde eerder de studie 'En nu het mooie van de islam...'. Hij publiceert met grote regelmaat in tijdschriften van de vrijmetselarij maar ook in andere media, een enkele keer in het Engels. Zijn nieuwste boek heet: 'De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij' en wordt uitgegeven door Aspekt.

Datum: zondag 27 januari

Tijd: 10.30 uur

Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van 5 euro wordt op prijs gesteld.

AUTODIENST: wilt u gebruik maken van de autodienst: bel gerust één van de volgende nummers:

Hilde Hijwegen 415461

Jan Wamelink 636620

Ingrid Neuteboom 635461

Nelke Schaap 06 30061630

11

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



06
13
20
27

ds. J.P. prenger
pastor J.A. Lucassen
ds. J.P. Prenger
ds. B. Piepers

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevh@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



VAN HET BESTUUR: een mooi jaar hebben we met elkaar beleefd; daar mogen we dankbaar voor zijn. Op zondag 6 januari hopen we, na de viering, met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. U bent allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst!

Met ingang van dit jaar werken we met een nieuw contributiesysteem. Leden/begunstigers betalen niet meer apart bij vieringen en activiteiten (behalve de grotere), deze kosten worden verwerkt in de jaarlijkse (nu verhoogde) contributie. De kosten hieronder aangegeven bij de activiteiten zijn dan ook bedoeld voor niet-leden.

ZINGDAG: lekker met z'n allen zingen! Dit is de derde van de 4 ZinGdagen dit seizoen, waarbij een aantal liederen wordt ingestudeerd. Te denken valt aan Taizé- liederen, canons, eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Aanmelden is niet nodig.

Datum: zondag 13 januari
Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur
Leiding: Geertje Timmers en Juliëtte Stout
Kosten: richtbedrag € 2,-

FILMAVOND: 'Shine', Australische romantische film (1996), geregisseerd door Scott Higgs.

De film gaat over het leven van David Helfgott, een Australische pianist. Hij is zowel bekend door zijn schizo-affectieve stoornis als door zijn pianospel. Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met een kop koffie of thee. Om 20.00 uur begint de film en na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken.

Datum: donderdag 17 januari
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
Contactpersoon: Daan Jordens, 0342-491297
Kosten: richtbedrag € 5,-

LEZING: 'Tien geboden voor het milieu', door **Marjolein Tiemens**.

Steeds meer mensen zien in dat de manier waarop we met de Aarde omgaan niet langer kan en zijn op zoek naar andere, nieuwe wegen. "Als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan." schrijft paus Franciscus in Laudato Si'. Het besef dat alles met alles samenhangt is van cruciaal belang om daadwerkelijk tot een duurzame levensstijl te komen. De tien geboden voor het milieu zijn een soort wegwijzers die, uitgaande van een Bijbels wereldbeeld, hier richting aan kunnen geven. Marjolein Tiemens zal met voorbeelden laten zien hoe deze leidende principes ons kunnen inspireren en hoe we ze concreet kunt maken in onze dagelijkse keuzes, vanuit het motto Groen Geloven is Duurzaam Doen, vanuit het hart.

Personalia: Marjolein Tiemens-Hulscher heeft plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en heeft 25 jaar onderzoek gedaan voor zowel de gangbare als de biologische landbouw. Nu geeft ze, onder de naam Groen Geloven, cursussen, lezingen en workshops op het gebied van geloof en duurzaamheid.

Datum: zondag 27 januari
Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur
Kosten: richtbedrag € 5,-

STILTE-UUR: met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: 6, 13, 20 en 27 januari
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
Contactpersoon: Theresia Kamphuys,
theresiakamphuys@gmail.com
Kosten: € 2,- per avond

CONCERT LENNY KUHR: 'Het lied gaat door' op zondagmiddag 3 februari.

Vanwege de grote verwachte opkomst is het noodzakelijk u vooraf aan te melden. In tegenstelling tot wat in ons programmaboekje staat, gaat dit aanmelden via info@vrijzinniglunteren.nl. Zodra uw betaling binnen is is uw reservering definitief.

'Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden.'

Personalia: Met haar stem die nog niet aan glans en aan kracht heeft ingeboet en met haar voortdurende passie voor het lied en de

liedkunst blijft ze, zolang het haar is gegeven zingen en blijft ze op deze wijze haar verhaal vertellen.

Datum: zondag 3 februari
Tijd: vanaf 13.30 uur inloop
Aanvang optreden: 14.00 uur (2 x 50 min. met pauze)
Kosten, ook voor leden: € 15,- inclusief 1 drankje.
Extra drankjes zijn voor € 1,- verkrijgbaar.

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek



MEDITATIEF MOMENT: steeds op de eerste donderdagavond van de maand is er in de grote consistorie van onze kerk een 'Meditatief moment'. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we – huiswaarts. Het thema wordt bepaald door het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **ds. Peter Nissen** (peterjanissen@hotmail.com) of met Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl).

Datum: donderdag 3 januari
Aanvang: 20.00 uur

LUNCHBIJeenKOMST OVER RELIGIES IN SYRIË: ons lid **Michiel Moerdijk** heeft in 2006 met een vriend een reis gemaakt door Syrië en Zuidoost-Turkije om op zoek te gaan naar de wortels van het christendom. Zij logeerden voornamelijk in kloosters van de Syrisch-Orthodoxe kerk. Het land was toen nog rustig, de mensen erg aardig en gastvrij. (Turkije was toen en nu een andere

zaak.) De contacten met de kloosters waren een ervaring op zich, vooral omdat er na enige tijd duidelijk werd waarin de westerse christelijke kerken van de oosterse verschillen, maar vooral ook waarin ze overeenstemmen.

Aan de hand van zo'n 100 dia's en kaartjes zal Michiel Moerland onder de titel 'Syrië toen: impressies van een reis langs verschillende religies' deze ervaringen toelichten. Op grond hiervan zult u mogelijk ook de huidige situatie in Syrië en de speciaal naar Nederland gevluchte christenen wat beter kunnen begrijpen.

Aanmelden kan t/m 9 januari bij Gerda Versteegen, bij voorkeur per mail op gverstee@xs4all.nl of tel. 026 333 6114

Datum: vrijdag 11 januari
Tijd: van 12.00 tot ongeveer 13.30 uur
Kosten: inclusief een gezonde driegangenuitlunch
€ 10,00 voor leden en vrienden,
voor anderen € 12,50

LEZING OVER PASSIEMUZIEK EN LIJDENSVERHALEN: onder de titel '**Met Passie op weg naar Pasen**'.

Met het 'lijdensverhaal in Bijbel en muziek' gaan we in de eerste maanden van het nieuwe jaar tijdens drie avonden luisteren naar passiemuziek en de lijdensverhalen uit de Bijbel lezen.

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach blijft jong en oud ontroeren, ook mensen die weinig met het christelijk geloof zeggen te hebben. Dat komt natuurlijk door de meesterlijke muziek, maar ook doordat het lijdensverhaal dat erin wordt bezongen, zulke diepmenselijke trekken heeft. Veel van dat verhaal herkennen wij in ons eigen leven: teleurstelling, eenzaamheid, beproeving, verraad, verdriet, maar ook overgave, troost en hoop. Het zijn gevoelens en

ervaringen die ook in het televisiespektakel The Passion terugkeren.

Tijdens drie avonden (31 januari, 21 februari en 28 maart) lezen en vergelijken wij de vier lijdensverhalen die in het Nieuwe Testament te vinden zijn en luisteren we naar muzikale verbeeldingen van dat verhaal uit de lange westerse muziekgeschiedenis, van gregoriaans tot Arvo Pärt.

De bijeenkomsten worden geleid door **Peter Nissen**. Hij is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit en remonstrants predikant in Oosterbeek.

Datum: donderdag 31 januari
Tijd: 20.00 tot ongeveer 22.00 uur
Kosten: inclusief drankje € 7,50 voor leden en vrienden en € 10,00 voor anderen
aanmelden niet nodig

Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vanaf januari 2019:
mevr. M. van Bokhoven

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



INTREDE DIENST: op 'Drie Koningen' zal mevr. ds. M. Fernhout **Mignon van Bokhoven** bevestigen als voorganger van onze geloofsgemeenschap.

Datum: zondag 6 januari
Aanvang: **10.30 uur** (een afwijkende tijd i.v.m. gasten van buiten)
Plaats: Rijnkapel

VROUWEN EN VREDE: Rob Schrama ondersteunt met raad en daad initiatieven in Palestina en Israël die bijdragen aan vrede die vooral door vrouwen worden georganiseerd. Zo marcheerden op 21 september 2018, de internationale Dag van de Vrede, vrouwen van Bethlehem naar Jeruzalem met 'Resolutie 1325' van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Hierin staat dat vrouwen over de hele wereld meer politieke invloed moeten gaan nemen. Rob Schrama zal onze vragen beantwoorden met een fotorige PowerPointpresentatie.

Datum: donderdag 10 januari
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEVE/SACRALE DANS: In de winter als de bomen kaal zijn, nemen we het thema '**Bomen**'

als inspiratie voor de dansmorgens in januari. Er zijn veel dansen gemaakt over dit thema en die zullen we zeker doen.

Datum: vrijdag 11, 18 en 25 januari
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

VIERING DOOR LEDEN: zondag 13 januari zal de viering worden verzorgd door een aantal mensen van onze geloofsgemeenschap. Het thema zal later aangekondigd worden.

VOEDSELBANK KRAT: de voedselbank krat wordt de laatste maanden goed gevuld! Fijn! De voorraad werd voorheen ongeveer 1x per twee maanden opgehaald.

Wij brengen tegenwoordig de kratten zelf naar Wageningen. Dan kunnen we de spullen iets vaker afleveren.

Toch blijft belangrijk dat u let op de houdbaarheidsdatum op de verpakkingen.

Bij de krat ligt een lijstje waarop gewenste artikelen staan. Ook b.v. tandpasta en shampoo zijn zeer gewild.

Met dank aan alle enthousiaste 'krattenvullers'!

STILTEKRING: een kleine groep komt iedere maand bij elkaar om vanuit de stilte verbinding te zoeken met de vrede in zichzelf, hun omgeving en de wereld.

Datum: dinsdag 15 januari
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

KOFFIE MET CLARA ANTHONISSE: Clara laat een aantal van haar schilderijen zien en vertelt hoe deze zijn ontstaan. U mag zelf ook zeggen wat u er in ziet en wat u opvalt.

Datum: donderdag 17 januari
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

KLOOSTERDAGEN: van 21 - 24 januari gaat er een groep naar de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Contact persoon is Jelly Hoepman

JAARLIJKSE MAALTIJD: we kunnen weer genieten van een gezamenlijke maaltijd, waarbij ieder iets meeneemt, zelf gemaakt of gekocht. Er komt een affiche in de hal waar u zich kunt opgeven. **Hulp gevraagd om rond 11.45 uur de kerk in te richten!** Telefonische opgave is ook mogelijk bij Henk Spijker (0317 313 905) of Jan Weel (026 333 6792).

Datum: donderdag 25 januari
Aanvang: 18.00 uur
Plaats: Rijnkapel

VAN DE LEDEN: *verhuisd:* mevr. E. Kellenbach (Ellen) naar Louise de Colignylaan 83, 4461 SM Goes. *Nieuwe vriend:* mevr. W. de Bruin (Wilma). Utrechtseweg 62-1, 6866 CM Heelsum

ACTIVITEITEN:

10	thee met Rob Schrama	15.00 uur
11, 18, en 25	meditatieve dans	10.00 uur
15	stillekring	12.00 uur
16	tuingroep	09.30 uur
17	koffie met Clara Anthonisse	10.00 uur
25	jaarlijkse maaltijd	18.00 uur

AUTODIENST:

06	Franciska Krijnen	0317 310507
13	Hendrik Harssema	0317 314328
20	Rachel Wierenga	0317 315671
27	Gerrit Bollen	0317 313233

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (februari 2019) doorgeven voor 1 januari aan Jenny de Zwart. jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen

FILM: Amnesty **'Loveless'**. De ouders van de twaalfjarige Aljosja, Boris en Zhenya, zijn in een vechtscheiding verwickeld. Boris heeft een vriendin die zwanger van hem is en Zjenja gaat om met een rijke oudere man. Tijdens een van hun vele ruzies verdwijnt Aljosja. De opsporing



verloopt traag, niet alleen omdat de politie weinig haast maakt, maar ook omdat de ouders meer aandacht voor hun scheiding en nieuwe relaties dan voor hun zoon hebben. De film, die vanwege zijn maatschappijkritiek geen steun van het Ministerie van Cultuur kreeg, doet zijn naam (letterlijk: zonder liefde) eer aan: Aljosja is het slachtoffer van liefdeloze ouders die ook in hun nieuwe relaties alleen egoïsme kennen. *Regie: Andrej Zvjagintsev (2017) Met: Matvej Novikov (Aljosja), Zjenja (Marjana Spivak), Boris (Aleksej Rozin) e.a. Russische film, Russisch gesproken, 127 minuten*

Datum: dinsdag 8 januari
Aanvang: 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

EXCURSIE: Bezoek Centraal Museum Utrecht

Daarna staat het Centraal Museum Utrecht op het programma. Daar wordt de expositie: 'Utrecht, Caravaggio en Europa' georganiseerd. Tussen 1600 en 1630 bezochten veel kunstenaars Rome waar ze dezelfde kerken en collecties bezochten. Ze schilderden dezelfde thema's, dezelfde inspiratiebronnen. De tentoonstelling in Utrecht belicht juist de verschillen tussen de Europese navolgers van Caravaggio. De werken worden thematisch gepresenteerd.

Datum: zaterdag 19 januari

SCHILDERSWORKSHOP: 'Brenge kleur in een wit landschap' gegeven door **Monique Roest** en **Nicolette Kool**

Langzaam verdwijnen de donkere dagen. Het licht en de kleuren komen weer terug. Dit proces gaan we vandaag vertalen in een schilderij. We schilderen met acrylverf op een groot doek

en beginnen met het aanbrengen van een structuur. Zo ontstaat een winterse witte wereld. Na de lunchpauze gaan we kleur aanbrengen in dit witte landschap. We zijn na de winter allemaal toe aan kleur. We nemen zo alvast een voorproefje op de lente.

Ervaring met schilderen is niet nodig voor deze workshop. Trek wel kleren aan die vies mogen worden.

Wat is Het Kunstbuffet?

Op zoek naar een inspirerend en onvergetelijk uitje? Zoek je een unieke invulling voor een teamuitje, teambuilding, verjaardag, reünie of vrijgezellen avond? Dan is het Kunstbuffet het antwoord! Tijdens Het Kunstbuffet word je op een kunstzinnige manier uitgedaagd. Je zult verrast zijn over het resultaat. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor een persoonlijk Kunstbuffet.

Voor inspiratie over mogelijkheden kun je op onze website kijken: www.hetkunstbuffet.nl

Wij zijn twee enthousiaste vrouwen die hun passie voor kunst graag met anderen willen delen. Zo is Het Kunstbuffet ontstaan. Monique werkt als zelfstandig kunstzinnig coach. Nicolette geeft in haar praktijk holistische workshops/tekenlessen.

Opgave voor 5 januari 2019 bij: Miriam Elfrink, miriam.elfrink@planet.nl, tel 06 57786638

Lunch: we willen graag met elkaar de lunch delen. Dus als iedereen iets meeneemt wat gedeeld kan worden dan maken we er een lekker buffet van. Wij zorgen voor een vegetarische soep.

Kosten zijn inclusief materiaal, koffie/thee en iets lekkers. Aan het eind van de workshop ga je naar huis met je eigen kunstwerk.

Datum: zaterdag 19 januari
Aanvang: 10.00-15.00 uur
Kosten: € 45,- (contant op de dag zelf)

SOLOTONEEL: 'Die Ik Ben' door Kirsten Benschop

DIE IK BEN is een confrontatie met het 'dikke ik tijdperk' waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om ons heen te bouwen en waarin 'geluk' een doel op zich lijkt te zijn geworden.

In DIE IK BEN graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf-)spot duikt ze in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.

Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en onze omgeving? Of willen we dat misschien ook niet? Verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de zoveelste therapeut.

DIE IK BEN rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient accepteert zoals die is? En is contact niet veel wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?

DIE IK BEN rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient accepteert zoals die is? En is contact niet veel wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?

Idee, tekst en spel: Kirsten Benschop
Spelregie: Margreet Blanken
Techniek: Jasper Verburgh
Productie: K'onTour Theater
Speelduur: 80 minuten

Datum: zondag 20 januari
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: € 13,00 / € 9,00 leden en begunstigers

AUTODIENST:

06	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
13	dhr. A. v Holst	0317 613 597
27	dhr. J Mulder	0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 februari 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. e-mail: woukje@gmail.com

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Petra Wubs
Linge 60
3904 NC Veenendaal
Tel.: 0318-500547/0681898232
Email: petrawubs60@gmail.com



Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

MEDEDELINGEN: *bericht van de bestuursafel.*

De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling zit erop. Fijn dat er versterking is gekomen want er waren veel agendapunten waarover een beslissing genomen moest worden.

Omdat we als bestuur willen uitgaan van iemands kwaliteiten en niet van een papieren rolverdeling zijn we eerst in gesprek gegaan over een herschikking van de taken. Dit betekent een verschuiving van verantwoordelijkheden waarbij Martin Schuitemaker financiën onder zijn hoede neemt en Petra Wubs de regelzaken. De commissies hebben allemaal een eigen contactpersoon binnen het bestuur waar ze op terug kunnen vallen met vragen, aanvullingen enz. Deze lijst wordt binnenkort gepubliceerd zodra Petra het secretariaat voor zichzelf heeft ingericht.

We hebben enkele zaken in gang gezet naar aanleiding van besluiten die door de ALV zijn genomen. Er is een 'GO' gegeven om de verwarming in de grote zaal te gaan vervangen voor infraroodpanelen, er zijn initiatieven genomen om de activiteiten binnen Het Venster op andere momenten dan de zondag uit te breiden. Dit om binnen Veenendaal als Het Venster meer in beeld te komen. Heb je suggesties voor activiteiten welke passen in de visie van Het Venster? Laat het weten.

Binnen de landelijke vereniging Vrijzinnigen rommelt het momenteel. Ook daar is behoefte aan uitbreiding in het bestuur, er zijn een aftredende voorzitter en een bestuurslid boos opgestapt. Verder liggen er verontruste brieven van diverse afdelingen/personen die om aandacht vragen. Kortom 'reuring' genoeg voor de komende landelijke ALV te Hilversum. Hier zijn overigens alle vrijzinnige leden welkom om hun stem te laten horen. Heb je interesse, laat je dan horen, wellicht kunnen we het vervoer samen regelen. Als laatste ontvangen jullie binnenkort een uitnodiging voor een inspiratieweekend, waarin we met elkaar in gesprek gaan over tsja, waarover niet eigenlijk). Hartelijke groet namens het bestuur, Herman de Rijk

Financieel: Met tevredenheid kan er geconstateerd worden dat vrijwel iedereen in 2018 zijn/haar bijdrage aan Het Venster heeft voldaan. We zitten op een totaal bedrag, inclusief de nog te ontvangen automatische overschrijvingen, op een totaal van € 9.802,-. Dat is n et geen € 10.000,-. Als dat ene lid nu ook nog zijn/haar bijdrage levert, dan halen we misschien toch weer die magische grens van 10.000,-!

Je bijdrage aan Het Venster elke maand automatisch door de bank laten overschrijven is heel gemakkelijk. Je hebt er geen omkijken meer naar! En dat is meteen het nadeel, want daardoor denk je er ook niet aan, dat in de loop der jaren die bijdrage van jou misschien wel een beetje omhoog kan. Kijk eens naar je automatische bijdrage van deze maand: kan er in 2019 een beetje bij? Hartelijke groet, Wil Gouda

In gesprek met Herman de Rijk: *'Ik kan me geen mooiere dag bedenken voor dit gesprek*

... 'Dit was een zin die een paar keer terugkwam in deze ontmoeting met Herman de Rijk. We zitten bij het grote raam achterin de lange doorzonwoning waar Herman met Inez woont. We kijken uit op de diepe achtertuin met veel groen en - her en der verspreid - wat kleinere en grotere kunstobjecten. Achterin wordt de tuin door een brede rustieke schuur annex kantoor/ werkruimte begrensd, met daarachter een hele rij hoge beuken en eiken, die nog niet al hun blad hebben laten vallen. We keuvelen wat over het snoeien van de leilindes, het ruimen van het blad, en de inrichting van de tuin waar sinds vorig jaar ook een vijver bij gekomen is. Stil kijken we naar buiten en genieten van de rustgevende aanblik. De zon kleurt alles nog mooier...

Wie is Herman? Hoe zou je jezelf willen beschrijven? vraag ik hem dan.

Met verraste blik kijkt Herman me aan, maar dan komt hij al snel met wat steekwoorden:

'Open, humorvol, rechtvaardig, en - in zekere zin - creatief'

Als ik vraag wat hij precies met 'in zekere zin creatief' bedoelt, raken we aan de praat over wat Herman onder creativiteit verstaat. Hij vertelt dat hij ieder jaar zelf zijn nieuwjaarskaarten maakt/ ontwerpt, vroeger al zelf, maar sinds hij met Inez is, samen met haar. Hij laat me vast de kaart voor 2019 zien: 'In het maken van dingen ben ik best perfectionistisch; ik kan me er helemaal in verliezen. Maar als het op een bepaald moment niet lukt, kan ik dat ook accepteren. Mijn kwaliteit is ook mijn valkuil: snelheid! Want als ik ergens aan begin, moet het ook af! Ik wil in de 'flow' zijn tot het af is. Houtbewerken is ook een passie van me en tevens een soort meditatie.'

Op de vraag hoe anderen Herman zien/kennen, antwoordt hij:

'Enthousiast, aanwezig, samenwerkend, makkelijk in de omgang. Op het eerste gezicht ben ik een

makkelijke prater, maar.... er is natuurlijk meer.'
Meer over dit gesprek met Herman is te vinden op onze website www.hetvensterveenendaal.nl. Klik op de welkomspagina op het item in het vakje 'Uitgelicht'.

Oproep: Op internet wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van teksten en mooie beelden als achtergrond. Ik vind dat heel inspirerend, vooral als ik zo'n plaatje 's morgens vroeg in mijn mailbox (of op Facebook) cadeau krijg.

In de nieuwsbrief van november was te lezen dat ik wat foto's heb gemaakt, voorzien van teksten uit de X-liedjes van Henk Harmsen. Misschien heb je in de afgelopen weken zo'n montage voorbij zien komen op woensdagen op Facebook? Omdat ik hierop positieve reacties kreeg, leek het mij leuk om daar wat meer afwisseling in te brengen.

Ik word blij van de creativiteit die ik zie onder de Vensterleden, in veel verschillende vormen. Heb jij ook een zelf geschreven verhaal, gedicht of tekst? Het moet wel uit eigen bron zijn, in verband met auteursrechten. Heb je een idee voor een citaat, maar nog niks concreets? Of heb je beeldmateriaal (eigen foto's) of foto's van je kunst (of wil je dat ik er een foto van maak?) wat als achtergrond gebruikt kan worden, spreek mij aan of neem contact met mij op per email jreadett@ziggo.nl. Ook hier geldt: het moet wel eigen werk zijn in verband met auteursrechten. Samen kunnen we er wat leuks van maken! Wat is er mooier dan elkaar te inspireren! Hartelijke groet, Jocelyn Readett.

VAN DE LEDEN: Harja van der Scheur heeft *bedankt als lid*.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: doorgaans in de even

weken op dinsdagmorgen, van 10.00 - 11.30 uur. Op deze ochtenden kunnen we gezellig met elkaar praten over alles wat ons ter harte gaat. Welkom op 8 en 22 januari! Inloop vanaf 9.45 uur. Info bij Wil Gouda, 0318 820357

COLLECTES:

06, 20 en 27 voor Het Venster, 13 voor Artsen Zonder Grenzen

AUTODIENSTEN: wie opgehaald wil worden voor Het Venster, (vóór zondagmorgen 9.00 uur) bellen naar: Rinie van der Leer, tel. 0317 756967 (coördinator)

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: Jeanette den Ouden
Van Musschenbroekstraat 59
3514 XJ Utrecht
Tel.: 06 47207826
E-mail: jouden@arboretumkerk.nl

Secretaris: mevr. José Kok
Zwanebloemstraat 26
6871 WN Renkum
Tel.: 0317 319811,
E-mail: josekok66@gmail.com

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

Marieke de Vries	pastoraal medewerker		06 53569094
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Jeannette den Ouden	Van Musschenbroekstraat 59	3514 XJ Utrecht	06 47207826
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl .		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei