

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD:

Op 6 januari, op het feest van Driekoningen, was mijn intrededienst bij de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum. Een warme welkomstviering in een gastvrije gemeenschap. Het thema was 'Zoek de wegen van de wijsheid' en we lazen het verhaal van de wijzen uit het oosten. De wijzen die als een bont gezelschap van reizigers uit verschillende landen en van diverse leeftijden een lange tocht maakten naar het pasgeboren koningskind. Zij knielden en brachten het kind grote eer. Vervolgens gingen ze via een andere weg, wijs geworden door de ontmoeting, weer terug naar het land waar ze vandaan kwamen.

Voordat ik naar Renkum kwam was ik enige jaren verbonden aan de oecumenische geloofsgemeenschap San Salvator in Beweging in 's-Hertogenbosch. Naast voorganger ben ik ook student aan de VU in Amsterdam, studierichting Geestelijke Verzorging en aan het remonstrants seminarium. Bij beide opleidingen volgde ik colleges bij prof. dr. Christa Anbeek en lazen we haar nieuwste boek 'Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen en andere zaken van ultiem belang.' Ook speelden we in studentengroepjes een spel, een dialoogspel dat Christa Anbeek ontworpen heeft. Tussen zon en maan heet het spel, in maart komt het officieel uit. Het spel verbeeldt een reis. Je gaat met tochtgenoten op pad. Ons groepje op de VU bestond uit een orthodox christen, een humanist, twee orthodoxe moslims, een hersteld hervormde, een ongebondene, en een vrijzinnig gelovige. Het kenmerkende van het spel is dat de eerste etappe bestaat uit het vertellen van een contrastervaring. Contrastervaringen zijn gebeurtenissen in je leven die je gewone bestaan even op zijn kop zetten. Dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Wij noemden het onregelende ervaringen. Ieder van ons nam voor de eerste bijeenkomst zijn eigen

kwetsbare ervaring uitgeschreven op papier mee en we lazen die aan elkaar voor. En voor even werd dat groepje op de 9e verdieping van de VU een kleine, veilige gemeenschap van gedeelde kwetsbaarheid. Zo veilig dat het moeite kostte om het lokaal weer uit te gaan. De volgende etappes van het spel gaan over verbeelding, over spelen, over inspiratie, en uiteindelijk over het delen van de maaltijd.

Zo mocht ik in de bijeenkomsten ervaren dat er steeds een werkelijke ontmoeting tussen mensen plaatsvindt als we onze kwetsbaarheid delen. In ons gezelschap op de VU was het mogelijk om ondanks onze zeer verschillende achtergronden een grote verbondenheid te ervaren met ruimte voor uitwisseling en onderling verstaan. We leerden met elkaar zaken van ultiem belang te verwoorden, en dat we elkaar konden inspireren en bemoedigen. Deze ervaringen hoop ik mee te nemen in de ontmoetingen en gesprekken met de mensen in de geloofsgemeenschap.

Tijdens de ochtendvieringen in de Rijnkapel valt het langzaam sterker wordend licht door het oostraam van de kapel. In de veelkleurige glas-in-loodramen lichten afbeeldingen van de zaligsprekingen op. Deze zaligsprekingen zijn de leidraad in het boek van Hein Stufkens waarover hij de aankomende regiodag zal spreken: De grondwet voor geluk. De universele wijsheid van de Bergrede. De Bergrede als een prachtige vindplaats van wijsheid. Stufkens haalt in zijn boek de filosoof Levinas aan: 'in de ontmoeting met het ontwapenende gelaat van de kwetsbare kan de ander tot zichzelf komen.' Ik hoop op mooie ontmoetingen in wijsheid, kwetsbaarheid en liefde. Want ook Valentijnsdag vieren we deze maand!

*Mignon van Bokhoven, voorganger bij
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum*

VIERINGEN | FEBRUARI

Zondag 3 februari

Bennekom	10.30	Peter Samwel met cantorij	VN
Ede	10.30	drs. J.de Wit	VN
Lunteren	14.00	muzikale viering, Lenny Kuhr	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. A. L. Wieringa	
Renkum	10.00	Irene Hörst	VN
Rhenen	10.30	mantra zingen, Diète Sybersma	
Veenendaal	10.00	Henk Harmsen	
Wageningen	10.00	DGL viering, dienst door en voor gemeenteleden	DG

Zondag 10 februari

Bennekom	10.30	Harm Knoop	
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar - Emmaús	VN
Lunteren	10.30	sacrale dans, Geertje Hozee-Jansma	
Oosterbeek	10.00	ds. Peter Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. ds. M de Klerck - Bets	R
Rhenen	10.30	mevr. C.A.(Ineke)van de Kuil	VN
Veenendaal	10.00	Hans Le Grand	VN
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

Zondag 17 februari

Bennekom	10.30	Zin op Zondag: Peter Samwel	VN
Ede	10.30	drs. R. van Warven	VN
Lunteren	10.30	Hans Legrand	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. C. M. Vos-Wiegand	
Renkum	10.00	mevr. ds. M. Fernhout	R
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	Johannes Diepersloot	

Zondag 24 februari

Bennekom	10.30	Hans Dirk van Hoogstraten	
Ede	10.30	lezing: Keltische Verhalen uit de voor-christelijke traditie door Matthijs Schouten	
Lunteren	10.30	Klaske Heida	VN
Oosterbeek	10.00	ds. Annemarieke van der Woude	R
Renkum	10.00	Mignon van Bokhoven	VN
Rhenen	10.30	dhr. J. A. M. Siemerink	RK
Veenendaal	10.00	Harm Knoop	VN
Wageningen	10.00	Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG

ALGEMENE AGENDA | FEBRUARI

1	Renkum	meditatieve dans	10.00
3	Rhenen	mantra zingen, Diète Sybersma, pianiste en stembevrijder	10.30
5	Lunteren	thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	14.00
5	Rhenen	film, The Squate, Ruben Ostlund (2017)	20.00
6	Lunteren	cursus Enneagram o.l.v. Josien van Iersel	20.00
7	Bennekom	concertlezing Veertig dagen	20.00
7	Oosterbeek	meditatief moment	20.00
8	Renkum	meditatieve dans	10.00
9	Rhenen	concert, Bron Saxofoonkwartet	20.00
10	Oosterbeek	filmhuis Weverstraat: L'Apparition	15.00
11	Bennekom	Café van Verdieping	20.00
12	Bennekom	open Tafel	17.30
12	Bennekom	film in kader van de maand v.d. spiritualiteit	20.00
12	Renkum	stiltekring	12.00
13	Bennekom	cursus Boeddhisme	19.30
13	Lunteren	cursus Enneagram o.l.v. Josien van Iersel	20.00
15	Bennekom	Keltische viering	19.30
15	Renkum	meditatieve dans	10.00
17	Bennekom	laatste zondag expositie	14.00
18	Ede	restaurant Ont-Moeten	18.00
22	Renkum	meditatieve dans	10.00
20	Lunteren	cursus Enneagram o.l.v. Josien van Iersel	20.00
21	Renkum	film in Renkum i.s.m. Bennekom	19.30
21	Bennekom	cursus: Jij in de kinderrij	19.30
21	Oosterbeek	lezing 'Met Passie op weg naar Pasen II'	20.00
22	Rhenen	koffie met Monique	10.00
23	Bennekom	'De Bergrede, grondwet voor geluk'	10.30
23	Lunteren	regiocursusdag met Hein Stufkens, in Bennekom	10.30
24	Ede	lezing door Matthijs Schouten: Keltische Verhalen uit de voor-christelijke traditie	10.30
26	Renkum	koffie mèt... Ybo Feikema, over wetenschap en geloof	10.00
26	Bennekom	Eetcafé van Ontmoeting	17.45

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl



Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl

IN MEMORIAM:



op 13 december jl. overleed op 88 jarige leeftijd mevrouw Henny Lamaker - Heijmink. Als 6e kind van tien werd zij in Schalkwijk geboren, tegenwoordig Houten, vlakbij Utrecht. Henny trouwde later met Henk Lamaker en

ze kregen samen drie kinderen: Kitty, Arjan en Lucille.

Zoals dat in een goed Rooms Katholiek gezin gebruikelijk was, werd ook Henny, als kind, keurig volgens de kerkelijke richtlijnen groot gebracht en opgevoed. Henny noemde het echter haar levensdocument om een weg te vinden vanuit de katholieke dogma's en leerstellingen uit die tijd en zich er dus uit vrij te maken. Henny is daarin een heel eigen weg gegaan en zij kan in deze zin van het woord, spreken van een succesvol leven. Zij heeft in het levensbeschouwelijke landschap volledig haar eigen weg gezocht en gevonden. Zij groeide door naar een levensvisie waar plaats en ruimte is voor een eigen perspectief voor wat betreft een leven na dit leven en zeker

was Henny ook bv van reïncarnatie overtuigd. "In de 2e en 3e eeuw was dit in de gnostiek van het christendom namelijk heel gebruikelijk en normaal", zei ze dan, "en het is pas sinds het Concilie van Nicea in 325 n. Chr. dat 'Rome' hier paal en perk aan heeft gesteld."

Henny was een markante en een eigenzinnige persoonlijkheid. Als ze eenmaal ergens van overtuigd was dan liet ze zich niet zomaar op andere gedachten brengen. Dat dit natuurlijk ook wel eens lastig was voor omstanders, laat zich raden. Maar, weerstand is groei en niets menselijks was ook haar dus vreemd.

Henny was zeer van het leren en studeren en heeft zeker ook haar kinderen in die zin gestimuleerd. Pas op latere leeftijd heeft zij, min of meer gelijktijdig met het moment dat haar eigen kinderen op de middelbare school zaten, zelf ook een inhaalslag gemaakt in die zin. Zij heeft zich in haar leven dus op alle vlakken goed door ontwikkeld. Zelfs nog op 88 jarige leeftijd wilde zij leren en blijven leren, bv door zichzelf het internetbankieren eigen te maken.

Henk zal haar node missen in het vervolg op zijn leven. Echter hij bewees al eerder, in 2017, over een sterk doorzettingsvermogen en een grote innerlijke kracht te beschikken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat, door alle verdriet heen, Henk zeker een weg zal vinden.

Ik wens zowel Henk als de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Dat jullie er voor elkaar mogen zijn en blijven!

Peter Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom



op 29 december overleed op 95 jarige leeftijd de heer Henk Marissink. Op 3 januari was zijn afscheid in De Ontmoeting, waarna zijn crematie in besloten kring plaatsvond.

Henk werd geboren uit een Rooms Katholieke vader en een Hervormde moeder. Vanuit zijn jeugd was de traditionele godsdienst dus zijn basis en fundament. Henk heeft echter zeker werk gemaakt van de ontwikkeling van zijn levensvisie en – beschouwing in zijn leven. Als kind ging hij op zoek naar God. Bestaat die God van de kerk wel en waar kan ik hem dan vinden? Dat waren de vragen waar hij zich zeker op richtte. Uiteindelijk vond Henk wat hij zocht en zei steevast dat God te vinden is in het gelaat van de ander!

In zijn werkzame leven als o.a. personeelsfunctionaris heeft Henk beslist naar mensen leren kijken door de belangen van mensen ook te dienen. En zo vond hij gaandeweg een antwoord op wat hem lange tijd zo bezig hield. Henk zei dat hij een agnostisch theïst was. Hij was iemand die zich met name richtte op wat hij kon bevatten en beseffen. Ten aanzien van een leven na dit leven, had hij een open grondhouding van waaruit alles mogelijk was. De naam van God veranderde voor hem gaandeweg in zijn leven naar 'De Eeuwige'. Hij wenste daarom ook de volgende veelzeggende tekst graag op zijn rouwkaart: *leder mens kan in al het levende een kracht gewaar worden die niet van deze wereld is, die niet van mensen komt maar van een 'Hogere Orde'. Wie het mysterie bespeurt, dat zich in het leven schuilhoudt, komt uit bij 'De Eeuwige'.*

Henk trouwde met Janny. Zij leerden elkaar al heel jong kennen en waren bijna 70 jaar getrouwd. Samen kregen zij 3 dochters: Tineke, Marianne en

Antoinette. Hij was er al met al heel groots mee, evenals met zijn klein- en achterkleinkinderen.

Henk stond voor bepaalde kernwaarden, vertelden zij mij, zoals 'beschikbaarheid voor anderen', 'eerlijkheid en integriteit' en 'blijf je ontwikkelen vanuit je autonome zelf'. Dit heeft hij hen voorgeleefd en meegegeven en al zijn nabestaanden kunnen daar zeker mee verder.

Ik wens de familie, maar bovenal zijn lieve vrouw Janny veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Peter Samwel

Voorganger Vrijzinnigen Bennekom

VAN HET BESTUUR: graag wil het bestuur na de viering van 3 februari een korte ledenvergadering houden, waarin o.a. de volgende punten besproken zullen worden:

- Het profiel van de afdeling; Taken van de voorganger/inspirator.
- De advertentie die al verzonden is i.v.m. deadline van Vrije Ruimte.
- Benoemingsadviescommissie
- De positie van Vrijzinnigen Bennekom binnen Vrijzinnigen Nederland n.a.v. het rapport van de Commissie 2020 toegespitst op:
Het lidmaatschap van de landelijke vereniging, een persoonlijk lidmaatschap of van de vereniging?
Het laten vervallen van alle artikelen in de statuten waarin over toestemming van het landelijk bestuur wordt gesproken. Tijdens de laatste landelijke LV is een drie personen sterke commissie ingesteld die de verschillende opties zal uitwerken.

De stukken voor deze vergadering staan in de (toegestuurde) nieuwsbrief en liggen ook in de Ontmoeting.

CONCERTLEZING: 'Veertig dagen' van Samira Dainan

Een melancholische reis aan de hand van teksten, bespiegelingen en liederen uit verschillende tradities. U'd-virtuoos Haytham Safia staat haar muzikaal bij (een u'd, of oud, is een soort oosterse luit)

Datum: donderdag 7 februari
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 9,- voor leden en begunstigers,
overige bezoekers € 12,-

CAFÉ VAN VERDIEPING: Bas Klinkhamer over 'Dromen en nachtmerries'

Dromen hebben impact, ongeacht de waarde die je eraan hecht. Bas Klinkhamer werkt dagelijks met zijn dreamteam aan het ontleden van dromen. Je kunt er namelijk ontzettend veel informatie uithalen. Over je twijfels, onzekerheden, ambities en onuitgesproken wensen. Heftige dromen vergeet je nooit en dromen over dierbaren kunnen niet lang genoeg duren.

Maar waarom droom je jaren na dato nog steeds over je examen? Hoe stuur je dromen? En hoe zet je dromen in in je dagelijks leven? Bas Klinkhamer vertelt erover in deze lezing.

Bij A&A Veenderweg 3, Bennekom € 12,50, incl. één kopje koffie of thee.

Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Datum: maandag 11 februari
Aanvang: 20.00 uur

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In februari is dat op de **12e**

om 17.15 uur.

Nieuwe kokers /kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

FILMAVOND: in kader van maand van de spiritualiteit in de Ontmoeting. De film 'Left Luggage' speelt zich af in Antwerpen in de jaren '70, de periode na de 2e wereldoorlog. De hoofdpersoon van het verhaal is Chaja. Chaja is eigenlijk Joods maar ze is niet heel streng gelovig (orthodox) opgevoed. Haar ouders hebben allebei in de oorlog in een concentratiekamp gezeten en zijn bewust en onbewust nog bezig om hun 'trauma's' te verwerken. De vader van Chaja doet dit door heel Antwerpen om te spitten om de 2 koffers terug te vinden die hij in de oorlog ergens heeft begraven. Op deze manier probeert hij een stukje van zijn identiteit, dus van zichzelf, terug te vinden. De moeder van Chaja wil juist helemaal niets meer van de oorlog weten. Ze wil er niet meer over praten maar zit er nog wel erg mee, want het enige wat ze doet is cakes bakken.

Datum: dinsdag 12 februari
Aanvang: 20.00 uur

CURSUS BOEDDHISME: en **Meditatiedag** door **Matthijs Schouten**. Voor de cursus en de dag is nog plaats. Voor informatie en opgave zie het programmaboekje en de website.

KELTISCHE VIERING: 'LE(E)F'. De Raad van Kerken Bennekom organiseert een Keltische viering. Teksten, muziek en zang wisselen elkaar af.

Datum: vrijdag 15 februari
Aanvang: 10.30 uur

ZIN OP ZONDAG: met **Peter Samwel**. *'Met andere ogen: Liefde!'*

Wij mensen leven in een wereld van dualiteit; een wereld die bestaat uit licht en donker, man en vrouw, oorlog en vrede. Te midden van deze wereldse tegengestelde krachten proberen wij ons te ontwikkelen en te groeien. Zijn wij ons hierbij nog bewust van de mensoverstijgende kracht van liefde die alles in beweging zet? Muziek: Jazz Combo van de Triple B Bigband Bennekom

Datum: zondag 17 februari
Aanvang: 10.30 uur

FILMAVOND: in **Renkum**. Deze keer wordt de film *Lady Bird* (2017) vertoond. De film speelt in het behoudende Sacramento (Californië) in het begin van deze eeuw. De hoofdpersoon is de rebelse 17-jarige tiener Christine, die zichzelf Lady Bird noemt. Ze wil vliegen. Een verhaal over de turbulente verhouding tussen dochter en moeder. Ze moeten eerst uit elkaar om elkaar weer te kunnen vinden.

Datum: donderdag 21 februari
Aanvang: 19.30 uur
Zaal open: vanaf 19.10 uur
Plaats: Rijnkapel, Utrechtseweg 119
Kosten: € 4,- vanwege de filmrechten, ter plekke te voldoen.

CURSUS: 'Jij in de kindertijd' door **Peter Samwel**
Voor informatie en opgave zie programma-boekje of de website

Datum: donderdag 21 februari

REGIO-INSPIRATIEDAG: met **Hein Stufkens**. Voor informatie en opgave zie programmaboekje, Eenheid nr. 695 of de website

Datum: zaterdag 23 februari
Tijd: 10.30 – 16.00 uur

EETCAFÉ VAN ONTMOETING: 26 februari het Eetcafé wordt georganiseerd op elke **vierde dinsdag** van de maand van 17.45 tot 19.45 uur. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact te bieden. Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijden verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: 'actief blijven'. Informatie en opgave: 06-30189936
info@eetcafevanontmoeting.nl

Datum: dinsdag 26 februari
Tijd: 17.45 – 19.45 uur

VAN DE LEDEN: *overleden:* 13 december mevr. Henny Lamaker-Heijmink te Bennekom. Op 29 december *overleden* dhr. Henk Marissink te Veenendaal. *Opgezegd als begunstiger:* mevr. Grietha Rijlaarsdam, Nijmegen. *Nieuw lid:* mevr. M. Stigter uit Ede.

VAN DE PENNINGMEESTER: er werden twee collecten (kerst) ingezet voor Vluchtelingenhulp, en daaraan werd de opbrengst van de collecteschalen van 31 december (meditatie en oudejaarsavondviering) toegevoegd.

24/12: € 543,90

25/12: € 195,10

31/12: € 137,00

Totaal dus € 876 voor dit doel. Alle gevers heel hartelijk dank!

PENDELDIENST: minder mobiele leden / begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopenndienst.

Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie Rijken tel. 0318-414730 e-mail: alierijken@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en zaterdagmorgen.

Het actuele programma is te vinden op www.vrijzinnigenbennekom.nl Het programma van de maand voor de spiritualiteit staat hier ook op.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: pastoraal medewerker
Mieke de Vries
Tel.: 06 53569094,
e-mail: pastoraat@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
Tel.: 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl



IN MEMORIAM: mevrouw Catharina Marie Hassing-Mes.

Aan het begin van het nieuwe jaar is ons een trouw en bijzonder lid van onze geloofsgemeenschap op 94 jarige leeftijd overleden. Tine Hassing, wie kende haar niet. Trouw bezocht ze de diensten in ons NPB kerkje, tot het bijna niet meer ging. In onze laatste vergadering in de kerk, waar het ging over het voortbestaan van onze afdeling, was zij aanwezig. Jarenlang is zij de voorzitter geweest van Agapè, reeds in de jaren zestig verzorgde zij destijds de maaltijden met nog enkele andere dames. In oude notulen las ik: er werd bij een zeer goede bakker krentenbrood gekocht en lekker bruinbrood, halverwege de maaltijd kwam de man van Tine, Frans, kroketten brengen, dat was smullen. Tine kon ook heel goed viool spelen, ze speelde in verschillende amateurorkesten. Ze vertelde mij eens: "het allermooiste wat mijn vader mij heeft meegegeven is dat ik muzikles mocht nemen en ik koos de viool". Ze hield van haar instrument, toen ze op het laatst geen viool meer kon spelen was ze dolgelukkig dat een kleinkind de viool van haar overnam.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte

met het verlies van deze markante vrouw. Dat zij in vrede moge rusten.

Alida Kaat-de Jongh

RESTAURANT ONT-MOETEN: in een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast. Leer anderen kennen of juist her-kennen.

Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden. Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. We ontmoeten u graag 4 keer in dit seizoen om rondom de maaltijd tijd voor bezieling te ervaren.

Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten(1 vegetarisch).

Datum: maandag 18 februari

Aanvang: 18.00 uur

Kosten: € 8.- (incl. drankje)

Opgave minimaal 1 week van tevoren via een mailtje of de intekenlijst in de kerk.

secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

LEZING: 'Keltische verhalen'. Ierland heeft de oudste Europese literatuur in de volkstaal voortgebracht. Tussen de 8ste en de 12de eeuw werd de literaire mondelinge overlevering op schrift gesteld.

Die overlevering voert ten dele terug naar de voor-christelijke Keltische traditie van het

land. Ze biedt daarmee een fascinerende blik op de Keltische cultuur. De literatuur bestaat uit verhalen over goden en mythische wezens, koningen en helden en uit prachtige natuurpoëzie.

Tijdens de lezing zal **Matthijs Schouten**, die Keltische taal- en letterkunde studeerde, deze literatuur weer even tot leven brengen.

Datum: zondag 24 februari

Aanvang: 10.30 uur

Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van €5,- wordt op prijs gesteld.

COLLECTE 2019: dit halfjaar zal er gecollecteerd worden voor een ziekenhuis in Guatamala, 'Grootmoeder' Tomasa en haar dochter Poxita werken vanuit hun eigen huis om de broodnodige zorg te geven aan de lokale bevolking. Ze werken met natuurlijke geneesmiddelen en behandelen patiënten in huis. Sinds 1996 worden ze erkend en werken reguliere artsen met hen samen. Voor de bouw van een kleinschalig medisch centrum is dus veel geld nodig. We hebben deze hardwerkende vrouwen leren kennen en zijn onder de indruk van wat zij allemaal doen. Tijdens de viering van 6 januari in Ede heb ik meer hierover kunnen vertellen en ik hoop dat we samen iets kunnen betekenen voor dit project.

Henny Wamelink

VAN DE LEDEN: *opgezegd als begunstiger:* dhr. T. Hijwegen, Bennekom, dhr. T. Hylkema, Lunteren. *Verhuisd:* mevr. L. Prummel-Huizen is verhuisd naar Dennenlaan 209, 6711 RC Ede. *Overleden:* mevrouw T. Hassing-Mes op de leeftijd van 94 jaar.

Op *vrijdag 1 februari 2019* om 20:00 uur in de Taborkerk door GertJan vd Pol & COV Sursum Corda Lunteren. **Mattheüs Passion van Bach, een lezing met live luistervoorbeelden**

De Mattheüs Passion van Bach is een wereldberoemde compositie, waarin Bach ons persoonlijk aanspreekt. Hoe geeft Bach een stem aan de evangelist, de menigte en de 18e-eeuwse luisteraar? Het koor Sursum Corda omlijst een lezing hierover met live gezongenfragmenten.

Op *dinsdag 19 februari 2019* om 20:00 uur in de De Open Hof, Hoflaan 2 Ede door drs. John Biermans. **Dualisme bij Plato**

De woordenparen 'hemel & aarde' en 'ziel & lichaam' lijken wel aan de basis te staan van hoe wij in het westelijke christendom denken en geloven. Het moeten wel begrippen zijn, die te maken hebben met de bijbel. Maar ze komen van de Griekse filosoof Plato.

Op *donderdag 21 februari 2019* om 20:00 uur in de Luthers Gemeentecentrum door Jan van Rossem. **Het Geneefse Psalter in de geschiedenis van de muziek**

1. middeleeuwse wortels van het Psalter in het Gregoriaans
2. het ontstaan van het Psalter in de Renaissance
3. de lotgevallen van het Psalter in de Barok en de Romantiek
4. de lotgevallen van het Psalter in de 20e eeuw

AUTODIENST:

wilt u gebruik maken van de autodienst, bel gerust één van de volgende nummers:

Hilde Hijwegen	415461
Jan Wamelink	636620
Ingrid Neuteboom	635461
Nelke Schaap	06 30061630

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



03
10
17
24

ds. J.P. prenger
mevr. L.P.H. van Laar
ds. J.P. Prenger
pastor J.A. Lucassen

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevh@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



VAN HET BESTUUR: we zijn het jaar goed gestart. Op Epifanie, de eerste zondag van het nieuwe jaar, na een mooie viering met Henk van Tilburg, hebben we tijdens de nieuwsjaarsborrel teruggekeken en vooruitgekeken. Er heerste dankbaarheid over wat we zo met elkaar neerzetten. Komend jaar zal er anders gaan uitzien: dan hopen we weer een eigen voorganger/pastor te hebben; inzet is om hierbij de samenwerking met Vrijzinnigen Bennekom te intensiveren.

VAN DE LEDEN: in november is ons lid mevr. Ankie Kortekaas *overleden*. In 2018 hebben drie leden/begunstigers *opgezegd*: Nanet Kramers, Lenny Koster, Yvonne Oort. In 2018 hebben we Henk van Wijk als *nieuw lid* mogen begroeten. Mevr. Riet ten Ham is *verhuisd* naar Stationsstraat 22, Lunteren.

MUZIKALE VIERING MET LENNY KUHR: 'Het lied gaat door' op zondagmiddag 3 februari. In dit concert staat Lenny Kuhr stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoer. De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en gaan

binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten zij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden.

'De duizenden dingen vergaan
Maar het lied zal alle harten doordringen
Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen
lets mooiers is er niet.'

Personalia: Met haar stem die nog niet aan glans en aan kracht heeft ingeboet en met haar voortdurende passie voor het lied en de liedkunst blijft ze, zolang het haar is gegeven zingen en blijft ze op deze wijze haar verhaal vertellen.

Datum: zondag 3 februari
Tijd: vanaf 13.30 uur inloop
Aanvang: 14.00 uur (2 x 50 min. met pauze)

Kosten, ook voor leden: € 15,- inclusief 1 drankje.
Extra drankjes zijn voor € 1 verkrijgbaar.

Vooraf reserveren noodzakelijk, via info@vrijzinniglunteren.nl of tel. 0318-484566. U ontvangt dan een mail met informatie hoe u kunt betalen. Zodra uw betaling binnen is, is uw reservering definitief.

THEE MET EEN THEMA: op de eerste dinsdag van de maand organiseren wij 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

12

EENHEID

Datum: dinsdag 5 februari
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Informatie: Klaske Heida 0318-300969,
heidak57@hotmail.com

CURSUS VAN 3 AVONDEN: 'De kern van het enneagram' met Josien van Iersel

Enneagram: een boeiende reis naar jezelf, de ander en de Bron waar je vandaan komt. Dit cirkelmodel biedt een framework van 9 punten en verschillende lijnen waarmee we onze persoonlijkheid beter kunnen gaan verstaan en uitdagen.

Het helpt onze zelfkennis te vergroten en de verschillen tussen mensen beter te duiden. We weten dat ieder mens anders denkt, voelt en handelt; het enneagram helpt ons te verstaan HOE anders dat is. Dit leidt tot meer begrip, effectievere communicatie en een milder verstaan van onszelf en anderen.

Tijdens deze workshop gaan we iets van deze verschillen ervaren en neemt Josien u mee op een boeiende tocht door enneagramland.

Wat is het enneagram? Op welke manier kunnen wij onszelf gaan herkennen? Hoe werkt dit model door in de persoonlijke ontwikkeling en wat voegt het toe naast andere zinvolle modellen? Hoe zit het met die negen cijfers (de negen typen), worden we in een hokje geplaatst en vastgezet? En wat wordt er verstaan onder de spirituele dimensie?

Kortom: het enneagram is een zeer gelaagd, dynamisch en leerzaam model. Het nodigt ons uit om juist onze diepste motivatie van handelen, denken en voelen te doorgronden zodat we de overtuigingen en de drijfveren erachter opnieuw kunnen heroverwegen en bijsturen. Deze bewustwording is nodig voor

een opstap naar de spirituele dimensie van het model. Zie ook www.zenneagram.nl.

Personalia: 'Opgeleid aan 'the institute of spiritual leadership' in Chicago (1996) en gecertificeerd enneagramtrainer. Naast mijn eigen bureau 'ZENNEAGRAM' ben ik freelance trainer bij het opleidingsinstituut 'Enneagram Nederland'. Vanaf 1997 gebruik ik het Enneagram in mijn werk en leven. Mijn motto is: 'leven is bewegen', het enneagram ondersteunt me hierbij.'

Data: woensdag 6, 13 en 20 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 55,=
Opgave: info@vrijzinniglunteren.nl of
0318-484566

MEDITATIE IN BEWEGING / SACRALE DANS: op zondag 10 februari o.l.v. Geertje Hozee-Jansma
Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is. Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstillings en uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

Personalia: Geertje Hozee - Jansma (1946) is kleuterleidster van beroep. Haar belangstelling voor spiritualiteit en dans mondde uit in het volgen van de opleiding Sacrale Dans. Haar

drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen, en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 10.30 – 11.30 uur

STILTE-UUR: met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Eenieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: 3, 10, 17 en 24 januari
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
Contactpersoon: Theresia Kamphuys,
theresiakamphuys@gmail.com

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek



NIEUWE WOORDEN: klimaatverandering, opwarming van de aarde, circulaire economie, duurzaamheidsbeleid, milieuwinst, schone energie, CO2-compensatie, vliegtaks, elektrisch rijden, kilometerheffing, zonnepanelen, van het gas af, warmtepomp, plofkip, flexitariër, eerlijke kleding, eco-elite: hoeveel langer kan deze lijst worden? En met hoeveel woorden en uitdrukkingen is onze taal verrijkt – woorden die we eerder niet kenden maar nu nodig hebben om de volstrekt nieuwe situatie te beschrijven over de uitputting van onze aarde en over wat we daaraan kunnen doen? Klimaat is één ding. Maar we hebben ook nog het vraagstuk van migratie. Van overvolle opvangcentra voor vluchtelingen. Van mensen die verdrinken op zee. Van bendes die van land naar land trekken. Van asielzoekers die een buurt onveilig maken. Van terroristische aanslagen en onschuldige slachtoffers. Van kinderen die, zonder pardon, teruggestuurd worden naar een land waarvan ze de taal niet eens spreken. Het is de wereld waarin wij leven. En met deze last op onze schouders moeten wij beginnen aan het nieuwe jaar? Hoe doen we dat, opgewekt en monter, zonder te bezwijken onder gevoelens van hopeloosheid en tekortschieten?

Pieter Oussoren is de man van de **Naardense Bijbel**. Hij is als predikant dertig jaar lang, zo heb ik me eens laten vertellen, zijn dag begonnen met een uur vertalen. Wat hem voor ogen stond, was een vertaling die zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws en het Grieks bleef, die de poëzie en de melodie van de talen volgde én die aantrekkelijk zou zijn voor mensen die niet vertrouwd zijn met de bijbel. In 2004 zat het werk erop. En sindsdien kan de *Naardense Bijbel* zich verheugen in een grote schare fans. Ik ben er daar eentje van. Ik lees:

Stel, er zwerft bij jou een zwerver rond in uw land: ge zult hem het leven niet zuur maken. Gelijk wie uit u gesproken is zal voor u wezen de zwerver die bij u te gast rondzwerft: je zult hem liefhebben, als jezelf, – want zwervers-te-gast zijt ge geweest in het land van Egypte (Leviticus 19,33-34).

Het mensbeeld dat de bijbel ons voorhoudt, is dat ook wij zwervers zijn. Ooit was het volk Israël, zo gaat het verhaal, zelf als zwerver te gast in Egypte. Dat was een verschrikkelijke tijd, met dwangarbeid en onderdrukking. Hun God, van wie je de naam nauwelijks kunt uitspreken – JHWH – heeft hun schreeuwen gehoord en kon het jammeren niet langer verdragen. Hij heeft zijn volk bevrijd uit het slavenhuis.

Dát besef, zo zou je kunnen concluderen uit deze tekst, zou een richting kunnen wijzen in onze omgang met 'vreemdelingen' – het woord dat de oude vertaling gebruikt; 'zwervers-te-gast' – zoals de *Naardense Bijbel* het formuleert. 'Ga met hen om alsof het je eigen mensen zijn. Betoon hen gastvrijheid en bejegen hen zoals jij bejegend zou willen worden. Waarom? Omdat je ooit zelf een rondlopende zwerver was, zonder vaste woon- of verblijfplaats.'

Ik vermoed dat de wetenschap dat wij slechts

te gast zijn op deze aarde een leidraad zou kunnen zijn in onze omgang met natuurlijke hulpbronnen en in onze omgang met hen die bij ons onderdak zoeken. 'Zwerver-te-gast' is mijn woord om het nieuwe jaar 2019 mee in te gaan.

Annemarieke van der Woude

Activiteiten in de maand februari

MEDITATIEF MOMENT: steeds op de eerste donderdagavond van de maand is er in de grote consistorie van onze kerk een 'Meditatief moment'. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we – huiswaarts. Het thema wordt bepaald door het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **ds. Peter Nissen** (peterjanissen@hotmail.com) of met Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl).

Datum: donderdag 7 februari
Aanvang: 20.00 uur

FILMKRING: de film '*l'Apparition*' (2018) van de Franse regisseur Xavier Giannoli draait rond geloof en ongeloof. Een kritische journalist, die juist een collega in het Midden-Oosten heeft verloren, krijgt van het Vaticaan het verzoek om onderzoek te doen naar de vermeende verschijning van Maria aan een achttienjarig meisje in een Frans dorpje. Wat is er werkelijk gebeurd? Wat is er met het meisje aan de hand? Waarom dwepen sommige mensen met de verschijningen en moeten anderen er niets van hebben? De ontknoping van de film brengt

ons op een wonderlijke wijze weer terug in het Midden-Oosten.

Datum: zondag 10 februari
Plaats: filmhuis, Weverstraat 85,
Oosterbeek
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: € 7,50 voor leden/vrienden.
€ 10,00 voor anderen

LEZING OVER PASSIEMUZIEK EN LIJDENSVERHALEN: Spreker: **prof. dr. Peter Nissen:** onder de titel **'Met Passie op weg naar Pasen'**.

Met het lijdensverhaal 'in Bijbel en muziek' gaan we in de eerste maanden van het nieuwe jaar tijdens drie avonden luisteren naar passiemuziek en de lijdensverhalen uit de Bijbel lezen.

De Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach blijft jong en oud ontroeren, ook mensen die weinig met het christelijk geloof zeggen te hebben. Dat komt natuurlijk door de meesterlijke muziek, maar ook doordat het lijdensverhaal dat erin wordt bezongen, zo'n diepmenselijke trekken heeft. Veel van dat verhaal herkennen wij in ons eigen leven: teleurstelling, eenzaamheid, beproeving, verraad, verdriet, maar ook overgave, troost en hoop. Het zijn gevoelens en ervaringen die ook in het televisiespektakel The Passion terugkeren.

Datum: donderdag 21 februari,
aanmelden niet nodig
Tijd: 20.00 tot ongeveer 22.00 uur
Kosten: inclusief drankje € 7,50 voor leden
en vrienden en
€ 10,00 voor anderen

Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Mignon van Bokhoven
tel: 06 10493111
e-mail: m.a.vanbokhoven@hotmail.com

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



POEZIEKRING: gezien het jaargetijde kozen we als thema **'Nieuw leven'**.

Datum: dinsdag 5 februari
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEVE/SACRALE DANS: al 30 jaar wordt er o.l.v. Margreet Spijker in de Rijnkapel gedanst. Dat gaan we 22 februari vieren! Het thema is de hele maand **'de Pelgrim'** want we blijven mensen die op weg zijn. We zullen deze feestdag beginnen met koffie en thee. Uiteraard met iets lekkers. Na het dansen zullen we het glas heffen. Reken dus op een latere eindtijd.

Datum: 1, 8, 15 en 22 februari
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: samen in een cirkel stil zitten. Met iedere uitademing loslaten van **'Wat niet al'**. Ruimte maken om gevuld te worden.

Datum: 12 februari
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

FILM IN RENKUM: in samenwerking met Bennekom wordt de film *'Lady Bird'* (2017) vertoond. De film speelt in het behoudende Sacramento (Californië) in het begin van deze eeuw. De hoofdpersoon is de rebelse 17-jarige tiener Christine, die zichzelf Lady Bird noemt. Ze wil vliegen. Een verhaal over een gespannen verhouding tussen dochter en moeder. Ze moeten eerst uit elkaar om elkaar weer te kunnen vinden. Vooral de wijze waarop de moederrol wordt gespeeld, maakt indruk.

Datum: donderdag 21 februari
Aanvang: 19.30 uur. (Rijnkapel is vanaf 19.10 uur open)

Plaats: Rijnkapel
Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van € 4.- gevraagd.

REGIO - INSPIRATIEDAG: zie Eenheid januari of programmaboekje. Opgave noodzakelijk gezien de lunch!!

Datum: zaterdag 23 februari
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: de Ontmoeting,
Emmalaan 1 Bennekom

KOFFIE MÉT YBO FEIKEMA: over *'Wetenschap en Geloof'*.

Uitgegaan wordt van het gegeven dat godsdienst en wetenschap twee heel verschillende categorieën zijn, die elkaar niet overlappen, maar elkaar aanvullen. Veelal wordt de wetenschap sterk overgewaardeerd in tegenstelling tot godsdienst die niet voldoende met de tijd is meegaan. Dit geeft een zekere haat-liefde verhouding tussen mensen die niet nodig is.

Datum: dinsdag 26 februari
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

BOEKENPLANK: in de voorbije periode is er € 75,20 opgebracht. Het geld gaat naar Amnesty International.

ACTIVITEITEN:

05	poëziekring	14.00 uur
12	stillekring	12.00 uur
20	tuingroep	09.30 uur
21	filmavond i.s.m. afd. Bennekom	19.30 uur
23	regio - inspiratie dag in afd. Bennekom	10.30 uur
26	koffie mét, Ybo Feikema	10.00 uur

AUTODIENST:

03	Francisca Krijnen	0317 310507
10	Hendrik Harssema	0317 314328
17	Ben Cornelissen	0317 425347
24	Gerrit Bollen	0317 313233

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (maart) doorgeven voor 1 februari aan Jenny de Zwart.
jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



MANTRA ZINGEN: gegeven door **Diete Sybesma**,
pianiste en stembevrijder

*In de diepte van mijn ziel, zingt een woordeloos
lied, een lied dat woont in het zaad van mijn
hart.*

18
EENHEID

In elk mens leeft het verlangen expressie te geven aan wie wij in wezen zijn. Naast dat dit ook mijn verlangen is, vind ik het een mooi proces om andere mensen te begeleiden om in alle vrijheid tot deze zelfexpressie te komen. Muziek, en dan met name onze stem, is daarbij een prachtig middel dat ons direct in verbinding brengt met ons zelf en met de anderen. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar mantra zingen. Mantra zingen is een meditatieve manier van zingen. We zingen mantra's en andere mooie melodieën met pianobegeleiding en wisselen het zingen af met stilte. De mantra's komen uit allerlei culturen, tradities en windstreken. Ze bestaan vaak uit maar één of een paar woorden of een kort gedicht en de melodie is eenvoudig. Door de herhaling van de mantra's brengen we ons denken tot rust, waardoor we ruimte scheppen om in de ervaring te komen. Doordat

de mantra's eenvoudig zijn qua tekst en melodie, is het voor iedereen toegankelijk. Mensen die (bijna) nooit zingen kunnen toch makkelijk mee doen en ervaren hoe het is om klanken te maken en de verbondenheid te voelen met zichzelf en de anderen. En voor mensen die gewend zijn in een koor of professioneel te zingen, is het een prachtige manier om te ervaren niet de druk te voelen van het goed moeten doen. Tussen de mantra's door is er ruimte voor stilte. Met elkaar zingen kan magisch zijn, maar met een groep stil zijn vind ik ook erg bijzonder. Je kunt de muziek in jou dan nog voelen natrillen en je kunt voelen wat voor nawerking het op je heeft. Het met elkaar zingen en stil zijn versterkt elkaar. Van harte uitgenodigd, met en zonder ervaring!

Diete Sybesma is gediplomeerd pianiste, piano docente en docente Alexander techniek en heeft naast haar pianostudie twee jaar zang gestudeerd aan het conservatorium. Tevens volgde zij bij Jan Kortie de opleiding tot Stembbevrijder. Helaas heeft zij een handblessure opgelopen, waardoor zij niet meer aan het niveau kan voldoen dat nodig is om als klassiek pianiste concerten te geven. Sinds december 2012 geeft Diete mantra avonden die zij op de piano begeleidt, waar ze veel voldoening uit haalt. Na het volgen van verschillende bewustwordingstrainingen en enkele jaren geleden kennisgemaakt te hebben met 'Stembbevrijding', kwam zij weer in contact met haar eigen muzikale bron. Ik kan weer intens genieten van muziek en weer voelen waarom ik ooit voor dit prachtige vak heb gekozen! Daarnaast heeft Diete Sybesma een groot verlangen anderen te begeleiden om in alle vrijheid tot deze zelfexpressie te komen. Zij geeft allerlei stemworkshops en cursussen die hier toe uitnodigen.

Datum: zondag 3 februari
Aanvang: 10.30uur
Kosten: € 9,- en € 6,- voor leden en
begunstigers

FILM: 'The square'

Christian is de conservator van het X-Royal, een museum voor moderne kunst. De film begint als een parodie op conceptuele kunst: Christian haalt een kunstwerk naar het museum ('TheSquare') dat niets meer dan een vrije en veilige plek op de binnenplaats wil zijn. Vervolgens verschuift de handeling naar een reeks gebeurtenissen buiten het museum: Christian wordt van zijn smartphone bestolen en gaat daar als amateur-detective achteraan. Terug in het museum blijken de bezoekersaantallen tegen te vallen. Christian huurt een pr-firma in, wat rampzalige gevolgen heeft. De publieke opinie keert zich tegen het museum, en tot overmaat van ramp stuurt een ingehuurd acteur een fondsenwervingsdiner in het honderd met zijn agressieve gedrag. Het scenario van The Square gaat alle kanten op, maar weet tot het eind toe te boeien. De film won op het Cannes Film Festival van 2017 de Palme d'Or.

Regie: Ruben Östlund (2017)

Amerikaanse film, Engels gesproken, 127 minuten

Regie: Theodore Melfi (2016)

*Met: Claes Bang (Christian, museumconservator),
Elisabeth Moss (Anne, journaliste), Terry Notary
(Oleg, Russische 'performer') e.a.*

*Zweedse film, Zweeds/Engels/Deens gesproken,
143 minuten*

Datum: dinsdag 5 februari
Aanvang: 20.00 uur de zaal is vanaf 19.30 uur
open.
Kosten: € 6,-, inclusief consumptie

CONCERT: de Korenwinde 'Bron Saxofoonkwartet'
'Bron saxofoonkwartet' speelt werken van Mozart en Müller op oude instrumenten. De naam van het kwartet is geïnspireerd door het originele geluid van Adolphe Sax en de wens zo dicht mogelijk bij de origine van dat geluid te komen.

Datum: zaterdag 9 februari
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: t/m 18 jaar gratis
van 19-26 jaar € 10,-
vanaf 27 jaar € 16,-

Kaartjes zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze

AUTODIENST

10	dhr. J. Mulder	0317 613 639
24	dhr. A. v Holst	0317 613 597

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

Kopij voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 maart 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl of woukje@gmail.com

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Petra Wubs
Linge 60
3904 NC Veenendaal
Tel.: 0318-500547/0681898232
Email: petrawubs60@gmail.com



Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

MEDEDELINGEN: bericht van de bestuurstafel.

December 2018 was een maand vol leuke, aardige, lieve momenten vol licht en warmte. Maar december was ook een maand met de donkerste dagen. Letterlijk maar ook figuurlijk. Het was voor velen van ons de drukste maand van het jaar. Zo ook voor het bestuur en dat betreft dan dit keer geen drukke bestuurszaken, hoewel er wel besluiten genomen moesten worden, maar dat kon allemaal snel en in goed (kordaat) overleg.

Tijdens de ALV in oktober werd het initiatief genomen voor de organisatie van een inspiratieweekend ten behoeve van alle leden die interesse hebben. Inmiddels hebben al flink wat leden zich aangemeld voor het weekend van 6/7 april, daar zijn we blij mee. Het is dit enthousiasme dat ons drijft en verder brengt.

Hartelijke groet namens het bestuur, Herman de Rijk

Financiën: Het jaar 2018 werd afgesloten met een mooi resultaat: de bijdrage van leden en donateurs samen kwam net boven € 10.000,- uit, nl. € 10.090,-. Ook de collectes voor Het Venster laten een tevreden resultaat zien: € 1.366,-.

Voor 2019 wordt opnieuw gevraagd de leden- of donateursbijdrage zo mogelijk vóór mei te voldoen. Automatische maandelijkse overschrijvingen blijven gewoon tot het einde van het jaar binnenkomen.

Overleden: Op 14 december overleed op 61-jarige leeftijd Els de Roo. Zij was sinds 2000 actief en creatief in Het Venster op meerdere terreinen - met name haar inzet bij projecten en workshops op het gebied van creativiteit en dans. Zij stond mede aan de wieg van de Initiatiefgroep Duurzaamheid, waaruit Samen Duurzaam Veenendaal is voortgekomen. Als enthousiast film liefhebber heeft ze de dvd-uitleen opgezet en beheerd. Als mens was zij betrokken bij anderen en bij het welzijn van moeder aarde. Haar aandacht, bewust in het leven staan, haar gevoel voor humor en haar innerlijke kracht waren kenmerkend. Velen zullen haar missen.

DANSEN IN DE CIRKEL/SACRED DANCE: cursus winter/voorjaar 2019, Meditation des Tanzes o.l.v. Oda Damen, dansdocente.

De cirkel is een van de oeroude symbolen die we terugzien in vele culturen. De rustige, stille dansen in de cirkel scheppen een ruimte waardoor we ons innerlijk en uiterlijk kunnen verbinden. De zich herhalende bewegingen geven ons de gelegenheid de symboliek te beleven en nodigen uit om bewust aanwezig te zijn.

In deze dansvorm staat het meditatieve element centraal, het je (opnieuw) verbinden met de essentie, met het midden.

Naast het inademen, het naar binnen keren, ademen we ook uit met de dansen met wat meer vuur erin. We dansen op religieuze, folkloristische en eigentijdse muziek. Prestatie is niet belangrijk, het gaat om aandacht en beleving. *Gegevens:*

- Data: de vrijdagochtenden 1 februari (proefes), 8, 15 en 22 februari, 1, 8, 15 en 29 maart, 5, 12 en 19 april (rituee)
- Aanvang: 10.00 uur. Wie nog niet eerder heeft deelgenomen aan Sacred Dance, kan 1 februari beschouwen als proefes en dan

beslissen wel/niet door te gaan met de hele cursus.

- Kosten voor de hele cursus € 120,- voor niet-leden van Het Venster en € 110,- voor leden. De proefles kost € 10,-.
- Betaling gaarne vooraf door overmaking naar rekeningnummer NL11TRIO 0197 6222 08 t.n.v. NPB Veenendaal o.v.v. sacred dance voorjaar 2019.
- Nadere inlichtingen en opgeven bij Els van Duijvenbode, e-mail: els@duijvenbode.nl of tel. 0318-526027

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: doorgaans in de even weken op dinsdagmorgen, van 10.00 - 11.30 uur. Op deze ochtenden kunnen we gezellig met elkaar praten over alles wat ons ter harte gaat. Welkom op 5 en 19 februari! Inloop vanaf 9.45 uur. Info bij Wil Gouda, 0318 820357

COLLECTES:

03, 10, en 17 voor Het Venster, 24 voor Sichting Bovi/Nyatouta

AUTODIENSTEN:

wie opgehaald wil worden voor Het Venster, (vóór zondagmorgen 9.00 uur) bellen naar: Rinie van der Leer, tel. 0317 756967 (coördinator)

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: Jeanette den Ouden
Van Musschenbroekstraat 59
3514 XJ Utrecht
Tel.: 06 47207826
E-mail: jouden@arboretumkerk.nl

Secretaris:

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



'IN THE BEGINNING' concert NSK Wageningen:

met glooiend harmonieuze klanklandschappen in Coplands 'In the Beginning', serene klanken van Bruckner en vreugdevolle psalmen van Mendelssohn en Ives, brengt het NSK dit jaar een ode aan het begin. Dit is het startpunt van een drieluik waarin het menselijk bestaan centraal staat, onder leiding van nieuwe dirigent Béni Csillag. Opgetogen zingt het koor Gottwalds a cappella-bewerking van Haydns Die Schöpfung, het muzikale hof van Eden waar de zon nooit lijkt onder te gaan. Maar wanneer Eva van de verboden vrucht eet, luidt dit het begin van het einde van het paradijs in. Ontroerende en intieme werken volgen, zoals de spiritual 'Sometimes I feel like a motherless child' en het daarop gebaseerde 'Sometimes' van de jonge Bulgaarse componist Georgi Sztojanov, die dit werk speciaal voor het NSK schreef. In dit stuk verenigt mezzosopraan Leonie van Rheden met haar warme en krachtige stem goed en kwaad, licht en duisternis. Het is tekenend voor het programma, waarin emotie en de tegenstellingen die een begin met zich meebrengen centraal staan: van muzikale vervloeking tot vreugde, vervoering, en verstillig.

Datum: vrijdag 22 februari
Aanvang: 20:15 uur
Kosten: voorverkoop € 17,- studententarief
€ 10,- opslag deurverkoop € 2,-

22

EENHEID

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

Marieke de Vries	pastoraal medewerker		06 53569094
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Jeannette den Ouden	Van Musschenbroekstraat 59	3514 XJ Utrecht	06 47207826
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354
Mignon van Bokhoven			06 10493111

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei