

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD: STILTE

In de zomervakantie was ik twee weken alleen thuis. Mijn vrouw en mijn dochters waren in Nieuw Zeeland.

In huis heerste een stilte, niet beklemmend, maar weldadig. Ik was hard toe aan stilte, ik was moe en wilde alleen maar rust. In de stilte en de rust kwamen de drukke en jachtige stemmen in mijn hoofd stukje bij beetje tot rust en ontstond er tijd voor lezen wat ik al een poosje had willen lezen, luisteren, echt luisteren naar mooie muziek en mijmeren. Mijmeren is voor mij de tijd nemen om de dingen die ik doe, goed en slecht, een plekje te geven. Dit alles kabbelt dan rustig door elkaar heen, de gedachten mengen zich met de muziek en wat ik lees voedt de mijmering.

2
EENHEID

Voor mijn verjaardag had ik het boek 'ReBible' (Inez van Oord) gekregen. Eén van de hoofdstukken gaat over de profeet Elia op de berg Horeb. Het verhaal gaat over Elia die God ontmoet. Na een storm en een aardbeving is er stilte, en in die stilte is God, die zijn opstandige profeet troost en bemoedigt.

Een stukje verderop in het hoofdstuk staat een verhaal over de ervaring van de schrijfster en haar broer, op het eiland Iona. Zeer herkenbaar: ik ben er ook geweest en heb daar met mijn rug tegen een rotsblok naar de golven gekeken.

Een klein citaat, het speelt zich af in de eeuwenoude kerk op het eiland:

"Het gekuch neemt af. Twintig minuten verder nu. Iedereen zwijgt, de stilte duurt. De meesten durven de ogen te sluiten. De stilte wordt mooier. De wind jaagt langs de middeleeuwse muren. De tijd verdwijnt. De boodschap die niemand

vertelde dringt door, zoals de mysticus Rumi het zei: "Silence is the language of God, all else is a poor translation".

De vakantie is allang voorbij, de mallemolen draait weer op volle toeren, ik ben weer aan het hollen, soms achter mezelf aan. Maar af en toe kies ik er voor om stil te staan, de stemmen in mijn hoofd tot zwijgen te brengen, mijn oordeel uit te stellen, tijd te nemen om te kijken naar de mensen op mijn pad, nieuwsgierig naar wie ze zijn, tijd te nemen om me te verbinden met een medemens.

Maar dit hoeft niet altijd, soms is het ook goed om, na de ontmoeting, alleen verder te gaan en de stilte te omarmen of je omarmd te voelen door de Stilte.

In het Venster zingen we regelmatig het bijgaande lied en als ik dit zing voelt het altijd als: dit is een stukje waarheid, zo is het voor mij:

X82 En verder ga ik weer

tekst: Jan van Donkelaar

muziek: Henk Harmsen

ik wandel en vaak kom ik niemand tegen
ik groet

en verder ga ik weer

ik wandel en vaak kom ik iemand tegen

ik wandel even mee

en verder ga ik weer

ik wandel en vaak kom ik jou tegen

ik zie jou

en verder ga ik weer

ik wandel en soms kom ik niemand tegen

verwonderd sta ik even stil

en verder ga ik weer

ik wandel en soms kom ik iemand tegen

even zijn we samen
en verder ga ik weer
ik wandel en soms kom ik jou tegen
even ben ik niet
en verder ga ik weer

ik wandel en kom mij tegen
en verder gaan we weer
ik wandel en er is geen ander
ineens staat alles stil
er is geen ik,
er is geen jij
geen spijt
geen wens...
en verder ga ik weer

Ik wens u allen veel licht en leven, en af en toe ook
de stilte.

*Martin Schuitemaker, penningmeester bij
Het Venster Veenendaal, Ruimte voor bezinning
en bezieling*

3



Uitzicht op het eiland Mull vanaf Iona

VIERINGEN | MAART

Vrijdag 1 maart

Lunteren 19.30 wereldgebedsdag

Zondag 3 maart

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	lezing: Wouter Verhage	
Oosterbeek	10.00	mevr. M. de Klerck-Bets	R
Renkum	10.00	mevr. I. van de Kuil	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Kirsten Benschop, solotoneel 'Die ik ben'	
Wageningen	10.00	Monique van Zoest	

Zondag 10 maart

Bennekom	10.30	Hans le Grand	U
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	Marthe de Vries	
Oosterbeek	10.00	ds. Peter Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. M. de Vries	VN
Rhenen	10.30	Lauk Spelberg	VN
Veenendaal	10.00	Irene Hörst	VN
Wageningen	10.00	eerste zondag 40-dagentijd, Jeannette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG



EENHEID

Zondag 17 maart

Bennekom	10.30	Peter Samwel mmv spelgroep	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	dhr. A.C. van Baarssen	
Renkum	10.00	mevr. E. de Lange	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	lezing	
Wageningen	10.00	Peter van 't Riet, leerhuisdienst	

Zondag 24 maart

Bennekom	10.30	Zin op zondag: Dirk Meijer	
Ede	10.30	muziek en verhalen van en door Live Poets Society	
Lunteren	10.30	lezing: Christa Anbeek	
Oosterbeek	10.00	ds. Annemarieke van der Woude	R
Renkum	10.00	Mignon van Bokhoven	VN
Rhenen	10.30	Marieke de Vries	VN
Veenendaal	10.00	Taco IJzerdoorn	
Wageningen	10.00	Andries Govaart, kinderkringen en oppas	DG

Zondag 31 maart

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	Algemene Ledenvergadering	
Lunteren	10.30	Tine Geels	
Oosterbeek	10.00	ds. J. Koornstra	DG/R
Renkum	10.00	mevr. M. Visch	VN
Rhenen	10.30	geen viering	
Veenendaal	10.00	Marit Karssens	
Wageningen	10.00	Roos van Doorn	VN

ALGEMENE AGENDA | MAART

1	Renkum	meditatieve dans	10.00
2	Bennekom	meditatiedag	08.45
3	Rhenen	mindful tekenen, tekenmomentjes, Nicolette Kool	10.30
3	Veenendaal	Kirsten Benschop, voorstelling 'Die ik ben'	10.00
4	Ede	maandagmiddagontmoeting met Jan-Peter Prenger	14.00
5	Lunteren	thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	14.00
5	Rhenen	film, Louise en Hiver, Jean Francois Lagnionie (2016)	20.00
6	Wageningen	Aswoensdag, Jeannette den Ouden	19.30
7	Bennekom	lezing Lisette Thooft	20.00
8	Renkum	meditatieve dans	10.00
9	Rhenen	concert, kindervoorstelling 'Icarus'	15.30
12	Renkum	stiltekring	12.00
14	Lunteren	filmavond 'Un sac de billes'	19.30
15	Renkum	meditatieve dans	10.00
16	Bennekom	uitvoering spelgroep	20.00
16	Rhenen	workshop, Improvisatietheater-Theatersport, Gerry Buijk	10.00 - 15.00
17	Lunteren	grote schoonmaak	09.00
17	Rhenen	lezing, Ruimte voor identiteit, Kees Terlouw	10.30
18	Ede	spelen met verhalen met Loes van Laar	19.30
21	Renkum	koffie met Henk, samen zingen	10.00
22	Bennekom	uitvoering spelgroep	20.00
22	Renkum	meditatieve dans	10.00
23	Bennekom	uitvoering spelgroep	20.00
23	Rhenen	excursie, Museum Boijmans van Beuningen	hele dag
24	Ede	muziek en verhalen van en door Live Poets Society	10.30
25	Ede	spelen met verhalen met Loes van Laar	19.30
26	Rhenen	film, in het kader van de boekenweek	20.00
28	Bennekom	uitvoering spelgroep	20.00
28	Lunteren	rond de tafel o.l.v. Harm Knoop	17.30
29	Bennekom	uitvoering spelgroep	20.00
29	Renkum	meditatieve dans	10.00
29	Rhenen	Koffie met Monique	10.00
30	Bennekom	laatste uitvoering spelgroep	14.30

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



VAN HET BESTUUR: 3 februari was er een extra ledenvergadering, waarin de gang van zaken rond de benoeming van een nieuwe voorganger/inspirator is besproken.

Een ander punt dat besproken werd is de aanschaf van vier foto's, die aan de achterwand van de grote zaal hangen. Bert de Turck maakte de foto's van De Romeinse Dianatempel in Évora, Portugal; De moskee van Cordoba, Spanje; De synagoge Del Transito van Toledo, Spanje en de Abdijkerk van Fontenay, Frankrijk. Ze zijn elk apart te ervaren, maar ook als eenheid. En dan staan ze voor iets wat wij vanuit Bennekom graag zouden uitdragen. Namelijk 'pluriformiteit in ieders religieuze beleving en zelf geworteld in de christelijke traditie openstaan voor verhalen en geschriften uit andere tradities en levensbeschouwingen.' (uit rapport Vrijzinnigen 2020)

DANKBETUIGING: Memoriam **Henk Marissink**

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, wil ik jullie/u hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn bij de Afscheidsdienst van Henk.

Het heeft ons diep getroffen en gesteund, zoveel familie, vrienden en burens te zien, maar

ook zoveel leden van Vrijzinnigen Bennekom, waarvan ik soms de namen niet wist, maar die ik wel regelmatig gezien heb in de diensten.

Van oorsprong waren wij Twentenaren en geen Bennekommers en hebben ondervonden, in die 25 jaar dat wij lid waren, dat er een enorme warme band is met de leden onderling, en voelden ons al snel thuis en opgenomen.

Een speciale dank gaat uit naar Peter Samwel. Regelmatig ben je bij ons geweest. Je was en bent een grote steun voor ons! Er zijn veel gesprekken gevoerd en je kende Henk als geen ander. Geweldig hoe je het verwoord hebt in de dienst, Henk ten voeten uit!

Ook Rien den Arend bedanken wij hartelijk voor zijn prachtige pianobegeleiding, zoals in alle bijeenkomsten.

Er is verdriet en een groot gemis bij ons, maar ook 'Dankbaarheid aan de Eeuwige' voor zo'n gelukkig en lang leven met Henk en zoveel lieve mensen om ons heen die ons steunen.

*Hartelijke groet van
Janny Marissink en kinderen*

MEDITATIEDAG: door **Matthijs Schouten**. Voor deze dag is nog plaats. Voor informatie en opgave zie het programmaboekje en de website.

Datum: zaterdag 2 maart
Aanvang: 8.45 uur

DONDERDAGAVONDLEZING: 'In negen stappen naar innerlijke bloei' door **Lisette Thooft**.

Onze levenskracht beïnvloeden, sturen en stimuleren met je geest, je verbeeldingskracht. Met het Negen Stappen Plan kun je elke dag opnieuw je eigen bloei en zelfvertrouwen ondersteunen.

Datum: donderdag 7 maart

Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,- voor leden/begunstigers,
overige bezoekers € 10,-

SOBERE MAALTIJD: ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer momenten van bezinning, ontmoeting en solidariteit in de veertigdagentijd met een sobere maaltijd. Deze vinden plaats op vrijdag 8 maart in de parochiezaal van de katholieke kerk, Heelsumseweg 3 in Bennekom. 15,22,29 maart en 5 en 12 april in 't Kerkheem. Waarbij u zelf voor een gerecht zorgt om te delen! U bent vanaf 17.45 uur welkom aan de gedekte tafel. De maaltijd begint om 18.00 uur. Aanmelden sobere maaltijd graag vóór 1 maart bij Nicole Bischoff nicolebischoff@telfort.nl.

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In maart is dat op de 12e om 17.15 uur. Nieuwe kokers /kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

TAIZE VESPER: op vrijdag 15 maart wordt om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 3 in Bennekom een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema van deze vesper is: 'Wait for the Lord', naar het gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op de blijdschap van Pasen.

UITVOERING SPELGROEP: dit seizoen speelt Spelgroep Bennekom de eenakter '**Tel Aviv**' van **Aad van der Waal**.

Zeven mensen die in eerste instantie weinig met elkaar gemeen lijken te hebben. De verschillen in karakter, sociale status, activiteiten en belangstelling zijn dermate groot dat ze de overeenkomsten moeiteloos overschaduwden. En toch zijn deze zeven mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door familiebanden? Door een gezamenlijke geschiedenis? Door het lot?

Data: première zaterdag 16 maart
22, 23, 28, 29 en 30 maart (matinee)
Opgave: www.spelgroep.nl

ZIN OP ZONDAG: 'Liefde en familie' met **Dirk Meijer**.

Liefde in de familie: Soms een vlam, en soms met een vlammetje te zoeken. Waardevol genoeg om er licht op te werpen en er glans aan te geven.

Dirk Meijer (1949) is klinisch psycholoog en psychotherapeut in ruste en heeft in verschillende GGZ instellingen gewerkt als systeemtherapeut met kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Muziek: **Leonie Meijer**, zingt, componeert en is theaterartiest.

Datum: zondag 17 maart
Aanvang: 10.30 uur

VAN DE LEDEN: van *begunstiger* naar *lid* Mevr. W. Lebbink-Groot Roessink, Achterstraat 18 6721 VM Bennekom

VAN DE PENNINGMEESTER: de opbrengst van de collecte voor het bloemenfonds was € 103,75

Het actuele programma is te vinden op www.vrijzinnigenbennekom.nl

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
'In liquidatie'.

Voorganger: pastoraal medewerker
Marieke de Vries
Tel.: 06 53569094,
e-mail: pastoraat@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
Tel.: 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigenede.nl



EENHEID

ALGEMENE LEDENVERGADERING: zondag 31 maart 2019 vindt de laatste reguliere algemene ledenvergadering van de afdeling Ede plaats in de Ericakerk. Aanvang om 10.30 uur. Naast de standaard agendapunten als het jaarverslag en het financieel verslag zal er ook een stemronde plaatsvinden over het financieel voorstel over de bestemming van de financiën na opheffing van de afdeling. Het bestuur nodigt alle leden en begunstigers van harte uit om aanwezig te zijn.

MAANDAGMIDDAGONTMOETING: op maandag 4 maart gaat Jan-Peter Prenger met aanwezigen in gesprek tijdens één van de maandagmiddagontmoetingen. Om 14.00 uur staat in de Ericakerk de koffie en thee voor u klaar. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

SPELEN MET VERHALEN: nog 1 keer dan. Mocht u het vorige jaren gemist hebben dan kunt u alsnog meedoen. Was u er vorig jaar al bij dan krijgt u weer nieuwe inspiratie. Drie avonden spelen we met verhalen uit verschillende tradities. We gebruiken verschillende werkvormen om het verhaal te lezen, op ons in te laten werken, de personages uit te spelen en de

verbinding met ons eigen verhaal onder de loep te nemen.

Het spelen van verhalen is een manier om anders met Bijbelverhalen, mythes, sagen ed. om te gaan. Er een andere blik op te werpen en te ontdekken wat oude verhalen anno 2019 ons nog te zeggen hebben.

Schrijft u zich in voor deze avonden dan is het de bedoeling dat u alle 3 avonden aanwezig bent om de continuïteit in de groep en het spel te waarborgen.

Voor iedereen die het leuk vindt om zich in te leven in personages en durft te verbeelden wat ooit lang geleden is verwoord.

De groep start bij minimaal 8 personen (max. 14)

Loes van Laar is docent communicatie aan een ROC. Daarnaast geeft zij colleges aan de opleiding voor vrijzinnige theologie (Instituut OVP)

Data: maandag 18, 25 maart, 1 april
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Entree: € 10.- voor drie avonden, te voldoen op de eerste avond

LIVE POETS SOCIETY: een duo door de wol geverfde muzikanten dat elkaar heeft gevonden op jacht naar het perfecte liedje. Hun muziek laat zich het best omschrijven als soepel in het gehoor liggende akoestische popmuziek op het grensvlak van blues, folk, soul en americana.

Toetsenist/fluitist Peter Holen en zanger/gitarist JeeWee Donkers nemen de luisteraar mee op hun muzikale zoektocht naar de beste sfeer om hun verhalen en bespiegelingen over te kunnen brengen. Die sfeer kan steeds weer anders zijn, afhankelijk van publiek, voorhanden instrumentatie en de stand van de petten van de heren.

Echter niet alleen de sfeer en klankkleur zijn

belangrijk. Tijdens de vele optredens de afgelopen jaren is gebleken dat het publiek ook de verhalen achter de liedjes waardeert. Door het verhaal achter het liedje te kennen word je als luisteraar nog meer meegenomen in gedachten en emoties, die uiteenlopen van buitengewoon alledaags tot heel specifiek en diep.

In deze interactieve performance gaat Live Poets Society die dialoog aan. Wat zit er achter een liedje, hoe klinkt dat liedje dan, en wat triggert dat bij het publiek? En wat maakt dat weer los bij het duo, en hebben ze daar weer een bijpassend verhaal en liedje bij?

Meer info: www.sugarbeat.nl/livepoetsociety
facebook.com/livepoetsociety.nl

N.B. het leeuwendeel van de teksten van Live Poets Society is Engelstalig, al kruipen Nederlandstalige stukken en hertalingen langzaam het repertoire binnen.

Datum: zondag 24 maart
Aanvang: 10.30 uur
Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5,- wordt op prijs gesteld.

**BESPREEK
HET SAMEN** Een selectie uit het seizoen 2018-2019
Volledige programma: www.bespreekhetsamen-ede.nl

Op *woensdag 6 maart 2019* om 19:30uur Verlengde Blokkenweg door Mariëlle Jellema en Erna Hulstein

Bezoek aan de Grote Turkse Moskee. Samen met de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken is er bezichtiging gepland van de Turkse Moskee. Er is ook de mogelijkheid om elkaar

te ontmoeten om dmv vragen aan elkaar te stellen.

Op *zondag 17 maart 2019* om 14:30 uur door Mar van der Velden

Liederen voor onderweg: een tikkie eigen-wijs. In 2019 bestaat basisgemeenschap Exodus Ede 40 jaar. In een zangworkshop leren we liederen, geschreven door Mar van der Velden. Veertig jaar op doortocht, met Woord en Muziek.

Op *woensdag 20 & 27 maart 2019* om 20:00 uur in de Zijzaal Taborkerk door ds. D. Neven

Leven met verschil. Vandaag de dag worden we met de neus op de feiten gedrukt: met elkaar samenleven is nog niet zo eenvoudig. Zeker nu er een tendens is om in deze angstige en onzekere tijden vast te houden aan een identiteit waarmee je je afgrenst van anderen.

Op *donderdag 28 maart 2019* om 20:00 uur in de de Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

Geloof in gedichten. Als ik gedichten lees, zoek, overdenk, herken ik dat. Er zijn er vele. Troostende, verrassende, bemoedigende, rake, te denken gevende. Over geloof en leven.

Op *zaterdag 30 maart 2019* om 20:00 uur en *zondag 31 maart* om 14:30 in de Beatrixkerk door projectkoor & orkest.

Passieconcert Stabat Mater van Dvořák. Laat u inspireren door de mooie muziek.

AUTODIENST:

wilt u gebruik maken van de autodienst, bel gerust één van de volgende nummers:

Hilde Hijwegen	415461
Jan Wamelink	636620
Ingrid Neuteboom	635461
Nelke Schaap	06 30061630

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



03	mevr. J. Bron
10	ds. J.P. Prenger
17	ds. J.P. Prenger
24	pastor J. A. Lucassen
31	ds. J.P. Prenger

10
EENHEID

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekev@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>



VAN HET BESTUUR: onze eerstvolgende **Algemene Ledenvergadering** is op dinsdagavond 19 maart.

Op zaterdag 16 maart wordt onze halfjaarlijkse **Grote Schoonmaak** gehouden. We hopen op vele handen! Vanaf 8.45 uur is het kerkje geopend. Om 9.00 uur verdelen we het werk en begint het grote soppen, zuigen en zemen. De koffie en thee staan klaar om 10.00 uur en voor iets lekkers erbij zal vanzelfsprekend gezorgd

worden. Rond de klok van twaalf aanschouwen we het werk van onze handen: een opgeruimd, glanzend en uitnodigend gebouwtje!

WERELDGEBEDSDAG 2019: een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en alle mensen die meedoen aan de viering voelen zich verenigd. Het motto van de Wereldgebedsdag is: 'Samen bidden, samen vieren, samen delen'. Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema is: Wees welkom, God nodigt je uit.

De voorbereidingswerkgroep Lunteren nodigt u van harte uit voor deze viering in ons Witte Kerkje.

Datum: vrijdag 1 maart

Aanvang: 19.30 uur

Contactpersoon: Leni van der Marel (0318 486086) en Rightje Pees (0318 483777)

MUZIKALE LEZING: 'Muziek voor de lijdensweek uit verschillende culturen' door **WOUTER VERHAGE.**

Passiemuziek door alle tijden heen. Tijdens de passietijd stromen ieder jaar opnieuw de concertzalen en kerken weer vol voor de Mattheüs en Johannes Passion van Bach. Prachtige muziek natuurlijk, maar toch is er nog een hele grote hoeveelheid muziek geschreven voor de passietijd, die zelden wordt uitgevoerd. In een wervelende lezing neemt Wouter Verhage u mee op reis door de geschiedenis van de passiemuziek. Totaal verschillende passionen, stabat maters, lamentaties en nog vele andere muzikale vormen die bedoeld zijn voor de 40-dagen periode. Laat u inspireren om nieuwe pareltjes en juweeltjes uit de muziekgeschiedenis te leren kennen die naast het werk van Bach het verdienen om te worden gehoord!

Personalia: Wouter Verhage studeerde Docent Muziek, Koordirectie en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Wouter zingt bij diverse gespecialiseerde ensembles als Het Nederlands Kamerkoor, De Nederlandse Bachvereniging, Cappella Amsterdam, het Laurens Collegium Rotterdam en Kamerkoor Ars Musica. Wouter is vast dirigent bij het Monteverdi Kamerkoor Utrecht, het St. Joris Kamerkoor en het Haags Matrozenkoor, een jongenskoor bestaande uit ongeveer 70 jongens.

Datum: zondag 3 maart
Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

THEE MET EEN THEMA: op de eerste dinsdag van de maand organiseren wij 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet-theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Datum: dinsdag 5 maart
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Informatie: Klaske Heida 0318 300969,
heidak57@hotmail.com.

FILMAVOND: 'Un sac de billes', deze Franse film uit 2017, geregisseerd door Christian Duguay, is gebaseerd op het autobiografische boek van Joseph Joffo. Daarin vertelt Joseph hoe hij als 11-jarige joodse jongen in Frankrijk de Tweede Wereldoorlog overleefde.

De jonge joodse Joseph ontvlucht samen met zijn oudere broer Maurice het door de Nazi's bezette Parijs om het vrije deel van Frankrijk (Vichy-Frankrijk) te bereiken. De jongens zijn op zichzelf aangewezen en weten dankzij een

ongelofelijke dosis moed en vindingrijkheid te ontsnappen naar Nice. De Duitsers trekken echter verder op en de veiligheid blijkt van korte duur. De jongens zullen alles op alles moeten zetten om hun afkomst te verbergen. Hun intense band en de hoop op hereniging met hun ouders en grote broers houden hen staande. Samen kunnen ze de wereld aan.

Trailer: <https://youtu.be/V8cTMF1bluk>

Datum: donderdag 14 maart
Tijd: inloop vanaf 19.30; film start 20.00 uur; na afloop drankje
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-
Organisatie: Daan Jordens en Jan Jacobsen

LEZING: 'Voor Joseph en zijn broer' door **Christa Anbeek:** een unieke combinatie van autobiografie en filosofie.

Van overleven naar spelen en andere zaken van uiterst belang.

'Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering? Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren naar onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is?' Dit zijn de centrale vragen in haar boek.

Net als in haar eerdere werk koppelt Anbeek indringende persoonlijke ervaringen aan filosofische beschouwingen. Voor het eerst vertelt ze onomwonden over de suïcides in haar familie. Maar minstens even belangrijk is de komst van haar kleinzoon. Ook geeft ze het woord aan psychiatrische patiënten die ze jarenlang begeleidde, en aan haar studenten.

Personalia: Christa Anbeek is hoogleraar Remonstrantse theologie aan de VU en doceert Levensfilosofie aan de UvH. In februari 2019 won zij met haar boek 'Voor Joseph en zijn broer' de publieksprijs voor het beste spirituele boek 2019.

Eerdere boeken van haar zijn: 'De berg van de ziel' en 'Overlevingskunst'.

Datum: zondag 24 maart
Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

RONDE TAFEL: gespreksavond o.l.v. Harm Knoop

Dit is de tweede avond van een serie van drie, waarin we experimenteren met het idee van een 'themavoorganger/gespreksleider voor korte tijd'.

Drie keer een donderdagavond om met elkaar te eten en te praten rond een thema. We hebben Harm Knoop, die ook geregeld bij ons voorgaat en o.a. in april onze Paasdiensten voor zal gaan, gevraagd deze gespreksavonden te leiden: hij neemt ons mee in het thema en leidt het gesprek. Sea en Renze Holwerda stellen hun huis in Barneveld open en bereiden een heerlijke maaltijd.

Het thema van deze avond is '**Verlichting**'.

Personalia Harm Knoop: "Ik ben al meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Dat van mijzelf en van anderen. Dat doe ik met groot enthousiasme en een niet altijd te verhullen gretigheid. Soms is dat zwaar, hard, confronterend en pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Namelijk als mensen ontdekken, zoals ik ontdekt heb, dat er meer is. En misschien iets anders dan de rol en persoonlijkheid die zij zich hebben eigengemaakt, in het gezin van herkomst, in hun werkring en hun relaties. Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleer ik mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Na mijn studie theologie heb ik van alles gedaan en ben ik

van alles geworden: coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver. Hoe? Vrijmoedig, vrijzinnig, vrijlatend en vrijblijvend."

Informatie: Sea en Renze Holwerda, r.j.holwerda@planet.nl of 06-12496854 (Sea) of 06-83371137 (Renze).

Kosten: € 25,- (Het deelnamebedrag kan in een anonieme envelop ter plekke gedoneerd worden. Als dat bedrag een beletsel zou zijn om de avonden bij te wonen dan is een lager bedrag in de envelop ook oké.)

Vooraf aanmelden via info@vrijzinniglunteren.nl of 0318 484566. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Datum: donderdag 28 maart
Tijd: 17.30 – 22.00 uur

STILTE-UUR: met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: 3, 10, 17, 24 en 31 maart
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
Kosten: € 2,- per avond
Contactpersoon: Theresia Kamphuys,
theresiakamphuys@gmail.com

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek



BONKEN OP LUIKEN

'*Verborgen geloof.*' Zo luidde vijf jaar geleden de titel van de landelijke Beraadslag van de remonstranten. Remonstranten lopen niet te koop met hun geloof, dat was de achterliggende gedachte bij die titel. Zij praten er niet gemakkelijk over. Zij houden het liever voor zichzelf. Daarom zullen zij ook niet zo snel vertellen dat zij bidden, en hoe zij dat doen, tot wie, waarom, wanneer.

Er wordt in Nederland veel gebeden, meer dan u waarschijnlijk denkt. Terwijl volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek inmiddels meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zich niet meer als religieus beschouwt en volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau nog maar een kwart van de Nederlandse bevolking zichzelf beschouwt als kerklid, geeft toch nog altijd bijna de helft van de Nederlanders bij onderzoek aan min of meer regelmatig iets te doen wat zij zelf bidden noemen.

Dat aantal is in de laatste tien jaar wel fors teruggelopen. Bij het onderzoek 'God in Nederland' in 2006 was dat nog altijd 63 procent en bij een onderzoek van Nijmeegse

godsdienstpsychologen uit diezelfde tijd zelfs 71 procent. In 2009 publiceerde het damesblad *Margriet* de uitslag van een onderzoek over religie onder haar lezeressen, en daarvan gaf eveneens zeventig procent aan regelmatig te bidden. Maar bij het laatste onderzoek 'God in Nederland', uitgevoerd in 2015 en gepubliceerd in 2016, was het aantal biddende Nederlanders teruggelopen tot 47 procent: een forse daling.

De onderzoekers relateren die terugloop aan de afname van het kerklidmaatschap: bidden is, zo schrijven zij, 'toch vooral verbonden met kerklidmaatschap.' Stefan Paas, de Theoloog des Vaderlands, vergeleek in een interview in NRC in oktober van het afgelopen jaar geloven met sporten of muziek: je moet het oefenen en dat gaat toch het beste in clubverband. 'Religieus zijn is net als vioolspelen of volleyballen iets wat je moet oefenen. Het is maar weinigen gegeven dat uit zichzelf, los van de instituties te doen,' aldus Stefan Paas.

Maar niettemin: er wordt nog altijd veel gebeden in Nederland, en klaarblijkelijk ook buiten kerkelijk verband. Alleen: we weten het niet van elkaar. We praten er met elkaar nauwelijks over. We vinden het misschien wel gênant om er over te praten. Dat geldt zeker voor jongeren. In anoniem onderzoek geeft ook van hen een meerderheid te kennen regelmatig te bidden. Maar zij zullen dat niet gemakkelijk tegenover elkaar toegeven. Zij praten gemakkelijker met elkaar over hun seksleven dan over hun gebedsleven. Seks is minder taboe dan bidden.

Hoe dat komt? Misschien omdat we eigenlijk ook niet zo goed weten wat we doen als we bidden. Want wat is bidden? Wie kan het zeggen? Misschien is bidden wel vooral een

indringend gesprek met ons zelf, in de hoop - en soms het vermoeden - dat er nog iemand of iets meeluistert. We weten dus niet zo goed wat bidden is. Maar het lijkt veel met onze kwetsbaarheid en onze machteloosheid te maken te hebben. Wie bidt, geeft zich bloot. Wie bidt, laat zich kennen. Misschien praten we er daarom ook niet zo gemakkelijk over.

Huub Oosterhuis, die al een leven lang gebedsteksten schrijft, bundelde tien jaar geleden 150 gebeden onder de titel *Kom bevrijden*. In het 'woord ten geleide' zegt hij: 'De Bijbel is het verhaal van een god die vriend is - bij wie je midden in de nacht op de luiken mag rammen.'

Dat is bidden, zegt hij: 'vragen, smeken, aandringen, bonken op luiken'. Een kernachtiger omschrijving van bidden ben ik nooit eerder tegengekomen: bonken op luiken. Doe open, ontgrendel de luiken, laat licht en lucht binnen. Doe de wereld ontluiken, geef lucht dat ik kan ademen, licht dat ik kan zien. Geef ruimte dat ik kan leven.

Wij bonken op luiken, midden in de nacht, veertig dagen lang, veertig weken lang, een leven lang.

Ds. Peter Nissen

MEDITATIEF MOMENT: steeds op de eerste donderdagavond van de maand is er in de grote consistorie van onze kerk een 'Meditatief moment'. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer - geïnspireerd, zo hopen we - huiswaarts. Het thema wordt bepaald door de actualiteit. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Peter Nissen (peterjanissen@hotmail.com) of met Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl).

Datum: donderdag 7 maart
Aanvang: 20.00 uur

FILMKRING: 'Disobedience', de Amerikaans-Britse speelfilm *Disobedience* (2017) van de Chileense regisseur Sebastián Lelio onderzoekt de grenzen van verdraagzaamheid. De joodse fotografe Ronit Krushka keert na het overlijden van haar vader, die rabbijn was, vanuit New York terug in de orthodox-joodse gemeenschap van Londen waarin zij opgroeide. Zij logeert bij de beoogde opvolger van haar vader als rabbijn. Deze is inmiddels getrouwd met de beste jeugdvriendin van Ronit en de liefde tussen beide vrouwen bloeit weer op. Dat stelt de verdraagzaamheid van de joodse gemeenschap op de proef. De film is gebaseerd op een roman van Naomi Alderman.

Datum: zondag 10 maart
Plaats: filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 7,50 voor leden/vrienden.
€ 10,00 voor anderen

LUNCHBIJeenKOMST OVER COORNHERT: Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse pleitbezorgers van verdraagzaamheid. Hij was een veelzijdig man: kunstenaar (vooral graveur), toneelschrijver, musicus, theoloog, filosoof en jurist. De naar hem genoemde Coornhert-Liga zet zich nog altijd in voor verbetering en humanisering van het strafrecht. Hij verzette zich tegen de calvinistische predestinatieleer

en tegen de vervolging van andersdenkenden. Hij was een religieus humanist in de traditie van Erasmus. Ons gemeentelid **Henk Horsman** heeft zich in hem verdiept en zal er tijdens de lunchbijeenkomst over vertellen. Aanmelden kan t/m 12 maart bij Gerda Versteegen, bij voorkeur per mail: gverstee@xs4all.nl of 026 333 6114.

Datum: vrijdag 22 maart
Tijd: van 12.00 tot ongeveer 13.30 uur
Kosten: inclusief een gezonde driegangenlunch € 10,00 voor leden en vrienden, voor anderen € 12,50

LEKENPREEK: door **Rosita Steenbeek**: in de dienst op zondag 24 maart 2019 zal de bekende schrijfster **Rosita Steenbeek** een lekenpreek verzorgen. Rosita Steenbeek, kleindochter van een predikant, woont al vele jaren in Rome. Een groot deel van haar succesvolle romans en verhalen speelt zich daar af. Zij debuteerde in 1994 met de roman *De laatste vrouw*. Daarna volgden nog zo'n vijftien andere boeken. In 2017 schreef zij het essay voor de Maand van de Spiritualiteit: *Heb uw vijanden lief*. Daarin sneed zij het thema aan van de compassie. Dat wordt uitgewerkt in haar nieuwste roman: *Wie is mijn naaste?* Voor de voorbereiding van die roman verdiepte zij zich in het lot van vluchtelingen. Daarvoor reisde zij naar Lampedusa, Sicilië en Libanon. Haar lekenpreek op 24 maart zal daarbij aansluiten. Ds. Annemarieke van der Woude zal voorgaan in de dienst.

Datum: zondag 24 maart
Tijd: tijdens de dienst die om 10.00 uur begint

LEZING: 'met passie op weg naar Pasen III': over passiemuziek en lijdensverhalen

Prof. ds. Peter Nissen is de spreker. Het lijdensverhaal in Bijbel en muziek staat centraal. In de eerste maanden van het nieuwe jaar gaan we tijdens drie avonden luisteren naar passiemuziek en de lijdensverhalen uit de Bijbel lezen.

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach blijft jong en oud ontroeren, ook mensen die weinig met het christelijk geloof zeggen te hebben. Dat komt natuurlijk door de meesterlijke muziek, maar ook doordat het lijdensverhaal dat erin wordt bezongen, zo'n diepmenselijke trekken heeft. Veel van dat verhaal herkennen wij in ons eigen leven: teleurstelling, eenzaamheid, beproeving, verraad, verdriet, maar ook overgave, troost en hoop. Het zijn gevoelens en ervaringen die ook in het televisiespektakel *The Passion* terugkeren.

Datum: donderdag 28 maart,
aanmelden niet nodig
Tijd: 20.00 tot ongeveer 22.00 uur
Kosten: inclusief drankje € 7,50 voor leden en vrienden en € 10,00 voor anderen

Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Mignon van Bokhoven
tel: 06 10493111
e-mail: m.a.vanbokhoven@hotmail.com

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



VAN DE VOORGANGER: in januari ben ik begonnen met kennismakingsbezoeken, deze zullen doorlopen tot aan de zomer. Telefonisch spreekuur op dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uur, telefoonnummer 073 6425915 of 06 10493111, daarbuiten variabel bereikbaar via e-mail en telefoon.

Mignon van Bokhoven

Op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente is het Pasen. En van deze paasdatum worden de data van een heel aantal andere jaarfeesten afgeleid. Carnaval, Aswoensdag, de veertigdagentijd, de Goede Week, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Feesten die het jaar een ritme geven. Als ik zelf zo in de kerstvakantie terugblik op het afgelopen jaar dan licht de veertigdagentijd op als een bijzondere periode. Na de carnavalsdagen, begin maart, begint de vastentijd, 40 dagen en 6 zondagen tot aan Pasen. Een tijd die je zou kunnen zien als een uitnodiging om te versoberen, door bijvoorbeeld eenvoudiger te eten. Of af te zien van koffie of wijn. Sommige mensen nemen zich voor om zich minder te

laten afleiden door hun mobiele telefoon en nu eens de tijd te nemen om aandachtig een mooi boek te lezen. Je zou ook een moment in de week kunnen kiezen om te mediteren op een Bijbeltekst of je te laten inspireren door een mooi gedicht. Bij ons thuis kiezen we er meestal voor om niet te snoepen, eenvoudig te eten, en soms neem ik me iets kleins voor wat ik elke dag met aandacht doe. Zo nam ik me ooit voor om elke keer netjes de tube tandpasta terug te zetten in plaats van deze te laten slingeren. Pas na de vastentijd vertellen we elkaar wat we ons voorgenomen hadden, zo blijft het jouw eigen projectje. Aan het eind van de veertigdagentijd vieren we dan uitbundig Pasen, met volop paaseitjes, koffie, paasbrood. Het uitkijken naar Pasen, het uitkijken naar het feest van de eerste zondagmorgen, van de opgaande zon, van de opgestane Christus wordt zo tot een rijke innerlijke ervaring. In Vrijzinnig Renkum is er in de veertigdagentijd ruimte voor Meditatief Bijbellezers (Lectio Divina) met ds. Jelly Hoepman, is er een stiltekring, zijn er tuinwerkoctenden en dansvrijdagen en zingen we het voorjaar tegemoet met Henk Spijker.

Mignon van Bokhoven

MEDITATIEVE DANS: deze maand zullen we zeker aandacht besteden aan de 40-dagen tijd. De periode naar Pasen toe. Het thema is: **'De kracht van eenvoud'**.

Data: vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: deze manier van bijbel lezen vraagt een heel persoonlijke benadering. Het gaat niet om bijbel studie,

tekstkritiek of exegeese, maar om de vraag: 'Hoe word ik persoonlijk aangesproken door deze tekst, nu, op dit moment in mijn leven?' Volgens een bepaalde methode, zoals die van oudsher in kloosters gepraktiseerd wordt (de zgn. Lectio Divina) lezen we de tekst een aantal malen en proberen, vervolgens onze indrukken met elkaar te delen. Hierdoor kan een geheel andere manier van omgaan met de bijbel ontstaan die bovendien kan leiden tot een grotere verdieping.

De leiding berust bij ds. Jelly Hoepman. Wilt u een bijbel meenemen?

Het is prettig als we over verschillende vertalingen kunnen beschikken. U kunt zich opgeven op de intekenlijst die vanaf half februari in de hal van de kerk zal hangen (maximaal 8 deelnemers).

Data: dinsdagen 5, 12 maart en 9 april
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: samen in stilte in een kring zitten geeft een hele speciale verbondenheid. Ook de verbondenheid met de Bron, met God, met het Al met de Ene, met de Onnoembare... zal ervaren kunnen worden. We beginnen met een korte tekst om onze aandacht te richten en sluiten af met een paar minuten muziek. Voel je welkom.

Datum: dinsdag 12 maart
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

POËZIEKRING: het thema van de volgende bijeenkomst is: **'Moed'**.

Voor wie ook naar de stiltekring gaat is het misschien handig om samen te lunchen...

Deze wel zelf meenemen.

Datum: dinsdag 12 maart
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

KOFFIE MET HENK: we zullen liederen zingen die passen bij deze tijd van het jaar.

Datum: donderdag 21 maart
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

TUINOCHTEND: vanwege vakantie van de tuinbaas, is de tuinochtend in maart op woensdag de 13e i.p.v. de 20ste.

ACTIVITEITEN:

01,08,15,		
22 en 20	meditatieve dans	10.00 uur
05, 12	meditatief bijbel lezen	15.00 uur
12	stilte kring	12.00 uur
12	poëziekring	14.00 uur
13 i.p.v. 20	tuinochtend	09.30 uur
21	koffie met Henk, zingen	10.00 uur

AUTODIENST:

03	Francisca Krijnen	0317 310507
10	Hendrik Harssema	0317 314328
17	Rachel Wierenga	0317 315671
24	Gerrit Bollen	0317 313233
29	Ben Cornelissen	0317 425347

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (april) doorgeven vóór 1 maart aan Jenny de Zwart: jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



MINDFUL TEKENEN: door Nicolette Kool-van Gent.

Dag in dag uit staan we bloot aan veel prikkels. Om niet gek te worden sluiten we ons af, selecteren alleen die informatie die we op dat moment nodig hebben. Het nadeel is dat we zo ook afgestompt raken. We kunnen ons vaak niet eens meer openstellen. We hebben het vaak te druk, zijn bezig met andere zaken en niet aanwezig in het moment, het nu. Daarom zijn we vaak zo onbewust.

Bewustzijn heeft alles te maken met in het nu zijn. Hier en nu op dit moment. Hoe vaak ben jij volledig aanwezig in het nu? Voel je je lichaam, de stoel waarop je zit, de zon op je huid?

Leonardo da Vinci schreef: 'De gemiddelde mens kijkt zonder te zien, luistert zonder te horen, raakt aan zonder te voelen, eet zonder te proeven, beweegt zich zonder van zijn lichaam bewust te zijn, ademt in zonder iets van stank of geur gewaar te worden en praat zonder te denken.'

Da Vinci doelt hier op een gebrek aan 'focus' op wat we doen. Gebrek aan aandacht,gedachteloos dingen doen. Korte

momenten van ontspanning kunnen je weer opladen. Even uit je hoofd. Even tot rust komen en in het hier en nu zijn. Dat is waar tekenmomentjes je bij kunnen helpen. En nu hoor ik je al zeggen: 'Niks voor mij. Ik kan niet tekenen. Ik ben niet creatief...' Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan tekenen. Tekenen zonder te oordelen, zonder verwachting dat het iets moet worden of mooi moet zijn, zonder jezelf te vergelijken met anderen. Want dat is wat vaak in de weg zit: ik kan het niet. Onze eigen overtuigingen zitten in de weg. Door creatief/kunstzinnig bezig te zijn, leer je ook flexibel te worden en via verbeeldingskracht beelden en ideeën te scheppen. Dit scheppende vermogen kun je gebruiken op veel meer terreinen in je leven. Met tekenmomentjes ga je ervaren hoe het is om uit je hoofd te komen en je oordelen los te laten. Je kunt het overal doen, je hebt niet veel materiaal of tijd nodig. Het hoeft niets te worden, dus het is altijd goed. Het levert ontspanning en positieve energie op en een moment van in het hier en nu zijn.

Nicolette Kool-van Gent (1965, Schiedam) heeft de Pabo gedaan en daarna Onderwijskunde gestudeerd in Leiden met als specialisatie leerproblemen. Later heeft ze in Zutphen de opleiding voor tekentherapeut gevolgd. Zij is leerkracht en heeft een eigen praktijk voor holistische tekenlessen/workshops en tekentherapie.

www.praktijkmirakel.nl

Datum: zondag 3 maart

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: € 9,00/€ 6,00 leden en begunstigers

FILM: 'Louise en Hiver', Jean Francois Lagnonie, 2016

Met: Dominique Frot (stem van de oudere Louise), Diane Dassigny (stem van de jonge Louise), e.a. Franse film, Frans gesproken, 75 minuten.

Het is aan het einde van de zomer in het fictieve Franse badplaatsje Biligen-sur-Mer. De gepensioneerde Louise beleeft op het strand de laatste dagen van haar vakantie. Ze gaat op in haar herinneringen, en mist de laatste trein die van het stationnetje van Biligen vertrekt. Ze blijft op het strand, ook als de stormen over het strand gieren en ze helemaal alleen achterblijft, levend van wat de zee haar aan voedsel biedt. Haar enige levensgezel in de eenzaamheid is een sprekende hond. Als een moderne Robinson Crusoe en Vrijdag blijven zij elkaar trouw op hun onbewoonde strand. Louise en Hiver is gemaakt met een combinatie van traditionele tekentechnieken en moderne grafische beeldverwerking per computer.

Datum: dinsdag 5 maart
Aanvang: 20.00 uur de zaal is vanaf 19.30 uur open
Kosten: € 6,-, inclusief consumptie

JUBILEUMKINDERCONCERT: 20jaar Korenwinde.
Lucas van der Vegt en **Valentina Tóth** - piano.
'Icarus' is een muzikale voorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar. Icarus en Daedalus zitten na een lange reis vast op een strand.

Datum: zaterdag 9 maart
Aanvang: 15.30 uur
Kosten: € 9,00/ € 6,00 leden en begunstigers

WORKSHOP: 'Improvisatietheater-Theatersport',
door **Gerry Buijk**
Wie kent ze niet? De tv programma's *De Lama's*

(BNN) of *De vloer op* (Humanistische omroep). In dit soort programma's krijgen acteurs spelopdrachten waarmee ze ter plekke scènes moeten spelen.

In deze workshop gaan we spelen, spelen en nog eens spelen!

We gebruiken attributen, lappen, hoedjes, muziek, clownsneuzen en zelfs het publiek voor het maken van scènes.

Je wordt als speler uitgedaagd om je intuïtie en je eerste impulsen te volgen. Dat leidt vaak tot adembenemende scènes. Want daar waar de authenticiteit in het spel aanwezig is, trekt het de aandacht en leidt het tot vertedering, ontroering, verstilling en ook tot schaterlachen. Ik nodig je uit om te spelen, om je fantasie de vrije loop te laten gaan en om contact te maken vanuit je nieuwgierigheid en verwondering.

Gerry Buijk is als theaterdocent opgeleid aan de Theaterschool Amsterdam en is geschoold in theatersport, clownerie, bewegings- en Roy Harttheater. Zij werkt nu als theaterdocent, trainer en coach in haar eigen bedrijf (www.qcoachingentraining.nl)

Met haar enthousiasme en aanstekende energie verleidt ze mensen tot spelen. Ze creëert een veilige sfeer om meer van je zelf te laten zien en te ontdekken dan je misschien voor mogelijk had gehouden.

Opgave voor 10 maart 2019 bij: Trudi Alblas
trudialblas@tele2.nl of 06-29564912

Datum: zaterdag 16 maart
Aanvang: 10.00-15.00 uur
Kosten: € 25,- (contant op de dag zelf)

Lunch: We nodigen jullie uit om iets lekkers mee te nemen dat we kunnen delen. Maak of

koop iets dat jij lekker vindt, graag maakt en wilt delen. Als jij iets meeneemt voor een paar mensen dan zal de combinatie van dit alles leiden tot een overheerlijke lunch. Wij zorgen voor koffie, thee en een vegetarische soep.

LEZING: 'Ruim Ruimte voor identiteit', over levensstijlen, verzetsidentiteiten en de angst voor de toekomst door **Kees Terlouw**.

Ruimte en identiteit worden op verschillende manieren met elkaar verbonden. De keuze van mensen om ergens naar toe te gaan of te blijven heeft met de eigen identiteit te maken. Deze identiteit is verbonden met die van anderen, bijvoorbeeld met groepen met dezelfde levensstijl of een woonplaats waar men zich thuis voelt.

Doordat groepen met verschillende identiteiten dezelfde plek bezoeken, kunnen conflicten ontstaan. De identiteit van de woonplaats is soms ook met conflicten verbonden. Verschillende lokale groepen, zoals de daar geboren en de nieuwkomers van buiten, hebben vaak verschillende opvattingen over wat past bij de identiteit van een plaats. Dit leidt soms tot conflicterende opvattingen over onderwerpen zoals hoogbouw, landbouw, natuur en zondagsrust. Meestal ontstaan er informele manieren waarop met deze verschillende interpretaties van de lokale identiteit wordt omgegaan. Dit vormt dan een soort overkoepelende, secundaire identiteit, die bijvoorbeeld met een gemeente is verbonden. Maar deze secundaire identiteiten kunnen door plotselinge veranderingen verdampen. Conflicten over gemeentelijke herindelingen, snelle maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering en de komst van migranten, kunnen verharderen door het ontstaan van verzetsidentiteiten.

Als politiek geograaf werkzaam aan de Universiteit Utrecht houdt Kees Terlouw zich vooral bezig met de verschillende manieren waarop lokale en regionale identiteiten politiek gebruikt worden. Zijn interesse richt zich vooral op de wijze waarop nieuwe regionale identiteiten ontstaan die samenwerking tussen lokale organisaties en besturen versterken. Meer informatie en publicaties: <http://home.kpn.nl/C.Terlouw5/>

Datum: zondag 17 maart
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: € 9,00/ € 6,00 leden en begunstigers

EXCURSIE: in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaan we tenslotte de tentoonstelling 'Bauhaus-Nederland' bekijken. In 2019 is het 100 jaar geleden dat Bauhaus werd opgericht. Dit was toen een vernieuwende kunst- en ontwerpschool in Duitsland. In het museum Boijmans van Beuningen word aan de hand van kunstwerken, meubels, keramiek, textiel, de inspirerende relatie tussen Nederlandse kunst en het Bauhaus zichtbaar gemaakt. De bezoeken worden informeel gehouden en de kosten van de rondleiding en, in het geval van carpoolen, ook die van het vervoer, worden gedeeld. De bezoeken kunnen doorgaan bij minimaal 9 à 10 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. In verband met de organisatie is opgave vooraf nodig; de uiterste datum hiervoor zal in de aankondigingen worden vermeld. Afhankelijk van de plaats waar we naar toe gaan zullen we carpoolen of de trein nemen.

Datum: zaterdag 23 maart

Informatie en opgave bij: Tineke Jansen tel (0317) 61 24 63 Of e-mail cmjansenderuijter@gmail.com of Han van der Voet tel (0317) 61 26 69 of e-mail vandervoet-rhenen@planet.nl

FILM: in het kader van de Boekenweek

Datum: dinsdag 26 maart
Aanvang: 20.00 uur

AUTODIENST:

10	mevr. P. van der Zee	0488 441 160
24	dhr. A. v Holst	0317 613 597

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 april 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl of woukje@gmail.com

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Petra Wubs
Linge 60
3904 NC Veenendaal
Tel.: 0318-500547/0681898232
Email: petrawubs60@gmail.com

Het Venster: Vijftien Morgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08 (o. n. v. NPB Veenendaal).
Website: www.hetvensterveenendaal.nl



MEDEDELINGEN:

40-dagentijd 2019 - Stillebijeenkomsten in het Venster:

de tijd tussen carnaval en Pasen leent zich er goed voor om op zondagavonden in het Venster een stiltemoment te organiseren. Van 19.30 – 20.00 uur is het Venster open en luisteren we naar een korte tekst, wat muziek en zijn we stil. Marieke de Vries-Hofman neemt het initiatief hiervoor en zoekt nog iemand die met haar deze bijeenkomsten vorm wil geven. De data zijn dan 10, 17, 24 en 31 maart en 7 en 14 april.

Informatie bij Marieke: mrp.devries1@gmail.com

Algemene LedenVergadering op maandagavond 18 maart: gegevens hierover ontvangen de leden/donateurs via de email.

Duurzaam gebruik van energie, nu ook in ons gebouw!

Sinds jaren hebben we in Het Venster gasgevelkachels als verwarming. Omdat deze regelmatig problemen geven, duur zijn in gebruik en onderhoud, èn omdat we duurzamer om willen gaan met verwarming en verlichting, heeft het bouw- en onderhoudsteam (Jan van Donkelaar en Hans van der Leer) zich al enige tijd georiënteerd op duurzamer gebruik daarvan. Wie de afgelopen weken afgelopen Het Venster bezocht, voelde in de zaal de aangename warmte van twee infraroodpanelen (onopvallend hangend aan

het plafond). Met de nieuwe panelen voelt de vloer ook niet meer zo koud aan. Alles is nog in de probeerfase en het kan zijn dat er nog een paneel bij komt. Ook in de huiskamer komen er panelen te hangen. De gaskachels gaan weg als alles naar behoren functioneert. In de zaal (en ook boven het podium) zijn alle spots en zware lampen vervangen door ledverlichting. Zo maken we stapje voor stapje een beweging naar duurzamer gebruik van warmte- en lichtbronnen. Met dank aan de inzet van Jan en Hans!

In gesprek met...: Rinie van der Leer was in gesprek met Petra Wubs die sinds oktober 2018 deel uit maakt van het bestuur. Wie wil kennismaken met Petra en wil lezen over haar gezin, haar werk, haar hobby's en hoe zij in het leven staat, kan dit lezen op onze website www.hetvensterveenendaal.nl.

Ledenadministratie: Henk, Lotte en David Harmsen hebben zich aangemeld als lid. Hartelijk welkom!

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: doorgaans in de even weken op dinsdagmorgen, van 10.00 - 11.30 uur. Op deze ochtenden kunnen we gezellig met elkaar praten over alles wat ons ter harte gaat. Welkom op 5 en 19 maart! Inloop vanaf 9.45 uur. Info bij Wil Gouda, 0318 820357

COLLECTES:

03 voor voorstellingen
10 voor Amnesty International,
17, 24 en 31 voor Het Venster

AUTODIENSTEN: wie opgehaald wil worden voor Het Venster, (vóór zondagmorgen 9.00 uur) bellen naar: Rinie van der Leer, tel. 0317 756967 (coördinator)

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: Jeanette den Ouden
Van Musschenbroekstraat 59
3514 XJ Utrecht
Tel.: 06 47207826
E-mail: jouden@arboretumkerk.nl

Secretaris:

Jantine van de Watering-Geesink en Maaike Prangmsma,
secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

Marieke de Vries	pastoraal medewerker		06 53569094
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Jeannette den Ouden	Van Musschenbroekstraat 59	3514 XJ Utrecht	06 47207826
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354
Mignon van Bokhoven			06 10493111

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.

Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei