

EENHEID



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**

**Bennekom, Lunteren, Renkum,
Rhenen, Veenendaal, Wageningen**

701 september 2019

VOORWOORD

Bomen planten

Een jongeman overnacht tijdens een van zijn bergtochten bij een herder, zo vertelt het verhaal 'De man die bomen plantte' van Jean Giono. 's Avonds stort de herder op de tafel een hoop eikels uit. 'Hij begon die zeer aandachtig stuk voor stuk te onderzoeken en scheidde de goede van de slechte. Hij bestudeerde ze van heel dichtbij. Toen hij zo honderd volmaakte eikels voor zich had liggen, stopte hij en gingen we slapen.' De herder plant elke dag eikels. De jongeman zegt hem dat die tienduizenden eiken over dertig jaar prachtig zijn. De herder antwoordt eenvoudig dat als God hem liet leven, hij er over dertig jaar nog zoveel bij geplant zou hebben dat die tienduizend zouden zijn als één waterdruppel in de zee.

Het is een verhaal van aandachtig werken en rustig doorgaan. Het ontglipt me door het jaar heen regelmatig, dan wil ik vooruit, doelen bereiken, grootste daden verrichten. Laten we er een mooi werkjaar van maken, als een opspringende, levendige waterdruppel in de zee....

Mignon van Bokhoven, voorganger Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

VIERINGEN

Zondag 1 september		
Bennekom	10:30	Kiki Holst van der Waarde
Lunteren	10:30	Startzondag Lezing Lammert Kamphuis
Renkum	10:00	Anne Marieke van de Woude
Rhenen	10:30	Startzondag Eigen Leden
Veenendaal	10:00	Bert Cozijnsen
Wageningen	10:00	Andries Govaert

Zondag 8 september		
Bennekom	10:30	Opening nieuw seizoen
Lunteren	10:30	Intredeviering Esseldien Wennink
Renkum	10:00	Ineke van de Kuil
Rhenen	10:30	Monique van Zoest
Veenendaal	10:00	Henk Harmsen
Wageningen	10:00	Startzondag Jeannette den Ouden Kinderkringen en oppas

Zondag 15 september		
Bennekom	10:30	Mike Bais, delen brood en wijn
Lunteren	10:30	ZinGdag Juliëtte Stout en Geertje Timmers
Renkum	10:00	Greetje de Klerck
Rhenen	10:30	Bezinningsactiviteit
Veenendaal	10:00	Harm Knoop
Wageningen	10:00	Monique van Zoest

Zondag 22 september		
Bennekom	10:30	Bert Cozijnsen
Lunteren	10:30	Ivo de Jong
Renkum	10:00	Irene Hörst
Rhenen	10:30	Lauk Spelberg
Veenendaal	10:00	Thema-ontmoeting
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden

Zondag 29 september		
Bennekom	10:30	Willem van der Meiden
Lunteren	10:30	Sacrale dans Geertje Hzée-Jansma
Renkum	10:00	Mignon van Bokhoven
Rhenen	-	-
Veenendaal	10:00	Marjolein Thiemens (lezing)
Wageningen	10:00	Peter van't Riet Vijfde zondag leerhuisdienst

ALGEMENE AGENDA

Da-tum	Afd	Aciviteit	Aan- vang
03	Rh	film: 'Den skyldige (the Guilty)'	20:00
06	Re	meditatieve dans, en verder elke vrijdag	10:00
07	Lu	grote schoonmaak	09:00
08	Lu	introdunctie Stilte-uur (nu tot 21:15)	19:45
10	Lu	thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	1400
10	Re	stiltekring (ca. een half uur)	12:00
11	Re	koffie met Theodora van Rheeden	10:00
12	Lu	cultureel uitje Museum Voorlinden	09:30
14	Be	Stiltewandeling, start Hullenberglaan	10:00
19	Lu	filmavond 'Woman at War'	19:30
23	Be	Café van Verdieping (A & A)	20:00
26	Re	koffie met Monique	10:00
29	Ve	lezing Marjolein Tiemens: 'De tien geboden van het milieu'	10:00



CAFE VAN VERDIEPING : David van Bodegom, over 'ontpillen'.

Ontpillen helpt je je lijf beter te begrijpen en laat zien hoe je zonder medicijnen en met aanpassing van je levensstijl langer gezond kunt blijven. Kortom een boeiende avond over wat je zelf kunt doen aan een goede gezondheid.

Datum: 23 september

Tijd: 20.00 uur.

Plaats: A&A Veenderweg 3 Bennekom

Kosten: € 12,50, incl. één kopje koffie of thee.

Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Voor informatie en opgave (liefst digitaal) van de cursussen, zie het programmaboekje en de website.

VIERINGEN 10.30 uur zie pag.3

8 september Thema: 'Twijfel'. In deze viering wordt het programma voor komend seizoen 2019-2020 gepresenteerd. Leden van de cantorij onder leiding van Rien den Arend, evenals leden van commissies of cursussen zullen hieraan meewerken.

ALGEMENE AGENDA

11 Schatgraven in Thomas

10.00 uur

11	Rouw , veerkracht en zingeving	20.00 uur
14	Stiltewandeling	10.00 uur
18	Poëziekring	10.00 uur
18	QiGong , beginners	10.00 uur
19	QiGong, gevorderden	10.00 uur
19	Kunst van Henri Matisse	10.00 uur
20	Focusing	14.30 uur
23	Café van Verdieping	20.00 uur
24	Eetcafé van Ontmoeting	17.45 uur
24	Filmkring	19.30 uur
26	Tarot	19.30 uur

VAN HET BESTUUR

Zondag 7 juli , in een overvolle Ontmoeting , namen we afscheid van onze voorganger/inspirator. Het was een bijzondere viering, waarin Peter zijn individuele zoektocht naar 'Het Ene' met ons deelde.

Dag Peter, Bedankt.

*Licht dat terug komt
Hoop die niet sterven wil
Vrede, die bij ons blijft*

ONTMOETING IN KUNST

In de serie Ontmoeting in Kunst is in de Ontmoeting van 24 augustus tot en met 6 oktober werk te zien van John Tomasowa Fotografie/schilderijen en Joke Schaareman, beeldjes.

CAFE VAN VERDIEPING

David van Bodegom, over 'ontpillen'

Ontpillen helpt je je lijf beter te begrijpen en laat zien hoe je zonder medicijnen en met aanpassing van je levensstijl langer gezond kunt blijven. kortom een boeiende avond over wat je zelf kunt doen aan een goede gezondheid.

23 september. 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur A&A
Veenderweg 3 Bennekom.

€ 12,50, incl. één kopje koffie of thee. Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

EETCAFE VAN ONTMOETING

Het Eetcafé wordt georganiseerd op elke **vierde dinsdag** van de maand van 17.45 tot 19.45 uur. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact te bieden. Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijden verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over een thema.

24 september, 17.45-19.45 uur

Opgave: 06-30189936.info@eetcafevanontmoeting.nl

Informatie bij Tineke Kwant 0318

417456 kwantploos@upcmail.nl

VAN DE LEDEN: overleden op 4 juli 2019 :mevr. Mieke Voskamp-Meuser Bourgognion; op 7 augustus mevr. G. Schouten. **Opgezegd** als lid of begunstiger: mevr. Grietha Rijlaarsdam.dhr.Gerrit Rietberg.dhr. Gerard en mevr. Tina Draaijer-Jonker.mevr. M. Roding-in 't Veld. mevr. Hellen v Dinter. Mevr. Nellien Klomp . **nieuwe** begunstigers: Mevr. Jule de Boer-Schaepman; Mevr. Anneke Kuyvenhoven. **Verhuisd** : dhr.Olaf de Jongh naar Zinzia in Renkum. Dhr. Henk Lamaker naar de Pleinen in Ede.

In herinnering...

Op 4 juli jl is overleden **mevrouw Mieke Voskamp – Meuser Bourgognion**. Zij is 89 jaar geworden. Mieke werd geboren op 13 april 1930 in Nijmegen, als twee kind uit een gezin van vier kinderen. Zij ging al vroeg op kamers en kwam op jonge leeftijd o.a. in Engeland terecht waar zij door haar leven en werken daar, vooral ook de taal goed

leerde spreken.

Op 4 oktober 1958 trouwde zij, in Engeland, met Berend Jan Voskamp, waar hij destijds ook zijn bedrijf had. Mieke was toen dus 28 jaar. Kort daarna keerden zij toch terug naar Nederland, al bleef de liefde voor Engeland haar leven lang bestaan. Samen gingen ze meerdere keren op vakantie naar Schotland en bezochten er o.a. het eiland Iona. Mieke is in een vrijzinnig nest geboren en vanuit haar open levensbeschouwelijke grondhouding, omarmde zij o.a. dáár het Keltische christendom.

Eenmaal terug in Nederland volgde Mieke de opleiding tot Mensendieck-therapeut in Amsterdam. Vele jaren heeft zij vanuit dit beroep voor mensen veel kunnen betekenen door hen bij te staan en te ondersteunen ten aanzien van hun lichaamshouding en gedragsverandering. Zij had destijds haar praktijk aan de Edeseweg in Bennekom.

Daarna verhuisden Mieke en Berend naar Wageningen. Berend overleed daar op 14 april 2006 na een uitstekende verzorging van zijn vrouw. Uiteindelijk wilde Mieke zelf ook niets liever dan in haar eigen huis sterven. Deze wens is, gelukkig voor haar, in vervulling gegaan.

De laatste jaren namen de fysieke beperkingen voor Mieke steeds verder toe en hoe kranig ook, juist vanwege haar heldere geest, was dit proces niet eenvoudig. Mieke zei dan: "Ik zit in een proces waarin ik mijn hoofd leer buigen in afhankelijkheid. Ik moet nog wat wachten en leren de regie over mijn leven af te staan en zo mijzelf over te geven."

Mieke heeft zowel in haar huwelijk als in het Keltisch christendom zeker de liefde mogen ontvangen die zij in het leven zocht. Zij was ook niet onduidelijk waarom zij zo nadrukkelijk voor het Keltische christendom koos. De Roomse kerk was in haar ogen te zeer gericht op macht, regels en dogma's, terwijl zij juist in het Keltische christendom, veel meer de liefde aantrof. Ook was het haar een doorn in het oog dat de plaats van de vrouw en het

vrouwelijke in het traditionele christendom inferieur was, terwijl er binnen het Keltische christendom juist alle ruimte voor was.

Mieke was belesen en naast religie en spiritualiteit ook zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Haar boekenplank in haar woonkamer verraadde zo precies wie zij was in haar diversiteit.

In een respectvol samenzijn vol herinneringen aan Mieke als vrouw en persoon als aan haar leven zelf, is er op 11 juli in De Ontmoeting en later in het crematorium in Ede, waardig afscheid van haar genomen, een afscheid dat een ieder haar van harte gunde.

Peter Samwel, Voorganger Vrijzinnigen Bennekom

PENDELDIENST:

Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie Rijken tel. 0318-414730

e-mail: alierijken@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met de **chauffeur** van die zondag

1	Bert de Vries	0318-430290
8	Nico kwakernaak	0318-416230
15	Betty Busser-Kat	0318-571592 /06 5777 6317
22	Carel Efting	0318-303000
29	Sanne v Bosschinga	0318-576154

EGYPTE

Op 11 augustus vertelde Hester Birnie ons over haar beleving van een reis door Egypte.

Daarvoor las zij een mooie Zonnehymne, van Farao Achnaton (of Echnaton) uit de 14^e eeuw vóór Christus, die we graag hier onder nog eens afdrukken (p.10).

ZONNEHYMNE

(Achnaton)

*Hoe lieflijk verschijnt gij, Zon, o, levende
in de lichtwoning des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat.
Gij straalt uit de lichtberg in het oosten
en vult de landen der aarde met uw schoonheid.
Uw stralen omvatten alle landen, strekken zich uit
tot de grenzen van uw ganse schepping.
Ver weg zijt gij, en toch in uw straling op aarde aawezig;
wij aanschouwen u, toch kan niemand
de weg zien waarop gij staat.
Als gij nederdaalt in de lichtberg in het westen,
ligt de wereld in duisternis, als dood.
De mensen heffen hun armen in aanbidding wanneer gij
verschijnt.
Uw stralen voeden al wat geplant is,
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed
zoals gij haar geschapen hebt.
Hoe schitterend geordend zijn zij,
uw doelstellingen voor deze wereld.....
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat, sterven zij.
Het leven is in de tijd en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij
want gij hebt de aarde gegrondvest
en gij richt hem telkens weer op
voor uw zoon die uit uw lichaam is voortgekomen.*

LUNTEREN

Vrijzinnig Lunteren



LEZING: 'Twijfel jezelf tot rust', met Lammert Kamphuis

Lammert Kamphuis is filosoof en veelgevraagd spreker op congressen en festivalpodia. Daarnaast is hij als hoofddocent verbonden aan The School of Life Amsterdam. In al zijn werkzaamheden onderzoekt hij samen met het publiek hoe de filosofie ons verder helpt in alledaagse thema's. Tijdens deze ochtend zal hij met de bezoekers onderzoeken hoe volgens filosofen twijfelen je tot rust kan brengen. Zie ook www.lammertkamphuis.nl.

Deze eerste zondag in september is tevens startzondag van het nieuwe seizoen. Na de lezing is er koffie/thee en daarna zullen we met elkaar het glas heffen op de start van het nieuwe seizoen.

Datum:	zondag 1 september
Tijd interactieve lezing:	10.30 – 12.00 uur
Koffie, borrel en broodjes:	12.00 – 13.00 uur
Kosten:	niet-leden €5,-

INTREDEVIERING: van onze nieuwe voorganger **Esseldien Wennink.**

Het bestuur is zeer verheugd onze nieuwe voorganger aan u voor te mogen stellen. Op 8 september is de eerste viering bij Vrijzinnig Lunteren die door haar geleid wordt; er zal ruime gelegenheid zijn tot kennismaking. Wij kijken uit naar een feestelijke ochtend, met vele leden, begunstiger, belangstellenden en andere genodigden.

Datum: zondag 8 september
Tijd: 10.30 uur

CULTUREEL UITJE MUSEUM VOORLINDEN:

een nieuwe activiteit in ons programma: het gezamenlijk bezoeken van tentoonstellingen, wat meer gezelligheid biedt en vooral ook de mogelijkheid van een rondleiding, waardoor je een dieper inzicht in de motieven/bedoelingen van de kunstenaar krijgt.

Deze eerste keer zullen we Museum Voorlinden in Wassenaar bezoeken, waar we de tentoonstelling 'Less is more' gaan bekijken. ... Lees verder op <https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/295-cultureel-uitje-museum-voorlinden>

Datum: donderdag 12 september
Tijd: vertrek Het Witte Kerkje 9.30 uur;
terug plm. 16.30 uur
Kosten: plm. € 35,- niet-leden, plm. € 20 leden, incl. vervoer met particuliere auto's; consumpties voor eigen rekening.

Opgave vóór 31 augustus: Johanna Scholte,
jsm.scholte@gmail.com of tel. 0318-430420



MEDITATIEVE – SACRALE DANS: eind deze maand is het vredesweek. We vertrouwen dat ook door te dansen over dit thema het kan bijdragen aan de vrede. Vrede in jezelf, uitstralend naar anderen in de kring en in de wereld.

'**Vrede**' is dus het thema.

Data: Elke vrijdag
Tijd: 10.00 – 11.15 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: het samen stil zitten in een cirkel in ons kerkje kan bijdragen aan harmonie, aandacht, innerlijke vrede uitstralend naar anderen en de wereld waarin we leven.

Datum: dinsdag 10 september
Tijd: 12.00 – 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

KOFFIE MET THEODORA VAN RHEEDEN: Theodora heeft veel geschilderd in haar leven en zal aan de hand van haar schilderijen er over vertellen.

Datum: woensdag 11 september
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel



FILM: 'Den Skyldige (The Guilty)'

Regie en scenario: Gustav Möller. Met: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen, Omar Shargawi 2018, 85 minuten. Taal: Deens

Zo strak en minimalistisch als Den skyldige zie je telefoonthrillers zelden (vier sterren, De Volkskrant) Met zijn eerste lange speelfilm Den skyldige (The Guilty) geeft de jonge Deense regisseur Gustav Möller blijk van een indrukwekkend talent (Willemijn Gertsen, Filmvandaag.nl) Agent Asger Holm is niet op zijn plek, in de alarmcentrale van de Kopenhaagse politie. Hij is vanwege zijn betrokkenheid bij een geweldsincident van de straat naar de meldkamer overgeheveld. Daar beantwoordt hij een binnengekomen noodoproep van een vrouw die ontvoerd is. Wanneer hij zich realiseert dat de beller in codes spreekt, staat zijn politie-instinct onmiddellijk op scherp. Hij komt erachter dat de beller, Iben, is ontvoerd door haar ex en de kinderen alleen thuis zijn. Asger raakt geobsedeerd in zijn streven om Iben en haar kinderen te redden en overtreedt daarbij regels en wetten. Met zijn telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de vrouw te redden. Al snel blijkt dat het misdrijf waar hij mee te maken heeft, veel groter is dan hij eigenlijk dacht. Regisseur Möller gebruikt minimale middelen om een enorme spanning te creëren die de hele film lang, zo'n anderhalf uur, aanhoudt. Al die tijd speelt de actie zich af in één kamer, gedurende één avond. De hoofdpersoon wordt indringend en dicht op de huid gefilmd, waarmee alles van hem zichtbaar wordt.

Datum: dinsdag 3 september
Aanvang: 20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur
Kosten: €6,-. inclusief consumptie

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 oktober 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

VEENENDAAL

Het venster



LEZING: op 29 september door **Marjolein Tiemens,**
'De tien geboden van het milieu'

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op Aarde en dus ook de schepping. De mens wordt in de bijbel opgeroepen om de schepping te behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op grote schaal nodig. Christenen zouden hierin een lichtend voorbeeld kunnen zijn, of misschien wel moeten zijn. 'Groen zijn is een morele noodzaak' heeft paus Benedictus XVI gezegd. Om daar inhoud aan te geven zijn de tien geboden voor het milieu verschenen.

Marjolein Tiemens zal in de lezing deze tien geboden en de boodschap die klinkt in de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus als kapstok gebruiken.

Er is een collecte om dit soort lezingen en voordrachten te kunnen blijven organiseren (hiervoor is een gemiddeld bedrag van € 5,- p.p. berekend). Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

WAT IS EEN VRIJE RUIJITE?

In een Vrije Ruimte wordt er gelegenheid gegeven aan een ieder die op zondagmorgen een eigen onderwerp op haar/zijn eigen manier vorm wil geven. Zo'n bijeenkomst is tevens bedoeld om in te vullen met 'wat er langs komt'. Er is ruimte voor talent, experiment en spontane ideeën. Een Vrije Ruimte staat ook open voor mensen van buiten Het Venster die iets interessants te melden of te delen hebben - uiteraard in overleg met coördinator Vrije Ruimte Martin Schuitemaker. Leden en donateurs kunnen de Vrije Ruimte benutten om datgene wat hen inspireert te delen of al of niet interactief, zolang dit valt binnen de missie van Het Venster. Een aantal keren per jaar zal de Vrije Ruimte gevuld worden met culturele thema's. Deze bijeenkomsten worden geïnitieerd door Eveline de Kock. Wie hier vragen of ideeën over heeft, kan met haar contact opnemen.
Algemene informatie: Martin Schuitemaker



LAATSTE KINDERKRINGZONDAG

VAN HET SEIZOEN 23 juni: het was me wat. Afscheid van 6 jongeren van SOEP die waren afgestudeerd en de wijde wereld in gaan trekken. Er waren toespraken, elfjes en een prachtig lied. Ook waren er in de dienst twee films van DREK, Puddingwar en Pesten. Er was een preek over Prediker, een onbekend lied en een uitleg over het doel van de actie van Joint, Kliederkerk: het Irbid Community Centre voor Syrische vluchtelingen in Jordanië.

Het was een vol programma en oh, wat wilden we graag koffie na afloop. Maar niets ervan: we moesten aan de slag! Zeep maken, torens bouwen, wiskundeles volgen, informatie verzamelen over Irbid, muziek maken en dansen, wandelen door het Arboretum, met slagroom gooien, vliegtuigjes van het balkon laten storten - nee, laten vliegen natuurlijk-, schminken, autootjes aan een dropveter laten racen en verrukkelijke oosterse hapjes maken. Pas toen we dat allemaal gedaan hadden, kregen we koffie, werd de taart geserveerd, konden we proeven van de hapjes en luisteren naar muziek.

De zon scheen, we haalden meer dan 950 euro op, gingen naar huis met zeepjes, een mooie hanger of gewoon met een goed gevoel. Dank aan Joint, aan hun ouders (wat een werk!), aan al die mensen die taarten bakten, hielpen met inrichten, koffie zetten, hun pinapparaat leenden, knipkaarten kochten en meededen. Het was een mooi feest en dat was het!

Jeannette en Martin

ADRESSEN

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING info@vrijzinnigenbennekom.nl www.vrijzinnigenbennekom.nl voorganger: Roos van Doorn roosvandoorn@tele2.nl	Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom Floralaan 4 , 6707 HN Wageningen
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE info@vrijzinniglunteren.nl www.vrijzinniglunteren.nl voorganger: Esseldien Wennink esseldien@planet.nl	Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren
GEOLOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM, DE RIJNKAPEL secretariaatgvr@outlook.com www.vrijzinnigrenkum.nl voorganger: Mignon van Bokhoven m.a.vanbokhoven@hotmail.com	Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum
DE VLAM, GEBOUW DE VLAM pien@zeetronic.nl www.devlamrhenen.nl pastoraal medewerker: Monique van Zoest	Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen
HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER secretaris@hetvensterveenendaal.nl	Vijftienmorgen2, 3901 HA Veenendaal
ARBORETUMKERK www.arboretumkerk.nl voorganger: Jeannette den Ouden jouden@arboretumkerk.nl	Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht

UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe

REDACTIE

Liesbeth Wieringa Kamperfoelielaan 13, 6706 CV
Wageningen

e-mail: lieswier@me.com

0317 420010

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren

e-mail: geertjetimmers@hotmail.com

0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**