

E
E
N
!



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**

**Bennekom, Lunteren, Renkum,
Rhenen, Veenendaal, Wageningen**

702 oktober 2019

VOORWOORD

De vakantietijd is voorbij. Vakantie, een wonderlijk fenomeen. Op het moment dat ik dit schrijf (eind augustus) zijn scholen weer begonnen en het gewone leven is op gang gekomen. Hoewel, de ouderen onder ons gaan juist in het naseizoen nog op stap, waaronder ikzelf. Bij ons in Rhenen is op 1 september het nieuwe verenigingsjaar van De Vlam gestart.

Vakantie, een wat wonderlijk ritueel in deze tijd. Soms lijkt het wel of vakantie het enig belangrijke is. Twee of drie keer per jaar op stap wordt heel gewoon, ja vaak zelfs als noodzakelijk gezien. Gesprekken gaan over 'waar ben je geweest' in plaats van 'hoe gaat het met je'.

Vliedschaamte lijkt niet te bestaan. Exotische oorden zijn in, men moet er geweest zijn. Maar meestal wordt men op die reizen alleen langs de toeristische punten geleid en leert men dat land dan toch niet echt kennen. Zelf ga ik graag naar Ierland, maar dan op eigen houtje. Zo ben ik daar getroffen door de Keltische en vroeg christelijke cultuur die daar alom aanwezig en zichtbaar is en heb daar studie naar gedaan. Dan kom je wel verrijkt weer thuis.

Een huisje op de Veluwe of aan het strand is uit. Kamperen in een eigen tentje is alleen nog voor enkele enthousiastelingen. Onlangs stond in Trouw een heel artikel over speciale vakanties. Wandel- fietsvakanties, bergklimmen, cruises, familievakanties of juist voor singels, een verwenvakantie voor je hond, letterlijk voor elk wat wils. Vooraf krijg je al keuzestress en wordt je vakantie een voortzetting van het jachtige leven.

Maar wordt men van al dat gereis beter en gelukkiger? Communicatie lijkt zich tegenwoordig te beperken tot het uitwisselen van vakantiekiekjes via de nieuwe media. Gesprekken zijn er amper meer omdat velen over het scherm van een apparaatje zitten gebogen. Omzien naar elkaar is er zo niet meer bij. Gelukkig zijn we in onze

verenigingen meer met elkaar betrokken. We denken na over ons bestaan en wat ons leven echt zinvol kan maken en verrijken. Onze programma's voor het nieuwe seizoen bieden volop gelegenheid om onze geest te scherpen. Laten we ons in het komende jaar hier op richten. Dan wordt vakantie echt weer een tijdelijke ontspanning om de accu op te laden en geen najagen van vermeend succes.

Bert Scholten, Rhenen

VIERINGEN

Zondag 6 oktober		
Bennekom	10:30	Intrede-viering Roos van Doorn
Lunteren	10:30	Rob Nepveu
Renkum	10:00	Mignon van Bokhoven
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Marieke de Vries-Hofman
Wageningen	10:00	Herfstpelgrimage

Zondag 13 oktober		
Bennekom	10:30	Nicoline Sven
Lunteren	10:30	-
Renkum	10:00	Lauk Spelberg
Rhenen	10:30	Ineke Van de Kuil
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden

Zondag 20 oktober		
Bennekom	14:30	'Manna voor de ziel'
Lunteren	10:30	Ivo de Jong
Renkum	10:00	Marianne Visch
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Lezing
Wageningen	10:00	lezing Joantine Berghuijs

Zondag 27 oktober		
Bennekom	10:30	Zin op Zondag met Welmoed Vlieger
Lunteren	10:30	-
Renkum	10:00	Monique van Zoest
Rhenen	10:30	Mevr. De Klerck-Bets
Veenendaal	10:00	Hans LeGrand
Wageningen	10:00	Andries Govaart

ALGEMENE AGENDA

Datum	Afd	Aciviteit	Aan- vang
01	Rh	film: 'Denial'	20:00
04	Re	meditatieve, sacrale dans	10:00
06	Be	laatste dag Expositie (tot 17:00)	14:00
06	Rh	'Even tot rust komen in een zee van klanken', Bijz.act. met Thérèse Evers	10:30
10	Be	Donderdagavond lezing Rico Sneller	20:00
11	Re	meditatieve, sacrale dans	10:00
12	Rh	Excursie Coda Museum in Apeldoorn	
12	Rh	Concert Prokofjev: Muzikale Dagboeken	20:00
12	Lu	Lezing Jan Terlouw	10:30
18	Re	meditatieve, sacrale dans	10:00
20	Ve	lezing in Het Venster	10:00
23	Rh	Koffie met Monique	10:00
24	Ve	Re-Creatiemiddag in Het Venster	13:30
25	Re	meditatieve, sacrale dans	10:00
27	Lu	Interculturele ontmoeting	10:30



VAN HET BESTUUR

Zondag 6 oktober om 10.30 uur zal de intredeviering zijn van Roos van Doorn als voorganger van Vrijzinnigen Bennekom. De viering zal geleid worden door liturg en voormalig pastor Andries Govaart en muzikaal ondersteund worden door de cantorij onder leiding van Rien den Arend. *Extra collecte : Eetcafé van Ontmoeting. Na afloop is er voldoende gelegenheid nader kennis te maken met onze nieuwe voorganger.*

OPEN TAFEL: De open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken. In oktober is dat op de **8^e** om 17.15 uur. Opgave uiterlijk tot vrijdag 14.00 uur vóór de geplande datum bij: Stanny van Barneveld, tel: 0318-576154, stansanne@gmail.com
De kosten van de maaltijd zijn € 5,-
Nieuwe kokers /kooksters zijn ook van harte welkom.

DONDERDAGAVONDLEZING 'Waarom worden wij geboren?' en het verlangen naar incarnatie, Rico Sneller.

Een oude wijsgerige, spirituele en mystieke traditie wil dat mensen hun eigen leven uitkiezen. Ondanks het bijbehorende lijden, zo stelt de traditie, en ook al zijn we er ons niet eens van bewust, kiezen we het specifieke leven dat we leiden.

Dr. Rico Sneller (1967) is universitair docent Ethiek aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Datum: **10 oktober, 20.00 uur**

Kosten: € 7 voor leden / begunstigers, anderen € 10

VOORSTELLING 20 oktober 14.30 uur:

Evelyne Swinkels en Ingrid Gans, *poëzie en muziek*.

Na het verlies van een dierbare breekt er voor nabestaanden een tijd aan om staande te blijven, je te hervinden en soms gewoon om te overleven. Naast brood om te eten is er ook aandacht nodig voor geestelijk voedsel, troostend voor de ziel. De voorstelling gaat over dit thema door gedichten van Evelijne in combinatie met muziek van Ingrid, zangeres en componiste. Het laat je stil staan bij je eigen verhaal, je drijfveren, je verlangens of gemis. Hierdoor komen er soms antwoorden of nieuwe perspectieven bovendrijven.

EETCAFE VAN ONTMOETING

Het Eetcafé wordt georganiseerd op elke **vierde dinsdag** van de maand van 17.45 tot 19.45 uur. Dit om ouderen meer mogelijkheden tot contact te bieden. Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijden verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: 'Kracht in kwetsbaarheid. **22 oktober, 17.45-19.45 uur**

Opgave: 06-30189936.info@eetcafevanontmoeting.nl

Informatie: Tineke Kwant

0318417456 kwantploos@upcmail.nl

ZIN OP ZONDAG 'De twijfelende mens.' met **Welmoed Vlieger. 27 oktober 10.30 uur** *Muziek: Roos Blufpand*.

Op het eerste oog lijken de meeste mensen gelukkig en tevreden. Maar diep van binnen is er vaak sprake van een diepe twijfel, onrust of ontredde, zo observeert de Deense denker Kierkegaard (1813-1855). Je kunt deze vorm van twijfel ook vertwijfeling noemen. Vertwijfelen is iets typisch menselijks en daarom eigenlijk ook niemand vreemd.

VAN DE LEDEN: Nieuwe begunstiger: Mevr. H.T.Hijwegen,
Bennekom

PENDELDIENST:Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie
Rijken tel. 0318-414730

e-mail: alierijken@gmail.com

Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met de
chauffeur van die zondag

6	Alie Rijken	0318 414730
13	Bert de Vries	0318-430290
20	Rens de Vries	0318 414942
27	Nico Kwakernaak	0318-416230

IN HERINNERING

Begin augustus overleed ons lid mevrouw Gea Schouten. Vele jaren woonde zij aan het Jerfaasplantsoen in Bennekom, waar ik haar voor het eerst in 2015 bezocht. Gea is geboren op 9 februari 1932 in een gezin van vier kinderen, zij was de jongste. Ze is in haar leven altijd veel alleen geweest. Haar ouders waren beiden zeer gelovig, haar vader zelfs streng. Hij was ouderling in de gereformeerde kerk destijds en een man van de Bijbel. Ze vertelde me eerder dat ze zeker tot haar twintigste sterk onder de invloed van de gereformeerde kerk heeft gestaan. Na de lagere school, ging Gea eerst naar de Mulo, daarna naar het Lyceum en toen door naar het Conservatorium. De piano was haar instrument. Op de Kweekschool heeft ze meerdere jaren muzikles gegeven totdat ze uiteindelijk met vervroegd pensioen ging. Alhoewel de uitvaart niet verzorgd is door Vrijzinnigen Bennekom en dus vanuit De Ontmoeting, heb ik in juni 2018 al wel gesproken met Gea over haar wensen, ideeën en gedachten over haar leven en dood. In de gesprekken die ik met Gea over haar leven heb gehad is heel duidelijk geworden dat zij haar levensjaren

vooral ook heeft gebruikt om zich vrij te maken van de zwaarte van het levensbeschouwelijke juk uit haar jeugd. Ze zegt hierover: "Ik ben uiteindelijk naar een heel ander bewustzijn doorgesloegen. De boeken die je daarvoor hier in huis ziet staan, kocht ik in 2002, 2003, 2004. Dat heeft me op heel andere gedachten gebracht. En ja 'er is méér'. Verlies je dus niet slechts in wat je ziet, 'er is méér'. Ook mijn vader zei dat al in mijn jeugd. Vroeger geloofde ik als kind de Bijbel letterlijk, maar ik heb gelukkig nu de oude kerk helemaal achter me gelaten. Ik heb vanaf mijn twintigste veel kerkgenootschappen geprobeerd. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij de vrijzinnigen... Ik vind de sfeer daar prettig ook al kom ik er niet zo veel. Ik ben doorgesloegen vanuit 'Zo moet je geloven' naar 'Vrij zijn, zelf bepalen door zelf te zoeken'. De kerk zei vroeger dat zij het allemaal wisten, maar niemand weet het echt helemaal. Je kunt je dat wel verbeelden, maar dat is te pretentief en niet aan mensen. Een bewustzijn dat gericht is op de feiten van de wereld is in mij doorgesloegen naar een bewustzijn dat kosmisch is gericht. En daarin is ook plaats voor reïncarnatie bv. Juist bij kinderen zie je dat, zij herinneren zich vaak nog de dingen van 'vroeger'. Ik heb ook geleerd dat datgene waarin je écht gelooft, ook gebeurt. Als je echt gelooft dat het er is en op jou wacht, dan gebeurt het vroeg of laat. Zo beschouwd begrijp ik ook Jezus nu beter toen hij zei: 'Je geloof heeft je gered'.

De laatste periode van haar leven is Gea goed verzorgd geweest in zorgcentrum September in Arnhem. September Arnhem is gehuisvest in een voormalige kerk waar nog veel authentieke details bewaard zijn gebleven. Dat kán geen toeval geweest zijn, denk ik dan... Ik wens Gea, dat zij mag rusten in de innerlijke vrede die zij gevonden heeft.

Peter Samwel

Het is zoals het is.....

De Thomas-viering stond in het teken van 'Het is zoals het is....'. We zongen 'Wonder, wonder, wonder' met tekst van Menno Rougoor: 'één groot mysterie toont ons **al** wat is'. Positief ervaren én negatief ervaren gebeurtenissen kunnen van grote waarde zijn, hoorden we. Het leven geeft ons signalen: kunnen we ons afvragen wat ze ons te zeggen hebben, in plaats van ze 'goed' of 'slecht' te vinden? We lazen het gedicht van Rumi: 'De Herberg':

***Dit menszijn is een soort herberg
Elke ochtend weer een nieuw bezoek
Een vreugde een depressie, een benauwdheid
Een flits van inzicht komt als een onwelkome gast
Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat
Behandel toch elke gast met eerbied
Misschien komt hij de boel ontruimen
Om plaats te maken voor extase
De donkere gedachte, schaamte, het venijn
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag ze om erbij te komen zitten
Wees blij met iedereen die langskomt
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
Om jou als raadgever te dienen.***

We zongen: 'Geef je over aan de stroom van het leven', met tekst van Menno en muziek van Rien.

We mediteerden. En baden met Carine Philipse:

'Alles wat is, is.... En is Alles.....

Eenheid. Alles is één. Brandende eenheid

Brandend vuur dat alles verteert, waarin alles IS.'

VREDE, VREDE, VREDE.....VREUGDE

Moge het zo zijn.



LEZING: door **Jan Terlouw** '*Problemen die ons bezighouden*'

Jan Terlouw (1931) is een veelzijdig mens, hij is een domineeszoon die langzaam maar zeker agnost werd. Hij is bekend als natuurkundige, schrijver en was als politicus actief voor D66. Ook nu nog is hij heel actief en zeer begaan met de huidige wereldproblematiek en met de toekomst van de aarde. Hij wil jong en oud inspireren om liefdevol met ons grootste bezit om te gaan. Lees verder <https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/267-lezing-jan-terlouw>

Datum: **zondag 13 oktober**

Aanvang: **10.30 uur**

Kosten: niet leden € 5,-

INTERCULTURELE ONTMOETING:

Zondag 27 oktober 10.30 uur

Vanuit ons verlangen om een bijdrage te leveren aan het verbinden van mensen uit verschillende culturen, blijven we ontmoetingen organiseren, voortbordurend op de eerdere ervaringen. Lees verder

<https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/270-interculturele-ontmoetingen>

Datum: **zondag 27 oktober**

Aanvang: **10.30 uur**

WORKSHOP FILOSOFIE: met **Sam Rijken**

Donderdag 7 en 21 november 20.00 uur

In de vorm van een lezing, workshop en discussie op twee avonden leidt Sam ons door '***De filosofie van gedachte-experimenten in verband met vrije wil en moraliteit***'.

Lees verder

<https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/289-lezing-workshop-discussie-met-sam-rijken>

Opgave vóór 1 november via info@vrijzinniglunteren.nl

Data: **donderdag 7 en 21 november**

Tijd: **20.00 – 22.00 uur**

Kosten: leden/begunstigers € 10,00; niet-leden € 15,00

RENKUM

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum



MEDITATIEVE DANS: deze maand zullen de dansen gekoppeld worden aan teksten uit het boekje: '**De kleine Prins**' van Antoine de Saint-Exupéry. Hij heeft het boek opgedragen aan Leon Werth toen hij nog een klein jongetje was. Op die manier mogen wij ook dansen.

Datum: **iedere vrijdag**
Aanvang: **10.00 uur**
Plaats: Rijnkapel



KLANKCONCERT:

Laat je meevoeren op een innerlijke reis van ontspanning en rust. Klankschalen geven geluiden die gebaseerd zijn op de trilling van moleculen en waar je lichaam op mee kan resoneren. Fijn om je te laten dragen door de kracht en rust die uitgaat van Nepalese handgeklopte klankschalen, gong, oceandrum, rainsticks en andere instrumenten. De klanken, de trillingen hebben invloed op lichaam en geest en werken harmoniserend en ontspannend.

Dompel je onder in de klanken: er wordt verder niets van je verwacht, enkel zitten (of liggen als dat prettiger voor je is) en de resonantie op je in laten werken. Na afloop is er gelegenheid om te delen wat je ervaren hebt maar dat hoeft niet.

Voel je vrij om op zondag 6 oktober 2019 naar De Vlam te komen. Als je liever wilt liggen dan op een stoel zitten, is het handig om zelf een matje en een deken mee te nemen.

Datum: **zondag 6 oktober** Aanvang: **10.30 uur**

Kosten: € 9,00/ €6,00 voor leden en begunstigers

FILM:

Regie: Mick Jackson, scenario: David Hare, met: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall 2016, 110 minuten
'Denial' ('Ontkenning') is gebaseerd op het boek 'History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier' van Deborah Lipstadt. Lipstadt, een Joodse academica die gespecialiseerd is in Holocaust Studies, wordt door de holocaust-ontkenner David Irving aangeklaagd wegens smaad. De rechtszaak heeft werkelijk plaatsgevonden. Lipstadt wordt gespeeld door Rachel Weisz, zelf dochter van Joden die de holocaust overleefden.

Datum: **dinsdag 1 oktober**
Aanvang: **20.00 uur** zaal open vanaf 19.30 uur
Kosten: €6,-. inclusief consumptie

EXCURSIE:

'Paper Art'. Als eerste staat er een bezoek gepland aan het Coda Museum in Apeldoorn (papierkunst en -design).
datum: **12 oktober**

CONCERT:

Abbie de Quant – fluit; Maarten den Hengst – piano; Carel Alphenaar – voordracht. Een programma rond de Russische componist Sergei Prokofjev (1891 – 1953). Zijn muziek wordt afgewisseld met fragmenten uit de dagboeken van Prokofjovs denk- en gevoelswereld tijdens de Russische Revolutie.

Datum: **zaterdag 12 oktober**; Aanvang: **20.00 uur**
Kosten: t/m 18 jaar gratis, 19 t/m 26 jaar €12,-, vanaf 27 jaar €18,-

AUTODIENST:

13 okt dhr. J. Mulder 0317613639
27 okt dhr. H. Vierkant 0317613756

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 1 november 2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl



MEDEDELINGEN

7 oktober: Start van de Week van de Duurzaamheid, georganiseerd door Samen Duurzaam Veenendaal. Meer informatie in de Vensternieuwsbrief en op de website.

11 oktober: Start cursus Sacred Dance in Het Venster, o.l.v. Oda Damen, t/m december. Informatie en aanmelding via Els van Duijvenbode: els@duijvenbode.nl of: 0318 526027.

Lezing 20 oktober: hierover is nog geen informatie ontvangen.

Contactochtenden: 1, 15 en 29 oktober

Op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We praten met elkaar en soms is er een thema of een uitstapje (dat staat tijdig op de website).

Om 9.45 gaat de deur open. Coördinatie Wil Gouda, tel. 0318 820357

Expositie foto's: MARTINSCHUITEMAKER:

'Bloemetjes en beestjes', te zien in Het Venster tijdens openingstijden, t/m december 2019.

*Uitgebreide informatie vindt u op onze website:
www.hetvensterveenendaal.nl*



TOELICHTING BIJ DE VIERINGEN

6 oktober: Herfstpelgrimage – een wandel/fietstocht met meditatief karakter

13 oktober: Kinderdankzegging: tijdens deze feestelijke viering spreken ouders hun dank uit voor de geboorte van hun kind, en delen zij met de gemeente het voornemen om hun kind te laten kennis maken met geloof en gemeente.

20 oktober: in plaats van een reguliere viering zal godsdienstwetenschapper dr. Joantine Berghuijs een lezing geven naar aanleiding van haar boek 'Meervoudige religiositeit'. Veel Nederlanders laten zich tegenwoordig inspireren door meer dan één religie. Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere religies te putten en welke betekenis hebben die religies in hun leven? Welke religies worden gecombineerd? Deze onderwerpen zullen onder andere in de lezing aan de orde komen.

13, 27 oktober: kinderkringen en oppas.

ADRESSEN

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING info@vrijzinnigenbennekom.nl www.vrijzinnigenbennekom.nl voorganger: <i>Roos van Doorn</i> roosvandoorn@tele2.nl	Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom <i>Floralaan 41 , 6707 HN Wageningen</i>
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE info@vrijzinniglunteren.nl www.vrijzinniglunteren.nl voorganger: <i>Esseldien Wennink</i> esseldien@planet.nl	Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM, DE RIJNKAPEL secretariaatgvr@outlook.com www.vrijzinnigrenkum.nl voorganger: <i>Mignon van Bokhoven</i> m.a.vanbokhoven@hotmail.com	Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum
DE VLAM, GEBOUW DE VLAM pien@zeetronic.nl www.devlamrhenen.nl pastoraal medewerker: <i>Monique van Zoest</i>	Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen
HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER secretaris@hetvensterveenendaal.nl	Vijftienmorgen2, 3901 HA Veenendaal
ARBORETUMKERK www.arboretumkerk.nl voorganger: <i>Jeannette den Ouden</i> jouden@arboretumkerk.nl	Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen <i>Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht</i>

UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe

REDACTIE

Liesbeth Wieringa Kamperfoelielaan 13, 6706 CV
Wageningen

e-mail: lieswier@me.com

0317 420010

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren

e-mail: geertjetimmers@hotmail.com

0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**