

EENHEID



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**

**Bennekom, Lunteren, Renkum,
Rhenen, Veenendaal, Wageningen**

nr. 706 februari 2020

VOORWOORD

Goede moed.....!

Zondag 10 november was ik in de Arboretumkerk om het literair concert over Anne Zernike bij te wonen. Het was een prachtige ochtend met mooie teksten van Sanne Terlouw en heerlijke muziek van het Leonard Ensemble.

Anne Zernike was in 1911 de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. Dat was in die tijd een opzienbarend feit. Froukje Pitstra schrijft daarover: *"Overal waar zij kwam liep een menigte uit, om met eigen ogen te aanschouwen dat er een vrouw op de preekstoel stond. In de stampvolle, snikhete kerkjes vielen mensen flauw en soms moest er zelfs politie aan te pas komen om alles in goede banen te leiden."*

Het was die ochtend in Wageningen een veelzeggend moment toen er maar liefst vijf vrouwelijke vrijzinnige voorgangers opstonden, om zich aan het publiek voor te stellen. En gelukkig viel er niemand van de aanwezigen flauw. Op dat punt is dus veel bereikt.

Anne Mankes-Zernike werd in 1921 bevestigd als voorganger van de afdeling Rotterdam-Linker-Maasoever van de Nederlandse Protestenbond. Die afdeling was net nieuw opgericht. Het gevolg daarvan was dat er weinig geld was, maar Anne liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Integendeel, ze zag het ontbreken van een traditie en het gebrek aan financiële middelen als een uitdaging. Ze startte allerlei, in die tijd baanbrekende, activiteiten op en al snel was er een enorme toeloop van nieuwe leden.

Onderweg naar huis dacht ik: Daar begint het dus mee, met goede moed. Het levensverhaal van Anne gaf mij goede moed. Dankjewel organisatoren!

En: Dankjewel voorganger Anne Zernike!

Met een hartelijke groet aan u allen,

Esseldien Wennink, voorganger Vrijzinnig Lunteren

VIERINGEN FEBRUARI

Zondag 2 februari		
Bennekom	10:30	Roos van Doorn, met cantorij
Lunteren	10:30	Hans le Grand
Renkum	10:00	Mignon van Bokhoven
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Lezing: Jan Dijksterhuis
Wageningen	10:00	meditatieve viering; TG vieren

Zondag 9 februari		
Bennekom	10:30	Harm Knoop
Lunteren	10:30	-
Renkum	10:00	Lauk Spelberg
Rhenen	10:30	Mevr. S. de Wit
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden, Kinderkringen

Zondag 16 februari		
Bennekom	10:30	Roos van Doorn
Lunteren	10:30	Harm Knoop
Renkum	10:00	Marieke Fernhout
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Thema-Ontmoeting
Wageningen	15:00	Andries Govaart

Zondag 23 februari		
Bennekom	10:30	Zin op Zondag: Christa Anbeek
Lunteren	10:30	
Renkum	10:00	Marianne Visch
Rhenen	10:30	Lauk Spelberg
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden, Kinderkringen

Woensdag 26 februari		
Wageningen	10:30	Jeannette den Ouden, Aswoensdag

ALGEMENE AGENDA FEBRUARI

Datum	Afd	Aciviteit	Aan- vang
02	Rh	tai chi chuan (zie pag. 8)	10:30
02	Ve	Vensterlezing: Jan Dijksterhuis	10:00
05	Be	stilte-uur / meditatie	17:30
04	Rh	film: 'On the basis of Sex', Amnesty film	20:00
06	Lu	thee met een thema	14:00
07	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
08	Be	workshop Neuroplasticiteit	19:30
09	Lu	ZinGdag	10:30
10	Be	cursus Zelf-compassie	14:00
11	Be	Open tafel	17:15
13	Be	lezing: Jos Somsen	20:00
14	Be	keltische viering	19:30
14	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
15	Be	meditatie-dag (sluiting om 17:00 uur)	08:45
16	Be	laatste zondag expositie (tot 17:00 uur)	14:00
16	Rh	lezing: 'Autonomie-dat klinkt goed' (p. 8)	10:30
17	Be	jongerengespreksgroep	17:30
17	Be	Café van Verdieping	20:00
20	Be	filmavond met en in Renkum	19:30
20	Re	filmavond met Bennekom in de Rijnkapel	19:30
21	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
21	Wa	concert: Chants d'Amour, Ned.Stud.Koor	20:15
22	Rh	concert: Tango Aliado	20:00
23	Lu	Sacrale Dans	10:30
25	Be	Eetcafé van Ontmoeting	17:45
28	Be	Sobere maaltijd	17:45
28	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
28	Rh	koffie met Monique	10:00



Stilte uur Elke woensdag van 17.30 tot 18.30 uur wordt er in de Ontmoeting in stilte gemediteerd. Zie verder op de website

OPEN TAFEL: 11 februari, 17.15 uur. Opgave: uiterlijk tot de vrijdag vóór de maaltijd bij Stanny van Barneveld, tel.: 0318 576154, e-mail: stansanne@gmail.com. Kosten € 5,-.

LEZING: door Jos Somsen. 'Bezielde rituelen in deze tijd'.
Datum: donderdag 13 februari - Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,- voor leden en begunstigers, € 10,- overigen

MEDITATIEDAG, door Mattijs Schouten
Datum: zaterdag 15 februari - Tijd: 8.45-17.00 uur
Kosten: €20,- studenten, € 30,- leden, begunstigers, € 40,- overige bezoekers
Opgave : via de site

EXPOSITIE 18 januari tot en met 16 februari
Willy Schut Mixed Media textielkunstenaar

JONGERENGESPREKSGROEP: 17 februari , 17.30- 19.30 uur
Hoe doe je dat eigenlijk... Leven naar je idealen? Balans houden in studie/werk en privé? Klimaat en duurzaamheid in je leven? Omgaan met kritiek, verwachtingen van anderen, stress, the Fear Of Missing Out?
Eén keer per maand eten we samen met een groep jongeren tussen 17-37 jaar in 'De Ontmoeting' en wisselen we uit over deze en andere onderwerpen. Samen levenswijsheid vinden in wereldreligies, oude en nieuwe verhalen, muziek, stilte, natuur en de ontmoeting met elkaar tijdens een eenvoudige maaltijd.
Kosten: € 3,50 incl. eenvoudige biologische maaltijd.

Gespreksleiding: Roos van Doorn. info en opgave:
roosvandoorn@tele2.nl

CAFE VAN VERDIEPING Gerrit Jansen spreekt dan over: 'Numerologie , U wordt op uw 'nummer' gezet'.

Datum: maandag 17 februari

Locatie: A&A Veenderweg 3 Bennekom

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 12,50, incl. één kopje koffie of thee .

Entreekaartjes voor het Café van Verdieping kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

FILMAVOND IN RENKUM ,

De luchtige documentaire 'Visages villages '

Inhoudelijke informatie op pagina 10 (Renkum)

Datum: donderdag 20 februari

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Utrechtseweg 119, Renkum

Kosten: €4,- voor de filmrechten

ZIN OP ZONDAG: '*Chaos en twijfel als begin van geloof*'

door **Christa Anbeek**. Wat kun je nog, als de zin van je leven stuk is.

Muziek: Heleen Venekamp, harp.

Datum: zondag 23 februari - Aanvang: 10.30 uur

EETCAFE VAN ONTMOETING Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijden verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: 'relaties'.

Datum: 25 februari - Tijd: 17.45-19.45 uur

Opgave: 06-30189936.info@eetcafevanontmoeting.nl

Informatie: Tineke Kwant 0318 417456, kwantploos@ziggo.nl

SOBERE MAALTIJD in de veertig dagen tijd

Datum: vrijdag 28 februari - Tijd: 17.45 uur

Plaats: Heelsumseweg 1, Bennekom

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Opgave : voor 21 februari bij Nicole

Bischoff,nicolebischoff@telfort.nl (0318 417377)

VAN DE LEDEN: Overleden: Dhr. Koen van der Gugten.

Nieuwe leden: Dhr. Cor Goorts, Ede.

Nieuwe begunstiger: Mevr. Ida Scholten, Ede.

IN MEMORIAM Iep van den Berg

Op 6 december 2019 overleed Iep van den Berg op 79 jarige leeftijd, enkele dagen na een ernstige val met haar fiets.

Iep was zowel betrokken bij de Arboretumkerk in Wageningen als bij de Ontmoeting in Bennekom. Zij las regelmatig teksten voor bij het aansteken van de kaars en volgde graag cursussen en kringen. De laatste tijd ging ze naar de filmkring en deed mee aan de cursus over Kierkegaard. Toen ze in de Aleidahof kwam wonen, zocht ze daar actief mensen op.

Op 13 december namen we afscheid van Iep in een volle Arboretumkerk. In de viering klonk o.a. de beroemde tekst van Abel Herzberg: "Zoals er vogels zijn die zingen, omdat er een stem oprijst uit hun binnenste. Zo zijn er mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen." Dit citaat was zeker van toepassing op Iep. Ze vond het heel fijn om bezig te zijn met haar geloof, met wat haar inspireerde.

Na een viering kwam ze meestal even naar me toe om te vertellen wat haar geraakt had, hoe dit van toepassing was op haar eigen leven en wist ze er altijd iets zinnigs aan toe te voegen.

Ondanks tegenslagen stond Iep heel positief in het leven en was dankbaar voor vele dingen. Haar aanwezigheid zal op vele plekken worden gemist. We wensen Ieps kinderen, kleinkinderen en alle mensen die Iep in hun hart droegen sterkte met haar onverwachte overlijden met de spreuk die Iep ooit zelf uitzocht bij het aansteken van de kaars in de Ontmoeting: "het is nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel weer licht".

Roos van Doorn en Jeannette den Ouden.

IN MEMORIAM Koen van der Gugten

Op 4 januari 's middags is Koen op 88-jarige leeftijd thuis rustig in zijn slaap overleden. Koen werd geboren in Bandoeng, waar hij opgroeide als *Anak Tanah*, kind van het land. De oorlog kwam als een grote spelbreker in zijn jeugd. Ondanks die heftige

periode heeft Koen zijn liefde voor het land nooit verloren. Na de oorlog, in Nederland, greep Koen zijn kans en doorliep hij in korte tijd zijn middelbare school. Hij studeerde daarna verder tot arts. Koen vond dat het geen zin had zich te verzetten tegen wat op zijn pad kwam, hij was sterk in accepteren en in erkennen wat je kunt en wat niet.

In 1953 trouwde hij met Tineke en samen brachten ze vele werkzame jaren door in tropische landen. Als arts in de tropen ontmoette Koen mensen die "heel eerlijk in totaal iets anders geloofden dan het protestants christelijke geloof". Hij kon dan ook niet geloven in één religie als waarheid, Koen geloofde in mensen en wat er in de ontmoetingen tussen mensen kan gebeuren.

In Bennekom vond hij bij de Ontmoeting een plek met de ruimdenkendheid die hem paste. Hij zat o.a. in de commissie ontwikkelingssamenwerking en hield ervan om zo op een praktische manier bij te dragen aan het omzien naar elkaar. Hij beleefde veel voldoening aan zijn werk voor Stichting Medic, die oude medische apparatuur inzamelt en na reparatie in economisch achter gestelde gebieden brengt. Zijn intense maatschappelijke betrokkenheid werd erkend zoals blijkt uit zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Op 13 januari namen we afscheid van Koen. Het Enka mannenkoor en de cantorij zongen, de drie kinderen en Koens broer deelden hun herinneringen. In de prachtige muziek weerklonk Koens gevoeligheid. De grote zaal en de hal waren vol: Koen zelf verstond de kunst om in ontmoetingen iets bij mensen teweeg te brengen. We zullen hem missen en wensen Tineke en de kinderen alle sterkte in de tijd die voor hen ligt.

Roos van Doorn

BUITENGEWONE MIDWINTER ONTMOETINGEN zijn er nog tot en met 14 februari. Iedereen is welkom om tussen 10.00 uur tot 11.30 uur langs te komen, een kop koffie of thee te drinken, met de aanwezigen in gesprek te gaan en zo wellicht ook kennis te maken met onbekende dorpsgenoten.

De gastadressen zijn de komende tijd te herkennen aan een kleurige poster voor het raam en op de dag zelf aan een banner

voor de deur. Meer informatie is te vinden op www.rvkbennekom.com.

LEVENS LICHT

In ieder leven gloeit een licht,
Zelfs als er wordt geleden.
Blijf op dat lichte punt gericht,
wat mensen je ook deden.
Weerkaats dat licht, hoe zwak ook maar,
geef iets van warmte aan elkaar,
dan is het even vrede.

Mieke de Jong

PENDELDIENST

Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie Rijken tel. 0318 414730
e-mail: alierijken@gmail.com Als u gereden wilt worden kunt u
contact opnemen met de chauffeur van die zondag

2	Betty Busser- Kat	06 57776371
9	Nico Kwakernaak	0318 416230
16	Rens de Vries	0318 414942
23	Bert de Vries	0318 430290

EEN HEEL MENS Heelt Zichzelf en de Ander

Lezing door Henk Fransen:

'zelf-genezend vermogen op 5 niveaus'.

In een bomvolle 'Ontmoeting' kon men op 9 januari bij Vrijzinnigen Bennekom kennis nemen van de inzichten van de arts Henk Fransen met betrekking tot de gezondheid van mens en samenleving. Wie denkt dat deze lezing over 'genezend vermogen van lichaam en geest' alleen over voeding en supplementen ging, of alleen over alternatieve geneeswijzen, heeft het mis. Héél de mens stond centraal en de stelling werd ingenomen dat het vervullen van wezenlijke behoeften een voorwaarde is voor gezond blijven of worden. Die behoeften liggen op verschillende nivo's . Fransen noemt er 5: *lichaam, voelen, denken, relaties* en *de ziel*. Héél de mens, dus. Al begint het proces bij jezelf, een heel mens is een zegen voor

zichzelf én anderen.

Lichamelijk is vooral de balans tussen actie en rust essentieel. Energie tanken door slaap of meditatie. Want zonder voldoende energie houdt onze afweer ziekten niet tegen. En dat terwijl elke cel, zo betoogt Fransen, een geschapen wonder van perfectie is dat goed werkt zolang de mens het koestert en vertrouwt. Het risico op kanker kan door aanpassing van de levensstijl met 60-70% worden verminderd, zegt de WHO. En dat betreft dan nog vooral het niveau 'lichaam' (voeding zonder gifstoffen, bewegen, niet roken, geen alcohol en drugs, etc.). Voeg de genoemde balans er bij, en het percentage ligt nog hoger.

Ook op de andere niveaus ligt een grote potentie tot preventie en (zelf-) heling. Bij relaties bijvoorbeeld: hoe belangrijk is het niet om je ingebed te weten in een gemeenschap. Emotioneel verwaarloosde kinderen krijgen verschijnselen als die van hongerende kinderen in Afrika. Verbinding, aandacht, erkenning, liefde, begrip: het zijn belangrijke behoeften. Bij liefde gáát het eigenlijk om het aandacht hebben voor juist de behoeften van de ander.

Mensen moeten ook hun harts-verlangens kunnen volgen, dáártoe zijn ze op Aarde. Niet om zinloos achter aardse rijkdom of macht aan te lopen, maar om het leven werkelijk zin te geven. Bezieling maakt gelukkig. Geeft weerstand tegen ziekte en vergroot de overlevingskans. En waar bezieling samen gaat met compassie zijn we samen sterker. Dan pas is kan er échte gezondheid zijn: op een gezonde Aarde waar elk mens zich kan ontwikkelen ten dienste van het geheel.

Van lichaam via voelen en denken tot de relatie van de mens met wereld, kosmos en Mysterie: op alle niveaus kunnen wij ons zelf-genezend vermogen versterken. Zolang we er in geloven.

HS

Het actuele programma is te vinden op
www.vrijzinnigenbennekom.nl

LUNTEREN

Vrijzinnig Lunteren



ZinGdag: o.l.v. Juliëtte Stout en Geertje Timmers

Lekker met z'n allen zingen! Er zijn dit seizoen 4 ZinGdagen, waarbij een aantal liederen wordt ingestudeerd. Te denken valt aan Taizé- liederen, canons en eenvoudige meerstemmige liederen; zowel buitenlands als Nederlandstalig; zowel geestelijke als wereldlijke liederen. Laagdrempelig en er is voor elk wat wils. Aanmelden is niet nodig.

Datum: zondag 9 februari

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: niet-leden €5,-

SACRALE DANS: o.l.v. Geertje Hozee - Jansma

Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording.

De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is. Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek.

De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstillings en uitbundigheid.

De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis.

Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig.

Iedereen is welkom!

Personalia Geertje Hozee – Jansma: vanuit belangstelling voor spiritualiteit, is zij de opleiding 'Sacrale dans' gaan doen. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen, en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale dans schept verbinding vanuit het hart.

Datum: zondag 23 februari

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: niet-leden €5,-



MEDITATIEVE DANS: het thema is deze maand: **'Tussen hemel en aarde'**.

Om misschien soms even een glimpje van de 'hemel' op te vangen is het van wezenlijk belang dat we ons juist goed verbinden met de aarde.

Dat mogen we iedere week oefenen in de Rijnkapel.

Data: elke vrijdag in februari - Tijd: 10.00 – 11.15 uur

Gezamenlijke Filmavond met Bennekom:

Visages Villages (2017) wordt vertoond. In het midden van de vorige eeuw ontstond er een vernieuwende filmstijl in Frankrijk, de *Nouvelle Vague*, met Agnes Varda als één van de voortrekkers. Twee jaar voor haar overlijden op 89-jarige leeftijd in 2019, voegde ze nog een nieuwe film toe aan haar oeuvre. In een documentaire trekt zij met de excentrieke 34-jarige fotokunstenaar JR in een bestelbus met het uiterlijk van een camera door het Franse platteland. Ze willen de levens van 'gewone' Fransen tot hun recht laten komen. Varda legt de contacten, JR maakt portretten van de mensen. Hij maakt er vergrotingen van en plakt die op huizen, schuren, etc. Zo krijgen de mensen een gezicht. We zien een half-verlaten stadje weer tot leven komen en een kade in de haven van Le Havre met posters van de echtgenotes van de werkers. Een film vol gekke ideeën, waarbij de makers mensen vragen om mee te doen. Er ontstaat een bijzondere band tussen Agnes Varda en JR. In de gesprekken onderweg worden grote thema's aangeroerd, maar de weergave blijft luchtig.

Een film met verrassingen van begin tot eind.

Datum: donderdag 20 februari - Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.10 uur staan koffie en thee klaar

Plaats: Rijnkapel.

Kosten: € 4,-



BIJZONDERE ACTIVITEIT: 'Tai chi chuan' voor een lang en gezond leven **Ellen Schoemaker** en **Pieterneel Droogleever Fortuyn.**

Tai Chi Chuan is een eeuwen oude bewegingskunst, afkomstig uit China, die in Nederland voornamelijk wordt beoefend ter bevordering van de gezondheid.

Datum: zondag 2 februari - Aanvang: 10.30 uur

Kosten: € 9,00/ €6,00 voor leden en begunstigers

FILM: 'On the basis of Sex' Amnesty film, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ian McEwan 2018, 120 minuten

Datum: dinsdag 4 februari - Aanvang: 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open Kosten: €6,-. met consumptie

LEZING: 'Autonomie - dat klinkt goed!' door **Angeline van Doveren** Autonomie (of zelfbeschikking) houdt in dat anderen

niet voor je beslissen, maar dat je dat zelf doet. Ook in de gezondheidszorg vinden we autonomie belangrijk. Maar relationaliteit is ook een belangrijk element van mens-zijn. In deze lezing willen we autonomie begrijpen door haar in verbinding te brengen met relationaliteit. Een live uitvoering van een muziekstuk kan ons daarbij helpen.

Dr. Angeline van Doveren studeerde filosofie, theologie, en musicologie.). Angeline speelt piano en klassiek gitaar, en schrijft poëzie onder pseudoniem.

Datum: zondag 16 februari - Aanvang: 10.30 uur

Bijdrage in de kosten: €9,00 / €6,00 leden en begunstigers

CONCERT: door '**Tango Aliado**'. Françoise van Varsseveld – viool; Mariken Zandvliet – piano; Lucas Stam – cello; Gert Wantenaar – bandoneon. Tango Aliado is een uniek Amsterdams kwartet van professionele musici met een passie voor Argentijnse tangomuziek.

Datum: zaterdag 22 februari - Aanvang: 20.00uur

VEENENDAAL

Het venster



VENSTERLEZING: 'Over wetenschap, waarheid, wens en eerlijkheid' door Jan Dijksterhuis

We leven in een tijd waarin alternatieve feiten bestaan en ieder zijn eigen waarheid heeft. Tegelijkertijd vinden we wetenschappelijke informatie op de karnemelkpakken alsof dat het drinken vergemakkelijkt. Microbioloog Jan Dijksterhuis vraagt zich al jaren af, hoe een wetenschappelijk wereldbeeld - als dat al bestaat - zich verhoudt tot de rest van het bestaan. Hij vraagt zich in deze lezing af tot hoever onze kennis kan reiken, of we er met kennis alleen komen, en of er een houding bestaat die nieuwsgierigheid, verwondering, voorzichtigheid en eerlijkheid combineert.

Jan Dijksterhuis is mycoloog (schimmelbestudeerder) en heeft sinds midden jaren 80 onderzoek verricht aan de universiteiten van Groningen en Edinburgh en aan Instituten in Wageningen en Utrecht. Hij werkt sinds 2001 bij de grootste collectie van levende schimmels in de wereld. Hij heeft zich altijd afgevraagd wat wij hier op aarde doen en wat de zin van leven is.

Om dit soort evenementen te kunnen blijven organiseren is een gemiddeld bedrag van € 5,- pp berekend. Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Plaats: Vijftien Morgen 2, Veenendaal

Datum: zondag 2 februari 2020 - Aanvang: 10.00 uur

MEDEDELINGEN:

Contactochtenden: 4 en 18 februari

Op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We praten met elkaar en soms is er een thema of een uitstapje (dat staat tijdig op de website). *Om 9.45 gaat de deur open.* Coördinatie Wil Gouda, tel. 0318-820357

Meer en actuele informatie over onze activiteiten:

lees onze maandelijkse Vensternieuwsbrief, ook te lezen via
www.hetvensterveenendaal.nl



DUBBELSTRIJD: foto-expositie

In het kader van het jaarthema 'zien, horen en verlangen' zal er vanaf zondag 5 januari 2020 in onze kerk een serie foto's te zien zijn van **Nannie Delsing**, vriend van onze gemeente, met de titel 'Dubbelstrijd'.

Nannie geeft in deze serie aan hoe zij worstelt met geloof en geloven: ze noemt zichzelf niet meer gelovig maar komt toch in de Arboretumkerk. Zelf vindt ze dat inconsequent. De serie bestaat uit 9 dubbelbeelden, dubbele foto's waarop een deel van haarzelf staat in combinatie met een natuurelement. Ze hebben allemaal een betekenis op geloofsgebied.

De serie zal tot einde maart in de kerk blijven hangen en zal hopelijk kijkers inspireren tot nadenken en praten over de eigen vragen over geloof en geloven.

CONCERT: 'Chants d'Amour' van het Nederlands Studentenkoor

Met een gevarieerd programma met o.a. Debussy, Ravel, Duruflé en Escher.

Datum: 21 februari 2020 – aanvang: 20.15 uur

Plaats: Wageningen, Arboretumkerk

ADRESSEN

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING info@vrijzinnigenbennekom.nl www.vrijzinnigenbennekom.nl voorganger: <i>Roos van Doorn</i> roosvandoorn@tele2.nl	Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom <i>Floralaan 41 , 6707 HN Wageningen</i>
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE info@vrijzinniglunteren.nl www.vrijzinniglunteren.nl voorganger: <i>Esseldien Wennink</i> esseldien@planet.nl	Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM, DE RIJNKAPEL secretariaatgvr@outlook.com www.vrijzinnigrenkum.nl voorganger: <i>Mignon van Bokhoven</i> m.a.vanbokhoven@hotmail.com	Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum
DE VLAM, GEBOUW DE VLAM pien@zeetronic.nl www.devlamrhenen.nl pastoraal werker: <i>Monique van Zoest</i>	Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen
HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER secretaris@hetvensterveenendaal.nl	Vijftienmorgen 2, 3901 HA Veenendaal
ARBORETUMKERK www.arboretumkerk.nl voorganger: <i>Jeannette den Ouden</i> jouden@arboretumkerk.nl secretaris@arboretumkerk.nl	Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen <i>Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht</i>

UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe

REDACTIE

Tijdelijk: Dieneke Gorter
e-mail diengorter@hetnet.nl
0318 419593

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren
e-mail: geertjetimmers@hotmail.com
0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.

Houd U svp aan het protocol voor aanlevering: er is één pagina per afdeling beschikbaar voor de 'algemene Eenheid'; elke afdeling kan zelf zijn deel uitbreiden naar behoefte. Zo nodig wordt de tekst ingekort. Slechts bij uitzondering kan extra ruimte worden gegeven.



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**