

EENHEID



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**

**Bennekom, Lunteren, Renkum,
Rhenen, Veenendaal, Wageningen**

nr. 707 maart 2020

VOORWOORD

BOMEN

Bomen spelen als symbool een grote rol in alle culturen. Ook in religieuze geschriften. Men herkent overal ter wereld het leven en ook de gestalte van de mens erin. Het hele bestaan is in een enkele boom zichtbaar—hemel en aarde worden verbonden!

Wortels verbonden met de aarde, je kruin naar de hemel. Alle seizoenen kan je meedragen: in de lente ervaren we ons leven en ook de bomen anders dan in de winter.

Tijdens de Meditatieve/Sacrale dans werk ik deze maand met dit thema. We mogen oefenen om de verbinding met een boom te gaan voelen. Onze gedachtenkracht is immers groot!

*Een boom is een boom
Oordeelt niet
Gaat mee met de seizoenen
Hij/Zij mag er ZIJN.*

In de 40-dagentijd die begonnen is, bereiden we ons voor op Pasen. Knoppen zullen gaan groeien. Sommige bomen zullen een keer gaan bloeien. Ik ben ervan overtuigd, dat wat ik niet kan zien, toch bestaat.

Ooit zag ik in het Museum voor Religieuze kunst in Uden een indrukwekkend groot knipselwerk van een boom: een enorm wortelstelsel was naar boven gekeerd, naar het licht! Er stonden 12 silhouetten van mensen omheen. Zouden deze wortels net als wij ook hun oorsprong hebben in het LICHT?

Zullen we een bos beginnen?

*Graaf een kuil en plant je boom
voorzichtig naast de mijne.
Kunnen we elkaar uit de wind houden als het stormt
of in de zondag zon samen zwijgen.
En als ze 's avonds door de wimpers
van hun twijgen naar elkaar kijken
beginnen ze al op een bos te lijken.*

(gedicht van Jaap Robben)

Margreet Spijker-van der Laan, voorzitter afdeling Renkum

VIERINGEN MAART

Zondag 1 maart		
Bennekom	10:30	Roos van Doorn, met cantorij
Lunteren	10:30	Klaske Heida
Renkum	10:00	Mignon van Bokhoven
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte: 'Ichigo Ichi'; J.van Donkelaar
Wageningen	10:00	Tjalling Kindt

Zondag 8 maart		
Bennekom	10:30	Stilteviering
Lunteren	10:30	-
Renkum	10:00	Annemarieke van der Woude
Rhenen	10:30	mw. M. de Klerck-Bets
Veenendaal	10:00	Marieke de Vries-Hofman
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden, Kinderkringen, oppas

Zondag 15 maart		
Bennekom	10:30	Roos van Doorn i.s.m. Spelgroep B'kom
Lunteren	10:30	Esseldien Wennink
Renkum	10:00	Frits Muller
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Voorstelling/verhaal door Carool Popelier
Wageningen	10:00	Monique van Zoest

Zondag 22 maart		
Bennekom	10:30	Tina Geels
Lunteren	10:30	Lezing Laurens ten Kate
Renkum	10:00	Hans Noordeman
Rhenen	10:30	ds. W. v. d. Meiden
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte met Henk Harmsen
Wageningen	10:00	Jeannette den Ouden, Kinderkringen, oppas

Zondag 29 maart		
Bennekom	14:00	Zin op Zondag: Muziektheater Twijfel
Lunteren	10:30	Meditatieve bijeenkomst met Peter Nissen
Renkum	10:00	Irene Hörst
Rhenen	10:30	-
Veenendaal	10:00	Vrije Ruimte
Wageningen	10:00	Marieke de Vries

ALGEMENE AGENDA MAART

Datum	Afd	Activiteit	Aanvang
01	Rh	bijzondere activiteit: creatief schrijven, Connie Plomp	10:30
03	Rh	film: The insult	20:00
05	Lu	thee met een thema	14:00
06	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
10	Rh	film: Bibliotheek, ZOUT	20:00
12	Be	lezing: Katrijne Bezemer 'Thomas in India	20:00
13	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
14	Be	uitvoering Spelgroep Bennekom	20:00
15	Rh	lezing: De ontmoeting, Kader Abdolah	10:30
15	Ve	voorstelling met verhaal door Carool Popelier	10:00
19	Lu	film: The Guernsey Literary Society	19:30
20	Be	uitvoering Spelgroep Bennekom	20:00
20	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
21	Be	uitvoering Spelgroep Bennekom	20:00
21	Rh	concert: Jeu pianotrio	20:00
22	Lu	lezing: Laurens ten Kate	10:30
27	Be	uitvoering Spelgroep Bennekom	20:00
27	Re	meditatieve dans (tot 11:15 uur)	10:00
27	Rh	Koffie met Monique	10:00
28	Be	uitvoering Spelgroep Bennekom	15:00
28	Rh	excursie: Glasmuseum in Leerdam	
28	Wa	Wagenings Kleinkoor 'Frankrijk door de eeuwen heen'	20:00
29	Lu	Stabat Mater met Peter Nissen	10:30
29	Rh	bijzondere activiteit: samen soepen....en meer, Miriam Elfrink, Trudi Alblas en Nicolette Kool	10:30

Eén keer per maand eten we samen met een groep jongeren tussen 17-37 jaar in 'De Ontmoeting' en wisselen we uit over deze en andere onderwerpen. Samen levenswijsheid vinden in wereldreligies, oude en nieuwe verhalen, muziek, stilte, natuur en de ontmoeting met elkaar tijdens een eenvoudige maaltijd. Kosten: € 3,50 incl. eenvoudige biologische maaltijd. Gespreksleiding: Roos van Doorn. info en opgave: roosvandoorn@tele2.nl

EETCAFE VAN ONTMOETING

Er wordt in 'Grand Café de Baron' in gebouw Walraven een eenvoudige maaltijd verzorgd. Hierna praten alle aanwezigen over het thema: 'Samen zijn – alleen zijn'.

Datum: 24 maart; Tijd: 17.45-19.45 uur

Opgave: 06-30189936.info@eetcafevanontmoeting.nl

Informatie: Tineke Kwant 0318 417456, kwantploos@ziggo.nl

ZIN OP ZONDAG: Muziektheater met Leonie Meijer en Dirk Meijer – Twijfel tussen passie en werkelijkheid.

Welke barrières en obstakels komt een jonge vrouw tegen die vastbesloten is om haar weg te vinden in de wereld van theater en lichte muziek? Hoe kun je die vastbeslotenheid hanteren en een balans vinden tussen passie en werkelijkheid? En wat doen twijfels in zo'n proces? Leonie zal met concrete ervaringen en levensverhalen en vooral ook met haar muziek dit proces verduidelijken en delen.

Als intermezzo zal Dirk Meijer vertellen over spreekangst, het hanteren van die angst en de rol van twijfels hierbij. Dit is een persoonlijk relaas met aansprekende en tragikomische verhalen. Datum: zondag 29 maart

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur met aansluitend een borrel

SPELGROEP BENNEKOM

De Spelgroep Bennekom voert dit jaar het toneelstuk Driekoningenavond (Twelfth Night) van William Shakespeare uit, een romantische komedie.

Locatie: De Ontmoeting Bennekom

Speeldata: 14, 20, 21, 27 maart om 20:00 uur
en 28 maart om 15:00 uur

Kaartjes: **reserveren via www.spelgroep.nl**

VAN DE PENNINGMEESTER: De extra collecte voor de voedselbank Ede (van 2 februari j.l.) heeft 348,80 opgebracht. Deze collecte vervangt dit jaar de inzameling van voedsel in De Ontmoeting.

Het actuele programma is te vinden op
www.vrijzinnigenbennekom.nl

IN VRIJHEID VERBONDEN

Op 20 januari vond een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis plaats in Utrecht (Tivoli). De organisatie 'In Vrijheid Verbonden', 15 jaar geleden opgericht ter gelegenheid van het 15 jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix, kwam, in



aanwezigheid van prinses Beatrix, bijeen, ook om 75 jaar vrijheid te vieren. In Utrecht, met een verwijzing naar de Unie van Utrecht, waarin Nederland vorm kreeg en waarin ook de vrijheid van geloven werd vastgelegd.

In Vrijheid Verbonden is een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, te weten Jodendom, Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Humanisme en Islam (zie de symbolen op de foto).

Vertegenwoordigers van alle religies zien het als hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de verworven vrijheid door te geven aan volgende generaties.

Op deze avond presenteerden de zes vertegenwoordigde religies en levensbeschouwingen hun opvattingen over het thema 'vrijheid'. Door deze gezamenlijke activiteit werd ook het wederzijds respect voor elkaars achtergrond en drijfveren zichtbaar. Een pareltje in onze tijd die ogenschijnlijk vooral door op de eigen groep gerichte belangstelling wordt gekenmerkt. Hoofdspreker op deze avond was Jesse Klaver. Hoofdlijn van zijn betoog: vrijheid is nooit af, en moet steeds weer als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden geborgd. Bruggen moeten worden gebouwd om tegenover elkaar staande

groepen te verbinden. Om landen te verbinden, ook. Juliana zei nog tijdens de tweede wereldoorlog: 'We strijden niet voor onze natie alleen, maar voor álle naties'. Vrijheid heb je niet alleen: vrijheid gun je de ander. Opdat mensen de mogelijkheid hebben hun eigen leven vorm te geven. Vrijheid is dus nooit 'klaar'. Als vrijzinnigen kunnen we misschien door het zichtbaar maken van een open, gunnende levenshouding een zinvolle bijdrage leveren aan het proces dat 'vrijheid' heet. Graag geven we het gedicht door, dat deze avond door de organisatie aan Prinses Beatrix cadeau werd gedaan:

Vondst

voorbij de oude bomen
waar gestreepte en gestipte dieren
door de velden lopen
ligt tussen rietkragen
onder het water verscholen: een woord

een kind dat kleine amfibieën vangt
ziet het glinsteren vanaf de waterkant
haalt het papier met het woord
naar boven, hangt het in de tuin
aan een waslijn te drogen

het hele dorp komt uitgelopen
vreemd is het, vreemd
dat het niet door het water
in vezels uiteen is gebroken
het moet wel een heel oud woord zijn

en iedereen bekijkt het vol bewondering
gaat dan op zoek naar de sleutel
om het woord mee open te breken
men maakt muziek, verhalen en gebeden
en het komt weer tot leven
zingt rond in de mooiste zalen, in tempels, kathedralen en moskeeën

soms hoeven ze alleen maar
aan het oude woord te denken
en dan zit het al verscholen in hun ogen
de zachte focus, die plaats maakt
een ruimte openbaart
waarin de ander veilig af kan dalen

men zegt dat in die ruimte
ooit het woord werd geboren

Anne Broeksma

LUNTEREN

Vrijzinnig Lunteren



LEZING: 'Schepping, verbeelding en zin zoeken: een vrijzinnig gesprek met Hannah Arendt' door **Laurens ten Kate**

De Joods-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) is enorm in de aandacht, omdat zij een heel andere visie op de samenleving en de politiek heeft ontworpen dan die van het neoliberale denken, dat thans zo dominant is. Laurens ten Kate laat zien, dat zij vernieuwende, vrijzinnige perspectieven biedt op wat schepping en verbeelding in een tijd van zinzoekers kunnen betekenen.

Laurens ten Kate is hoofddocent filosofie en religiewetenschap en bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, beide aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij verzorgde recentelijk masterclasses over Arendt aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

Datum: zondag 22 maart
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: niet-leden €5,-

MUZIEKVIERING:

meditatieve bijeenkomst met **Prof. Peter Nissen**

Er zijn weinig lijdens teksten die zo vaak op muziek zijn gezet als het Stabat Mater. Behalve het beroemde Stabat Mater van Pergolesi zijn er nog ruim tweehonderd andere composities op deze tekst. Het 13^e eeuwse gedicht beschrijft de pijn van een moeder, die haar kind ziet lijden. Het wil ons meenemen in dit mee-lijden en bedient zich daarbij van de beeldtaal van de mystiek.

Peter Nissen is gedurende anderhalve dag per week predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek. Hij combineert het predikantschap met zijn hoogleraarschap Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Datum: zondag 29 maart
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: niet-leden €5,-

RENKUM

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum



MEDITATIEVE DANS:

deze maand dansen we rond het thema '**Bomen**'.

In het voorwoord staat er iets over geschreven. De verschillende dansen worden bijna altijd gekoppeld aan een gedicht.

Data: elke vrijdag in maart

Aanvang: 10.00 – 11.15 uur

Plaats: Rijnkapel



LEZING: 'De Ontmoeting' door **Kader Abdollah**

In zijn bijdrage zal Kader Abdollah ingaan op de ontmoeting tussen oorspronkelijke Nederlanders en de immigranten die het land binnengekomen zijn en nog zullen komen. Tot zijn grote en internationaal succesvolle romans behoren onder meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De koning (2011) en Papegaai vloog over de IJssel (2014).

Datum: zondag 15 maart;

Aanvang: 10.00 uur

Bijdrage in de kosten: € 9,00/ €6,00 voor leden en begunstigers

CONCERT: 'Jeu pianotrio'

o.a. Beethoven: Erzherzog-trio en Pärt: Mozart-Adagio. Pianiste Eke Simons en cellist Jérôme Fruchart speelden al jaren samen, toen er een aanvraag kwam voor een pianotrio. Samen met violiste Ursula Schoch vormden zij het pianotrio JEU – de drie eerst letters van hun voornamen, maar ook het woord dat het speelplezier aangeeft dat voor de drie musici zo belangrijk is.

Datum: zaterdag 21 maart

Aanvang: 20.00uur

Kosten: t/m 18 jaar gratis
19 t/m 26 jaar €12
vanaf 27 jaar €18

EXCURSIE: Glasmuseum Leerdam. De derde excursie gaat naar het Glasmuseum in Leerdam, de glazen schatkamer van Nederland. Glas als uitdrukkingsmateriaal voor vormgever en kunstenaar wordt hier getoond in de breedste zin van het woord.

Uiteraard is er het bekende Gildeglass van A.D. Copier zoals dat wordt verwerkt in kunst en gebruiksvoorwerpen.

Datum: zaterdag 28 maart

Informatie en opgave bij Han van der Voet tel (0317) 61 26 69 of e-mail: vandervoet-rhenen@planet.nl



MEDEDELINGEN:

Voorstelling/verhaal op 15 maart door Carool Popelier

De Liefde... Hoe vaak is daar niet over geschreven, gezongen, gedicht, omgezet in kunst. Een voorstelling over blinde verliefdheid, pijn in de relatie, jaloezie, en beproevingen waar je door heen moet. Een niet zo bekend, maar o zo mooi en eeuwenoud verhaal over 'AMOR en PSYCHE' als een spiegel voor een tijd als de onze, waarin menige relatie op de klippen loopt, de snelle 'date' in is, en het verlangen naar een relatie vanuit de ziel in alle spirituele tijdschriften te lezen staat. Suggestieve muziekfragmenten, bijpassende citaten en gedichten, en fraaie beelden uit de kunst die in de loop der tijden over dit verhaal zijn gemaakt, maken de sfeer compleet ! Een prachtige verhaalvoorstelling, rijk aan beelden, muziek en beleving!

Carool Popelier is al 37 jaar onderweg in expressie en actuele verbeeldingskracht van zogenaamde 'eeuwenoude' verhalen. Als performer kruipt hij in het verhaal en vertelt op integrale wijze over de grote wereld met daarin de kleine mens; verhalen met een eeuwigheidsduur wat betreft de gedragspatronen van die mens, in interactie met zijn levensvragen, de geliefden en medemensen. Dát is de kracht van zijn optredens!

Voor deze voorstelling wordt een gemiddeld bedrag van € 5, - (of meer) gevraagd. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade

Contactochtenden: 3, 17 en 31 maart

Op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We praten met elkaar en soms is er een thema of een uitstapje (dat staat tijdig op de website).

Om 9.45 gaat de deur open. Informatie bij Wil Gouda, tel. 0318-820357

Meer en actuele informatie over onze activiteiten

lees onze maandelijkse Vensternieuwsbrief, ook te lezen via
www.hetvensterveenendaal.nl



WAGENINGS KLEINKOOR: 'Frankrijk door de eeuwen heen', op zaterdag 28 maart zingt het Wageningse Kleinkoor o.l.v. Jan Maas muziek van Franse componisten, van 15^e eeuwse muziek tot Muziek uit 2008. Prachtig verstilde oude muziek, romantische muziek, verrassende nieuwe stukken. Van Mouton tot Milhaud en Machuel. Bekende stukken zoals het Cantique de Jean Racine van Fauré maar ook de Quatrains Valaisans, vijf breekbare miniatuurtjes van Milhaud over de Walliser bergen op tekst van Rainer Maria Rilke en een sfeervol Madone de Misericorde van Machuel uit 2008.

DINER PENSANT: over 'Vrijheid' op 31 januari, de dag van de Brexit, werd er door vrijzinnigen uit diverse afdelingen gesproken en gefilosofeerd over vrijheid. Drie sprekers namen het woord: Welmoed Vlioger (filosofe en columniste in Trouw), Enis Odaci (voorzitter Humanislam, directeur Nieuw Wij) en Laurens ten Kate (bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit voor Humanistiek Utrecht). De avond werd muzikaal omlijst door het jazzkwartet van Jan Marten de Vries en geleid door Wies Houweling. Deze avonden worden vanuit de Landelijke vrijzinnigen georganiseerd, de afdelingen zorgen voor plek, eten en logistiek, de landelijke vrijzinnigen voor de sprekers. In de geanimeerde gesprekken kwam o.a. naar boven dat vrijheid wel samen zou moeten gaan met compassie voor de ander, en dat teveel individuele vrijheid zou kunnen leiden tot de populistische bewegingen waarin iemand anders voor jou het denkwerk doet maar je in ieder geval ergens bij hoort. Zeer aan te raden om dit ook te organiseren c.q. om dit concept nog een keer te herhalen!

ADRESSEN

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING info@vrijzinnigenbennekomp.nl www.vrijzinnigenbennekomp.nl voorganger: Roos van Doorn roosvandoorn@tele2.nl	Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom Floralaan 41 , 6707 HN Wageningen
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE info@vrijzinniglunteren.nl www.vrijzinniglunteren.nl voorganger: Esseldien Wennink esseldien@planet.nl	Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM, DE RIJNKAPEL secretariaatgvr@outlook.com www.vrijzinnigrenkum.nl voorganger: Mignon van Bokhoven m.a.vanbokhoven@hotmail.com	Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum
DE VLAM, GEBOUW DE VLAM pien@zeetronic.nl www.devlamrhenen.nl pastoraal werker: Monique van Zoest	Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen
HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER secretaris@hetvensterveenendaal.nl	Vijftienmorgen 2, 3901 HA Veenendaal
ARBORETUMKERK www.arboretumkerk.nl voorganger: Jeannette den Ouden jouden@arboretumkerk.nl secretaris@arboretumkerk.nl	Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht

UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe

REDACTIE

Tijdelijk: Dieneke Gorter
e-mail diengorter@hetnet.nl
0318 419593

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren
e-mail: geertjetimmers@hotmail.com
0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.

Houd U svp aan het protocol voor aanlevering: er is één pagina per afdeling beschikbaar voor de 'algemene Eenheid'; elke afdeling kan zelf zijn deel uitbreiden naar behoefte. Zo nodig wordt de tekst ingekort. Slechts bij uitzondering kan extra ruimte worden gegeven.



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**